



5 januari 2020

Stiftskollekt till Kyrkans SOS (tidigare Kyrkans jourtjänst)

## Att dela det svåra gör skillnad

I Sverige går vi mot ett allt tydligare ensamsamhälle, som många mår dåligt av. Själv mord är idag den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år, och näst vanligaste för kvinnor. Ungefär en tonåring i veckan tar sitt liv i Sverige.

Vi människor behöver platser där vi kan berätta om det som är svårt i livet. Att få anförtra sig till någon kan göra det svåra lättare att uthärda och ge nytt hopp. Kyrkans SOS är en sådan plats.

Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan som via telefon och webb erbjuder sig att vara medvandrare, även i det allra svåraste. Varje dag kontaktas vi av människor som lider av ensamhet, oro, ångest och självmordstankar. Vi besvarar årligen 20 000 samtal, men trycket är högt och många kommer inte fram.

Samtalsjouren, som drivs från Göteborg, bemannas av volontärer. Utvalda och utbildade för uppgiften gör de en medmänsklig insats utan ersättning. 2019 tjänstgjorde 69 volontärer över 5000 timmar i SOS-telefonen och SOS-brevlådan.

Kyrkans SOS är en stiftelse inom Svenska kyrkan, och helt beroende av anslag, kollekt och enskilda gåvor. Vi vädjar idag om din förbön och om en generös kollekt. Pengarna behövs för rekrytering, utbildning och handledning av volontärerna i samtalsjouren.

### Tack för att du bryr dig!

Bo Erlandsson, verksamhetschef

Tomas Rosenlundh, ordförande

Kyrkans SOS  
Lilla Stampgatan 1B  
411 01 Göteborg

[kyrkans.sos@svenskakyrkan.se](mailto:kyrkans.sos@svenskakyrkan.se)

[www.kyrkanssos.se](http://www.kyrkanssos.se)

Svenska kyrkan 