



Program höst 2016 - vinter 2017

Lördag 10 sept 15.00 i Klosterkyrkan.

”Jesusbarnet i Vadstena Klosterkyrka, måleri och skulptur”, konstvetare **Agneta Wolff** visar och berättar, Ingår i Vadstena konstrunda.

Lördag 22 oktober 15.00 i Församlingshemmet.

Bildspel och föreläsning **”Hemma hos Birgitta, arkeologi på Aspenäs och Ulvåsa”**, antikvarie **Ann-Charlott Feldt**, Östergötlands museum.

Lördag 19 november 15.00 i Klostermuseet, Kungasalen.

”1956 års sensationella upptäckt av Kungapalatset”, **Sune Zachrisson** och **Jan-Erik Nylund** berättar och diskuterar nya tankar och idéer.

Lördag 21 januari 15.00 – 17.00 i Församlingshemmet.

”De 800-åriga trädgårdarna i Klosterområdet”, kulturhistoriker **Julia Sigurdson** visar bildspel och berättar, fikapaus.

Nästa årsmöte torsd 16 febr 17.00 i Klosterkyrkan.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus

KLOSTERKYRKANS VÄNNER

Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga ledamöter Ewa Lund, Bella Nylund Wennerström och Elisabeth Vahlquist. Adjungerad kassaförvaltare Christina Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter Torbjörn Ahlund/Christer Staaf.

Medlemsavgift 75:- för enskild medlem, 100:- för hushåll. Avgiften sättes in på **bankgiro 239-4161**

Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena eller ewa.lund@svenskakyrkan.se och www.svenskakyrkan.se/vadstena, klicka på Mer, Kyrkor; Vadstena klosterkyrka, Klosterkyrkans vänner.



Klosterkyrkans Vänner

Kära vänner! Efter en innehållsrik sommar ser vi nu fram emot fortsättningen på berättelsen om klostret/palatset som räddades mirakulöst under sommaren-hösten 1956. Utan det banbrytande arbete som då påbörjades hade vi inte haft merparten av de autentiska delarna av klosterbyggnaderna i behåll.

Vi har med sorg sett de stora vackra almarna på kyrkogården tyna bort av almsjukan, en svampsjukdom som angriper almar och som i första hand sprids av almsplintborren, i andra hand av överväxt från träd till träd via rotkontakt. Almsjukesvampen växer i trädets näringsbanor så att dessa täpps igen och almen vissnar. Almsjukan är utbredd över i stort sett alla länder där almen har sitt utbredningsområde.

De döda träden kommer att tas ner nu under hösten och troligtvis kan återplantering ske redan i höst eller till våren säger Per Martinsson som är kyrkogårdsansvarig. Lind, kastanj och några andra sorter blir aktuella. *Styrelsen*





Trädgårdsvandringar och Kyrkkaffe

Även i år har vänföreningen ordnat trädgårdsvandringar och kyrkkaffe i Pilgrimscentrum. Båda arrangemangen har varit mycket lyckade.

Vandringarna som börjar med 1200-talspalatsets lustträdgård norr om klostret sträcker sig ända fram till 2000-talets klonarkiv för 14 äpple- och 4 päronsorter. Klonarkivet är en del av Munkträdgårdens stora åldriga fruktträdgård och syftar till att bevara gamla sorter av frukt. Äpple- och päronsorter kan endast förökas vegetativt varför de måste odlas och ympas för att få fram nya träd. Himmelstalund, Vit astrakan, Östgöta Josefiner och Munkpäron är några av sorterna som här vårdas.

Att dricka kaffe med dopp i solen efter högmässan lockar både många av kyrkbesökarna och andra gäster i staden.



Kyrkkaffe på Pilgrimscentrum 3 och 17 juli.



Tårtkalas i dormitoriet

60 år sedan det medeltida nunneklostrets övervåning räddades åt eftervärlden!!



Dormitoriet var fullsatt när Sune Zachrisson berättade om sin insats den

dramatiska fredagskvällen i augusti 1956. *I mitten av augusti började jag göra närmare förstudier av ovanvåningens innerväggar. Nu skulle bevisen för tunnvalvens medeltida ursprung snart komma. Sedan länge ansågs det att ovanvåningen varit systrarnas dormitorium men de tre tunnvalven uppfattades som 1600-talsmässiga. Med hammare, fogjärn och blåslagna fingrar knackade jag puts på mellanväggarna. Brådskan var stor, ombyggnaden närmade sig. Mycket snart hittade jag en liten dörröppning och jag kände direkt att den måste ha tillhört en klostertida sovell. Detta var en allvarigare upptäckt än de tidigare eftersom väggen delvis skulle rivs ner. Nu måste jag kalla på byggmästare Wällander själv. Han kom en kväll ett par dagar senare och han krävde klart besked. Veckan därpå skulle sju murare riva ur tunnvalvsväggarna för att ge plats åt de tio meter långa avlastningsbågarna. Medan han stod bredvid och väntade knackade jag fram ytterligare ett dörrhål och i ytterväggen en fönsteröppning som egendomligt nog satt mitt emellan lägena för de två dörrarna. Vid 23-tiden på kvällen, bestämde jag mig: "jag förbjuder dig att fortsätta!" På måndagen fick murarna hjälpa till att knacka fram celloppningar. Markus Lindberg, Klostermuseets chef, ledde intervjun med Sune och summerade. Med ett fyrfaldigt leve för Sune och för dormitoriet, applåder och jubel, övergick så kvällen i ett festligt tårtkalas, där åtta stora läckra tårtor snart var ett minne blott. Sakta skingrades besökarna och försvann ut i sommarens varmaste kväll och solen kastade sina sista strålar in genom dormitoriets 700-åriga västvägg. JS*

