

Klosterkyrkans Vänner

SOMMARPROGRAM 2016

Lördag 28 maj 18.00

Klosterkyrkans Mariabilder, apostlar och helgon presenteras av vadstena-guiderna **Lars Elmér** och **Gunilla Sjösten**.

Tisdag 21 juni och måndag 11 juli, kl 19.00 ordnar Klosterkyrkans Vänner **vandring i klosterområdets 800-åriga trädgårdar**. Guide är **Gunilla Sjösten**, avgift 50:-/person.

Samling vid Klosterkyrkans entré.

Söndagarna 3 juli och 17 juli, kl 12.00, ordnar Klosterkyrkans Vänner kyrkkaffe i **Pilgrimscentrum VÄLKOMNA!!**

Fred 26 aug 18.00 60-årskalas i Klostermuseet. En sen fredagskväll i slutet av augusti 1956 tog **Sune Zachrisson** det modiga beslutet att stoppa ombyggnaden av nunneklostrets övervåning. Så räddades de 60 systrarnas sovsal eller **dormitorium** åt eftervärlden. Detta ska vi fira med en berättelse om vad som verkligen hände. Efter samtal och intervju med Sune blir det **tårtkalas!**

Lördag 10 sept 15.00 **Jesusbarnet i Vadstena Klosterkyrka, måleri och skulptur**, konstvetare **Agneta Wolff** visar och berättar, i **Klosterkyrkan**. Ingår i Vadstena konstrunda.



Klosterkyrkans Vänner

Kära Vänner! Föreningens hittills längsta verksamhetsår (1 okt 2014 - 31 dec 2015) är tillända. Årsmötet, som hölls i Klosterkyrkan, var välbesökt. Som ny styrelseledamot hälsar vi Maj-Lis Wigren välkommen. Hon efterträder Lena Savoca som Församlingsrådets representant.

Efter sedvanliga förhandlingar serverade styrelsen förfriskningar och därefter var det dags för dagens föredrag. Komminister Hans Merseburg öste ur sitt rika förråd av berättelser och vi fick lära känna en rad östgötska lokala helgon, främst Björn av Klockrike och Ingrid av Skänninge. Helge bror Björn var enligt traditionen kyrkoherde i Klockrike församling och skall ha uppfört Klockrike kyrka omkring år 1300. Det berättas att Helge Björn hade kört ihjäl sig och en man kom till hans hustru för att tala om vad som hänt. Hon stod och bakade och utropade när hon fick höra vad som hänt *Om det du säger är sant kommer dessa degar att förvandlas till stenar*. Genast låg fyra runda stenar framför henne! Idag lär de finnas i Klockrike kyrka.

Den 18 april kom Tommasos bild av Jesu födelse enligt Birgitta på plats i brödrakoret i Klosterkyrkan. Sören Niklasson har tillverkat en lika elegant ställning som den han gjorde till Birgittaaltarskåpets modell (en gåva till kyrkan från vänföreningen 2012). Detta blev ett vackert tillskott och ger brödrakoret en harmonisk helhet. /Styrelsen



KLOSTERKYRKANS VÄNNER

Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga ledamöter Ewa Lund, Bella Nylund Wennerström och Elisabeth Vahlquist. Adjungerad kassaförvaltare Christina Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter Torbjörn Ahlund/Christer Staaf.

Medlemsavgift 75:- för enskild medlem, 100:- för hushåll. Avgiften sättes in på **bankgiro 239-4161**

Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena eller ewa.lund@svenskakyrkan.se och <http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se>

Vänföreningens program vintern-våren 2016

inleddes den 16 januari med att **Christer Staaf**, Klosterkyrkans kaplan, på nytt höll sitt efterfrågade föredrag om **”Birgitta och magister Mattias”**. Christer berättade om Birgittas situation sedan hon blivit änka och yngste sonen Bengt dött i Alvastra. Hon började få allt livligare uppenbarelser och hon fick höra att hon skulle bli Kristi språkrör i världen. Detta skapade oro och tvivel hos henne och hon fick också en nära och betydelsefull kontakt med magister Mattias, kanik vid domkyrkan i Linköping, en spränglärd man. Han blev Birgittas biktfather och de hade ett rikt och ömsesidigt utbyte av relationen.

Efter årsmötet 13 februari höll komminister **Hans Merseburg** ett föredrag om **Östergötlands lokala helgon**, Björn av Klockrike m fl, sid 1.

Skrift och skriftkultur i Sydskandinavien under äldre medeltid, var titeln på **Peter Carellis** föreläsning den 13 mars. Han talade om textens utveckling som minne, hur det blev allt viktigare att kunna fästa överenskommelser på pränt. De tidigaste bevarade gåvobreven är från 1000-talets slut, på 1140-talet börjar det bli vanligare med brev och skrifvarverkstäder växte så småningom fram. Efter en kaffepaus berättade Peter om pågående och planerade forskningsprojekt inom Vadstena klosterområde.

Den 9 april var det dags för arkivarie **Hanna Källström** från Riksarkivet. I sitt föredrag **Avlat, andakt och konst i Vadstena klosterkyrka - om det senmedeltida kyrkorummets utformning och funktion** berättade Hanna om avlatsbrevens funktion och betydelse. Hon tog bland annat exempel på brev utfärdade av 1400-talsbiskopen Henrik Tidemansson. Intressanta inblickar i 1400-talets gudstjänstliv.

Lördag 23 april - Utflykt till **1200-talskyrkan i Järstad**, Östergötlands enda medeltida landsortskyrka i tegel. Här fick vi guidning av arkeolog Richard Hedvall som visade kyrkans arkitektur exteriört och målningarna i valven interiört. Aprilvädet följde oss med ömsom sol och ömsom mörka moln./JS



Foto TT

Maria Elisabeth Hesselblad

I februari 2016 kungjorde Vatikanen att svenskan Maria Elisabeth Hesselblad kommer att helgonförklaras den 5 juni. Efter 625 år utnämnes nu Sveriges andra, av påven godkända helgon, det första var Heliga Birgitta av Vadstena, kanoniserad 1391.

Birgitta skapade Vår Allraheligaste Frälsares Orden (O.Ss.S) eller i dagligt tal birgittinorden som stadfästes 1370 av påven Urban V. Birgittinordens moderkloster byggdes upp i Vadstena och invigdes 1384. Drygt tvåhundra år senare, 1595, kördes de sista nunnorna bort, kloster och allt katolskt förbjöds i Sverige.

Maria Elisabeth Hesselblad, född 1870, hade som barn upplevelser av Birgitta och fick under 1900-talets början påvligt godkännande att leva som birgittinsyster i Rom. 4 mars 1920 stadfästes hennes nya gren av birgittinorden, ofta kallad den svenska grenen. Elisabeth Hesselblad blev därmed moder Elisabeth och abbedissa. 1924 startade hon ett vilohem i Djursholm och 1935 etablerades ett gästhem i Vadstena. Under 1950-talets början togs förbudet mot klosterliv bort i Sverige varvid de två birgittinska hemmen förändrades till kloster. Några år tidigare hade moder Elisabeth efter många års arbete lyckats överföra Birgittahuset ”Casa di Santa Brigida” i Rom till den nya ordensgrenen.

Utdrag ur ett faktablad som finns att köpa i Klosterkyrkans bokbord.