

Djurö Möja Nämndö församlings Sommarblad

nr 2 2020

LÄS ALLT OM
KONFIRMATION
2020/2021

PLATS FÖR EFTERTANKE:

Våra kyrkor håller
öppet i sommar

PERSONALEN OM CORONA:

Fina samtal utomhus
& gudstjänster online

Svenska kyrkan 

DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ
FÖRSAMLING

KONTAKTA OSS

Pastorsexpeditionen:
Högmalmsvägen, vid
Klockargården på Djurö,
mittemot ICA
Telefon: 08-571 544 00
Hemsida: [www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo](http://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo)
Epost: djuro.samfallighet@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen är begränsat
bemannad under sommarveckorna,
men det går att lämna meddelanden.
Vi återkommer så snart vi kan.

PASTORSEXPEDITION

Administratör Marie Berntfors
tel 08-747 54 62
marie.berntfors@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof Sandquist,
tel 070-757 18 80
Kyrkofullmäktiges ordförande Ewa Ryttegård
tel 073-180 25 68

PRÄSTER

Kyrkoherde Yvonne Hallin
tel 08-747 54 61, 070-730 48 47
08-571 515 79 (bostad)
yvonne.hallin@svenskakyrkan.se
Komminister Åsa Meurling
tel 08-747 54 64, 073-386 63 29
asa.meurling@svenskakyrkan.se

KANTORER

Dan Enberg tel 070-656 79 47
dan.enberg@svenskakyrkan.se
Britt Wennberg tel 070-306 85 77
britt.wennberg@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSASSISTENT/PEDAGOG

Församlingsassistent Lena Röstlund
tel 08-747 54 72, 070-535 48 78
lena.rostlund.sjolund@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Tommie Johansson
tel 08-747 54 68, 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se

DJURÖ

Vaktmästare Isabelle Öberg
tel 070-248 39 24, 08-747 54 65
isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

MÖJA

Vaktmästare Agneta Sjöberg
tel 070-248 10 65, 08-747 54 69
agneta.sjoberg@svenskakyrkan.se

NÄMDÖ

Kontaktperson Isabelle Öberg
tel 070-248 39 24, 08-747 54 65
isabelle.oberg@svenskakyrkan.se

RUNMARÖ KAPELL

Vaktmästare Ulrika Westman,
tel 073-249 37 46,
ulrikawestman@hotmail.com

SANDHAMNS KAPELL

Vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 08-571 532 13, 070-755 80 90

DJURÖ MÖJA NÄMDÖ FÖRSAMLINGSTIDNING

Ansvarig utgivare: Yvonne Hallin
Redaktör & produktion:
Ann Thörnblad tel 070-747 12 00
ann.thornblad@ordochvision.se
Omslagsbild: Magnus Aronson
Tryck: Roos Printing AB, 2020.
Upplaga: 5 000 ex

Våra kyrkor har öppet för ljusständning, stillhet och bön

Djurö kyrka, dagligen, kl 08.00–16.00.

Möja kyrka, dagligen kl 09.00–18.00.

Nämdö kyrka, efter överenskommelse.

Sandhamns kapell:

För information om öppettider:
Ring Sandhamns kapellstiftelse/
vaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 070-755 80 90, 08-571 532 13.

Runmarö kapell:

Vaktmästare Ulrika Westman,
tel 073-249 37 46,
ulrikawestman@hotmail.com



Vi kan inte ta något för givet

Tuberkulos, ofta förkortad TBC, är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien.

Jag kom att växa upp med föräldrar som båda hade haft TBC, dom träffades på Follingbo sanatorium på Gotland 1952. Mamma hade olika skov i sin TBC sedan hon var 12 år, pappa kämpade med sin TBC i några år och fick halva lungan bortopererad. Jag tyckte det var så roligt att med fingret åka ambulans över hans ärr på ryggen och älskade att överhöra när dom vuxna talade om sina erfarenheter av TBC. Många av deras unga vänner dog och själva kände dom tacksamhet över att ha överlevt. Deras berättelser var spännande.

Nu lever vi i coronatider, Covid-19, många människor är drabbade av sorg, rädsla och ångest. Vi har blivit drabbade av en pandemi och ingen bot finns.

Vi vet inte när den försvinner, inte heller när livet kan bli normalt igen. Allt är belagt med restriktioner och vi kan inte träffas som vanligt, resa eller gå på bio. Många vänjer sig fort och

gillar läget, för att vi måste. Det som är sorgligt i det hela är att när vaccinet och botten kommit till oss så är tredjedelen långt ifrån räddade. Orättvisan är monumental och det blir så tydligt när katastrofen inträffar. Man räknar med att 265 miljoner människor ska vara drabbade av hunger i virusets spår. Det är ofattbart.

Många säger ”Inget ont som inte har något gott med sig”. Det kan låta cyniskt samtidigt som det är ord som vittnar om att varje svår situation kan ge oss människor nya insikter. Vi kan inte ta någonting för givet. Inte ens något så vardagligt som att gå ut och handla.

I skrivande stund vet jag inte hur det blir med gudstjänsten i sommar, men jag önskar dig där du är, en välsignad om än annorlunda sommar 2020!

På nästa sida bittar du en dikt av Kristina Lugn, en av våra främsta poeter som avled i mitten av maj och blev 71 år. Så många gånger har hon fångat våra människoliv i sina dikter.

TEXT *Yvonne Hallin, kyrkoherde*

Du ska få ett panoramafönster

Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag. Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet och Mozart ska skriva musiken.

Du ska får ett hem som älskar dig. Du ska få ett sinne för humor. Och Strindbergs samlade verk.

Och alla mina barnbarn.

Min present till dig är att du ska tala många språk och tåla all slags väderlek.

Du ska få god markkontakt och svindlande takhöjd med stuckaturer. Du ska få ett liv som förlåter dig allt.

Klar i tanken ska du vara. Och stark i känslan. Du ska få ha roligt. Allt detta står i hemförsäkringen.

Du ska få vara ifred. Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin kommer att sluta hoppas. Du ska få ett modigt hjärta. Och ett dristigt intellekt.

Och ett gott omdöme.

Den du litar på släpper inte din hand. Min julklapp till dig är att om du faller så ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig.

Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa. En frisedel ska jag sända från min ensamhet. Du ska inte få ärva någonting alls av mig. Men du ska få alla pengarna.

Kristina Lugn

Be, så skall ni få

Be, så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Citatet är från Matteusevangeliet kapitel 7, verserna 7 och 8. De verserna har betytt och betyder så mycket för mig och min tro. Jesus lyssnar. Han vet.

Redan från början i mitt kristna liv har bönen betytt mycket. Liksom trädgårdsmästaren inte går ut utan sin spade, går inte en troende ut utan att ha bönen som ett av verktygen.

I den här tiden, i vårt land, i vår värld när coronan har drabbat oss människor är det många som ber. Ber för sig själva, ber för någon som är drabbad av Covid-19. Det finns ingen bot, inget vaccin och många äldre dör. Det är förfärligt. Och många kanske tycker att det är barnsligt och ovetenskapligt att be. Att våra kyrkor är öppna för bön och ljuständning tror jag är viktigt för många. Att vi som kyrka ber för våra församlingsbor betyder mycket. Vi får vara en röst i en svår tid. Vi får komma med hoppet. Vad kan man be om? Man kan be om allt, precis allt.

Från Psaltaren i gamla testamentet, som var Jesus bönbok, kan vi hämta så många böner. Där blir det också



Foto John Tyson

tydligt att Gud tål att man ber om allt det som hjärtat är fullt av. Och att jag använder mitt sätt att be, att jag vågar lita på att min röst, mina tankar är viktiga för Gud.

Jag pratar med Jesus när jag ber, andra talar med Gud. Men det är samma källa. När Gud blev människa i Jesus kom Han så nära, nära oss människor. I bönen får vi vara uppriktiga. Det innebär att vi också får lära känna oss själva. När vi klär våra känslor och erfarenheter i ord, blir känslorna som ibland är otydliga, så mycket tydligare.

Idag ber vi för alla som ligger sjuka, Jesus bli kvar hos varje människa som behöver dig, din helande kärlek. Hjälp oss hoppas på en framtid där medicin och vård blir självlklarhet inte bara för oss utan för alla. Amen.

TEXT Yvonne Hallin

MÖJABON PER KRISTIANSSON:

”Du behöver göra medvetna val med tiden”

Krisen som Covid-19 inneburit för såväl hälsa, arbete och ekonomi ställer frågor om hur vi vill leva våra liv och vad som är viktigt. Men för Möjabon Per Kristiansson blev omställningen inte särskilt stor. Han gick i tidig pension förra året och har haft möjlighet att fundera kring livsfrågorna och vad han vill använda tiden till.

För fem år sedan flyttade han och familjen till Möja från Stockholms innerstad, för att få ett lugnare liv. De bytte en lägenhet med närhet till stadens kultur- och restaurangutbud mot ett hus med havsutsikt, som bjuder in till att följa naturens årstidsväxlingar.

– Så för oss som bor härute blir skillnaden egentligen inte särskilt stor. Jag blir påmind om att jag har gjort ett hälsosammare livsval och hur tacksam jag är över det, säger Per Kristiansson, 56 år som också drev Möja Vårdshus och bageri i flera år.

Det är nu 1,5 år sedan han gick i förtida pension. I många år arbetade han som marknadschef på ett it- och telekombolag och hade, när det var som intensivast, 220 flygdagar om året och rörde sig mellan Europa, mellanöstern och Afrika.

– Jag spenderade många timmar på flygplatser och flygplan och då lärde jag mig att umgås med tiden, att välja vad jag ville göra med den.

– Allt fler får nu chansen att fundera över vad som är viktigt och vad de vill använda tiden till, bland annat den dagen de går i pension. Du behöver göra medvetna val med din tid, för annars rinner den iväg förvånansvärt snabbt, konstaterar Per.

Läser teologi

Frågan vad Per skulle göra med den tid som frigjordes när han gick i pension, var enkel att besvara. Han har drömt om att läsa teologi sedan 15-års åldern och i höstas började han plugga på Enskilda högskolan i Stockholm.

– Det har aldrig varit aktuellt för mig att bli präst som till stor del handlar om själavård, gudstjänstens liturgi eller att leda en församling. Chef har jag varit i 30 år.... Men jag är fascinerad av själva teologin, det teoretiska innehållet. Jag har sedan tidigare läst språkvetenskap och tänker att det går att kombinera med bibelvetenskap, kanske forska i gamla



Per Kristiansson drev Möja värdshus och bageri i flera år. I höstas sålde han sin rörelse och ägnar sig nu åt teologistudier på heltid. Foto Elisabeth Kristiansson

texter och ta en teol. mag., säger Per.

Tron är en självklar del av livet, han var aktiv i EFS i många år och hittade tillbaka till ett kyrkligt sammanhang när han flyttade till Möja och började sjunga i Möja kyrkokör.

– Ute på en ö så är kyrkan ett av naven. I relation till befolkningen, 220 personer, är vi en väldigt levande församling. Vintertid är det ett 15-tal personer som går i söndagens gudstjänst.

Per saknar gudstjänstlivet och kören, men varje onsdag träffas mansstämmorna och sjunger med körledare Dan Enberg. Tillsammans bildar de en kvartett och några av deras musikaliska sammankomster har förevigats och finns att följa på församlingens hemsida och facebookside.

Vad betyder det att ha en tro i kristider?

– Flera saker! Rädslan för döden prövas, jag behöver bara gå till mig själv. Jag skulle inte vilja hamna på intensivens nu. Att bli allvarligt sjuk kan skrämja mig, men jag är inte rädd för själva döden eftersom jag tror på det eviga livet. Det återknyter också till att välja hur vi använder vår tid. Vi har en möjlighet nu, att reflektera och förstå, och den kunskap vi samlar på jorden är användbar i det eviga livet.

– Bara det faktum att jag berättar att jag har en tro, föder andra samtal med människor där vi talar i större utsträckning om just meningen, kärlek och vår tid här på jorden, avslutar Per.

TEXT *Ann Thörnblad*

Ingenting blev sig likt den här våren och sommaren och vi fick under mars månad ställa in för att ställa om. Församlingen sänder bl a gudstjänster och minikonsertter via facebook och hemsidan och vi ville trots allt komma ut med en sommartidning – se den som en hälsning från oss alla till er alla!

På följande sidor delar personalen i Djurö, Möja, Nämdö församling några tankar om vad den här tiden har inneburit för arbetet och livet i stort.

Sjung för livets skull!

Om någon för ett år sedan skulle sagt till mig att nästa sommar har körsången av både barn och vuxna tystnat p g a ett litet virus, så skulle jag inte ha trott det.

Då sprudlade Klockargården med sång, gemenskap och sprakande tillhörighet. ”Det bubblar av liv” var rubriken på mina tankar runt kyrkans körverksamhet på Djurö.

För visst bubblade det av röster från stora grupper av både barn och vuxna!

Nu är tiden helt annorlunda. Livet består av krumbukter och omstarter och det är lätt att tappa sin inre balans. Men att ha tålamod och uthållighet över tid ger resultat. Inte så lätt, men vad gör då en musiker som försöker fokusera på ”här och nu”?

Förutom dop, vigslar, begravningar och inspelningar för andakter på nätet så sorteras noter, städas och rensas i



arkiv, planeras för en höst ingen vet så mycket om.

Men härliga hejarop från skolgården, mail och telefonsamtal får mitt inre att fortsätta nynna på sången ”Det bubblar av liv” för det kommer det att göra! Inte nu. Inte än. Men tids nog. Framtiden ligger just i framtiden. Må bäst alla körsångare, barn och vuxna! Saknar er! Sjung för livets skull!

Trevlig sommar!

TEXT Britt Wennberg, kantor & musiker

”Nya grepp för gudstjänster online testas”

När coronapandemin på allvar kom till Sverige hade jag precis avslutat en körövning på Nämö.

Det blev den sista körövningen denna termin. De inställda körövningarna är något mycket tråkigt med pandemin, den uteblivna sociala kontakten och gemenskapen. Man kan uppleva att det är ett tråkigt faktum att pandemin drabbar just den livgivande körverksamheten mycket hårt och länge. Men vi hoppas alla att vi kommer igång igen till hösten!

Privat har pandemin hjälpt mig att skifta fokus i livet. Från ett ständigt jagande till olika möten, jobb, nöjen och annat har jag, i alla fall för tillfället, slagit mig till ro i mitt boende på Möja. Det kändes som en stor lättnad att bara vara på en plats och att det skulle vara så. Inget annat förväntades av mig. Och det har gått förvånansvärt bra. Familjemiddagar har intagits via Skype. Jobbmöten sker med videokonferens, en del trevande, men en del också mer effektiva. Nya grepp för gudstjänster online får testas och man får utmana sin egen fantasi och värka fram nya idéer.

Det mesta av kyrkans sommarverksamhet på Möja är ju tyvärr inställd. Det är förstås tråkigt, men kanske kan det även vara nyttigt för skärgårdsbor att uppleva en sommar utan ständiga



schemalagda aktiviteter som ska passas. Det kan ge tid för eftertanke och reflektion över livet.

Jag förstår att jag är privilegierad och klarar omställningen bra. Att många oroas över smitta, ekonomi och framtid. Samtidigt tror jag det kan vara nyttigt för samhället med en paus ibland. Att vi får anledning att nagelfara vår livsstil. Ifrågasätta hur vi lever. Och märka att de flesta av oss faktiskt klarar en omställning utan att gå under. Jag skickar med en fråga. *Vad gör du sommaren 2021?* Passa på att njuta av vetskapen att du har ett helt år på dig att fundera!

TEXT *Dan Enberg, kantor & musiker*

Till dess vi ses igen

När vardagen för många är fylld av stress och måsten
och tiden räcker inte till.
Man hinner inte ens med att umgås med dem man vill.

Då hände något i världen som fick allt ur spel.
Man kallade det Corona och det var farligt och fel.
Nu skulle vi alla isoleras från varandra.
Tvätta händer och hålla avstånd från andra.

Tegnell sa vi ska skydda våra äldre och sköra,
Men vad ska dem på äldreboende göra.
Här knackade döden obevekligt på,
Och ensamma fick de alla mot herren gå.

Vi får inte kramas med våra nära och kära,
Det är för många en tung börda att bära.

Många har fått lämna sin trygga arbetsplats,
Så nu måste vi alla ta sats!
Att verkligen hjälpa och stötta varandra,
Vi som ska fortsätta att på jorden vandra.

Jag längtar så efter mor, bror, barn och barnbarn.
Vill att vi snart är nära som hjulets kuggar i en kvarn.

Klockargården ekar tom och tyst som aldrig förr,
Snart hoppas jag den fylls av skratt, lek, glädje,
varma samtal och en alltid välkomnande öppen dörr!
Till dess vi ses igen, får du en avståndskram min vän.

TEXT *Lena Röstlund*
Församlingsassistent



Kärlek, solidaritet & omtanke

Vi lever alla i coronapandemin och är en del av allt.

Jag upplever att det finns en stark misstro mot myndigheter och förtroendevalda med flera, men också hat och förlöjligande.

Jag är övertygad om att alla som jobbar med pandemin 24/7 vill allas bästa.

Vi handskas och känner olika kring detta och vi alla är unika och har olika ingångsvärden. Men hatet löser ingenting.

Jag tror i stället att kärlek, solidaritet, omtanke, respekt och att lyssna till varandra är dom absolut viktigaste sakerna för att vi skall ro detta åt rätt håll – TILLSAMMANS.

Guds frid till er alla!

TEXT *Tommie Johansson,*
Församlingspedagog



Tommie Johansson är församlingspedagog. På baksidan kan du läsa mer om Konfirmation 2020/2021.

I vår säljs bara
digitala majblommor.
Du bestämmer priset.



majblomman.se

Varje krona bidrar till
Majblommans arbete
med att *motverka*
barnfattigdomen i Sverige.



Fina samtal utomhus

På Djurö kyrkogård går tiden sin gilla gång även i Covid-19-tider, våren står i full blom. Fler besökare på kyrkogården nu i veckorna än i vanliga fall och fina samtal ute. Många av de jag samtalat med har inte talat med någon person ansikte mot ansikte på mycket länge, men här kan vi samtala på behörigt avstånd.

TEXT *Isabelle Öberg*
Vaktmästare Djurö kyrkogård

Vackert och fridfullt

I dessa coronatider har jag som många andra känt ångest och rädsla, något som många upplever när dom går på våra kyrkogårdar. Men med tiden har den blivit mindre och när alla hjälps åt att få samhället att fungera så blir det lika vackert och fridfullt som det är på kyrkogården.

TEXT *Agneta Sjöberg*
Vaktmästare Möja kyrkogård



”Ni får gärna boka in en extra tid senare i år”

Både jag och min man har arbetat på som vanligt under Coronapandemin. Vi har inte arbetat hemifrån. Det blir lite konstigt att mycket är som vanligt men ändå så annorlunda.

Min arbetstid fylls av allehanda göromål som hör till vår verksamhet. Just i denna tid brukar det handla mycket om planering för alla dop och vigslar, och att kyrkstugan är ok inför uthyrning och så vidare. Men nu är det väldigt mycket avbokningar, så gott som varje dag. Alla som hör av sig är väldigt ursäktande när de tvingas att boka av. Jag förklarar att ”självlart får ni boka av så sent som möjligt. Och ni får gärna boka in en extra tid senare i år men även nästa år om ni så önskar. Detta är självlart för oss.”

Jag åkte in till stan för två veckor sedan för första gången på sju veckor. Det hör inte till vanligheterna att jag håller mig från stan så länge. Vilken lycka att få gå på restaurang och få träffa mina vänner! Morgonen efter vaknade jag med blandade känslor. Lycka blandat med ”vad har jag gjort?”. Vi höll ju avståndet mellan



varandra åtminstone i början men sedan glömdes det bort och plötsligt umgicks vi så nära varandra som man gör i normala tider.

Lätt att glömma bort att man ständigt ska ha garden uppe för detta farliga virus.

Jag önskar alla en trevlig sommar!

TEXT Marie Berntfors,
administration & bokning

”Den här tiden väcker också frågor om orättvisan i världen”

TEXT Åsa Meurling

När jag skriver det här är det fortfarande ovisst när det kommer att bli som vanligt på jobbet igen. Nu är det lugnt – alldeles för lugnt! Inga vanliga gudstjänster, nästan inga förrättningar.

Man skulle ju kunna tänka att det vore skönt och ett tillfälle för återhämtning, men så fungerar det i alla fall inte för mig. Jag får panik bara av att tänka på att jag måste vara ledig flera veckor i sträck på semestern! Ju mindre jag har att göra, desto mindre får jag gjort. Allt bara stannar av, systemet stänger ner. Det blir deppigt och dystert. Och ändå lever jag nästan som förut. Mycket av min fria tid tillbringas jag även i normala fall hemma i lägenheten eftersom jag inte orkar med så mycket på grund av min ME-diagnos. Jag har mitt jobb kvar och mitt barnbarn som fyller livet med fart och fläkt (och som förvisso också prövar mitt tålamod ibland...) Jag skäms faktiskt. Jag som har det så bra och ändå mår så dåligt över den här situationen.

Det här väcker frågor. Hur märkligt är inte människans psyke konstruerat? Så mycket prövningar och lidande en människa kan ta sig igenom, men samtidigt är vi så sårbara. En gång blev jag kallad för ”stark-skör”. Och är inte hela mänskligheten just stark-skör? Såna enorma kriser vi kan ta oss igenom, och samtidigt är vi så svaga. Så beroende av kontinuitet, rutiner och trygghet. Inte bara i det stora, utan också i det lilla.

Den här tiden väcker också frågor om rättvisan, eller snarare orättvisan, i världen. Vi lever i den rika delen av världen där vi är vana att få det vi behöver; mat på bordet, en säng att sova i, kultur och nöjen, utbildning – och sjukvård. Vi tar för givet att vården ska klara det mesta. Vi lever längre och friskare än någon gång tidigare i historien och det har blivit en rättighet. När det dyker upp ett nytt virus som forskare inte kan förklara blir det panik och vi gör allt för att skydda oss från hotet, allt för att förlänga våra liv. Ja, förlänga våra liv, för vi ska alla dö någon gång. Det hotet kommer vi inte ifrån, hur många skyddsmekanismer vi än sätter in. Enorma resurser läggs på intensivvård och på att rädda dem som drabbas ekonomiskt. Men så är det, som vi alla vet, inte överallt i världen.

Konsekvenserna av Corona drabbar oss alla, men det drabbar de som inte har våra resurser allra värst. De en och halv miljard fattigaste kommer bli ännu fattigare. Dessutom kommer bistånd från de rika länderna att dras in när ekonomin försvagas. De som inget har får ännu mindre. Var finns rättvisan i det? Men vad kan man göra? Alla står såklart sina nära närmast. Många och svåra frågor att fundera över. Och jag höjer summan lite till de organisationer jag är fast bidragsgivare till. Det känns rätt fattigt, men det är väl bättre att göra någonting än ingenting.

Men den allra största frågan som dykt upp under den här tiden är nog ändå – vad skulle min tro vara utan kyrkan? Många gånger har jag förundrat mig över trons styrka hos dem som under historien blivit förföljda och fått lida/dö för sin tros skull. Jag har frågat mig själv många gånger vad jag skulle gjort om jag tillhört de första kristna som riskerade livet för sig och sina familjer för sin tros skull? Hade jag gått så långt? Svårt att säga, eftersom jag aldrig har varit i närheten av den situation de befann sig i. Nu har vi inte kunnat fira gudstjänst under ett par månader och plötsligt upptäcker jag vad tomt livet blivit. Nu har vi ju börjat spela in andakter och gudstjänster och lagt ut på nätet, men det är nu inte alls detsamma. Att få mötas och tillsammans dela ord och bön, bröd och vin, det är ju det som ger liv. Vi vet fortfarande inte när vi får börja fira gudstjänst i våra kyrkor igen, men jag hoppas och ber – tillsammans med hela den världsvida kyrkan – att det blir snart! Inte bara för min egen del, utan för hela mänskligheten. Det är ju särskilt i tider av svårighet och prövning vi behöver samlas för att hitta styrka i gudsordet. Men fram tills dess så kommer vi att hitta nya sätt att fira gudstjänst på – via nätet, genom att pilgrimsvandra eller bara ses på kyrktrappan. När några vägar stängs måste vi hitta nya som leder framåt.

Det här lilla viruset har fört med sig mycket elände, men kanske kommer också något gott ut ur det i slutändan. Kanske kan en ny gemenskap växa fram mellan människor och länder, kanske kan det få oss att se nya värden i livet. Eller åtminstone få oss att våga ställa och fundera över de riktigt svåra och viktiga frågorna om hur vi lever våra liv.



Det viktigaste med konfirmationen är Du



LÄS MER OM
ungdomsverksamheten
på hemsidan
[www.svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo](http://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo)

Konfirmation 2020-21. Följ med oss till Dalarna och Möja

Du är varmt välkommen på en spännande resa tillsammans med människor du redan känner – och andra som du kommer att lära känna!

Vi startar vår resa 1:a advent 2020 i Djurö kyrka och när sommaren står i full blom i juni 2021 ger vi oss av till Rättvik. Där vi under ca en veckas tid kommer fylla dagarna med bad i Siljan, besök på Leksand sommarland, minigolf och sommarrodel. Du får tälja din egen häst i Nusnäs, men framförallt blir det många härliga upptåg!

Under konfirmationstiden kommer vi prata om, diskutera och fundera, på vad livet och tron kan handla om. Vem är Gud? Vad innebär det att vara människa? Hur formas vi till dem vi är?.

Vi kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i lera, färg och musik, laga mat

tillsammans, leka, men även ha tid för stilla stunder och reflektion. Konfirmationen är sedan tidig höst 2021.

Yvonne Hallin är konfirmandpräst.

Fortlöpande information läggs ut här:

www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/praktisk-info-konfirmation

Anmälan sker via: [http://www.konfa.se/
anmалан-till-djuro-moja-namdo/](http://www.konfa.se/anmалан-till-djuro-moja-namdo/)

Om länken krånglar skicka ett mail till Tommie med följande uppgifter: namn, adress, telefon, personnummer och namn, telefon och e-post till målsman. **Allt är kostnadsfritt!**

Frågor och tankar? Hör av er till:

Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33
tommie.johansson@svenskakyrkan.se