

Vägvisaren



***"Hille IF tar ut
riktningen för framtiden"***

Hille församlingsblad
Nr 2, 2019 – Årgång 85



En hälsning från Clara

Hej!

Jag har beslutat mig för att efter 17 år i Hille församling sluta som kyrkoherde. Att vara kyrkoherde innebär att man är präst, men också chef i pastoratet. Anledningen till att jag vill byta tjänst är att jag tycker att det behövs nya friska tag i ledningen för Gästrikedustens pastorat (Hille och Hamrånge församlingar). Rekryteringen av en ny kyrkoherde är i full gång. Det är ännu inte klart vem det blir.

För min egen del har jag sökt tjänsten som komminister i Hamrånge. Jag skulle som församlingspräst mer ägna mig åt församlingsverksamhet, gudstjänster och kyrkliga handlingar. I och med att Hille och Hamrånge sedan ett år tillbaka är sammanlagda till en enhet, Gästrikedustens pastorat, kommer jag att vara kvar i arbetslaget. Men jag flyttar mitt kontor till Kyrkans hus i Bergby.

Jag kom som kyrkoherde i Hille församling april 2002 och efterträdde kyrkoherde Gert Lyngemark. Det har varit en rolig och lärorik tid i Hille. Mycket har hänt och jag har fått träffa så många fina människor. Jag har haft ett stort stöd av församlingsbor och av duktiga medarbetare. I det stabila arbetslaget, har vi tillsammans byggt ett brett församlingsarbete. Hilleborna, alla ni som bor och vistas i församlingen, det är er som vi verkar för. Kyrkan har sin plats i ett mångfacetterat samhälle.

Väl mött till gudstjänster, dop m.m.
i både Hille och Hamrånge framöver.

En fin fastetid och påsk önskar
Clara Bergel Jansson



TOMMY NILSSON

i Hille kyrka
lördag 23 mars
kl 16.00 och 19.00
Konserter tillsammans
med pastoratets
kyrkokörer



Biljetter kan köpas på
www.nortic.se

HILLE IF möter framtidens krav



Hille IF blev nyligen vald till Årets barn- och ungdomsförening inom Gästriklands Fotbollsverksamhet med motiveringen:

”Hille IF är den familjära föreningen som värnar om alla. Föreningen har under flera års tid arbetat med en målmedvetenhet kring ledar-, tränare-, och föreningsdomarutbildning samt anläggningsutveckling.

Hille IF har ett väl fungerande koncept för nyrekrytering av spelare genom Milloboligan där de allra yngsta slussas in i verksamheten med hjälp av unga ledare. Dessutom bedrivs Fotbollsskola, i samarbete med Gävle kommun genom att ungdomar erbjuds sommararbete under 2 veckor.

Anläggningen (Hille IP) äger föreningen själva och har där många personer som involveras för att få det hela att gå ihop. Genom detta styr föreningen över anläggningen och har också blivit väldigt duktiga på arrangemang.

Verksamhet erbjuds för alla åldrar till flickor, pojkar, damer och herrar – vilket gör att du kan idrotta hela livet i Hille IF.”

Under år 2018 har Hille IF vidareutvecklat detta genom att dessutom

- Skapat värdefull sysselsättning för enheten för daglig verksamhet (EDV) genom att de hjälper till med inre- och yttre lokalvård samt insamling av bortsparkade fotbollar
- Fortsatt med motionsgymnastik- och bouleverksamhet för seniorer
- Byggt läktare på norra planen, monterat hyllor och snyggt till avbytarbåsen
- Öppnat anläggningen för spontanfotboll
- Arrangerat landskamp för pojkar 18 år samt
- Genomfört fotbollssammandrag och över 300 matcher på Hille IP för våra 24 lag.



Lisa Söderström tar i med full kraft... och det är inte lite!



Här i skogsbrynet ska den handikappanpassade aktivitetsytan placeras.

Utöver detta kommer år 2019 kännetecknas av att vi koncentrerar resurserna till att utveckla framtidens Hille IP. Det gör vi genom projekten:

Projektet Utbyggnad, som innebär att vi kommer att skapa bättre förutsättningar för våra fotbollslag genom tillbyggnad av 67 kvm och källare. Detta möjliggör fler omklädningsrum (med mindre gym), domarutrymmen, förråd och tvättstuga.

Projektet Öppen anläggning, som innebär att vi bygger en handikappanpassad RH-toa samt rullstolsvänlig gång till skogen öster om planerna. Där iordningsställer vi, i samråd med berörda skolor och LSS-boenden, en handikappanpassad aktivitetsyta med redskap, bord, bänkar och en grillplats.

Avslutningsvis vill vi framföra ett varmt tack till Hille församling - Gästrikkestens pastorat – Svenska kyrkan, som bidrar till att vi kan utveckla och skapa bra sysselsättning för unga och gamla, med eller utan funktionshinder, inom vårt upptagningsområde.

Gunnar Lindbom

Ordförande



Bygglaget vilar ut efter att sulan är gjuten. Kenneth Bognesand, Anders Hubta, Nils-Arne Nilsson, Hans Lindbom och Jan André

Hopp, lidande och glädje Påskan idag

Var har påskens berättelser i Bibeln för relevans för oss som lever idag? Kan de verkligen påverka våra vägval i livet? Simon Hedlund, präst i Hille kyrka, tar med oss till tre av de mest bärande dagarna under påskan. Vikten av att vi vågar hoppas, att vi ser det lidande som finns och att vi tillsammans försöker hitta vägar till glädjen.

Palmsöndag **Kristus är vårt hopp**

På palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem, och människorna möter honom med glädje. Han kommer med hopp om befrielse och upprättelse för ett folk som vandrar i ockupationens mörkret. När Jesus rider in i deras liv får de, liksom vi när Jesus rider in i våra hjärtan, ta del av det hopp som alltid brinner.

Men varför ska vi då hoppas, vad gör det för skillnad? Låt oss ta en stund och minnas det som hände den 16 oktober 2012, på Olympiastadion i Berlin. Sveriges herrlandslag i fotboll möter Tyskland, och i 56:e minuter släpper man in 4-0. Detta utspelade sig på den tiden då Sverige sällan gjorde mer än 2 mål per match. Situationen är således mörk. Ja, den är väl vad alla med någon typ av fotbollsfröknift skulle kalla för hopplös. 34 minuter senare är emellertid bragden i Berlin ett faktum. 4-4 i full tid. Det omöjliga har hänt, och vi som tycker om fotboll får rysningar bara av att tänka på det. Hade Sverige gett upp i 56:e minuten hade ingen klandrat spelarna. Men någonstans fanns hoppet kvar, någonstans fanns glöden

kvar. Någonstans vägrade den tynande lågan att slockna, och Sverige gjorde det omöjliga.

Givetvis förändrade inte den matchen världen. Men den visade att så länge vi fortfarande hoppas, så kan vi ha drivkraften att fortsätta kämpa, fortsätta försöka. Och ibland är det *det* som krävs. När folket mötte Jesus tändes glöden på nytt i deras hjärtan, för Kristus är vårt hopp. När vi möter Jesus i nattvarden, i bönen, och i vår nästa, då kan också vårt hopp tändas på nytt, eller få än mer styrka. Varje gång jag ser in i ett dopbarns ögon, varje gång jag möter ett par som i kärlek vill lova varandra evig trohet, och varje gång jag får

se hur församlingens ungdomar ger av sin tid och kraft, så vet jag att hoppet inte är ute. Och när vi en vanlig söndag i en vanlig kyrka får ta emot Kristus i bröd och vin, ja, då får vi löftet att även om (hemska tanke) barnen inte döps, paren inte vigs, och ungdomarna slutar komma, så står Jesus

evigt kvar. Du är aldrig ensam, och alltid älskad.

Långfredag **Dela lidande och dela härlighet**

På långfredagen spikas Jesus upp på korset, och dör en förnedrande och smärtsam död. Kvällen innan har han instiftat nattvarden, där vi tar emot hans kropp och blod. Han dör i ångest och plågor, och på sina axlar bär han alla våra synder. Här verkade hoppet sanerligen vara ute.

Och i ärlighetens namn kan det ofta verka så också idag. Fler människor än någonsin är på flykt, gränser har stängts, människor rycks upp från liv, hem och trygghet för att skickas iväg till skräck och krig. Kristna är idag den mest förföljda gruppen i världen. Varje vecka riskerar miljontals människor livet för att få fira gudstjänst i en kyrka. Men i Migrationsverkets lokaler beslutas det att den som tatuerat ett kors på halsen inte behöver stanna i

”Fler människor än någonsin är på flykt, gränser har stängts, människor rycks upp från liv, hem och trygghet för att skickas iväg till skräck och krig”



Sverige, trots förföljelser mot kristna i hemlandet. Någon utvisas för bristande kunskaper om allhelgonagudstjänsten, någon tvivlar för lite, ytterligare någon kan inte redogöra för Nya testamentets kvinnosyn i relation till dagens ideal. Alla skickas de till platser där de riskerar att dödas för sin tro. Vi lever i ett land där det anses rimligt att en mamma får föda sitt barn i Sverige och sedan utvisas, medan barnet och pappan får vänta på att hon ska få återvända som anhängiginvandrare.

Ja, lidandet är stort, och världen ska inte se ut såhär. Varken för människor eller djur. På alltför många platser, i alltför många hem såväl här som långt borta, lever man i en konstant långfredag fylld av lidande, och längtar efter att påskdagen ska komma också dit. Att det ska bli ett slut på förföljelse, krig, otrygga hem, depression, våld, och fattigdom. Det är en längtan vi måste dela oavsett hur våra liv ser ut, liksom Kristus delar den. För ingen ska behöva känna att de sitter ensamma i dödsskuggans dal. Nej, om våra bröder och systrar tvingas brinna i den plågande elden likt Shadrak, Meshak och Aved-Nego (Daniel kapitel 3), då kommer Kristus vara med också dem, och det ska banne mig också vi vara. Ty vi delar såväl

Kristi lidande som Kristi härlighet (Romarbrevet 8:17).

Påskdag Mörker, vik hädan!

På påskdagen uppstår Jesus från de döda, och visar att döden inte har någon makt över den Gud vi tillber. Dödens udd är bruten, och Jesus visar oss att genom Honom finns ett liv som aldrig dör. Vi får lära oss om Guds rike, en plats där ingen sorg eller klagan, död eller smärta, längre finns. Där Gud själv torkar alla våra tårar (Uppenbarelseboken 21:1-5).

Vi kommer aldrig kunna skapa Guds rike här på jorden. Senast vi försökte nå till himmelen av egen kraft gick det sådär (läs om Babels torn i Första Moseboken kapitel 11). Nej, himmelriket är något som kommer komma, och först då kan vi förstå hur det verkligen ser ut. Att försöka skapa det här och nu är lite som när man som barn, eller i mitt fall även som vuxen, försöker rita en människa men det blir en streckgubbe. Det finns en likhet med originalet, men blir aldrig samma sak. Det hopp som skiner i våra hjärtan, och den längtan efter en påskdag för allt levande på jorden som vi delar med våra utsatta syskon, de visar oss dock att även en dålig avbild av him-

melriket är värd att kämpa för. Vi får sikta mot stjärnorna, sikta mot att måla som Da Vinci, så kanske vi åtminstone kan nå till himmelen och måla som ungdomsprästen. Det är inte himmelriket på jorden, men ibland kan frånvaron av helvetet kännas nog mycket som ett paradiset. Och visst är det ett fullgott resultat?

Vi är alla kallade att gå ut med bröd och fred i världen, att förkunna ett glädjens budskap för den som vandrar i mörkret, och ett nådens år från Herren. Den som någonsin velat lära ett barn något, vet att oavsett hur mycket man tjarar så är det genom att göra som man är den bästa läraren. Så är det också med den där förkunnelsen om glädje och nåd. Vi får leva ett liv till och i glädje, ett liv som visar på nåden att vi är älskade utan förtjänst, alltid behövda, och aldrig ensamma. Är vi alltid glada och lyckliga för det? Nej, sannerligen inte. Alla har vi nog någon gång känt oss som om vi besökt dödsriket. För somliga tycks vistelsen där aldrig ta slut. Men den har ett slut. Och till det slutet, där livet med all dess glädje och värme tar vid, dit följer oss Kristus.

Simon Hedlund



Foto: IKON/Svenska kyrkan



Klimat – Miljö – Att göra skillnad

Jag heter Elin. Jag konfirmerades våren 2018 och är nu nybliven konfirmandfadder. Och inte bara det, ibland kan man även hitta mig i något hörn av församlingsgården i Hille, ofta pluggandes eller spelandes på en gitarr. Hos mig har det alltid funnits en förkärlek för att uttrycka vad jag tycker och tänker. Det är särskilt kul att lära mig om saker och att lyssna på andras åsikter, för att sedan bilda min egen uppfattning i ett ämne. Jag gillar också att skriva, och skriver gärna om mina funderingar och tankar.

En av de viktigaste frågorna enligt mig är klimatet, eftersom att det är ett sånt allvarligt problem. Det intressanta är dock att det är en så stor fråga, samtidigt som den ofta viftas bort eller ignoreras. Även om den uppmärksammas så är det sällan jag ser folk som gör stora förändringar för att förbättra klimatsituationen. Hur kan det vara så att klimatet på jorden är hotat och förändras till det negativa varje sekund, samtidigt som vi bara försätter som vi alltid har gjort? Vad är det som gör att problemet inte tas på allvar? Det är detta som fascinerar mig.

Det är faktiskt så, att vi står inför det största hotet mot vår planet som vi har haft i människans historia. Vår livsstil under de senaste 200 åren har skadat jordens atmosfär och det gör att is som existerat i flera miljoner år smälter, djurarter utrotas, natur skadas allvarligt och stora naturkatastrofer skördar tusentals liv.

Dessutom använder du och jag en enormt stor mängd av jordens resurser. Det är så mycket att det inte skulle fungera om alla på vår jord levde som vi gör idag. Det betyder alltså att andra människor måste leva i extrem fattigdom för att vi ska kunna leva det rika liv som vi lever.

Och är det inte lite konstigt, att jag som femtonåring sitter och mår dåligt över miljön, jag som i princip inte har varit med och orsakat problemen? Att det är vi som ung generation som får ta smällen för något som de äldre generationerna har ställt till med? Att det fortfarande inte kommer något större engagemang från de vuxna som verkligen kan göra en stor skillnad?

Samtidigt tror jag att det finns många som har koll på problemet, men som inte riktigt vet hur de ska bära sig åt för att hjälpa till och lösa det. Jag kan själv ofta känna en känsla av uppgivenhet och maktlöshet i den här frågan. Vad kan jag som minderårig göra? Min ursäkt blir att det är bättre att lämna över det till någon annan. Visst, vi har alla våra ursäkter, men sanningen är att vi alla kan göra något.

Men det gäller också att inte vara för hård och döma andra för att de inte lever sitt liv helt miljövänligt. Jag kommer ibland på mig själv med att bli irriterad på dem som inte vill äta vegetariskt, eller dem som åker bil överallt. Men det är inte rättvist att döma ut personer för att de inte är perfekta när vi själva inte heller är felfria. Den personen som du klagat på för att den äter för mycket kött kanske åker mindre bil än vad du gör. När vi dömer ut varandra slutar det oftast med att någon blir sur eller känner sig attackerad, och det kommer definitivt inte att hjälpa vår planet. I sådana situationer är det bättre att uppmuntra och förbättra tillsammans istället för att klaga.

Jag tror inte att det handlar om att vi som enskilda individer står maktlösa inför ett stort hot, utan att vi som enskilda individer måste göra det vi är kapabla till för att tillsammans nå ett större mål.



Du som person måste göra uppoffringar och ändra dina vanor. Och det måste göras *nu*, helst igår! För all del, det går absolut att rädda upp den här situationen. Men det fungerar bara om vi inser vårt ansvar, och framför allt tar det ansvaret. Om du och jag vågar åka mer kollektivt, äta mer vegansk mat, köpa mer begagnat och vågar inspirera och uppmana andra att göra detsamma, så kan vi tillsammans göra skillnad!

För i grund och botten handlar det här om medmänsklighet och osjälviskhet, det du gör eller inte gör nu kommer att påverka dina barn och barnbarn i framtiden.

Elin Jonsson

Mello

- pastoratets egen melodifestival

Lokala band, sångare och glada amatörer

Deltävlingar:

Tisdag den 12 mars kl 18.30
i Församlingshuset, Bergby

Torsdag den 14 mars kl 18.30
i Hille församlingsgård

Final

Lördag den 16 mars kl 15.00
i Hille församlingsgård
Entré och fika 50 kr.

Behållningen går oavkortat till fasteinsamlingen

GUDSTJÄNSTERNA i Hille församling

17 mars söndag

Kl 16.00 Mässa. Hille kyrka.

24 mars söndag

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg med Hille Missionsförsamling.

Kl 16.00 Familjegudstjänst i Hille kyrka med barnkören Decibellen.

31 mars söndag

Kl 16.00 Rastplats i Hille kyrka. "På gott och ont" Marcus Marre Svensk. Ungdomarna sjunger och spelar

7 april söndag

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka.

14 april Palmsöndag

Kl 16.00 Familjegudstjänst. Barnkören Hilletonerna i Hille kyrka.

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg.

18 april Skärtorsdag

Kl 19.00 Mässa med altarets avklädande. Hille kyrka.

19 april Långfredag

Kl 16.00 Gudstjänst i Hille kyrka.

20 april Påskafton

Kl 23.00 Påsknattsmässa i Hille kyrka.

21 april Påskdagen

Kl 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan i Björke. Hille kyrkokör.

22 april Annandag påsk

Kl 11.00 Stiftsgudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka. Nya biskopen Karin Johannesson välkomnas i stiftet.

28 april söndag

Kl 11.00 Konfirrmationsmässa i Hille kyrka.

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg med Hille Missionsförsamling.

Kl 16.00 Rastplats i Hille kyrka. "Att bli den jag är" Tova Malmberg. Sång av Sara Kreft.

5 maj söndag

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka

12 maj söndag

Kl 11.00 Konfirrmationsmässa i Hille kyrka

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg

19 maj söndag

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka.

26 maj söndag

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg med Hille Missionsförsamling.

Kl 16.00 Rastplats i Hille kyrka. "Livets vandring från förnedring till självrespekt" Maria Kirner. Sång av Anna Marcelind Liljeborg.

30 maj Kristi Himmelsfärds dag

Kl 08.00 Otta vid Strömsbro kyrka.

2 juni söndag

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka.

9 juni söndag

Kl 09.00 Gökotta vid Kammarberget, Logen i Oppala.

Kl 14.00 Andakt på Hilleborg med Hille Missionsförsamling.

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka.

16 juni söndag

Kl 16.00 Mässa i Hille kyrka.

Isprinsessan

- musikal med
Hilletonerna m fl

Torsdag den 16 maj
kl 18.30
i Hille kyrka

VÅRFEST



för barn och vuxna
Måndag 27 maj kl 17.00



Barnkören Decibellen, traktor med vagn, ponnyridning, korb med bröd m.m.

Sommarkonsert

Musikalen Isprinsessan med Hilletonerna och solister samt Hille kyrkokör med revyartisten Andreas Sköld

Lördag den 1 juni
kl 16.00 i Hille kyrka

Mat och helgsmålbön varje lördag kl 17 -18.30

Varje lördag kl 17 serveras en enkel måltid i Hille församlingsgård. Vi avslutar med en helgsmålbön i andaktsrummet kl 18.

*Kom och dela en fin stund i trevlig gemenskap inför söndagen.
Hälsar Clara och Simon m fl.*

Stugmöten i fastan - ekumeniska onsdagar kl 19 hemma hos församlingsbor

13/3 hos David och Eleonora Forsling, Hilleviksvägen 64A

20/3 hos Öivind Englund, Stationsgatan 4 i Strömsbro

27/3 hos Ann-Mari och Lennart Ahlenius, Södra Prästvågen 31 i Hille

3/4 hos Olle och Gun-Britt Forsling, Oppalavågen 4 i Björke

10/4 hos Olle och Lillemor Lindblom, Utnoravågen 10 i Björke



Annika Hugosson är ny diakoni-assistent i Hille och Hamrånge församlingar. Hon arbetar tillsammans med Anneli Ekholm med diakoni - kyrkans sociala arbete. Annika har bl.a. samtalsgrupper och gör hembesök. Hon medverkar på äldreboendena Solberga och Hilleborg.

Annika bor i Gävle. Hon är 44 år och har tidigare arbetat med diakonala uppgifter i Svenska kyrkan i Gävle.

Oslättfors kyrkostiftelse

har årsmöte
torsdag 21 mars
kl 18.30
i Lugnet, Oslättfors
VÄLKOMMEN!

Gävle Ångestlopp 2019



Nu är det snart dags för
Gävle Ångestlopp 2019.

Den 27 april går Gävle
Ångestlopp av stapeln.

Evenemanget startar
kl 11.00 med en dialog-
föreläsning av Hillevi
Brändt och Julia Karlsen
i Heliga Trefaldighets
kyrka.

Kl 13.00 börjar loppet
med uppvärmning.
Sedan tar vi oss 550 meter
till Milles änglar där det
bjuds på underhållning
och möjlighet att köpa
korg, fika osv. Allt för att
belysa psykisk ohälsa.

Mer information om
Gävle Ångestlopp
finns här
www.gavleangestlopp.se

I fastan samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Insamlingen pågår till
palmsondagen
den 14 april.



Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.



Foto: Malin Korpsholm

90 SVENSK
KONTO
INSAMLINGS
KONTROLL

Svenska kyrkan
INTERNATIONELLT ARBETE
medlem av
actalliance



Återbruk och solidaritet

I Hille församlingssgård kan man besöka bokbytarhyllan. Titta om du hittar en bok du blir sugen på att läsa. Den är gratis och du kan ta den. Skulle du ha en bok hemma som du vill att någon annan ska läsa, ställ den i vår bokbytarhylla. Så byter vi och böckerna blir lästa mer än en gång.



U-boden

I församlingssgården finns varor att köpa som är solidariskt tillverkade. Du kan köpa kaffe, smycken och presenter. De som har tillverkat varorna får en stor del av det du handlar för. Solidarisk handel genom kooperativ och tillverkare runt om i världen. Dessutom finns nya tankeväckande böcker till försäljning.

KONTAKTINFORMATION

Gästrikerekustens pastorat

Expedition i Hille församlingssgård 026-63 50 30
Telefon och besökstid: måndag-onsdag, fredag kl 10-12
Fax 026-16 71 33
E-post: hille.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gastrikerekustenspastorat

ADMINISTRATION

Björn Dahlgren, kamrer 026-63 50 46
bjorn.dahlgren@svenskakyrkan.se

Anna Wedin, förvaltningsassistent 026-63 50 30
anna.wedin@svenskakyrkan.se

Charlotte Löfstedt Brännare, ekonom 026-63 50 35
charlotte.brannare@svenskakyrkan.se

Maria Granlund, Hamrånge 0297-57 20 90
maria.c.granlund@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Clara Bergel Jansson 026-635032
clara.bergel.jansson@svenskakyrkan.se

Simon Hedlund 026-63 50 39
simon.hedlund@svenskakyrkan.se

Margareta Nordell (20%) 070-748 32 88
margareta.nordell@svenskakyrkan.se

DIAKONI

Anneli Ekholm 026-63 50 45
anneli.ekholm@svenskakyrkan.se

Annika Hugosson, diakoniassistent 026-63 50 33
annika.hugosson@svenskakyrkan.se

MUSIKER

Marianne Hein-Nordström 026-63 50 42
marianne.hein-nordstrom@svenskakyrkan.se

Emma Wallerberg 0297-57 20 95
emma.wallerberg@svenskakyrkan.se

Elisabet Sköld 070-648 08 18
elisabet.skold@svenskakyrkan.se

Olle Sköld, körledare 0708-57 70 16
olle.skold@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGDOM

Eva Wikman 026-63 50 40
eva.h.wikman@svenskakyrkan.se

Mattias Larsson 026-63 50 43
mattias.larsson@svenskakyrkan.se

Susanne Adman 0297-57 20 92
susanne.adman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA

Katarina Ekman 026-63 50 37
katarina.ekman@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTÄSTARE

Roland Rojestal 026-63 50 36
roland.rojestal@svenskakyrkan.se

Christer Berg 0297-57 20 97
christer.berg@svenskakyrkan.se

KYRKOÅRD OCH FASTIGHETER

Nicklas Lindblom i Hille 026-63 50 38
nicklas.lindblom@svenskakyrkan.se

Jan Lundström i Hamrånge 0297-101 37
jan.lundstrom@svenskakyrkan.se

OSLÄTTFORS KYRKA

Bokning: www.timecenter.se/oslattforskyrka
Hemsida: www.oslattfors.se

VÄGVISAREN - Hille församlingsblad

Redaktör och ansvarig utgivare: Clara Bergel Jansson
Omslagsbild: Anders Huhta på Hille IP
Nästa nummet av Vägvisaren i september 2019