



VÄLKOMMEN ATT BLI KONFIRMAND I VIST ELLER VÅRDNÄS!!!

Att vara konfirmand innebär att du under ett år - oftast när du går i 8:an - får lära känna dig själv lite bättre, undersöker vem Gud är och vad kyrkan är för något. Du får fundera på vad det är att tro och vad meningen är med allt!

Detta gör vi på många olika sätt:

Vi leker, sjunger, pratar i smågrupper, fikar, kollar på film, går i gudstjänst, träffar spännande människor, gör utflykter och reser tillsammans - och mycket mer! ☺

Det här gör du med dina konfirmandkompisar, ett ledargång med ungdomar samt präster Alexandra, Göran och Niklas och pedagog Marie.

Vi vet att man kan känna att man vill göra sitt konfaår någon annanstans än i den församling där man bor. Man kanske bor i Sturefors, men vill gå i Vårdsnäs för att man har klasskompisar som bor där. Eller man kanske bor i Vårdsnäs, men har klasskompisar som bor i stan och vill gå i Vist (Sturefors) för det blir mest praktiskt. Därför skickar vi den här inbjudan till alla i vårt pastorat som går i 8:an. Du väljer själv vad som passar dig bäst!

Allt är inte bestämt än, men ungefär såhär ser året ut:

I VIST:

1 okt kl 18 - ca 20: Infokväll och anmälan i Vist kyrka. Ungdomar och föräldrar välkomna! Vi bjuder på lättare förtäring.

Därefter träffas vi ojämnta veckor på tisdagar 17.30-20.00 med början den 8 oktober

Någon gång under hösten: Irena Forslind berättar om sina upplevelser i koncentrationslägret Ravensbrück i Vårdsnäs kyrka. ALLA välkomna!

30 nov kl 17-20: Vi firar Nyår i Vist församlingshem.

I februari: Berlinresa med besök bl a på det forna koncentrationslägret Sachsenhausen

I maj: Avslutande Läger

Konfirmation helgen 23-24/5

OBS! Mer info på baksidan av pappret

I VÅRDNÄS:

22 sep kl 17-20: Infokväll och anmälan i Vårdsnäs församlingshem. Ungdomar och föräldrar välkomna! Vi bjuder på lättare förtäring.

3 okt kl 17-19.30: Torsdagsgrupp som ses jämna torsdagar.

Någon gång under hösten:: Irena Forslind berättar om sina upplevelser i koncentrationslägret Ravensbrück i Vårdsnäs kyrka. ALLA välkomna!

14-17 nov: Berlinresa med besök bl a på det forna koncentrationslägret Sachsenhausen

I maj: avslutande läger

17 maj: Konfirmation

I både Vist och Vårdsnäs är du utöver veckoträffarna med i fler mässor och gudstjänster på söndagar, i Vist kl 17 och i Vårdsnäs kl 11. Även andra datum kommer troligen att tillkomma.

Fundera på vilken av våra två grupper som skulle passa dig bäst och skicka gärna ett mail med namn och personnummer till:

alexandra.moraitis@svenskakyrkan.se om du vill gå i Vårdsnäs eller

niklas.luning@svenskakyrkan.se om du vill gå i Vist.

Det gör det lite lättare för oss att planera, men du är också välkommen att bara dyka upp på något av våra infomöten! Om du har en eller flera kompisar som inte bor i Vist eller Vårdsnäs, men har lust att hänga på, så är de varmt välkomna!

Konfirmandåret kostar ingenting för dig som konfirmand, utan bekostas av våra församlingar.

Unga är framtiden, för vår värld och för vår kyrka! Vi har valt att jobba mycket med människovärde och med resor, eftersom vi ser att det ger trygghet, bygger gemenskap och gör intryck för livet.

Än en gång varmt välkommen! Vi är många som väntar på just dig!

Niklas, Alexandra, Marie, Göran och alla Unga ledare