



Tal vid mottagandet av Anna Stenund som kyrkoherde i Sundsvalls församling 19 maj 2019 i Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka

Kyrkoherdeuppdraget är stort och det är verkligen inte enkelt. Därför vill jag uppmana er anställda, både att ni respekterar att det finns en reglering att följa när det gäller er relation till kyrkoherdens och kyrkorådets styrning och ledning och att ge Anna mycket stöd, uppmuntran och lojalitet. Våra arbetsplatser behöver ett sådant medarbetarskap.

Jag vill uppmana er förtroendevalda att aldrig tumma på det stöd, den lojalitet och den kompetensutveckling som vi vet att en kyrkoherde behöver. Glöm aldrig bort vikten av att tydligt hålla isär styrning- och ledningsfunktionerna för det är förutsättningen för gott samarbete och en god arbetsmiljö på er arbetsplats.

Och till dig Anna vill jag lyfta fram det som skall ge dig styrka och kraft i detta till synes omöjliga uppdrag. Jag vill som minnesord i dag ge dig den sista meningen i dagens Gammatestamentliga text från Hoseas 14:e kapitel, där Gud säger *"Från mig får du din frukt"*

Man kan ju tycka att det är självklart att en präst skall känna till att det är Gud som ger växten och frukten i vår tro och vår kyrka.

Men du vet Anna, lika väl som jag, att i dagar av tung arbetsbörda, med till synes olösliga problem och utmaningar, är det så lätt att synfältet smalnar så man bara ser sin egen kraftlöshet och oförmåga. Då behöver vi påminnas om att växtkraften till kyrkans liv och vår egen tro inte kommer från oss själva.

Från Gud får du din frukt. Vila i det, verka i det.

Gud välsigne dig i ditt uppdrag som kyrkoherde i Sundsvalls församling.

Du får nu ta emot hälsningar med bibelord.

Anna-Maria Larsson
Kontraktspastor, Medelpads kontrakt