



Tal vid mottagandet av Ronny Thellbro som kyrkoherde i Anundsjö-Skorpedes pastorat 17 februari 2019 i Anundsjö kyrka

Ronny, jag är så glad och tacksam för att du känt dig kallad att tacka ja till uppdraget som kyrkoherde i Anundsjö och Skorpedes församlingar. Jag är övertygad om att jag delar den glädjen och tacksamheten med församlingarna och dess anställda, ideella och förtroendevalda.

Jag har visiterat detta pastorat, både som prost och som biskop, och har, både genom släktband och arbetsgemenskap i kontraktet, lärt känna pastoratet rätt väl. Därför kan jag intyga, som du säkert redan märkt av, att här finns det en djup kyrklig tradition, en kärlek och omsorg om Svenska kyrkan och en längtan efter ett levande församlingliv. Men jag vet också att det av naturliga skäl finns en oro inför framtiden. Ett vikande befolkningsunderlag ger färre resurser för församlingen att bedriva verksamhet, sköta fastigheter, ekonomi och arbetsgivaransvar. Alla vet att vi därför nu söker kloka och bästa möjliga lösning för pastoratets framtid.

Jag tror inte minst i det perspektivet, att det helt klart är Guds vilja att du nu finns här, både som herde för församlingens andliga liv och utveckling och som chef och arbetsledare inför nya uppgifter och kommande organisationsförändringar. Detta har du varit med om förut, du vet vad det handlar om. Med gedigen erfarenhet och kunskap om vad det innebär att vara kyrkoherde kommer du att ge ett lugn och en ordning i pastoratet som är alla er medarbetare väl unt. Och med kyrkoherde emeritus Kenneth vid din sida blir ni ett starkt team som på ett säkert sätt kommer att föra denna skuta in i framtiden på ett klokt och omtänksamt sätt. Kan man få en bättre kapten till skutan?!

Dennas söndags tema är Nåd och tjänst. Låt detta också bli mottot för dina år i detta fina pastorat. Nåd och tjänst, två viktiga ord både för en kyrkoherde och för församlingarnas medarbetare att förhålla sig till. Återvänd därför gärna till dem i medarbetarsamlingar och planeringsdagar. Fundera på vad dessa innebär för era uppdrag och för den kallelse till tjänst i kyrkans som ni alla delar på dopets grund.

Och dig Ronny vill jag särskilt påminna om att ordet nåd kommer före ordet tjänst. Du, liksom jag, vet detta mycket väl, men vi vet också båda att vi ständigt behöver påminnas om detta. Nåd kommer före tjänst, detta är viktigt och avgörande! Utan nåd blir tjänsten en prestation som är helt utelämnad åt vår individuella förmåga. Ja, utan nåden blir kyrkoherdeuppdraget och det kristna livet endast en prestation som mäts med den mänskliga duglighets- och värdeskalen. Tron blir en aktivitet och kyrkan en institution, en aktör, bland många andra i samhället.

Därför behöver vi Nåden som tydligt påminner oss om att det är precis tvärtom. Nåden placerar Gud och inte oss själva i centrum. Nåden säger oss att vårt värde inte kommer av

vad vi gör och är utan av att Gud vill våra liv. Nåden innebär att tron överhuvudtaget inte handlar om prestation – utan om relation. Nåden är Guds kravlöst och generöst öppna famn där vi alla ryms och har ett eget unikt värde. Som de benådade varelser vi är har vi sedan fått en tjänst, ett uppdrag. En given plats i Guds rike som finns där, väntar på oss och ges oss på nytt varje ny dag.

I dagens psaltarpsalm står det: *"Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet"*.

Låt ditt liv och din tjänst vila i och ständigt utgå från Herrens nåd och trofasthet. Tag emot den på nytt varje ny dag du vaknar till tjänst och överlämna dig åt den varje kväll när du avslutar en dagens tjänst. Ty Guds nåd och trofasthet är ny för varje ny dag du får i gåva.

Gud välsigne dig i ditt uppdrag.

Amen.

+Eva Nordung Byström

Biskop i Härnösands stift, Svenska kyrkan