



Tal vid mottagandet av Börje Viklander som kyrkoherde i Ådals-Lindens, Junsele, Resele och Eds pastorat 24 februari 2019 i Junsele kyrka

Käre Börje. För ett år sedan, nästan exakt på dagen, höll jag mitt visitationstal här i Ådals-Lidens, Junsele, Resele och Eds pastorat som avslutning på fjolårets biskopsvisitation. I talet uppmanade jag pastoratet att snarast finna en efterträdare till Nils-Erik Nilsson som kunde axla hans mantel och på ett gott sätt leda pastoratet in i den indelningsförändring som redan då var beslutad av stiftsstyrelsen. Och här står du nu, erfaren präst och kyrkoherde. Tack för att du tackat ja till den kallelsen.

I visitationstalet noterade jag vidare med glädje och tacksamhet den kärlek och lojalitet till kyrkan jag mötte hos både förtroendevalda, anställda och ideella och som jag är säker på att du redan har upptäckt. Därför uppmanade jag er förtroendevalda och anställda att mötas tillsammans och berätta för varandra om allt som händer i era församlingar under ett år, så att ni alla kan bära en gemensam bild av allt ni gör. För ni har ju så mycket att vara stolta över. Om ni inte redan genomfört det mötet så är det ju ett ypperligt tillfälle att göra det nu tillsammans med er nye kyrkoherde.

Börje, när du nu, axlat kyrkoherdeuppdraget, ett uppdrag som både innebär att uppmuntra ett gott och stolt vi-tänkande och engagemang bland dina medarbetare och att möta de utmaningar det innebär att vara kyrka i en avflyttnings- och glesbygd samtidigt som ni har en ny pastoratsorganisation i sikte, så vill jag ge både dig och pastoratet några uppmaningar.

För det första: Glöm aldrig att det är församlingen som är Kyrkans primära enhet och att detta gäller oavsett hur stort eller litet pastoratet är. Där är vår kyrkoordning väldigt tydlig.

För varje församling skall det därför finnas ett församlingsråd, en ansvarig församlingspräst och ett fungerande gudstjänstliv. Detta är din och pastoratets störta utmaning och främsta uppdrag. Håll alltid församlingens fana högt. Men håll den fanan högt i rätt sammanhang och nu vänder jag mig särskilt till er förtroendevalda: Sammanhanget är att församlingarna både är en gudstjänstgemenskap och en förvaltare och arbetsplats.

Som arbetsplats och förvaltare får pastoratet och församlingarnas verksamhet och ansvarsområden aldrig organiseras och ledas som om de vore en intresse- eller bygdeförening.

Nej, här måste ni alltid förhålla er till samhällets lagstiftning och arbetsmarknadens avtal samt till en god och tydlig åtskillnad mellan rådets styrningsansvar och kyrkoherdens ledning. Dessutom måste ni också respektera det särskilda tillsynsuppdrag som kyrkoherden bär inför biskop och domkapitel vad gäller Svenska kyrkans tro, lära, bekännelse och ordning. Vad allt detta innebär överlämnar jag åt er förtroendevalda att tillsammans med er kyrkoherde fördjupa er i. Jag rekommendera er att studera det andra kapitlet i mitt

herdabrev och uppmanar er förtroendevalda att på ett gott och lojalt sätt stötta och bära er nye kyrkoherde i hans mångfacetterade och många gånger så komplicerade uppdrag.

Avslutningsvis vill jag ge dig Börje ett minnesord från denna dag. Jag hämtar det ur dagens gammaltestamentliga läsning där psalmisten bland annat skriver: *Herre, när dina ord öppnar sig ger de ljus ... vänd dig till mig och visa mig nåd ... Led mina steg som du har lovat.*

Låt dessa ord ständigt och dagligen vara din bön så att du inte förlorar det fokus som säger att det inte är från dig, eller ens från kyrkorådet, uppdraget och kraften till uppdraget egentligen kommer, utan från Kyrkans Herre Jesus Kristus. Glöm aldrig det! Lämna allt till Gud och låt Guds ord och välsignelse lysa över ditt uppdrag. Gud välsigne dig.
Amen.

+Eva Nordung Byström
Biskop i Härnösands stift, Svenska kyrkan