



Tal vid mottagandet av Jennie Nordin som kyrkoherde i Östersunds församling 25 augusti 2019 i Stora kyrkan

Jennie, när jag nu läst de inledningsord som enligt vår kyrkas ordning skall läsas vid varje kyrkoherdemottagning, vill jag också ge dig och pastoratets medarbetare och förtroendevalda några personliga ord på vägen. Först av allt Jennie: Välkommen tillbaka, ja välkommen hem!

Jag hoppas verkligen att du förutom att du är hemma igen i Östersund, både i staden och i församlingen också skall komma att känna dig hemma i kyrkoherdeuppdraget, ett uppdrag som inte är så enkelt att ta sig an, omfatta och förstå.

Ja, ni hörde ju alla i inledningsordet att det är ett tungt ansvar som vilar på en kyrkoherdes axlar. Att, i enlighet med vår kyrkas ordning vara chef för all verksamhet och ansvara för att, som ni hörde i inledningsordet, allt sker i god ordning och efter Guds vilja, det är inte bara fromma handboksord utan en tydlig beskrivning av vad kyrkoherdeuppdraget handlar om.

Det första, god ordning, det är ett gott arbetsgivarskap, god arbetsmiljö och god förvaltning av ekonomi, fastigheter och begravningsverksamhet, allt i enlighet med de lagar och avtal som styr dessa områden. Det andra, Guds vilja, handlar om ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission både genomsyrar allt församlingen är och gör och utförs i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse, lära och ordning. Denna andra dimension av uppdraget medför därför att du inte endast har ett chefskap i relation till anställda och ideella utan också ett fullvärdigt ledamotskap i kyrkorådet och ett personligt läroansvar inför biskop och domkapitel.

Ja, detta är sannerligen ett stort och svårt uppdrag. Därför vill jag uppmana er alla att ge Jennie det stöd, den lojalitet hon behöver för att mäktas med detta. Jag vill särskilt uppmana er förtroendevalda att förutom stöd och lojalitet ge Jennie en god och generös kompetensutveckling och att ni tillsammans med henne fördjupar er kunskap kring ett ansvar för Svenska kyrkans tro, bekännelse, lära och ordning utifrån det mandat kyrkoordningen ger er. Ta gärna hjälp av mitt herdabrev i era studier kring dessa viktiga ansvarsområden och uppdrag och studera där särskilt kapitel två tillsammans.

Och till dig Jennie vill jag nu utifrån denna söndags tema, Nådens gåvor, lyfta fram det som skall ge dig styrka och kraft. En gåva kommer inte från den som tar emot den, det finns en givare, en uppdragsgivare som allt kommer ifrån. Detta är något som en kyrkoherde måste påminna sig om varje dag. Hur mycket du än planerar, arbetar och ger av din tid och kraft så får du aldrig glömma att du primärt varken utför kyrkoherdeuppdraget på kyrkorådets, min eller din egen kallelse. Det är Gud som kallat dig och det är därför hos honom du skall hämta styrkan, hjälpen, modet och inte minst glädjen till detta uppdrag.

Psalmisten skriver i dagens psaltarpsalm:

Lovad vare Herren ... Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag.

(Psalt 28)

Församlingens grundläggande uppgift, har sitt ursprung och innehåll i evangeliet och ordet evangelium betyder ju glatt budskap. Vårt uppdrag har alltså sin källa i glädjen i det glada budskapet som säger att allt i tillvaron och vår tro utgår ifrån Gud och inte från oss. Jennie, påminn därför ständigt, både dig själv och församlingens alla medarbetare om att den verkliga ledningen och styrningen, styrkan och glädjen i uppdraget alltid utgår ifrån och vilar i Guds händer. Låt dagens tema, Nådens gåvor, påminna dig om detta och vara din ledstjärna framöver i ditt viktiga uppdrag.

Gud välsigne dig. Amen

+Eva Nordung Byström
Biskop i Härnösands stift, Svenska kyrkan