



Gällivare kyrka

Söndag 17/5 kl 11.00 **Högmässa**, Anders Bondesson, David Larsson

Lapphärbarget

Onsdag 13/5 kl 16.30-19.00 **Middag för barnfamiljer**

Måndag 18/5 kl 09.00-11.30 **Öppen lek**, 0-5 år

Tisdag 19/5 kl 09.00-11.30 **Öppen lek**, 0-5 år

Expeditionen i Gällivare håller stängt för besök tills vidare

Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30

Växeln är öppen helgfri måndag-fredag 08.00-15.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se

**Postadress: Gällivare församling,
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare**

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr kan användas för brev till oss.

Beställning av minnesteleggram

Minnesteleggram kan beställas på <https://www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget>, välj "Beställning av minnesteleggram" i menyn uppe till vänster, eller använd QR-koden här intill. Telegram kan även beställas via telefon eller e-post.



Middag för barnfamiljer

Onsdag 13/5 grillar vi korv över öppen eld utanför Lapphärbarget 16.30-19. Välkomna!

Allhelgonakyrkan Malmberget

Söndag 17/5 kl 11.00 **Gudstjänst**, Tomas Åberg, Per Westerlund

Onsdag 20/5 kl 18.00 **Veckomässa**, Niclas Larsson

Församlingshemmet Malmberget

Torsdag 14/5 kl 19.00 **Ungdomsgrupp**



Behöver du hjälp med att handla?

Kan du inte få hem den mat eller de apoteksvaror du behöver på grund av coronautbrottet? Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36
Svea Saari, 0970-221 88

Tisdag, onsdag, torsdag och fredag
kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om pengar innan varorna är levererade – om någon gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Någon att samtala med



Om du vill ha någon att samtala med är du välkommen att höra av dig till mig. Det går bra att samtala på både svenska och finska. Tystnadsplikt gäller.

Telefontid: Måndag-torsdag
08.00-10.00, tel. 0970-221 88

Med vänlig hälsning *Diakon Svea.*

Sjukdomsinsikt och läkedom

Vill du bli frisk? Frågan ställs av Jesus till en lam man och kan tyckas underlig då mannen befann sig vid en damm vars vatten kunde hela honom. Problemet var att han aldrig tog sig ner till vattnet. Men frågan kan ställas också till oss idag.

Första steget mot hälsa är sjukdomsinsikt. Vi lever under en märklig paradox med stort materiellt välstånd men samtidigt stor psykisk ohälsa. Vi läser larmrapporter om de ungas försämrade mående och vet samtidigt att över en miljon människor i Sverige äter någon form av medicin mot psykiska besvär. Vad beror det på och hur kan vi komma bort från problemet?

Problemet sitter i att vi gjort oss en föreställning att livet går ut på att ha saker och att vi skall värdera lycka, framgång och så vidare utifrån materiella tillgångar. Världen skall byggas av människan och för människan och Gud är död.

Resultatet blir inte det utlovade paradiset utan strax infinner sig tomheten. Materiella framsteg och ting är inte onda, men de är otillräckliga för att tillfredsställa människans längtan efter lycka.

Bernard Langer, en känd golfspelare, berättade att när han stod på toppen av sin karriär och precis hade sänkt en putt som betydde seger i en

av de största tävlingar som finns, inte kände den totala lycka han hade väntat sig, utan bara tomhet. Hans reaktion på detta var att lämna sitt liv till Jesus och där finna lycka.

Författaren Leo Tolstoj beskrev sin kamp. Han kämpade under ett år mot starka demoner som fick honom att fundera på hur han bäst kunde avsluta sitt liv. Han kände hopplöshet, förtvivlan, andligt mörker, men parallellt med självmordstankarna fanns en annan kraft som drog honom mot ljuset. Den kraften fick honom att se mening och han kallade den törsten efter Gud.

Både Langer och Tolstoj förstod människans beroende av Gud. Detta är möjligt genom vad vi kallar Guds nåd.

Nåden lyser upp vårt inre så att vi där kan se vår likhet med Gud. Det är som när solljuset når dammiga väggar och vi kan se konst, målningar, på dem. Nåden kan förändra sättet att se på oss själva och därmed livsriktningen, den kan gripa oss likt en stark förälskelse.

Genom kyrkans förmedling får vi del av denna nåd. Vi får böja oss i ödmjukhet och säga som den heliga Birgitta: Jag kommer till dig som den sjuke kommer till läkaren. Ge o Herre mitt hjärta ro.

Niclas Larsson, komminister

