

28 november 2018

Sex förslag till riksdagspartiernas om Sveriges utvecklingssamarbete

1. Stå fast vid principerna för utvecklingseffektivitet och ett människorättsbaserat utvecklingssamarbete.
2. Stärk och anpassa stödet till civilsamhällesorganisationer, inklusive religiösa aktörer, särskilt mot bakgrund av växande hot mot det demokratiska utrymmet.
3. Vidareutveckla Sveriges starka stöd för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
4. Motverka politisering av det humanitära biståndet – målet får bara vara att rädda liv och lindra nöd.
5. Säkerställ kapacitet att styra och följa upp biståndet oavsett om det är bilateralt eller multilateralt.
6. Öka mobiliseringen av privata investeringar för hållbar utveckling, och garantera fortsatt gånadbistånd där det behövs.

Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE

medlem av
actalliance

1. Stå fast vid principerna för ett effektivt och människorättsbaserat utvecklingssamarbete

Svenska kyrkans internationella arbete har själv och genom internationella nätverk spelat en aktiv roll i utvecklingen av de internationella åtagandena för ett effektivt utvecklingssamarbete. De första viktiga stegen för ökad effektivitet och samordning inom biståndet togs med den så kallade Parisagendan 2005. Bakgrunden var att bistånd användes på ett sätt som inte maximerade resurser och som bortsåg från länders och människors egna behov och sammanhang. Principerna om biståndseffektivitet från Paris syftar till att ge ökade resultat och minskat resursslöseri. De handlar om ägarskap, samordning, harmonisering av givarkrav, förutsägbarhet och samstämmighet.

Principerna om utvecklingseffektivitet från Busan 2011 vidgar begreppen och pekar på att biståndet ska utgå från mänskliga rättigheter, inkluderande partnerskap, transparens, jämställdhet och långsiktigt hållbara resultat. Dessa principer togs fram i bred samverkan mellan privata sektorn, multilaterala givare, givar- och mottagarländer samt det civila samhället. De innebär 1) **Nationellt ägarskap** – utvecklingssamarbetet ska utgå från mottagarländernas egna behov och samlade prioriteringar 2) Fokus på **resultat**, 3) Inkluderande **partnerskap** – utifrån öppenhet, tillit, ömsesidigt lärande och respekt kan olika aktörer med olika roller samverka i utvecklingsarbete. 4) **Transparens** och ömsesidigt ansvarstagande, där olika aktörer är delaktiga och håller varandra ansvariga.

Två delar i agendan från Busan förtjänar att poängteras särskilt:

- Civilsamhällesorganisationerna är utvecklingsaktörer i egen rätt. Att det finns utrymme för civilsamhället att verka är en viktig förutsättning för ett transparent och effektivt bistånd.
- Ett bistånd utan lokalt ägarskap, där kvinnors deltagande är en viktig del, riskerar att förbise lokala förutsättningar, gå miste om viktiga resurser och kunskaper som finns i lokala kontexter. Det kan leda till uteblivna resultat och slöseri med resurser.

Överenskommelserna från Paris och Busan ingår som en viktig del i det globala hållbarhetsmålet 17 (genomförande och globalt partnerskap). De har emellertid ännu inte lett till ett bistånd som är mer effektivt och resultatorienterat.¹ Snarare tenderar allt fler länder att använda biståndsmedel till att finansiera flyktmottagande och att utforma eller villkora sitt bistånd så att det ska bidra till givarnas snäva egenintressen av att exempelvis begränsa invandring.² Att det långsiktiga biståndet till låginkomstländer just nu minskar³ kan ses som ett tecken på detta. Sverige har haft och behöver fortsätta spela en viktig roll i driva på den internationella agendan för ett långsiktigt, förutsägbart och effektivt bistånd. De mänskliga rättigheterna och fattigdomsperspektivet är också sedan lång tid grundbultar i Sveriges bistånd. Svenska kyrkan ger därför följande förslag:

- *Fullfölj åtagandena från Paris (2005) till Busan (2011) genom att i EU och andra internationella sammanhang driva på för ett resultatorienterat, inkluderande, transparent och förutsägbart bistånd som utgår från mottagarländernas behov, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling.*
- *Garantera ett fortsatt generöst (en procent av BNI), obundet, stabilt och förutsägbart svenskt utvecklingssamarbete med särskilt fokus på de fattigaste länderna och länder i konflikt.*
- *Säkerställ att behov och rättigheter ska förbli vägledande principer för Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete. Biståndet får inte villkoras utifrån exempelvis säkerhetspolitiska eller handelspolitiska intressen eller på andra grunder än principerna för ett effektivt utvecklingssamarbete.*

¹ Se den senaste uppföljningsrapporten. OECD and UNDP, Making Development Co-operation More Effective, 2016 Progress Report, October 2016, <https://goo.gl/MGn7YX>

² www.svenskakyrkan.se/nyheter/ny-rapport-eus-bistand-styrs-alltmer-av-givarnas-egenintressen

³ www.oecd.org/dac/financingsustainable-development/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm

2. Stärk och anpassa stödet till civilsamhällesorganisationer, inklusive religiösa aktörer, särskilt mot bakgrund av växande hot mot det demokratiska utrymmet

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och tillhör därmed både det svenska och det globala civilsamhället. I Svenska kyrkans internationella nätverk ingår de tre stora medlemsorganisationerna Lutherska världsförbundet (LVF), Kyrkornas världsråd (KV) och ACT-alliansen. De är alla exempel på religiösa aktörer som verkar lokalt och internationellt och samverkar inom civilsamhället för fred, genusrättvisa och hållbara samhällen. Både KV och LVF har konsultativ status i FN.

Civilsamhällesorganisationers (CSOs) rätt att finnas, verka och vara en konstruktiv röst har stor betydelse för samhällets demokratisering och människors tilltro och egenmakt. I "Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet" beskrivs CSOs roller och principer för samverkan.⁴ Det demokratiska utrymmet hotas emellertid i samhällen världen över, vilket har dokumenterats och uppmärksammats av såväl CSOs som EU och FN. Denna utveckling motverkar det globala hållbarhetsmålet 16 (fredliga och inkluderande samhällen, tillgång till rättvisa samt ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner). Särskilt utsatta är människor och organisationer som försvarar miljön och rättigheter för kvinnor, urfolk och hbtq-personer. I våra nätverk finns religiösa aktörer⁵ som försvarar dessa grupper rättigheter och som på grund av detta utsätts för repressiva åtgärder.

När **yttrandefriheten, mötesfriheten och organisationsfriheten hotas** och det görs i ett sammanhang där också rätten till religions- och övertygelsefrihet samt alla människors lika värde och rätt ifrågasätts, då behövs en beredskap att tänka nytt och agera solidariskt. Svenska kyrkan välkomnar att de flesta riksdagspartierna tar frågan om det åtstramade demokratiska utrymmet på stort allvar⁶, och ger här ett antal förslag till hur CSOs möjligheter att verka kan stärkas:

- *Tänk alltid in religiösa aktörer i analyser och vid dialoger och samverkan med civilsamhället.*⁷
- *Skapa förutsättningar för tillit och dialog mellan människor, organisationer och institutionella strukturer i samhället. Detta kräver en uttrycklig vilja att bjuda in och aktivt lyssna på dem som är närmast verkligheten i det faktiska arbetet. Skapa trygga rum för samtal i frågor som är särskilt känsliga (t ex jämställdhet, fredsfrågor, markrättigheter) och ge utrymme för röster som inte brukar efterfrågas, t ex kvinnor, migranter, urfolk eller religiösa minoriteter.*
- *Ge skydd till riskutsatta personer inom civilsamhället. Det har stor betydelse om ambassadrepresentanter besöker lokalt arbete, bjuder in utsatta personer till möten för att höra om den aktuella situationen och agerar som observatörer vid aktiviteter som genomförs i det offentliga rummet.*
- *Utveckla former för snabba och flexibla stöd till organisationer och människorättsförsvarare, i linje med förslag från flera partier. Men undvik att skapa tillfälliga satsningar och parallella byråkratier. Utveckla former för att stödja små CSOs som har stor betydelse för demokratiens utveckling, men som tenderar att utestängas från ekonomiskt stöd när anslagen blir allt större.*

⁴ www.regeringen.se/4908a5/contentassets/7890481bc47748cb88c718be3189fe75/civilsamhallet-gemensamma-ataganden.pdf

⁵ <https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/rapport-tag-plats-2018.pdf> sid 9 och 15.

⁶ <https://concord.se/wp-content/uploads/2018/06/varlden-i-politiken-2018-rapport-concord-sverige.pdf>

⁷ Utveckla landrapporteringen om mänskliga rättigheter så att situationen och risken för trosbaserade organisationer och trossamfund särskilt beaktas och nyanseras. Stöd interreligiösa nätverksaktiviteter för genusrättvisa och fred i kontexter där det kan vara särskilt riskutsatt att vilja dialog och samverkan istället för polarisering och konfrontation.

3. Vidareutveckla Sveriges starka stöd för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Svenska kyrkan arbetar för jämställdhet och alla människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det gör vi på teologisk grund och utifrån övertygelsen om alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv.⁸ Bristen på jämställdhet är en av de största utmaningarna världen står inför, och den hindrar både personer och samhällen att nå sina fulla potential. Diskriminering, våld och begränsande normer drabbar individer och innebär ett stort resursslöseri för samhällen världen över. Diskriminerande lagstiftning, exempelvis i form av religiös familjerätt, fortsätter att hindra kvinnor från att förvärvsarbeta eller äga och arva land och annan egendom. Detta får stora konsekvenser för kvinnors möjligheter att försörja sig eller att lämna destruktiva äktenskap.

Världen står idag inför den största ungdomsgenerationen någonsin och behovet av jämställdhet och SRHR är enormt. Även i länder där kvinnors rättigheter är tillkända eller där det finns sexuell och reproduktiv hälsovård saknar många människor möjligheter att ta del av vård eller utkräva sina rättigheter. Det beror framförallt på **en rad ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa faktorer på global, nationell och lokal nivå**. Traditionella, kulturella och religiösa normer har stort inflytande över dessa faktorer. Ungdomars, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter är särskilt utsatta. Migrationsstatus, etnicitet, klass, geografi eller funktionsvariation spelar också stor roll.

Människorättsförsvare och organisationer som verkar för jämställdhet och SRHR är starkt påverkade av att det demokratiska utrymmet stramas åt i många länder och sammanhang. Högerextrema trender och aktörer motverkar aktivt jämställdhet och SRHR. Motståndare mot kvinnors och HBTQI-personers rättigheter, inklusive SRHR, mobiliserar strategiskt på högnivåmöten. Detta hotar att splittra FN:s ställning och mandat, inte bara i relation till jämställdhetsfrågor, utan till hela den människorättsliga agendan och samarbeten mellan länder och regioner.

Sveriges aktiva arbete för jämställdhet och SRHR är därmed viktigare än någonsin. Få länder har lika tydligt och kontinuerligt som Sverige tagit ställning för jämställdhet och SRHR, inklusive de frågor som ibland anses kontroversiella. Sverige har under lång tid, oavsett regering och med brett politiskt stöd i riksdagen, prioriterat arbetet för jämställdhet och SRHR. Den feministiska utrikespolitiken har fått stort genomslag i utrikesförvaltningens alla delar. Oavsett om begreppet behålls av en ny regering behövs ett fortsatt starkt fokus på kvinnors rättigheter, representation och resurser. Svenska kyrkan anser även att arbetet kan stärkas ytterligare genom särskilt fokusering på lagstiftning, normer och SRHR och ger därför följande förslag:

- *Lägg fortsatt fokus på lagstiftning, men fokusera särskilt på familjerätten, även den religiösa. Granska och följ upp familjerättens betydelse för jämställdhet och lyft behovet av jämställd familjelagstiftning i bilaterala och multilaterala sammanhang.*
- *Utarbeta breda strategier, metoder och samverkansformer för att föra dialog om jämställdhet och SRHR-frågorna i nya former och allianser, inklusive med sådana som inte alltid delar Sveriges uppfattning.*
- *Förstärk arbetet med att påverka normer som begränsar jämställdhet och SRHR, däribland familjenormer, maskulinitetsnormer samt andra normer kring kön, sexualitet och identitet. Samverkan med religiösa aktörer är viktigt för att uppnå förändring.*
- *Ge fortsatt starkt stöd till UNESCO och UNFPA:s arbete för SRHR och UN Women:s arbete för jämställdhet, liksom till CSOs som verkar inom samma områden.*
- *Lägg ett särskilt fokus på SRHR i humanitära insatser i enlighet med åtagandena från World Humanitarian Summit.*
- *Förstärk arbetet kring nationella hälsosystem och institutioner och beakta därvid religiösa aktörers roller som bland annat tjänsteutförare inom hälsosystemen.*

⁸ Se Svenska kyrkans positionspapper: SRHR <https://goo.gl/3X8fRL> och jämställdhet <https://goo.gl/dUxY1o>

4. Motverka politisering av det humanitära biståndet – målet får bara vara att rädda liv och lindra nöd

Liksom många andra ökar Svenska kyrkan sitt humanitära bistånd kraftigt. Omkring 135 miljoner människor behöver humanitär nödhjälp 2018, och just nu pågår historiens största flyktingkatastrof. Under 2017 var nästan hälften av FN:s humanitära appeller underfinansierade. Det saknades ofattbara 10 miljarder dollar för att rädda liv och lindra nöd.⁹ Sverige har gjort kraftfulla insatser och ökat finansieringen med 30 procent de senaste tre åren.¹⁰ Då dagens kriser är mer utdragna och komplexa så behöver utvecklingsarbete och humanitära insatser kunna fungera tillsammans. Humanitärt arbete relaterar direkt till flera av de globala hållbarhetsmålen.

Flera riksdagspartier vill satsa ytterligare på det humanitära biståndet. Vi välkomnar detta, och betonar samtidigt att de humanitära insatserna ska rädda liv och lindra nöd. Under inga omständigheter får de användas i andra syften. **Det humanitära biståndet måste bygga på mänskliga rättigheter och de humanitära principerna**, där de drabbade människornas behov är avgörande. Kvinnor, flickor, pojkar och män har olika humanitära behov. **Humanitär finansiering får inte styras av givarnas egenintressen. Humanitärt bistånd ska hjälpa människor på plats, men får aldrig användas för att hålla dem på plats.**

När humanitära aktörer godtyckligt nekas tillträde till människor i nöd kränks den humanitära rätten. Internationella organisationer har ofta svårt att nå de som är i störst behov av humanitär nödhjälp under brinnande konflikt. Lokala humanitära och religiösa aktörer är nyckelspelare under humanitära situationer eftersom de befinner sig på plats både före, under och efter en kris. De har ofta tillträde till områden dit internationella aktörer inte lyckas nå, och kan bidra till en snabb och relevant humanitär respons till de allra mest behövande. Genom Grand Bargain har Sverige och andra givare bland annat åtagit sig att kanalisera 25 procent av den humanitära finansieringen direkt till lokala aktörer. Svenska kyrkan har anslutit sig till ett parallellt civilsamhällesåtagande (Charter4Change), och vet att målen är utmanande – att förändra humanitära biståndet är nödvändigt, inte enkelt. Vi menar dock att regeringens ansträngningar för att nå målen är otillräckliga. Mer måste därför göras för att **ge lokala humanitära och religiösa aktörer tillgång till mer finansiering** än de har idag.

Svenska kyrkans forskning visar att välmående och möjlighet till tro och hopp är livsviktiga aspekter för att människor som överlevt kriser ska orka gå vidare när samhällen och liv trasats sönder. Religiösa aktörer och lokala humanitära organisationer kan lägga grunden för att återuppbygga gemenskap, hopp och fred när sociala trygghetsnät brustit. **Genom att inkludera lokala humanitära aktörer, religiösa ledare och de människor som överlevt en kris i humanitära projekt kan vi bidra till att människor känner egenmakt, värdighet, vågar känna tro och hopp och på så vis återhämtar sig efter en kris.** Svenska kyrkan ger därför följande förslag:

- *Bekräfta att det humanitära biståndet aldrig får användas i politiska syften.*
- *Rikta mer finansiering direkt till lokala partner genom att drastiskt öka finansieringen till Country Based Pooled Funds, samt möjliggör att alla Sidas humanitära strategiska partner har tillgång till finansiering av kapacitetsstöd till lokala och trosbaserade humanitära aktörer.*
- *Säkerställ en miniminivå av inkludering i Sveriges humanitära bistånd som innebär att de män, kvinnor, flickor och pojkar som överlevt kriser inkluderas i planering och genomförande av humanitära projekt, så att de har möjlighet att påverka sin egen situation.*
- *För dialog med länder och aktörer som nekar humanitärt tillträde på godtyckliga grunder.*
- *Möjliggör att Sidas strategiska humanitära partner har tillgång till flexibel finansiering som gör att långsiktiga och humanitära insatser kan fungera tillsammans (sekvensering).*

⁹ <https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-funding-update-december-2017-united-nations-coordinated-appeals>

¹⁰ www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/rekordstort-bistand-till-varldens-konfliktzoner/

5. Säkerställ kapacitet att styra och följa upp oavsett om biståndet är bilateralt eller multilateralt

Global samverkan är en strategisk prioritering för Svenska kyrkans internationella arbete, och vi lägger stor kraft på att som medlemmar stärka Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen. Här finns en tydlig parallell till Sveriges agerande. Stöd genom organisationer som Världsbanken, UNHCR och Unicef har alltid varit en viktig del av det svenska utvecklingsarbetet. Andelen multilateralt stöd har ökat gradvis under senare tid och uppgår idag till mer än hälften av Sveriges utvecklingsbistånd.¹¹ Ökningen har dock skett utan större politisk diskussion.

Det finns starka skäl för att förmedla utvecklingsbistånd genom FN och andra multilaterala institutioner: Multilateralt samarbete har förutsättningar att bidra till ett **effektivare och mer samordnat utvecklingsarbete** än om alla biståndsgivare driver egna insatser. Det är också viktigt att försvara multilateralism och **stå upp för det globala samarbetet**, särskilt när politiken i många länder nu blir alltmer inåtvänd. Vidare får Sverige potentiellt ett **större genomslag** för de prioriteringar vi har vad gäller exempelvis jämställdhet, rättighetsperspektiv och transparens, än om vi enbart driver dessa frågor genom det bilaterala biståndet.

I praktiken finns emellertid också andra anledningar till att det multilaterala stödet har ökat på senare år: Sidas **förvaltningskostnader** och därmed handläggningsresurser ökar inte i takt med biståndsanslagen. Att öka anslagen till utvecklingsbankerna och FN kräver mindre handläggarresurser i Sverige och kan därför bli ett sätt att hantera Sidas begränsade kapacitet. Sådana anslag är också lätta att ändra snabbt, och har därför fått fungera som **dragspel** för att parera snabba svängningar i biståndsanslagen.¹²

Handläggningskostnaden för en viss biståndsinsats är inte mindre om man går via FN istället för Sida, även om den inte syns i Sveriges räkenskaper. Frågan om en insats ska förmedlas bilateralt, multilateralt eller via det civila samhället bör avgöras efter genomtänkta övervägningar om vilken kanal som är bäst i olika sammanhang. Hur handläggningskostnaderna bokförs bör inte påverka de övervägandena. För att den positiva potentialen i att arbeta genom utvecklingsbanker och FN ska kunna förverkligas så långt som möjligt ger Svenska kyrkan följande förslag:

- *Säkerställ att det finns tillräckliga resurser för effektiv handläggning av utvecklingsbistånd oavsett vilken kanal som används.* Strävan efter att effektivisera Sidas arbete får inte omöjliggöra en ökning av förvaltningsanslaget när biståndsanslagen ökar.
- *Säkerställ den svenska förvaltningens kapacitet att styra och följa upp multilaterala insatser och resultat samt hålla de multilaterala organisationerna ansvariga.*
- *Vidareutveckla resultatredovisningen av det multilaterala biståndet.* Regeringens [resultatskrivelse](#) våren 2018 är ett viktigt första steg och bör följas av specifika uppföljningar av det påverkansarbete Sverige bedriver i relation till enskilda utvecklingsbanker och FN-organ, i enlighet med organisationsstrategierna för dessa.
- *Utveckla formerna för samverkan med bland annat civilsamhället.* Det svenska civilsamhället har genom sin tematiska expertis och sina kontakter i olika länder information, analys och synpunkter som kan stärka Sveriges agerande i de multilaterala organen. Det finns idag olika former av dialoger och referensgrupper i relation till olika multilaterala institutioner¹³ men arbetet kan bli mer systematisk och utvecklas i relation till flera multilaterala institutioner.

¹¹ Det multilaterala biståndet ges dels via kärnstöd från UD, dels via så kallat multibibistånd. "Multibi" betyder att Sida förmedlar pengar till exempelvis Världsbanken inom ramen för sina regionala eller tematiska strategier, det är främst detta som har ökat på senare år.

¹² Regeringens skrivelse 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingsarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer, sid 29.

¹³ FAO-kommittén är förmodligen det mest formaliserade exemplet.

6. Öka mobiliseringen av privata investeringar för hållbar utveckling, och garantera fortsatt gåvobistånd där det behövs

Svenska kyrkan är både en utvecklingsorganisation och en investerare. Utifrån denna aktörsroll och bidrar vi gärna med våra erfarenheter och perspektiv i diskussionen kring privata investeras roll i finansieringen av de globala hållbarhetsmålen. Enligt FN:s uppskattningar behöver ca 2 500 miljarder USD mobiliseras per år för att finansiera de globala hållbarhetsmålen i Syd, att jämföra med det globala utvecklingsbiståndet på ca 145 miljarder USD. Utvecklingsbistånd är fortsatt viktigt, exempelvis för humanitära insatser, stöd till sköra och mycket fattiga länder samt till att stärka samhällsinstitutioner, civilsamhällesorganisationer och jämställdhet. Biståndet räcker emellertid inte till för att finansiera alla de investeringar i exempelvis jordbruksutveckling och energiförsörjning som krävs för att uppfylla de globala målen. Här kan affärsdrivande investerare, som t ex pensionsfonder och banksektorn, spela en viktig roll.

*Blended finance*¹⁴ – att mobilisera privat kapital för utvecklingsändamål genom t ex lånegarantier och andra metoder för att minska investerares risktagande, och därmed öka deras intresse – är en central del av den globala utvecklingsdiskussionen idag. Få aktörer ifrågasätter idag att behovet av nya investeringar är mycket stort, men många organisationer i civilsamhället är skeptiska till de förhoppningar som idag ställs till *blending*. Detta bottnar i en oro för att transparens och utvecklingseffekter blir svårare att garantera med nya och komplexa finansieringsmodeller, för att en större del av biståndsinsatserna kommer att gå till medelinkomstländer och till sektorer där utvecklingsbehoven inte är störst, för att mer bistånd kommer att bindas, samt för att privata investeringar i förlängningen riskerar att ersätta snarare än komplettera gåvobiståndet.

I praktiken har det visat sig svårt att öka privata investeringar genom *blending* så snabbt som förväntat, främst därför att det är svårt att få fram projekt som är möjliga att investera i. Svenska kyrkan bejakar i grunden Sveriges ambition att öka mobiliseringen av privat kapital för investeringar i utveckling, och ger följande förslag:

- *Säkerställ respekt för mänskliga rättigheter och principerna för utvecklingseffektivitet, däribland utvecklingseffekt, transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande, i dessa ofta komplexa finansieringsmodeller. Sverige bör gå i bräschen för att utveckla finansieringsformer som garanterar delaktighet och möjlighet till ansvarsutkrävande.*
- *Stöd utvecklingen av affärsmodeller för investeringar i hållbart lantbruk som gynnar lokalt ägande och småskaliga odlare, ofta kvinnor, genom exempelvis kooperativa modeller.*
- *Garantera fortsatt finansiering genom gåvobistånd av de typer av insatser och i de geografiska sammanhang där privata investeringar inte bör eller kan mobiliseras. Sätt ett tak för hur stor andel av biståndsbudgeten som får användas till *blending*.*
- *Definiera de typer av insatser där *blended finance* är lämpligt.*¹⁵
- *Motverka andra givarländers tendenser till att låta *blended finance* ersätta snarare än komplettera gåvobistånd, genom regler i OECD DAC som sätter utvecklingseffekten i fokus och som förebygger snedvridande incitament och ökat bundet bistånd.*
- *Visa stor försiktighet vad gäller offentlig-privata samarbeten (Public Private Partnerships, PPP) vid bland annat infrastrukturinvesteringar. Erfarenheter från länder i både Syd och Nord visar bland annat att sådan modeller i praktiken riskerar att bli mycket dyra.*¹⁶

¹⁴ *Blended finance* innebär att utvecklingsbistånd och andra utvecklingsmedel (framför allt offentliga), används för att mobilisera affärsdrivande investeringskapital (framför allt privat). OECD:s definition: goo.gl/DYfYnZ

¹⁵ Se t ex s 16 i årets rapport från the Inter-agency Task Force on Financing for Development: Financing for Development: Progress and Prospects 2018 <https://goo.gl/VxQ8H8>

¹⁶ How to Control the Fiscal Costs of Public-Private Partnerships. IMF Fiscal Affairs Department. Oct 2018.

Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE

medlem av

actalliance

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete