

## Med anledning av pandemin

**WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.**

Som lokal församling har vi ansvar för våra gudstjänstbesökare, medlemmar och deltagare i våra verksamheter. Våra präster och ledare uppdateras kontinuerligt med information. Vi behöver praktiskt kunna vara kyrka även under tider av pandemi, precis som under andra kriser i samhället. Riktlinjerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan komma att begränsa antalet besökande för allmänna sammankomster. Vi har också att ta hänsyn till beteendet för resor och besök hos äldre och sjuka.

Som kyrka har vi en viktig samhällsfunktion. Vi vet att människors oro och rädsla måste tas på allvar och har både trygghet och tröst att förmedla även i denna situation. Tillsammans ska vi ta ansvar för människors hälsa och följa de råd som skyddar oss ifrån att förvärra situationen. Gör vi detta och därtill ber Gud om beskydd och läkedom för våra själar och kroppar, kommer vi starkare ur denna pandemi. Följande gäller från och med 2020-03-12 tills ändringar görs.

### Nattvardsfirande och gudstjänst i Varabygdens församling under pandemin

- **Gudstjänstfirandet fortsätter som vanligt men tjänstgörande personal uppmanar till att sitta glest. Vi hälsar inte genom att ta i hand. Eget ansvar för hygien förutsätts: vi hostar och nyser i armvecket och tvättar våra händer samt stannar hemma när vi är sjuka.**
- **Prästen använder bröd och vin men delar endast brödet med dig som deltar vid nattvard. Du får del av nattvardens fulla välsignelse genom att prästen tar bröd och vin i tjänst inför Gud för oss alla.**
- **Vi följer rådet att hålla avstånd till varandra och inte hälsa genom att ta i hand.**
- **Samtal med präst eller diakon kan ordnas om du inte kan närvara på grund av sjukdom.**

### Äldreboende

Det är inte lämpligt med besök hos äldre och vi tar hänsyn till de regler som gäller nu.

### Övrig verksamhet

Vi avvaktar vidare råd från Folkhälsomyndigheten och förhåller oss tills vidare till de riktlinjer som ges för att skydda hälsan och ta ansvar för hygien. För deltagare gäller, som för vår personal, att man stannar hemma när man är sjuk. Är barn hemma från skolan på grund av sjukdom, ska de även vara hemma från övriga aktiviteter. Vi följer de riktlinjer som gäller för sammankomsternas storlek.

**Psalm 91: "Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."**

Bön: Tack Jesus Kristus att vi får lita på Dig och Ditt Ord i tider då många känner oro. Guds omsorg om oss gäller i alla tider och vi kan ta vår tillflykt till Dig. Du bär oss genom allt i livet. Amen.