

# Mellan himmel och jord

- en hälsning från din församling

Innehåll bl a:

Händer i församlingen

Konfirmandbilder

En resa till Auschwitz



Nr 4 \* 2017

28 nov - 28 febr

Årgång 7

Svenska kyrkan   
SNÖSTORPS FÖRSAMLING

SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

# Betraktelsen -Wow, oväntat besök!-

*Ett oväntat besök. Ja det handlar om julens viktiga händelse. Guds julklapp till dig och mig. När Gud besöker oss så sker det på ett oväntat sätt.*



Foto: Thomas Johansson, Vinnmalt Foto

I år blir adventstiden bara drygt tre veckor. Julen handlar ju om Guds vilja att få kontakt med oss. Nu är tiden inne för att Gud själv ska bli en av oss. Ja Gud ska bli människa, alltså en riktig människa, och inte bara en varelse med en skenkropp, och då behöver han en människas hjälp. Han klarar det inte själv! Han är beroende av jungfru Maria för att kunna bli född till världen. Det var nödvändigt för att han skulle bli män-

niska rent genetiskt. Det betyder att vi alla är släkt med Gud själv! Och Gud valde en människas frivilliga medverkan. Tänk om Maria hade sagt nej! Gud hade inte tvingat henne. Tack vare hennes ja kan vi fira Jesu tvåtusensjuttonde födelsedag.

Och inte nog med det, Jesus kommer till oss, nu i advent och i jul! Han själv kommer till oss här i vår församling, ja och till bygden runt omkring.

Genom att bli människa känner Gud våra känslor, tänker våra tankar, upplever vår ångest, gråter våra tårar och skrattar med oss. Genom att bli människa identifierar han sig med oss. Det betyder att när vi vänder oss till Honom med vår glädje och tacksamhet, eller i vår sorg, ångest och livets nederlag, så vänder vi oss till en Gud som vet precis vad vi talar om. Han känner med oss. Den vissheten lägger sig som

balsam över själen. Jesu kom för att ta hand om oss och ge oss av sin kärlek. Den gången för länge sedan kom han i en mörk tid, i en tid av krig och ockupation, i en tid av förtvivlan och oro. Vi firar hans födelsedag under årets mörkaste tid, han kommer till oss i vårt mörker för han är ljuset, han är vårt hopp och han är vår hjälp. Ljuset lyser upp mörkret.

Ungdomar i vår församling har besökt en av jordens mörkaste platser, Auschwitz, -en plats av lidande och mörker, men det finns även berättelser om hur ljuset faktiskt nådde fram. Ljuset tränger fram därför att Gud är ljus. Jesu kom till oss människor för att ge oss av sin kärlek och sin förlåtelse och hela det som blivit trasigt!

Kom gärna till gudstjänsterna under julen och dela din tacksamhet och glädje med Livets Gud, eller dela din smärta.

*God jul och trevlig resa!  
/Nisse Juelsson, präst*



Foto: Jeff Weiese

## Kontaktlista Snöstorps församling

<b>Snöstorp</b> Stellan Bengtsson, vikarierande kyrkoherde 035-17 97 02  Präst Jonas Kennerö 17 97 60 Präst Nils Gunnar Juelsson 17 97 51 Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler 17 97 26 Kyrkomusiker Göran Persson 17 97 28 Förs. värdinna Anneli Moberg 17 97 29	<b>Fyllinge</b> Präst Allan Svensson 17 97 40 Diakoniassistent Maria Andersson 17 97 41 Kyrkomusiker Jessica Nylander 17 97 42 Förs. värdinna Ban Shamun 17 97 46	<b>Eldsbergabygden</b> Präst Claes Vetterlein 17 97 66 Präst Allan Svensson 17 97 40 Diakon Anna Lindgren 17 97 64 Kyrkomusiker Minu Bergman 17 97 67 Förs. värdinna Monabritt Petterson 17 97 65	<b>Snöstorps församling</b> Box 8043, 300 08 Halmstad Församlingsexpedition, bokningar 17 97 00 Kyrkogårdsexpeditionen 17 97 81  Släktforskningsärenden hänvisas till Landsarkivet i Lund 010-476 82 00
<b>Vallås</b> Präst Stellan Bengtsson 17 97 30 Präst Per Moberg, vik. komminister för om 1/10 Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 Kyrkomusiker Lena Nielsen 17 97 32 Förs. värdinna Mona Andreasson 17 97 35	<b>Ekonom</b> Pernilla Friberg 17 97 07	<b>Kyrkorådets ordförande</b> Göran Göransson 12 33 69 E-post: gk.goransson@spray.se	
<b>Breared</b> Präst Stellan Bengtsson 17 97 30 Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 Kyrkomusiker Ann Möllerström 17 97 52 Förs. värdinna Hayat Alkass 17 97 54	<b>Ansvarig utgivare:</b> Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla hushåll i församlingen. <b>Nästa blad</b> beräknas utkomma kring den 19 febr 2018. <b>Manusstopp:</b> 15 jan 2018. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson	<b>Omslagsbild:</b> Josefin Casteryd/IKON	
	<b>E-post</b> snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se <b>Facebooksida</b> Snöstorps församling <b>Hemsida</b> www.svenskakyrkan.se/snostorp		

Redaktion: Stellan Bengtsson 179730, Bodil Andersson 406 76, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19, Ann Möllerström 17 97 52, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06.

**Gilla oss på Facebook!**

# Så mörk är natten ...

*... men se då nalkas Lucia.... Lucia, ett helgon i romersk-katolska kyrkan med ursprung från Sicilien. Lucia var kristen, något som var förbjudet i dåtidens Italien.*

Enligt sängen hjälpte hon andra kristna som gömde sig i grottor och kom dit med stora mängder mat. För att kunna använda båda händerna bar hon en ljuskrona på huvudet för att kunna se i mörkret.

I Snöstorps stora församling ser luciafirandena ut på lite olika sätt. I Snöstorps kyrka har barnkörerna ett framträdande den 12 december. Då sjunger DoReMi och Delight tillsammans med ungdomskören Confetti. Dagen efter bjuder Cappella Snöstorp och VIVA på sin traditionella och stämningsfulla luciakonsert i två framträdanden. Här betalar man inträde och det gäller att komma i tid till kyrkan. Det brukar bli fullsatt på båda konserterna.

I Breared har de, i ca 25 år, samlat barnen från körerna och kört ut till husen i utkanten av byarna och lussat hemma hos de som uppskattar ett besök. Här väljs husen ut i ett nära samarbete med diakonin. Det är alltid den 13 december och barnen har de senaste åren börjat på Ljungblommans äldreboende för att sen åka vidare till pensionärernas julfest i Mahults bygdegård. Därefter gör

de alltså några framträdande på hemmaplan ute i bygden. Detta kan bli en fyra timmars lång turné. Som tur är brukar det bli lite nybakta bullar och pepparkakor här och där, vilket uppskattas av kurrande små magar.

I församlingens södra del är det luciakväll i Eldsberga. Då blir det först en luciagudstjänst i kyrkan och därefter gemenskap med fika i församlingshemmet. Detta är i år torsdagen den 7 december. Dagen efter, den 8 december har Trönninge kyrka en luciagudstjänst. Då kommer barnkören Sångfågglarna tillsammans med Logos och Viva Voce bjuda på finstämd musik.

I Mariakyrkan blir det Luciagudstjänst den 10 december. Barnkörerna Corallerna och Blessing bjuder på ett stämningsfullt luciatåg tillsammans med kyrkans klubbar. Efter gudstjänsten blir det grötfest!

Alla hålltider finns på sidorna 12-15. Varmt välkommen!



SALT-gruppen. En del av luciatåget i Eldsberga



Lucia i Snöstorp



Barnens Lucia i Snöstorp

I december i fjol donerade Berit och Hans Sjöblom denna luciakrona till Snöstorps församling. Den är tillverkad av Svenska guld och silvervarufabriken AB i Stockholm.



# Händer i församlingen

Rubriken brukar vara **Hänt i församlingen** men får denna gång ett annat tempus, då kyrkorådets ordförande Göran Göransson vill berätta lite om vad som komma skall: ”– Under hösten kommer för församlingen väsentliga beslut att fattas. Andra beslut kommer att genomföras.”



Foto: Thomas Johansson, Vinnakt Foto

## Kyrkoval

Kyrkovalen genomfördes i församlingen den 17 september 2017. 1853 församlingsbor av 10135 röstberättigade deltog i valet. Valdeltagandet blev alltså 18,85%, och var det högsta på många år. Vid 2013 års val var valdeltagandet 12,6%. Vid valet valdes 25 ledamöter till kyrkofullmäktige. Vi hade tre nomineringsgrupper i valet och Socialdemokraterna fick 9 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat och Snöstorps församlings Kyrkliga Väl 13 mandat. Eftersom Sverigedemokraterna endast hade en kandidat på sin nomineringslista kommer det nya kyrkofullmäktige endast att ha 23 ledamöter. Det nya kyrkorådet som består av kyrkoherden och 9 ledamöter valdes på kyrkofullmäktiges möte den 8 november. Här valde man också ordförande och vice ordförande i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. I kommande nummer av församlingsbladet blir det en närmare presentation av kyrkorådet.

## Kyrkoherde

Under hösten kommer en ny kyrkoherde efter Lars Arvidsson att tillsättas. Tyvärr är det en långdragen process. En ny kyrkoherde måste först behörighetsförklaras av stiftet, vilket sker vid sammanträde med domkapitlet som har sitt nästa möte den 13 december. Efter detta kan kyrkorådet fatta beslut och den sökande säga upp sig från sin nuvarande tjänst. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Det

betyder att församlingen sannolikt kan ha en ny kyrkoherde på plats först under mars-april 2018.

## Askgravlundar

Församlingsbor har länge efterfrågat en askgravlund i församlingen. Det har varit en lång process och olika förslag har behandlats. Redan 2012-04-26 beslutade kyrkonämnden att budgetera för en askgravlund på Snöstorps kyrkogård i 2013 års budget. Leif Sjöholm föreslog senare i en motion till kyrkofullmäktige att en askgravlund skulle anläggas.

Då medel för en askgravlund redan budgeterats i 2013 års budget ansågs motionen besvarad. Äntligen kan vi nu konstatera att anläggande av askgravlundar i både Snöstorp och Breared har påbörjats. Askgravlunden i Breared planeras klar för invigning efter årsskiftet, medan askgravlunden i Snöstorp, beroende på stora markarbeten och väderlek, beräknas bli klar under första halvåret 2018. I Snöstorp kommer samtidigt att anläggas en ny parkering i anslutning till platsen. Önskemål om askgravlundar finns även vid övriga kyrkogårdar i församlingen och kommer sannolikt att anläggas de närmaste åren.

## Breareds prästgård

Denna fastighet byggdes år 1861 efter att den gamla hade eldhärjats året innan. I över hundra år har prästgården fått tjänstgöra som

prästbostad men under senaste åren mer vid en del samlingar och som förvaringslokal vid insamlingar.

I kyrkorådet har man diskuterat användningen av prästgården och kommit fram till att den inte behövs i församlingens verksamhet. Fastigheten kommer därför att försäljas. I skrivande stund är prästgården fortfarande i församlingens ägo och du hittar mer information på [www.bostadco.se](http://www.bostadco.se) fram tills dess att den är såld.

*/Göran Göransson, kyrkorådets ordförande*

## DET NYA KYRKORÅDET

### Kyrkoherde

### Ledamöter

Göran Göransson, SFKV\*  
Leif Sjöholm, SFKV  
Birgit Svensson, SFKV  
Kaj Karlsson, SFKV  
Gunnel Bertilsson, SFKV  
Tommy Gustafsson, S\*\*  
Anna-Greta Bengtsson, S  
Monica Hellsten, S  
Fredrik Andersson, S

### Ersättare

Erica Eriander, SFKV  
Inger Bengtsson, SFKV  
Lars-Gösta Larsson, SFKV  
Håkan Björklund, SFKV  
Mattias Sörensen S

\*Snöstorps församlings Kyrkliga Väl

\*\*Socialdemokraterna

## Breareds askgravlund



Askgravlunden i Breared är under uppförande. Denna bild är tagen i mitten av november och askgravlunden beräknas vara klar efter årsskiftet.

Foto: Holger Andersson

## Snöstorps askgravlund



Askgravlunden i Snöstorp är påbörjad. Detta är en illustration på hur den planeras se ut. Illustrationen är gjord av Charlotte Nilsson.

Foto: Marielle Pierre

## FAKTA ASKGRAVLUND

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar, men utan dess krav på anonymitet. Till skillnad från en minneslund är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i en askgravlund och en namnplakett sätts upp på avsedd plats. Församlingen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år. Gravsättning sker i en enkel urna av nedbrytbart material.

Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda den gemensamma smyckningsplatsen. Församlingen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

# Där, bakom taggtråden ...

*I ett samlingsrum på högsta våningen i ett hostel i polska Krakow, sitter ett gäng ungdomar och unga vuxna tillsammans med ledare och reflekterar över dagens många intryck.*

Några sitter i den svarta soffgruppen av tyg, några på stolar runt om. Med i rummet, som har bastanta träbjälkar i taket, finns även ett par medbjudna kyrkvårdar, vikarie-rande kyrkoherde och undertecknad. Alla bär på tankar kring dagens besök på Auschwitz, Birkenau. Det är tungt. Men skönt att ventilerasina känslor och sina funderingar. Tankarna snurrar, –hur kan sådant här hända, vad det är som driver en människa att bli sån? Funderingar på det onda och det goda i världen. Kan sådana ondskefulla gärningar ske igen eller har människan lärt sig en läxa? Sker det till och med liknande förtryck även idag? Terrorattentat mot oskyldiga? Förföljelse av människor med annan åsikt eller annan religion. Vi vet alla svaret.

Bilder som etsat sig fast på våra näthinor under dagen är fotografier på magra kroppar och på små barn med resväskor i sina händer, gaskammare med rivmärken i stenväggarna, svartvita porträtt i många och långa rader i block nummer 11. I källaren i samma block finns flera tortyrkammare och experimentsalar och kvadratmeterstora utrymmen där upp till fyra personer kunde dömas till straff i tre nätter efter att ha arbetat tunga elvatimmarpass på dagarna, utan varken ordentlig mat eller tillgång till rent vatten.

Det är för svårt att ta in. Svårt att förstå att en människas samvete kan brytas ner. De som arbetade som vakter måste väl tyckt att det var svårt och jobbigt att klippa av kvinnors och barns flätade hår, ta ifrån dem deras kläder och spola av dem med iskallt vatten? Allt under vetskapen om att de inom kort skulle få möta döden efter en tid med hårt arbete? (Vissa fördes direkt till gaskamrarna och dem slösades det inget vatten på.) Att bryta ner en människas integritet genom förnedring. En egen tanke är att det också ingick i planen. Att tvätta bort allt mänsklighet bit för bit. Att inte ha ett namn längre. Man blev bara ett nummer. Att fångarna skulle se så lika ut som

möjligt för att det skulle bli lättare för vakterna att hantera dem som boskap på väg till slakt? Det fanns dock vakter som hjälpte fångar, men om det upptäcktes att man till exempel gav en fånge lite vatten eller hjälpte någon att ställa sig upp, blev man avrättad inför de andra vakterna.

Tidigare denna måndagsmorgon lämnar bussen Krakow. En kvinnlig svensktalande guide berättar om det som passerar utanför, om Polens längsta flod Wisla som är 147 mil lång och att det finns 130 romersk-katolska kyrkor i Krakow. Vädret passar bra till det som ska ske under dagen. Regntunga mörka moln vittnar om att det kommer att bli skurar, kanske även snö. Utanför fönstret passerar stora majsfälter, landskap och hus, både de som är riktigt nedgångna och hus som är stora, pampiga och välputsade. Vi kommer in i ett skogsparti och de mörka bokstammarna tornar upp sig och bildar en stark kontrast mot de vackra löven som nu till stor del ligger på marken. Det är höst. Guiden berättar om koncentrationslägret i Auschwitz. Det byggdes 1940 och var till en början tänkt för polska politiska fångar. Hon berättar att de som bodde inom fem km från anläggningen deporterades under hot. Bönderna som bodde här fick mellan femton minuter och två timmar på sig att lämna sina gårdar. En del flyttades en liten bit därifrån, andra mycket längre. Några av de som bodde här blev rekryterade till arbetskraft på lägret.

Försedda med hörlurar hör gruppen allt som guiden berättar om. Förbi taggtrådsförsedda stängsel, vaktorn och stoppskyltar med döds-skallar på, slussas vi runt i detta som numer måste vara det mest horribla och vedervärdiga museet i världen. I en källare hade man samlat ihop det hår som klippts av fångarna då de anlät till lägret. Det kändes makabert att se allt detta hår ligga där nere bakom glasväggarna. Hela flätor, ibland med sidenrosetter längst ut. Trots de otroliga mängder hår som finns där, hade mycket sålts till textiltillverkning.

Ett rum är fullt av skor, ett av resväskor, ett annat med glasögon. Här finns ett duschrum byggt med trettio gånger trettio centimeter stora öppningar i taket. Det var här man släppte ner behållarna med Zyklon-B. Utmed de grå väggarna kunde man urskilja något som liknar klösmärken. I nästa rum i block nummer 11 finns en anläggning där man sen brände kropparna efter avrättningen.

Guidningen fortsätter i fler block och även utomhus. Solen tittar fram korta stunder för att nån minut senare vara borta igen bakom en svart kuliss. Det blåser upp och säsongens första snö yr när vi betraktar arkebuseringsplatsen mellan block 10 och 11.

Efter låga samtal och ett matpaket vid bussen åker gruppen sen vidare till Birkenau, som ligger ungefär tre kilometer bort. Guiden är med oss och fortsätter berättelsen.

Under 1941 hade propagandan mot judar blivit så etablerad att man bestämde sig för att utrota denna folkgrupp. Auschwitz 2 byggdes och fick det tyska namnet Birkenau (efter de mångtaliga björkarna som växte här). Detta läger blev ett förintelsläger. Att det blev just på denna plats berodde bland annat på att här redan fanns en stor, modern järnvägsknut. Transporter kom redan från hela Europa och det var lätt att föra judarna hit. De kom i godsvagnar från sammanlagt 24 länder. I var och en av vagnarna packades det in 60-70 personer och det kunde ta upp till två veckor att resa från till exempel Grekland. Varje person hade fått plocka med sig max 25 kg och de flesta hade tagit med sig sina finaste ägodelar i tron om att komma till ett annat läger eller getto. Allt annat hade de fått lämna hemma i all hast. När de klev av tåget i Birkenau blev de förda antingen till arbete på lägret eller direkt till gaskammaren och avrättades. De lurades in i ett omklädningsrum med löftet att de skulle få duscha. Väl inne i duschrummet tillsammans

med många andra släpptes Zyklon-B ner genom taket. Deras bagage gick sedan igenom och det som var värdefullt såldes och pengarna som kom in gick till tyskarna.

De som fick arbeta på Birkenau bodde i baracker som egentligen var konstruerade som stall till hästar. Dessa var hastigt uppsatta och hade varken isolering eller ordentliga golv. I början sov man direkt på marken, men snart byggdes det våningssängar för att få plats med fler. En värmekälla fanns i mitten av varje barack och trots att många av dessa byggnader har brunnit upp eller kollapsat så ser man fortfarande alla skorstenar som vittnar om vilken gigantisk anläggning detta varit. I varje barack kunde det bo upp till 700 personer. I Polen kan det bli väldigt varmt på sommaren och väldigt kallt på vintern. Förhållandena för fångarna var vedervärdiga. Varken tillgång till rent vatten eller möjlighet att kunna tvätta sig gjorde att många dog av sjukdomar, värmeslag eller kyla. Löss och råttor var effektiva smittobärare och fanns i rikliga mängder. Arbetsuppgifterna för fångarna kunde vara att arbeta ute på fälten med att fortsätta bygga på anläggningen, odling eller att göra rent efter massmorden i gaskamrarna. Hela tiden under förtryck och slag för att ta bort den lilla integritet som kanske kunde finnas kvar. De som arbetade med att för hand tömma latrinerna brukade dock få vara ifred. De luktade helt enkelt så illa så vakterna undvek att komma i närheten av dem.

Vi vandrar längs med banvallen fram till minnesplatsen som uppfördes för att hedra alla som dog här. Solen tittar fram igen men vinden är isande kall. Det är ett speciellt ljus nu. Det är en speciell känsla nu. Det är en speciell stund. Här och nu har vi fått uppleva det som vi aldrig får eller kan glömma. När vi vänder tillbaka ser vi en regnbåge över dödens port.

*Text och bild:  
Anna-Lena Bengtsson*

# Tankar efter besöket

Texter av deltagarna



**Maj-Inger Sunesson, Pia Olander och Stellan Bengtsson har varit med ungdomar i Krakow förut. Maj-Inger var faktiskt där bara veckan innan, då med en annan grupp ungdomar från Trönningeskolan, årskurs 9.**

**Även årskurs 9 i Fyllinge brukar få sällskap av personal från kyrkan under sina studiebesök på Auschwitz.**

**Efter besöken är det viktigt att ungdomarna får prata ut om sina tankar och funderingar som kommer.**

**– Det är viktigt att sprida att detta är en del av vår historia. Vi får aldrig glömma, säger Maj-Inger.**



**Vi som var med på denna resa bjuder härmed in till en församlingsafton med bildvisning, berättelser och kvällsmat. Välkommen till Snöstorps församlingssgård den 25 januari kl 18.00.**



**“The book of names”**  
I denna gigantiska bok, tryckt på tunna tunna blad, står 4,5 miljoner namn som sammanställs efter förintelsens slut. Fortfarande saknas 1,5 miljoner namn, då man inte kunnat fastställa allas identitet.

– Dagen var jobbig. Trots att det var andra gången jag va här kändes det väldigt tungt och jobbigt att se allt. Trodde först att det skulle bli lättare eftersom jag har varit här en gång tidigare. Men svaret på det blev nej. Denna gången blev dagen mer känslofylld, tror det beror på att jag tänkte mer på varje grej i stället för att bara försöka ta in allt och smälta det jag hade sett.

– En dag med mycket känslor, smärta och sorg. Allting var så stort att det var svårt att förstå. Det är en oförglömlig dag då jag faktiskt fick känna energin i lägret som påverkade mig väldigt mycket. Jag har nog fortfarande inte förstått vad jag fick vara med om idag. Fast jag fick en stor chock när vi kom upp i tornet och såg ut över lägret och såg hur stort det verkligen var. Att få se hur människorna levde där och se bilder och föremål från, och på personerna är något som aldrig kommer att lämna mig. Jag undrar bara hur en människa kan behandla en annan människa så. Hur? Varför?

– Jag tycker att det kändes överkligt att detta hänt för mindre än 100 år sen. Det var hemskt att se hur de faktiskt hade det. Dagen har varit mycket lärorik och spännande även om det var väldigt kallt. Det var lättare att förstå och ta åt sig om hur det faktiskt var när man fick se det med egna ögon. Det känns överkligt att det var 6 miljoner som dog.

– Dagen har levandegjort de historiekunskaper man haft sen tidigare. Orden i böckerna har klätts i bilder och känslor. Starka känslor bubblade upp och ”filmsekvenser” dök upp för mitt inre som på plats kläddes med känslor av sorg, vrede och oro. Hur kunde man? Hur kunde det gå så långt?

– Jag tycker dagen var lärorik och man fick mer kunskap över varför detta hände och hur det var att leva i lägren som fånge. Jag tycker detta var bra att se för det är något som hänt och man kan behöva veta mer om det så det inte ska hända igen.

– Ett otroligt dödsmaskineri, dvs ren ondska. Hur kunde Hitler få alla dessa människor att begå alla dessa fruktansvärda gärningar. Det jag såg idag är ju bara en liten del av det han gjorde. Han förde ju krig i hela Europa ...

– Idag var vi på Auschwitz och det var bra att se allt historiskt. Det var ett helvete för alla.

– Tankarna far runt i huvudet. Hur fick man det maskineriet igång och fungera. Hur får man vanliga funderande personer att gör så mot sin nästa. Hur långt är det till att det omöjliga skall bli möjligt? Hade det varit möjligt att ha haft ett utrotningläger i Tyskland av Auschwitz storlek? Hade inte kriget dragit österut 1941 hade utrotningen blivit så omfattande.

– Det är svårt att faktiskt förstå vad som hände. Man känner ju till all fakta och siffror bakom det, men det är lätt att förminska det till ”sex miljoner personer mördades” och glömma bort att varenda en av dem var sin egen individ.

– Det är svårt att tro att det är sant att så många människor dog på det sättet. Det var ändå intressant att gå där och höra allt hemskt som hänt där. Tråkigt att man inte fick fota allt som var där inne. Det var hemskt att se allt och höra vad som hänt där. Det var lärorikt.

– Dagen idag tycker jag har varit kall, eftertänksam, hemsk och överklig. Första timmen så gick jag i chock innan jag först fattade vad detta verkligen var och att detta verkligen har hänt. Jag tycker också att alla borde åka dit någon gång i sitt liv för att vad man hör och vad som sägs är ingenting jämfört med när man är där på riktigt och får se det med sina egna ögon.

– Denna dagen har varit riktigt bra även om det är väldigt hemskt det som har hänt. Man fattade inte riktigt hur illa fångarna hade det förrän man väl är där. Lägrena som fanns, speciellt Birkenau, var minst 10 ggr större när man såg det i verkligheten.

– Dagen har gett mig mycket tankar. Jag koncentrerade mig mest på hur något sånt här kan ske och hur maktberoende en människa kan bli. Detta hände pga några små konsekvenser 1) folket i Tyskland hade det dåligt och fattigt 2) dom var rädda 3) det fanns en stark ledare som skyllde detta på judarna som var en mindre befolkning i det tyska samhället.

– Min fundering är hur mycket de visste om innan de kom till lägret. När förstod de att det var kört? Att döden var oundviklig och att döden var det mest barmhärtiga. Vad sa föräldrarna till sina barn? Gav de hopp? Blev mest illa berörd av att de utförde experiment på barn och att de använde håret från människorna till att väva textilier av. Känns viktigt att ha sett detta och viktigt att sprida.

– Det har varit kallt och det var hemskt att uppleva hur fångarna i lägret hade det. Det var svårt att förstå hur en sån hemsk sak har hänt i verkligheten och inte bara på film. Att flera tusen personer gasades, slet som djur för att arbeta för nazisterna osv. Dagen har varit lärorik och det har varit spännande och hemskt att uppleva detta.

– Det var otroligt intressant och gripande att se det i verklighet, att det faktiskt var så hemskt. Man fick reda på mycket fakta som man inte redan visste. Det är otroligt svårt att sätta sig in i hur de på lägret måste ha känt av att vara där. Lärorikt och tänksamt om att människor kan utsätta andra för så hemska och fruktansvärda saker.

– Barnen – skor – finnskor – 25 kg – kylan – hår – dölj vet att det är fel att göra det. Väskorna – hopp, namn och nummer, komma tillbaka, du blir bara ett nummer. De som överlevde Auschwitz var politiska fångar.

– Värt att se, chockerad över att man slutade se mänskligheten – compassion. Förstår inte riktigt hur det kunde hända och kunde inte förstå att det var denna plats som jag stod på att det var flera miljoner som dött där. Dagen blev som en väckarklocka, hur kunde man låta detta hända?

– Det har varit en tung dag. Att besöka ”dåtiden” och att få se allt ont som hände där. Det känns så överkligt. Våra boskap, hästar etc. behandlas och har det bättre än vad de människorna hade. Hoppas att mänskligheten tar lärdom.

– Här ser vi ondskan praktiskt, hur man gjort en effektiv utrotningsmaskin för att ta bort alla de som inte passade in i den perfekta tyska bilden. På bilderna ser jag ögon som saknar framtid, ensamhet mitt ibland alla och en sorg. Upplevelsen av lägren ändras från gång till gång. Det viktigaste är att vi aldrig får glömma det som hänt, att vi fortsätter att tala om det, och att vi är vakna och ser när liknande händelser är på gång i vår tid.

# Konfirmander 2017

**Breareds konfirmander**  
Präst Nils Gunnar Juelsson  
Pedagog Ola Marmvik  
Foto: Sportfoto i väst



**Snöstorps  
sommarkonfirmander**  
Präst Nils Gunnar Juelsson  
Pedagog Ola Marmvik  
Foto: Sportfoto i väst

**Trönninge konfirmander**  
Präst Claes Vetterlein  
Pedagog Maj-Inger Sunesson  
Foto: Sportfoto i väst



**Snöstorps  
vinterkonfirmander**  
Präst Nils Gunnar Juelsson  
Pedagog Ola Marmvik  
Foto: Sportfoto i väst

**Fyllinges konfirmander**  
Präst Allan Svensson  
Pedagog Jan Grundström  
Foto: Dahlqvist Foto, Laholm



**Trönninge konfirmander**  
Präst Allan Svensson  
Pedagog Maj-Inger Sunesson  
Foto: Sportfoto i väst

# Mötesplatser/konserter m m

## November

- Lö 25 14.00 **Julförsäljning** Vallåskyrkan  
Försäljning, lotterier, kaffeservering och underhållning. Arr: Vallås kyrkliga syförening.
- Lö 25 14.00 **Julförsäljning** Breareds förs. hem  
Försäljning av stenuksbakat bröd, söstost, marmelad mm. Lotterier och kaffeservering.
- Ti 28 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- Ti 28 18.30 **Föreläsning** Peter Halldorf Mariakyrkan

**Peter Halldorf**  
föreläser från sin nya bok:  
*Alla himlens fåglar har flytt  
Profeten Jeremia i sin egen  
tid och i vår*



- On 29 14.00 **Vallåsträffen** Vallåskyrkan  
Benkt Åscar underhåller. Kaffeservering.
- On 29 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45

## December

- Fr 1 16-19 **Möt oss på Hallarna** Hallarnas köpcentrum  
Insamling och information om Svenska kyrkans internationella arbete. Vi bjuder på ståfika
- Lö 2 10-15 **Möt oss på Hallarna** Hallarnas köpcentrum  
Insamling och information om Svenska kyrkans internationella arbete. Vi bjuder på ståfika.  
10.30 Barnkörerna DoReMi, Delight, Blessing och Corallerna. 11.30 Ungdomskören Confetti. 13.00 Maria kyrkokör. Körledare Jessica Nylander.
- Må 4 14.00 **Snöstorpsträffen** Snöstorps förs. gård  
Minu Bergman bjuder på finstämda sånger och musikaliska stycken som passar bra i adventstid. Kaffeservering.
- Ti 5 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- To 7 9.30 **Mötesplats Trönninge** Trönninge förs. hem  
Julavslutning med mys, något gott och musik.
- To 7 17.00 **Luciakväll** Eldsberga förs. hem
- Fr 8 18.00 **Luciagudstjänst** Trönninge kyrka  
Barnkören *Sångfågglarna, Logos och Viva Voce.*  
Jenny Johansson, flöjt.
- Ti 12 19.00 **Andrum med julmusik** Breareds kyrka
- On 13 14.00 **Mariaträffen** Mariakyrkan  
Julens sånger tillsammans med Minu Bergman m fl. Kaffeservering.
- On 13 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
- On 13 18.00 **Luciakonsert** Snöstorps kyrka  
Cappella Snöstorp och VIVA. Jenny Johansson flöjt. Per Jarring, orgel. Dir Göran Persson.
- On 13 20.00 **Luciakonsert** Snöstorps kyrka  
Även kl 18.00. Se ovan.
- Lö 16 17.00 **Sjung in julen!** Mariakyrkan  
Julkonsert med Mariakyrkans körer som bjuder på ett sprakande och stämningsfullt julprogram. Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna och Blessing. Körledare Jessica Nylander. Anders Hartelius, piano.

- Lö 16 18.00 **Julkonsert** Breareds kyrka  
Julmusik med kyrkans körer.
- Må 18 18.00 **Pilgrimsvandring** Saml. Vårhemstugan, Rotorp  
Vandrar i 1,5 timme i lugn takt. Därefter ordnar vi tillsammans kvällsfika, en smörgås med kaffe/te och har en enkel andakt.
- Ti 19 14.00 **Eldsbergaträffen** Eldsberga förs. hem  
Sång och musikprogram med Ulf Blennerud, Åke Gustafsson och Lars Bagler.
- Ti 26 18.00 **Carols** Snöstorps kyrka  
Cappella Snöstorp. Stefan Wikrén, orgel. Dir. Göran Persson.
- To 28 14.00 **Julkaffe i prästgården!** Snöstorps prästgård  
Kom och fika hembakat i gemenskap. 20 kr.

## Januari

- On 10 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
- Sö 14 18.00 **Gospelkonsert** Snöstorps kyrka  
Tribute Gospel Choir från Glimåkra folkhögskola. Fri entré-kollekt.
- Må 15 18.00 **Pilgrimsvandring**  
Samlingsplats ej fastställd. Se hemsida och övriga kanaler.
- Ti 16 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- To 18 9.30 **Mötesplats Trönninge** Trönninge förs. hem
- Ti 23 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- Ti 23 19.00 **Andrum** Breareds kyrka
- On 24 14.00 **Vallåsträffen** Vallåskyrkan  
Johan Nilvé med tema medmännisklighet



Foto: Anders Andersson

- On 24 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
- To 25 18.00 **En kväll om Auschwitz** Snöstorps förs. gård  
Ungdomarna från sid 6-9 berättar om sina upplevelser från resan till Auschwitz i Polen.
- Lö 27 9.30 **Upprättelse och helande** Mariakyrkan  
En förmiddag tillsammans med Birgitta Sjöström Aasa där hon utgår från sin bok "Upprättelse och helande". Se annons här till höger.
- Må 29 14.00 **Snöstorpsträffen** Snöstorps förs. gård  
Underhållning av bandet "Kvartiätta" - tre unga, halländska musiker som vikt sina liv åt musiken. Med gitarr, trummor, bas och stämsång får publiken varierade och svängiga versioner av både välbekant och nytt. Från Taube till Avicii! Allt levererat med ungdomlig spelglädje och en rejäl glimt i ögat.

- Ti 30 14.00 **Eldsbergaträffen** Eldsberga förs. hem  
Musik och sångprogram med Sångens vänner.

## Februari

- To 1 9.30 **Mötesplats Trönninge** Trönninge förs. hem
- On 7 14.00 **Mariaträffen** Mariakyrkan  
"Israel" Allan Svensson, Mariakyrkans präst, sjunger och berättar från sin resa i Israel. Kaffeservering.
- On 7 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. 18.45 Samtalsgrupp
- Må 12 14.00 **Snöstorpsträffen** Snöstorps förs. gård  
Program ej fastställt. Se kommande information i separat programblad, samt i andra kanaler.
- Må 12 18.00 **Pilgrimsvandring**  
Samlingsplats ej fastställd. Se hemsida och övriga kanaler.
- Ti 13 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- To 15 9.30 **Mötesplats Trönninge** Trönninge förs. hem
- Ti 20 14.00 **BaraVara-café** Eldsberga förs. hem
- On 21 14.00 **Vallåsträffen** Vallåskyrkan  
Bildvisning och musik från Skottland. Mona Andréasson.
- On 21 18.00 **Meditation/Samtalsgrupp** Snöstorps prästgård  
Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
- Må 26 14.00 **Snöstorpsträffen** Snöstorps förs. gård  
Program ej fastställt. Se kommande information i separat programblad, samt i andra kanaler.
- Ti 27 14.00 **Eldsbergaträffen** Eldsberga förs. hem  
Sant och osant - En sägenresa genom Halland  
Eva Berntsson Melin. Kaffeservering.
- Ti 27 19.00 **Andrum** Breareds kyrka

### Bibelstudiegrupp i Eldsberga och Trönninge VT 2018

Följande onsdagar i Trönninge och i Eldsberga församlingshem kl 18.00. Välkommen!

31 januari, Eldsberga 14 februari, Trönninge  
28 februari, Eldsberga 14 mars, Trönninge

### Lördagen den 27 januari i Mariakyrkan kl 9.30



"-Jag bar på svåra hemligheter i tystnad och har haft sår sedan tidig barndom som Gud helat"

Birgitta Sjöström Aasa är präst, författare och inspiratör för själavårdsrörelsen "Helhet genom Kristus". Denna förmiddag utgår hon från sin bok "Upprättelse och helande"

Börjar kl 9.30 och avslutas med lunch 12.30. **Kostnad:** 70 kr för kaffe/fralla och lunch. **Anmälan** till diakoniasistent Maria Andersson 035-17 97 41 senast torsdag 25 januari. Välkommen!

## Luncher i gemenskap

Välkommen till luncher i gemenskap!  
Innan lunchen avnjuts hålls en kortare andakt.



### Snöstorp kl 11.30

Inledande lunchmusik i kyrkan.

**7 dec Julbuffé** Anmälan till värdinna denna gång tel 035-17 97 29 senast den 4 dec. **18 jan, 1 febr, 15 febr ...**

### Vallåskyrkan kl 11.45

**27 nov, 4 dec, 13 dec Monas julgröt** (och mycket mer). Anmälan 035-17 97 35 senast 7 dec.

**Därefter varje måndag från den 8 jan.**

### Breareds församlingshem kl 11.45

**30 nov, 7 dec, 14 dec Julbuffé** Anmälan denna gång till värdinna 035-17 97 54 senast den 12 dec.

**18 jan Andakt, sopplunch och sockenråd.**

**Därefter varje vecka** förutom v. 8

### Mariakyrkan kl 11.45

**29 nov, 6 dec Julbuffé.** Anmälan till 035-17 97 46 eller 17 97 41 senast 4 dec. **17 jan, 24 jan, 31 jan,**

**14 feb, 21 feb, 28 feb ...**

### Eldsberga församlingshem kl 11.45

**14 dec, julfest.** Se annons sista sid. **11 jan, 8 feb ...**

### Trönninge församlingshem kl 11.45

**30 nov, 25 jan, 22 feb ...**

Våra arrangemang sker i samarbete med studieförbundet

**sensus**

# Gudstjänster i kyrkorna

För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 12-13.

## Söndag 26 november Domsöndagen

**Snöstorps kyrka** 11.00 Högmässa  
**Vallåskyrkan** 9.30 Gudstjänst  
**Eldsberga kyrka** 18.00 Taizémässa  
**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Tönnersjö kyrka** 14.00 Gudstjänst  
*Barnkören Sångfågglarna medverkar.*

## Måndag 27 november

**Mariakyrkan** 16.30 Rytmikstund för de små.  
*Kom och sjung med ditt barn. Korv och bröd.*  
**Mariakyrkan** 19.00 Sinnesrogudstjänst  
Delgivningsgudstjänst

## Tisdag 28 november

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa. *Peter Halldorf.*  
**Eldsberga kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 3 december 1 i advent

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa. *Maria kyrkokör medverkar.*  
**Trönninge kyrka** 10.00 Högmässa. *Eldsberga kyrkokör, Albin Norrving, trumpet.*  
**Breareds kyrka** 10.00 Festmässa. *Kyrkokören medverkar.*  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst. *Cappella Snöstorp och Brassensemble medverkar.*  
**Snöstorps kyrka** 14.00 Familjegudstjänst.  
*Barnkören DoReMi och Delight medverkar.*

## Tisdag 5 december

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa

## Onsdag 6 december

**Breareds kyrka** 18.30 Veckomässa

## Torsdag 7 december

**Snöstorps kyrka** 17.15 Familjegudstjänst

## Freitag 8 december

**Trönninge kyrka** 18.00 Luciagudstjänst  
*Barnkören Sångfågglarna, Logos och Viva Voce. Jenny Johansson, flöjt. Körledare Minu Bergman och Anna Marmvik. Claes Vetterlein.*

## Söndag 10 december 2 i advent

**Vallåskyrkan** 9.30 Gudstjänst  
**Eldsberga kyrka** 10.00 Högmässa  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
**Mariakyrkan** 17.00 Luciagudstjänst. *Barnkören Corallerna och Blessing bjuder på ett stämmingsfullt luciatåg tillsammans med kyrkans klubbar, Körledare Jessica Nylander. Grötfest efter gtj.*  
**Trönninge kyrka** 18.00 Ungdomsgudstjänst

## Tisdag 12 december

**Snöstorps kyrka** 18.00 Barnens Luciagudstjänst. *Barnkören DoReMi och Delight tillsammans med ungdomskören Confetti bjuder på ett traditionellt och stämmingsfullt luciatåg. Körl. Jessica Nylander. Venla Hinnemo, piano.*  
**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa  
**Eldsberga kyrka** 18.30 Veckomässa

## Onsdag 13 december

**Snöstorps kyrka** 18 och 20 Luciakonserter  
*Se sid 12*

## Lördag 16 december

**Mariakyrkan** 17.00 Sjung in julen! *Se sid 12.*  
**Breareds kyrka** 18.00 Julkonsert. *Se sid 12*

## Söndag 17 december 3 i advent

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa. *Medverkan av konstnären Janeric Johansson fr Malmö.*  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
**Breareds kyrka** 14.00 Familjegudstjänst  
**Trönninge kyrka** 16.00 Musikgudstjänst  
*Halmstads vokalensemble medverkar. Körledare Göran Persson.*  
**Vallåskyrkan** 16.00 Familjegudstjänst

## Söndag 24 dec 4 i advent/Julafton

**Mariakyrkan** 10.00 Samling vid krubban  
*Julia, Clara och Jessica Nylander medverkar.*  
**Eldsberga kyrka** 11.00 Julbön  
**Vallåskyrkan** 13.30 Julbön  
**Esmareds kapell** 16.30 Julbön. *Stefan Möllerström, solosång.*  
**Snöstorps kyrka** 17.00 Julbön. *Julaftonskören med solister. Roger Carlsson, trumpet.*  
**Trönninge kyrka** 23.00 Julnattsmässa. *Anna Falkström, sång.*

## Måndag 25 december Juldagen

**Tönnersjö kyrka** 7.00 Julotta. *Eldsberga kyrkokör medverkar.*  
**Snöstorps kyrka** 7.00 Julotta. *Julottesångarna medverkar.*  
**Breareds kyrka** 7.00 Julotta. *Kyrkokören medverkar.*  
**Mariakyrkan** 17.00 Högmässa. *Maria kyrkokör medverkar.*

## Tisdag 26 december Ann d jul

**Snöstorps kyrka** 18.00 Carols  
*Cappella Snöstorp. Dirigent Göran Persson. Textläsning Jonas Kennerö.*

## Söndag 31 december Nyårsafton

**Eldsberga kyrka** 16.00 Nyårsbön. *Magnus Theander, sång. Minu Bergman, sång och piano. Claes Vetterlein.*  
**Snöstorps kyrka** 16.00 Nyårsbön  
**Breareds kyrka** 16.00 Gudstjänst *Anna Abrahamsson, solosång.*

## Måndag 1 januari Nyårsdagen

**Mariakyrkan** 11.00 Högmässa  
**Vallåskyrkan** 16.00 Musikgudstjänst

## Lördag 6 januari Trett. d jul

**Trönninge kyrka** 16.00 Musikgudstjänst  
*Eldsberga kyrkokör. Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt. Carl Persson, slagverk. Ulrika Ekengren, piano. Körledare Minu Bergman.*  
**Snöstorps kyrka** 16.00 Ljussgudstjänst  
*Julsånger med 4xPersson.*  
**Breareds kyrka** 18.00 Gudstjänst  
Kyrkokören

## Söndag 7 januari 1 e Trett

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Tönnersjö kyrka** 14.00 Gudstjänst  
**Vallåskyrkan** 16.00 Julens psalmer

## Tisdag 9 januari

**Mariakyrkan** 19.00 Veckomässa

## Söndag 14 januari 2 e Trett

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Eldsberga kyrka** 10.00 Högmässa  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
**Breareds kyrka** 16.00 Gudstjänst  
**Snöstorps kyrka** 18.00 Gospelkonsert

## Tisdag 16 januari

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa, bibelstudium

## Onsdag 17 januari

**Breareds kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 21 januari 3 e Trett

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Trönninge kyrka** 10.00 Högmässa  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
**Esmareds kapell** 14.00 Gudstjänst

## Tisdag 23 januari

**Mariakyrkan** 18.30 Taizémässa  
**Eldsberga kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 28 januari Septuagesima

**Vallåskyrkan** 9.30 Gudstjänst  
**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
**Eldsberga kyrka** 18.00 Taizégudstjänst

## Tisdag 30 januari

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa, bibelstudium

## Onsdag 31 januari

**Breareds kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 4 februari Kyndelsmässod.

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Trönninge kyrka** 10.00 Familjegudstjänst  
*Dopuppföljning. Lunch i förs. hemmet. Barnkören sångfågglarna medverkar.*  
**Tönnersjö kyrka** 14.00 Gudstjänst  
**Vallåskyrkan** 15.30 Familjegudstjänst  
**Snöstorps kyrka** 17.00 Familjegudstjänst  
*DoReMi-kören och Delight medverkar*  
**Breareds kyrka** 17.00 Familjegudstjänst

## Tisdag 6 februari

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa  
**Eldsberga kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 11 februari Fastlagssönd.

**Eldsberga kyrka** 10.00 Högmässa  
*Eldsberga kyrkokör medverkar.*  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst  
*Bibelutdelning. Cappella Snöstorp medverkar. Körledare Göran Persson.*  
**Breareds kyrka** 16.00 Gudstjänst  
**Mariakyrkan** 17.00 Musikgudstjänst  
*"Liv att dela" Maria Kyrkokör, Jessica Nylander Anders Hartelius, piano.*  
**Snöstorps kyrka** 18.00 Ungdomsgudstjänst

## Tisdag 13 februari

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa, bibelstudium

## Onsdag 14 februari Askonsdagen

**Breareds kyrka** 18.30 Veckomässa  
**Mariakyrkan** 17.30 AfterWork-gudstjänst  
*Körerna Corallerna och Blessing medverkar tillsammans med klubbarna.*

## Söndag 18 februari 1 i fastan

**Vallåskyrkan** 9.30 Gudstjänst  
**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Trönninge kyrka** 10.00 Högmässa. *Per Thornberg, saxofon.*  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Högmässa.  
*Ungdomskören Confetti medv. Körledare Jessica Nylander*  
**Esmareds kapell** 14.00 Gudstjänst

## Tisdag 20 februari

**Mariakyrkan** 18.30 Veckomässa  
**Eldsberga kyrka** 18.30 Veckomässa

## Söndag 25 februari 2 i fastan

**Mariakyrkan** 9.30 Högmässa  
**Eldsberga kyrka** 10.00 Högmässa  
**Snöstorps kyrka** 11.00 Gudstjänst.  
*Kören VIVA medverkar.*  
**Breareds kyrka** 16.00 Gudstjänst

## Tisdag 27 februari

**Mariakyrkan** 18.30 Taizémässa, bibelstudium

## Onsdag 28 februari

**Breareds kyrka** 18.30 Veckomässa



## Gudstjänster/andakter på äldreboenden

**Ljungblomman** 25 dec 9.00 Julotta.  
Kl 14.30 följande datum: 16 jan, diakonikaffe. 30 jan, andakt.  
13 feb, diakonikaffe. 27 feb, andakt.

**Vallås äldreboende** Andakt kl 14.30 följande datum: 28 nov, 12 dec, 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb.

## Rytmikstund i kyrkan

- för barn 0-6 år med familj



*Det finns också möjlighet att tända ljus eller skriva/rita en bönelapp om man vill. Musik och rytmik är också en viktig hörnsten i barns utveckling då den hjälper barnet att stärka jaguppfattningen, begreppsbildning m m. Efteråt stillar vi hungern med korv och bröd.*

**Mariakyrkan**  
**Måndagen 27 november kl 16.30**  
**Onsdagen 7 februari kl 17.00**

**Välkomna till dessa rytmikstunder!**  
*/Personalen i Mariakyrkan*

## TAXI

Kyrktaxi, till och från närmaste kyrka där gudstjänst firas, kan beställas på telefon 21 80 00. Detta gäller församlingsmedlemmar som genom handikapp/ålder har svårt för att ta sig till kyrkan.

Man måste inte vara sjöman ...  
... för att komma till Sjömanskyrkan!

**Lördagscafé 9 december kl 14.30**  
"Sånger i advent och juletid" Nina Widegren och Cecilia Sandgren, sång. Susanne Tegberg berättar om advent och jul. Lotterier, kaffe med hembakat.

**Lördagscafé 10 februari kl 14.30**  
Programmet ej fastställt. *Se predikoturer under Sjömanskyrkan.*





## Julafton i gemenskap!



**Snöstorps prästgård**  
**kl 12.00-14.00**

Pris 50 kr. Anmälan mellan den  
1-15 dec till exp 035-17 97 00.  
Välkommen!

### Korsordet i sommarnumret 2017

Grattis till vinnarna i korsordstävlingen!

Rätt lösning: "Som en äng med liljor"

Ingrid Henriksson, Fyllinge. Kristina Göransson,  
Snöstorps. Peder Sjögren, Halmstad.

Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla  
svar vi fått!

### Julklapstips!

Besök gärna bokborden i församlingen. Här  
finns böcker, vykort, änglar, nyckelringar m m.  
Störst utbud finns i Snöstorps försam-  
lingsgård. Välkommen vardagar  
mellan klockan 9.00-15.00!



## Carina! Vad är på gång?

- Nu är vi mitt i höstterminen och all verksamhet i kyrkorna är igång! Det rörs i grytorna i soppköken och ljuvliga dofter från hembakat bröd sprider sig i våra olika församlingshem. 20-30 besökare gästar oss i genomsnitt på vart ställe men med utrymme för flera. *Du* hälsas välkommen till trevlig samvaro med inledande andakt, därefter god gemenskap över en tallrik soppa.

Det är nu ca tre månader sedan jag anställdes som diakoniassistent i Snöstorps församlings norra område, närmare bestämt Vallås och Breared. Det var med stor glädje jag mottog samtalet från Snöstorps församling om anställning.

Det kan hända att en och en annan känner igen mig då jag har en 30-årig bakgrund från Martin Luthers församling men även 10-årig anställning inom polismyndigheten. Alltså stor chans att jag kanske tagit emot just din passansökan.

Nu har jag en önskan! När du har vägarna förbi, kom gärna in på ett samtal, gå på någon av våra gudstjänster, titta på kyrkan och tänd ett ljus eller bara kom in och läs vår lokaltidning och drick en kopp kaffe/te!

Eller du kanske är småbarnsförälder? Då ska du inte missa vår öppna förskola som vi har två dagar i veckan här i församlingens norra del. Det är en rolig träffpunkt för både barn och vuxna.

Det som nu ligger oss varmt om hjärtat är de kyrkliga syföreningarna i norra området. De rustar för fullt inför julförsäljningar i slutet på november med tilltalande serveringar med hembakade kakor. KOM och besök oss, köp lotter och hjälp på så vis till, genom ditt bidrag, samla in medel till kyrkans internationella arbete. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Väl mött /Carina

Carina Fendell. Tel: 035-17 97 31 e-post: carina.fendell@svenskakyrkan.se



Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

## I år var det 10-årsjubileum för MåBra-dagarna!

Christina Nilsson, som är initiativtagare och projektledare, är nöjd med årets satsning. Det har varit ett varierande program och välbesökta föreläsningar. Åhörarna har fått lyssna till de djupaste tankarna om livet, på sång och musik och dikter. Däremellan lite om självhushåll och närodlat och scrapbooking. Men även ögonen har fått sin beskärda del av "MåBra". Under hela oktober månad har en fotoutställning hängt i församlingsgården i Snöstorps. Vi tror att alla har fått med sig något värdefullt från dessa dagar. Något till både ande, kropp och själ.



# JAG ÄR ETT LIV

Min röst ska höras.  
Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot,  
våld och övergrepp. Tillsammans ger  
vi kraft till en bättre framtid.

SWISHA  
VALFRITT BELOPP  
TILL 9001223

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr  
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223  
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Svenska kyrkan   
INTERNATIONELLT ARBETE  
medlem av  
**actalliance**

## Hjälp oss hjälpa!

### Möt oss på Hallarna!

Representanter från internationella gruppen och kyrkan är på plats för att informera och samla in pengar till årets julkampanj "Jag är ett liv". Vi bjuder på ståfika.

**Fredagen den 1 december kl 16.00 - 19.00**

**Lördagen den 2 december kl 10.00 - 15.00**

Under lördagen medverkar även Jessica Nylanders körer!

10.30 Barnkörererna DoReMi, Delight, Blessing och Corallerna

11.30 Ungdomskören Confetti

13.00 Maria kyrkokör

### Julfest!

Varmt välkommen till julfest i Eldsberga församlingshem

**14 december kl 11.45**

Glöggmingel, allsång och julbuffé. Pris 50 kr

Lotterier till förmån för julkampanjen

Anmälan senast 11/12 till värdinna Monabritt, tel 035 -17 97 65