

Kyrkoblad

för Falköpings pastorat

Nr 4/ 2003

Innehåll

Den verkliga kungen	2
I Kwazamakuhle syr och väver man för livet	4
Björn Lundin – intervju	5
Gudstjänsten – ett möte med Gud	6
Kyrkvärd – Ett urgammalt ämbete	8
Minnesbilden	10
Biskopsval i Skara stift	10
Kort och Gott	12
Litet av varje	13
Advents- och julmusik	14
Eftertankar	15
Korsord	16

Nästa Kyrkoblاد utkommer till fastan 2004

Kyrkobladet delas kostnadsfritt ut till alla hushåll i Falköpings pastorat

Ansvarig utgivare:

Lars Magnusson.

Redaktion: Lars Magnusson och Maria Ellhar, tel 0515 - 77 63 19, maria.ellhar@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/falkoping

Foto: Maria Ellhar där ej annat anges.

Tryck: Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping.

Omslagsbild: Luciafirande med Bergaton 2002.

Den verkliga kungen



*Gamla tiders
julkort rymde
mycket symbolik*

Kejsar Augustus hade blivit ensam härskare och hela världens herre. Han uppfattades som messias och många såg honom som gudomlig.

Men den verkliga Messias föddes i en avkrok av Augustus världsimperium. Han var ett litet gossebarn, som fick namnet Jesus och som antecknades i skattetabellerna som en vanlig undersåte till kejsaren Augustus i ett samhälle som bygger på slaveri av både folk och enskilda.

När vi talar om Gud blir vi så lätt abstrakta. Vi talar om en Gud för oss, ovanför och utanför oss. Det märkliga och unika med vår kristna tro är att vi tror på en Gud i oss. Det som vi inte var och det

God Jul och Gott Nytt År önskas alla i Falköpings pastorat

som vi hade förlorat, det har vi blivit och fått genom denna gåva.

Den Gud som bor i ett ljus dit ingen kan nåkas och dit vi själva aldrig kan nå, finns också i oss genom dopet närmare än vi själva. När Guds Son lät sig födas genom jungfrun Maria, fick vi en ny oändligt stor makt. Starkare än all annan makt på jorden. Makten att bli och få vara Guds barn! Detta är det unika med vår kristna tro och det som håller på att alldeles försvinna i vårt folk. Vi tror på en Gud som är hos oss och som bevisat detta genom att bli människa och som människa har delat med oss, vår synd och skuld och vår död. Han gjorde allt detta för att "var och en som tror på Honom inte skall förgås utan ha evigt liv". Det är alltså Ditt eviga liv som står på spel genom ditt förhållande till Jesus Kristus och Ditt liv i Honom.

När det är tyst om Jesus i förkunnelsen, när få människor kommer till mässan för att möta Honom, då är det fara på färde. Det är nämligen tecken på att den verkliga Kungen har ersatts av så mycket annat, som hotar inte bara kristet julfirande utan hela vår kristna tro.

Så låt oss behandla Jesus som den han är, den levande närvarande Kungen.

Han är Livets mening och trygghet i en värld med "folk som vandrar i mörkret". I Kyrkans gemenskap vill Han möta de sina detta nya kyrkoår. Tar Du dig tid att möta Honom?

LM

Forts. från sid 4

En förskola finns också. Här finns 46 barn, hälften flickor och hälften pojkar. Personalen består av tre anställda och föräldrarna betalar själva eftersom staten inte bidrar med något. En del barn kan inte betala och då försöker man sälja saker för att få ihop till avgiften.

I september fick vi i Falköping besök av Miriam och Contance från Kwazamakuhle Diaconic Center. Under en månad reste de runt i stiftet och besökte olika platser och institutioner och träffade syföreningar, dels för att berätta om sitt arbete, men även för att få en personlig kontakt med de som hjälper till att sälja det som produceras hemma i Sydafrika.

ME

Nya ansikten



Lennart Neuman

är anställd som vaktmästare med inre tjänst i kyrkorna i Falköping och i församlingshemmet.

Han arbetar 50% och har dessutom ett deltidjordbruk i Smeby mellan Luttra och Vartofta. På gården finns idag 25 mjölkkor.

På fritiden segelflyger han gärna eller ägnar sig åt motionsporter som cykling och skidåkning. Bl a har han åkt Vätterrundan och Vasaloppet.

LUSSENATTA



Lussenatta är ett arrangemang för högsta- och gymnasieungdomar, ett drog- och våldfritt alternativ till andra luciafester. Arrangemanget är ett samarbete mellan fältassistenter, fritidsgårdar, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan.

Att vi kan så gott som garantera en alkohol- och drogfri Lussenatta beror på att alla som passerar genom entrén får blåsa i en testmaskin som känner av både alkohol och droger och även väskor kollas för att man inte ska kunna smugla in något.

Lussenatta öppnar sina portar till Odenhallen kl 11.00 den 13 december 2003 och stänger efter midnatt. Under dagen kommer en innebandyturnering äga rum och utöver det flera olika aktiviteter såsom klättervägg, mekaniska tjuren, karaoketävling och sminkhörna. På kvällen blir det disco.

Priser delas ut till de vinnande lagen i innebandy och även andra småtävlingar. Så varför inte vara med på lussenatta du också?

I Kwazamakuhle syr och väver man för livet



Diakonissa Annika Bertilsson tillsammans med Miriam och Constance

Visste du att vi har ett vänstift i Sydafrika och att där finns ett diakoncenter med anknytning till Falköping och Skaraborg?

Kwazamakuhle Diaconic Centre ligger i Natal-provinsen, nära Durban. Det grundades 1970 av en tysk missionär. Idag bedrivs ett antal aktiviteter, alla i syfte att hjälpa befolkningen, framför allt kvinnor och barn. Centret drivs genom att man säljer det som produceras där, men också genom gåvor från bl a Tyskland och Sverige.

Sydafrika är idag en demokrati, men vägen till välstånd är lång och fortfarande är arbetslösheten och kriminaliteten hög. För kvinnor är det så gott som omöjligt att få ett arbete och därför hjälper diakoncentret till att avyttra produkter som kvinnorna i trakten kan sitta hemma och tillverka, exempelvis korgar och pärlarbeten.

I Kwazamakuhle finns också en sysektion och ett vävprojekt. Sysektionen tillverkar kyrkotextilier och annat hantverk. *Senapskornet* i Falköping lägger stora order och i arbetet deltar flera hundra kvinnor. Man tillverkar även oblater till komunionen.

En annan grupp som har det svårt i det sydafri-

kanska samhället är de handikappade. Istället för att bara lämna dem åt sitt öde och se dem som en belastning har man öppnat ett hem där fysiskt handikappade kan bo och arbeta, bl a i vävprojektet. Att arbeta ger dem självkänsla och de kan vara stolta över det de bidrar med. Här finns också en skola för handikappade barn, med plats för 90 barn på grundskolenivå. Ledarna för diakoncentret arbetar hårt för att utbildningsministeriet ska ta över det ekonomiska ansvaret för verksamheten, eftersom det är dyrt att ha anställda lärare.

AIDS ett stort problem

Några år tillbaka startades en klinik för i första hand AIDSsjuka. Avsikten var att genom regeringens försorg ge fri medicin åt de drabbade, men fortfarande finns inga fria mediciner att tillgå. AIDS är ett enormt problem i den här delen av världen, inte bara för de som är sjuka, utan även för alla de föräldralösa barn som lämnas i sjukdomens spår. Unga föräldrar som får ett sjukt barn lämnar det hos sina föräldrar och ger sig sedan av.

Många i Kwazamakuhle deltar i frivilligarbete utan att tjäna något på det. Bland annat utbildas vårdare för att hjälpa människor som just kommit hem från sjukhuset och inte själva kan klara sig. Ett annat projekt är renoveringen av ett gästhus för besökare. Huset rymmer också en stor sal för kyrkomöten och andra samlingar och har kapacitet att ta emot hundra gäster för övernattnings med måltider.

Forts. sid 3

Matta i Fredriksbergskyrkan vävd i Kwazamakuhle



Björn Lundin, komminister i Torbjörntorp:

Vi måste uppvärdera barn- och ungdomsarbetet

Björn Lundin betar senaste tillskottet bland prästerna i Falöpings pastorat. Han kommer närmast från Tidaholm, vilket ju inte är längre än att familjen kan bo kvar, något som gillas av barnen Stefan, 9, och Beata, 7. Dessutom har hustru Eva-Lott ett antikvariat i Tidaholm, en plats dit även Björn gärna söker sig på sin fritid.

Men även om Tidaholm inte ligger så långt bort har vägen till komministertjänsten i Torbjörntorps församling varit både lång och krokig. Många präster kommer från hem där den kristna tron utgjort en stor del av livet och där man haft gudstjänstlivet med sig hemifrån. Så var inte fallet för Björn Lundin. Han föddes i Sundsvall, men flyttade till Stockholmsförorten Rotebro. Hemmet var ett traditionellt arbetarhem. Hans pappa var stenhuggare och hans mamma var byggstäderska. Ingen av dem var aktiv i församlingens liv och man hade ingen kontakt med kyrkan.

Jobbade i industrin

Efter att ha avslutat grundskolan tog Björn småjobb här och där och vid 17 års ålder fick han jobb i industrin. Med viss stolthet berättar han att han är utbildad verktygsmakare.

– Det ger en viss förståelse för hur ”vanliga” människor har det, säger han.

I unga år var Björn revolutionär, vapenvägrare och pacifist och hans engagemang i andra människors livsöden tog sig uttryck i fackligt och politiskt arbete. Han hade många vänner som hade det svårt, som missbrukade och som till och med var självmordsbenägna. Missbruk av narkotika och alkohol var utbredd och idag kan han se en avsikt med att just han mötte dessa människor.

– Det var många som sa till mig att ”du borde bli präst”, men det var en totalt främmande tanke då.

Blev utesluten ur partiet

Det tog många år innan tanken mognade. Att finna den kristna tron var inget som kom över en natt, den växte fram. Björn började gå i kyrkan, inte för att bli en del av församlingen, utan för att han var nyfiken och kände ett behov av det kristna budskapet. Han köpte ett kors som han visade för förvånade vänner och då han öppet visade sin tro blev han också utesluten ur KPMLr. En pastor i en baptistförsamling

övertygade honom om att det inte var inom frikyrkan utan i Svenska kyrkan som hans tro hade sin plats.

Efter alla år av fackligt arbete hade han tankar på att bli ombudsman och för att bli det behövde han läsa personaladministration på högskola eller universitet och det var då han undersökte möjligheterna till detta som han upptäckte att hans betyg faktiskt räckte till att läsa teologi i Uppsala. Detta räckte dock inte för att bli präst utan nya problem tillstötte då Björn blev tvungen att övertyga biskopen i Uppsala att just han var en lämplig kandidat till prästämbetet. Biskopen hade sina funderingar kring hans ringa erfarenhet av kyrkan, men Björn blev antagen trots det.

Efter prästvigning kom han som pastorsadjunkt till Ramsjö i Hälsingland, ett pastorat med 400 kyrkotillhöriga i Hälsinglands skogar. Här kom han att bli kvar i tre år och under dessa hann han vara både pastorsadjunkt, komminister och kyrkoherde. Det fanns mycket positivt med tiden i Ramsjö.

– Det var ett litet sammanhang, som jag trivdes med, reflekterar han. Man drack kaffe med församlingsborna, man fick älgkött när det var jakt och så...

Klarade inte kylan

Till slut klarade inte Eva-Lott av kylan längre och Björn började se sig om efter ett annat pastorat, längre söderut. Han blev uppringd av ett antal kyrkoherdar, men de fanns inte på platser dit familjen ville flytta. Men som så

Forts sid 12

Nedan Björn tillsammans med sonen Stefan och Sören Nolberger, ordförande i kyrkorådet i Torbjörntorp



Gudstjänsten – ett möte med Gud

”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.”



Orden är hämtade ur Kyrkoordningen, den skrift som reglerar Svenska kyrkans verksamhet. Varje församling har också utarbetat en församlingsinstruktion, i vilken man talar om hur man har tänkt sig att arbeta inom församlingen.

Många människor känner sig främmande inför det som sker i gudstjänsten. Kanske tillhör man den stora grupp som bekänner sig till den kristna tron, men som efter konfirmationen bara kommer till kyrkan i samband med bröllop, dop och begravningar. Kanske har man som traditionen att gå på adventsgudstjänst eller julotta.

Kärnan i gudstjänsten är gemenskap. I samspel med Gud skapar församlingen gudstjänsten. Det finns många typer av gudstjänster. Huvudgudstjänsten är högmässan eller högmässogudstjänsten. Skillnaden är att i högmässan firas alltid nattvard. Dessutom finns gudstjänster för olika tillfällen, såsom temagudstjänster och musikgudstjänster.

Fyra huvuddelar

Högmässan består av fyra huvuddelar:

Beredelsen. Här bekänner församlingen sina misslyckanden och får Guds förlåtelse.

Vad betyder färgerna?

Färgerna på antependiet (det vackra tygstycket framför altaret) och predikstolsklädet varierar med de olika högtiderna.

Vitt är segerns, glädjens, renhetens och helighetens färg. Den är kyrkans högtids- och festfärg.

Rött är eldens och blodets färg och symboliserar Anden och martyriet, alltså de som offrat livet för sin tro.

Blått/Violett står för eftertanke och bot.

Grönt är kyrkans vardagsfärg och symboliserar det andliga växandet. **Svart** är sorgens färg. Den används på Långfredagen och vid begravningar.

Ordet. Denna del inleds med kollektsbönen, som samlar tankarna kring dagens tema. Antalet bibeltexter är tre: en gammaltestamentlig, en epistel, och en evangelietext. Efter dessa texter följer predikan och trosbekännelse.

Bönen. Denna ger ord åt önskningar och behov, inte bara för egen del utan även för våra medmänniskors och framför allt de som har det svårt.

Nattvarden.

En högmässogudstjänst följer i stort sett samma ordning som högmässan, förutom att just nattvarden utgår.

Vad betyder det?

För den som ofta deltar i gudstjänsten är ordningen något trygg och invariant. För den ovane är den något som kräver en förklaring för att förstås. I den agenda man får vid ingången tillsammans med psalmboken kan man följa växelspelet mellan präst och församling. Här finns dock en del ord som inte är helt enkla att begripa.

Introitus är varken musik eller deklamation utan en bön. Den uppstod på 400-talet och avsåg att täcka processionen upp till altaret och är från början en rörelsesång. Introitus är vanligen en psaltarpsalm och kan både läsas och sjungas, den kan fördelas mellan präst och församling eller kör, mellan försångare och församling/köreller mellan olika grupper inom samma kör.

Kyrie (grek=Herre förbarma dig) är ett anrop, eller åkallan. Den är en rest av en äldre litaniebön. Kan utföras trefaldigt, sexfaldigt, niofaldigt och i växelsång.

Gloria (=ära) och **Laudamus** (=Vi prisar dig) är en lovsång i vilken församlingen ansluter sig till änglakörerna för att lovprisa Gud.

Kollektbön är en bön som samlar upp innehållet i dagens texter.

Epistelläsning är läsning av ett nytestamentligt brev.

Gradualpsalm. Namnet kommer sig av bruket att under denna psalm flytta evangelieboken från altarets södra sida till dess norra, varvid personen ifråga måste gå uppför trappan till altaret, hämta boken, gå nedför

trappan, gå över till norra sidan och bära boken upp för trappan för att placera den på altaret. Trappa heter gradus på latin.

Evangelium. Evangelieläsningen utgör höjdpunkten och under denna står församlingen upp. Allt annat i gudstjänsten rättar sig efter denna text.

Credo betyder trosbekännelse

Kommunion innebär själva nattvardsfirandet, dvs mottagandet av brödet och vinet. Ordet kommer från latinets *communio*=gemenskap. Att delta i nattvardsfirandet är att kommunicera.

Förnyelse och delaktighet

Det är ett allmänt känt faktum att allt färre söker sig till kyrkan på söndagarna. Därför försöker man vid sidan av huvudgudstjänsterna att erbjuda gudstjänster med ett något annorlunda innehåll och på tider då människor har lättare att komma ifrån. I Torbjörntorp har man prövat att ha familjestunder i kyrkan, förlagda på vardagkvällar och med ett innehåll som passar hela familjen. Barn- och ungdomsgrupperna är på olika sätt delaktiga i gudstjänsten.

I Yllestad har man nu i höst börjat anordna lekmanagudstjänster, ett nytt sätt att engagera människor i församlingen och göra dem delaktiga.

För gemenskap är ju själva kärnan i gudstjänsten.



Körmusik är ett viktigt och uppskattat inslag i gudstjänsten

Friluftsgudstjänster är uppskattade sommartid

Ny evangeliebok

Från och med första söndagen i advent 2003 tar Svenska kyrkan en ny evangeliebok i bruk. Den är baserad på 1983 års evangeliebok, men är ändå på många sätt ny. Framför allt är det utvidgad och breddad, allt för att bättre spegla vår tids behov och erfarenheter från olika kyrkor och samfund i Sverige och i världen.

I den nya evangelieboken finns ett antal nyheter av skilda slag. Den kanske påtagligaste är att antalet texter kraftigt utökats. Mot drygt 600 texter i 1983 års evangeliebok finns i den nya inte mindre än 760.



Foto: Maria Mechan

Kyrkvärd – ett urgammalt ämbete



Ingen vet säkert hur länge det funnits kyrkvärdar, men enligt källorna kan man följa dem tillbaka till omkring år 400. Det var vid den tiden som kyrkorna fick egendom och värdefulla föremål att vårda och försvara. När Sverige blev kristet hade det redan funnits kyrkvärdar i andra länder under många år. Så fort nya församlingar bildades och kyrkor byggdes utsågs också nya kyrkvärdar. I de äldre landskapslagarna kan man hitta beskrivningar av deras uppgifter. Så anges t ex kyrkvärdarnas antal i den yngre Västgätalagen:

Två skola kyrkvärdarna vara och prästen den tredje.

Den vanligaste beteckningen på befattningshavaren under denna tid var kyrkvärjare, dvs en person som skyddade och vårdade kyrkan. Vanligen tolkar man *värd* som någon som tar emot i dörren och hälsar välkommen, men ordet har en helt annan innebörd. Det senare ledet i ordet går tillbaka till ordet vara, som i bevara, ta vara på eller gårdvar.

Ekonomiskt ansvar

Det ekonomiska ansvaret var förr kyrkvärdens viktigaste uppgift. De hade tillsammans med prästen hand om nycklarna till kyrkans magasin och skattkammare och var redovisningsskyldiga. Om något fattades kunde straffet bli att man utestäng-

des från nattvarden. Men även förvaltningen av kyrkan var kyrkvärdarnas ansvar, åtminstone att tillse att arbetet blev utfört av sockenborna, särskilt vid ett kyrkbygge. Om någon sockenbo inte fullgjorde sina dagsverken som han skulle kunde kyrkvärderna utan dom utkräva böter av syndaren. Församlingens vård kunde också åligga kyrkvärdarna. Om någon församlingsbo levde ett lastbart leverne skulle kyrkvärderna tillsammans med prästen förmå henne eller honom att bättra sig.

Reglerat i lag

Ända sedan medeltiden har kyrkvärdämbetet varit reglerat i lag, först i de gamla landskapslagarna och så småningom även i kyrkolagen från 1686. I den talas om att kyrkvärdarna tillsammans med kyrkoherden, sexmännen och socknens adelsmän skulle ansvara för sjuk- och fattigstugorna på landsbygden. Sexmännen var en nämnd av "edsvurna, ärliga, oberyktade, gamla, förståndiga" män och var en början till våra dagars kyrkoråd. Vid en kyrkoherdeinstallation skulle en inventering ske. Dessutom stod det i lagen att kyrkkistan skulle ha tre lås. En nyckel skulle innehas av kyrkoherden, en av en kyrkvärd och en av en sexman. Alla tre måste alltså närvara då något skulle tas ur kistan. Vidare skulle församlingens årliga inkomst- och utgiftsräkning skrivas under av kyrkoherden och kyrkvärdarna.

Idag väljs kyrkvärdarna av kyrkorådet, vilket understryker att det är ett ämbete. Man kan bli kyrkvärd från det år man fyller sexton år och man måste vara medlem i den församling man verkar i.

I kyrkvärdens uppgifter ingår vården av kyrksilvret och de textilier som används i kyrkan, t ex skrudar och antependier. Uppgifterna under själva gudstjänsten kan variera, som att ta upp och bära fram kollekten och att hjälpa till vid distributionen av nattvarden. Ibland är det kyrkvärdarnas uppgift att läsa texterna och om något oförutsett skulle inträffa kan kyrkvärderna behöva rycka in. Någon kan bli sjuk eller behöva hjälp på annat sätt. Dessutom kan det inträffa att prästen håller på att glömma något och behöver bli påmind om detta.

Efter mässan tar kyrkvärderna hand om mässkläderna och nattvardskärlen.

ME

Att vara aktiv föder engagemang



Den som regelbundet besöker S:t Olofs kyrka på söndagarna känner nog igen Inga-Lill Lindén, även om hon inte varit kyrkvård i mer än drygt ett år. Vi som känner henne är även bekanta med hennes engagemang i församlingen och kyrkan och vet hur viktigt det är för henne.

Inga-Lill är inte ursprungligen falköpingsbo, utan inflyttad från Kungslena i grannpastoratet Tidaholm. När man börjar prata om vad som lett fram till hennes uppdrag som kyrkvård finner man att hon faktiskt alltid varit aktivt engagerad i något, både inom kyrkan och i världen utanför. Sin kristna tro har hon haft sedan hon var liten och under 24 år sjöng hon i kyrkokören i Valstad. Hon och hennes man drev jordbruk och när man lade

S:t Olofs kyrka är "hemvist" för Inga-Lill Lindén



ner det gick Inga-Lill bibellinjen på Hjo folkhögskola under ett år. Därefter fick hon arbete som barntimmeledare i Fröjered och inom hemvården, där hon fick nytta av sina tidigare erfarenheter.

Då Inga-Lill som nybliven ledamot i kyrkorådet i Falköpings församling blev tillfrågad om hon ville bli kyrkvård tvekade hon inte. Hon tänkte att "ställer jag inte upp nu så kommer ingen att fråga mig igen". Dessutom var det ju inte alldeles nytt för henne eftersom hon varit kyrkvård tidigare, i Kungslena.

Kungslena är en liten by, där många arbetade aktivt med och i kyrkan. Kyrkan är själva samlingspunkten för byns invånare.

– Det är en stor skillnad mot att arbeta med kyrkan i stan, säger Inga-Lill.

Skillnaden mellan att arbeta inom och utanför kyrkan är budskapet. Även som politiker utanför kyrkan arbetade hon för det hon såg som en bra sak och då fick det ta tid, även om en och annan tyckte att hon var hemma för litet. Å andra sidan gick hon inte och lärde sig gammeldans eller liknande som många andra och det tar ju också tid. Under sina år som politiker i Tidaholm lärde hon sig en sak: har du en idé, så tänk på att det tar tio år att få det genomfört. Denna tanke har hon tagit med sig in i den kyrkopolitiska världen. Inga-Lill har tankar om det mesta och idéer som tar sig uttryck i yttranden och motioner i viktiga frågor. Allra viktigast är att få människor att komma till tro.

– Det händer mycket i livet som vi inte kan föutse och då är det skönt att ha en kristen tro.

Livet här på jorden är bara en liten del av vår existens och det ger hopp och förtröstan att tänka på den bild som Jesus gett oss av livet efter detta.

Tomma kyrkor och avkristnade människor är något som bekymrar henne. Människor måste engagera sig mer i sin kyrka och se till att arvet lever vidare. Kanske skulle fler människor bli intresserade om man fick en uppgift att fylla i kyrkan istället för att bara komma dit som besökare. Att läsa texterna är en sådan uppgift som inte behöver utföras av prästen. Kanske kan man hitta fler. Som exempel på hur det kan fungera nämner hon Yllestad, där man under hösten planerat att ha lekmanaledda gudstjänster. Att vara aktiv föder engagemang.

ME

Minnesbilden

Vistorps kyrka

Tidigare fanns i Vistorp en gammal medeltidskyrkan, men i slutet av 1800-talet hade församlingen vuxit ur den och den revs. Istället byggdes en ny kyrka en bit därifrån. Denna byggdes i gotisk stil 1882, en stil som präglar inredningen. En större renovering genomfördes 1936.

Altaret har en oljemålning med motivet *Den gode herden*, i gotisk infattning. Från 1775 är den gamla altaruppsatsen i rustik barock. Möjligen är den gjord av träsnidaren Johan Ullberg. Dopfunten är romansk.

1776 skänkte Ingeborg Gustava Lilliehöök ett antependium och en mässhake av grön sidenatlas med invävda olikfärgade blommor.



Bokbordet med störst utbud?!

Bokbordet i Fredriksbergs kyrka har succesivt blivit bättre och alltmer välbesökt. Det har satts både tid och pengar på att hålla en hög kvalitet och ett stort utbud. Målsättningen är att hela tiden ha ett välfyllt bokbord och så klart att sprida kristen litteratur i Falköping. Man har även förbättrat miljön runt bokbordet med bättre ljus och större utrymme.

Just nu håller man på att förbereda inköp inför julen. Det kommer bl.a. att finnas en stor sortering av billiga julkort.

Premiär för "julkortet" blir det på Domsöndagen.

Varför inte stanna en stund extra efter en gudstjänst, ta en kopp kaffe på stående fot och botanisera i Fredriksbergs kyrkas bokbord.



Biskopsval i Skara stift

Till sommaren går biskop Lars-Göran Lönnemark i pension och en efterträdare ska utses. Biskopsvalet sker i två steg. Först hålls ett provval i Skara 4 november. Eftersom det inte finns någon valberedning eller kommitté som tar fram kandidater fungerar provvalet som ett slags nominering. Alla röstberättigade har rätt att lägga fram förslag till kandidater. Röstningen sker sedan med slutna valsedlar. De kandidater som fått minst fem procent av rösterna går vidare till det egentliga biskopsvalet.

Efter provvalet sker en behörighetsprövning, där kandidaterna granskas av Svenska kyrkans prövningsnämnd. Där provas om kandidaterna rent formellt kan bli biskopar och om de är beredda att viga präster av båda könen.

För att de som röstar i valet ska kunna bilda sig en uppfattning om kandidaterna hålls en hearing. I Skara stift sker detta den 2 december i Vara. Hearingen kommer att ledas av journalisten Claes Astin och teologen Ola Sigurdsson.

Själva biskopsvalet sker i kontrakten. Om ingen kandidat får mer än 50 % av rösterna hålls en andra valomgång, då med de två kandidater som fått flest röster i den första omgången.

Rösträtt i valet har ledamöterna i domkapitlet och stiftstyrelsen, prästerna i stiftet och särskilt valda ombud, så kallade elektorer. Elektorer utses i pastoraten och ska vara lika många som prästerna. I Falköping är elektorererna Gunilla Balutia, Bertil Jannert, Henry Svensson, Karin Irvafors, Lisbeth Ek, Lars-Erik Linnarsson och Kurt Bjureklev. De kandidater som gått vidare till det egentliga biskopsvalet är (antalet röster inom parentes): Tuulikki Koivonen Bylund (82), Ingegerd Sjölin (79), Erik Aurelius (67), Anders Alberius (54), Per Eckerdal (53), Carl-Erik Sahlberg (35) och Ingemar Söderström (35).

Aktuellt om våra fastigheter

Ansiktslyft kyrka i Näs återinvigs av biskopen

Näs kyrka i Yllestads församling har genomgått en rejäl och välbehövlig både utvändigt och invändig renovering. Utvändigt har putsen renoverats och kalkats och såväl taket som fönstren har gjorts iordning. Lanterninen har renoverats och målats om och kulan med korset har förgyllts.



Invändigt har puts och målning bättrats på och målningen av kyrkbänkarna har retuscherats. Dessutom har bänkvärmare bytts ut och en ny, modern styrfunktion har installerats. Orgeln har också fått en översyn i form av rengöring och renovering. Biskop Lars-Göran Lönnermark återinviger kyrkan på Domsöndagen.

Foto: Harald Jonsson



Ombyggnad i Mösseberg



Podiet tas bort i stora salen. Här ska också läggas in nya mattor och målas om.

Hiss i S:t Olofs Gård



Just nu pågår arbetet för fullt med att installera en hiss i S:t Olofs Gård. Främsta anledningen är förstås att även rörelsehindrade ska kunna ta sig upp på övervåningen, där en stor del av verksamheten äger rum. Samtidigt kommer trösklarna att tas bort för att underlätta för den som sitter i rullstol att ta sig fram. Hissen kommer att gå ända ner i källaren. Samtidigt kommer en bergvärmepump att installeras för att minska kostnaderna för uppvärmning av huset. Hissen beräknas vara på plats till jul.

I Mössebergs kyrka pågår ombyggnad och renovering av lokalerna i källarplanet. Under tiden har barn- och ungdomsverksamheten flyttats till Bergsliden.



Ombyggnad av utrymmen för wc, dusch, skötrum och förråd.

Kort och Gott

Höstupptakt i Torbjörntorp

En lördag i september bjöd arbetslaget i Torbjörntorp in församlingsborna till en höstfest. Avsikten var att presentera sig under trivsamma former och att bjuda på god mat och underhållning.

Arbetslaget har ju nyligen förstärkts med både

ny diakon, Raket Kinnunen, och ny präst (läs mer om Björn Lundin på sid 5), som tillsammans med församlingsassistent Åsa Jockisch, kantor Håkan Henriksson och vaktmästare Marianne Hesselmark ska ansvara för församlingsverksamheten. Till arbetslaget hör även kyrkogårdsarbetare Anders Lennartsson som ser till att det är snyggt och prydligt även utomhus.

Underhållningen bestod av sång och musik med Lasse Blomqvist och döttrarna Hanna och Matilda.



Arken 20 år

Förskolan Arken, med hemvist i Fredriksbergskyrkan firade i samband med Café Terrassen sitt 20-årsjubileum. På programmet stod musik och underhållning av bl a Noakören och Noa själv i Folke Elborns sons gestaltning.

Efter underhållningen serverades kaffe och kaka till de vuxna och även glassbaren höll öppet för den sugne.

Arkens jubileum ingick i ett av de tre Café Terrassen som gick av stapeln under sensommaren.



Café Terrassen, som startade 2002, bjöd i årets upplaga på varierad underhållning med bl a Lars Collmar, halvfranska Hottkvintetten, Johan Siberg och Eva Karnell samt Torbjörn Lantz.



Forts från sid 5

ofta händer saker då man minst anar det och sådant som gör att man blir övertygad om att någon har ett finger med. I det här fallet råkade Björn befinna sig på samma kyrkoherdeträff som Bengt-Åke Öhgren, dåvarande kyrkoherde i Tidaholm. Det var ett märkligt sammanträffande eftersom Bengt-Åke i det läget var på jakt efter någon som kunde ta hand om ungdomsarbetet i hans pastorat.

Sedan augusti i år arbetar han nu som komminister med ansvar för församlingen i Torbjörntorp. I september ordnade arbetslaget, som förutom Björn Lundin består av diakon Raket Kinnunen, kantor Håkan Henriksson, församlingsassistent Åsa Jockisch, vaktmästare Marianne Hesselmark och kyrkogårdsarbetare Anders Lennartsson, en höstfest i församlingshemmet för att presentera sig för församlingsborna.

– Det viktigaste för mig just nu och här är att uppvärdera barn- och ungdomsarbetet, säger Björn bestämt. Vi måste satsa på de som arbetar inom barn och ungdom och ge dem en vettig arbetsmiljö och lokaler som fungerar.

Just i Torbjörntorp är antalet barn och ungdomar i grupperna stort och det gör ju att Björn har hamnat på rätt plats. Han har redan tagit kontakt med personal på skolan och bjudit in till samtal kring hur man ska kunna arbeta tillsammans. Skolan i Torbjörntorp har ju varit i farozonen, men kommunen har nu be-

Forts nästa sida

Litet av varje

Vinnare pratbubblan 3/2003

En del förslag kom det in till slut och många av dem vittnar om en viss kännedom om Kent Mossbys liv och leverne både i och utanför tjänsten. Det vinnande förslaget är dock kort och koncist. Om det vittnar om personkännedom vill vi låta vara osagt...

Vinnare denna gång blev Yngve Gustavsson, Kapellsgatan 1, Falköping. Grattis!



Vem är hon?

Denna staty återfinns på ön Korsika i Medelhavet, men vem föreställer den? Om du vet svaret, skicka det tillsammans med namn och adress till Falköpings kyrkliga samfällighet, Box 734, 521 22 Falköping. Märk kuvertet "Statyn". Bokpris väntar.



Foto: Lars Magnusson

Vinnare Korsordet 3/2003

- 1:a pris Viola Persson
Ingriatorp Borgunda, Stenstorp
- 2:a pris Sture Appelqvist
Hjelmarsörsgatan 9B, Falköping
- 3:e pris Elvy Sandell
Odengatan 29, Falköping

Grattis!
Bokpriser
kommer på posten.

Efter önskemål från våra läsare kommer den rätta lösningen av korsordet att finnas anslagen på kyrkokansliet och på S:t Olofs gård snarast efter sista datum för inlämning. Pga utrymmesbrist kan vi inte publicera den i Kyrkobladet.

Forts från föregående sida

stämt att den ska finnas kvar. Det är viktigt att man har ett kontinuerligt samarbete och att skolan inte bara har kontakt med kyrkan vid skolavslutningar och advent.

Björn har nyligen blivit delegerad ansvaret för barn- och ungdomsverksamheten i hela samfälligheten och han ser det som en oerhört viktig uppgift att få det att fungera. En annan uppgift som följt med tjänsten är att tillsammans med diakon Rakel Kinnunen ansvara för sjukhuskyrkan i Falköping.

Någon ombudsman blev inte Björn Lundin, åtminstone inte en facklig sådan. Men nog finns det vissa likheter med uppdraget som präst, även om uppdragsgivaren är en annan.

ME

Advents- och julmusik i våra kyrkor

Advent står för dörren och ger oss en skön väntans tid inför julen. Denna kyrkoårstid rymmer musik som de allra flesta älskar. Renodlad adventsmusik, Luciaframträdanden och traditionella julkonserterna. Välkommen till våra kyrkor!

- 29/11 kl 11.00 i S:t Olofs kyrka "Musik i centrum" med Tore Svensson m.fl
30/11 kl 17.00 i S:t Olofs kyrka Adventsmusik, med Prova-på-kören, S:t Olofs kyrkokör, solister och instrumentalister
7/12 kl 19 i Vistorps kyrka "Bereden väg" med Gry Graaf och Christer Johansson
7/12 kl 18.00 i Mössebergs kyrka Adventskonsert, Falbygdens manskör
13/12 kl 18.00 i Yllestads kyrka Luciafirande med barn och ungdomar från församlingen
13/12 kl 19.00 i Falköpings församlingshem Luciafirande, Bergaton med gäster
14/12 kl 19.00 i Torbjörntorps kyrka Adventsmusik, Kyrkokören och instrumentalister
14/12 kl 17.00 i S:t Olofs kyrka Luciatåg, kören Knut Svennings
21/12 kl 11.00 i Vistorps kyrka Psalmer i adventstid, Birgitta Lindh m.fl
21/12 kl 14.00 i Slöta kyrka "Nu tändas tusen juleljus" Sånggudstjänst inför julen med Slöta barnkör, Ållebergs kyrkokör, solister och instrumentalister
22/12 kl 18.00 och 21.00 i S:t Olofs kyrka "Vi sjunger in julen" med kyrkans körer med solister och orkester
23/12 kl 19.30 i Tiarps kyrka "Det hände sig för länge se'n" Sånggudstjänst inför julen med Åslebygdens barnkör, Ållebergs kyrkokör, solister och instrumentalister
28/12 kl 18.00 i Slöta kyrka Musikgudstjänst
28/12 kl 19.00 i Vistorps kyrka Psalmer i juletid med Birgitta Lindh m.fl
28/12 kl 19.00 i Fredriksbergs kyrka Julkonsert
4/1 kl 18.00 i Mössebergs kyrka "Julens psalmer och sånger" med Kyrkokör, Gospelkör och barnköer
11/1 kl 17.00 i Fredriksbergs kyrka "Här kommer nu ett änglabud" Åsarps och S:t Olofs kyrkokörer, Falköpings orkesterförening och solisterna Anna Gripeteg, Ricky Burton och Henry Svensson.

Julmusik i Tiarp.



Eftertankar

"Och över stad och land ikväll går julens glada bud..."

Ni känner säkert igen strofen ur en av våra mest kända och älskade julpsalmer. Julen är glädjens högtid, då vi bejakar livet och hälsar Jesus välkommen till jorden.

Julen är också en tid för gemenskap. Familjer firar jul tillsammans, de som varit borta kommer hem, åtminstone för att för några dagar vara tillsammans med de som står en närmast i livet.

Ännu så länge har jag mina barn hos mig under julen. Den äldste, som bor i Stockholm kommer fortfarande hem över jul och det är jag glad för. Tids nog kommer han och även hans yngre bröder att skaffa egna familjer att fira jul med, precis som jag själv gjort en gång. Det är naturligt i vår tid att familjer splittras och de unga flyttar längre bort än vad de gjorde förr.

Många äldre, och även yngre för den delen, får fira julen i ensamhet för att barn och barnbarn bor för långt bort eller för att de inte har någon släkt alls. Det borde vara en mänsklig rättighet att få känna glädje då det är jul och att slippa vara ensam.

Under första världskriget tog kriget ledigt på julafton. Då klev man upp ur skyttegravarna och tog med sig vad man hade av mat, dryck och tobak till fiendens läger. Där skålade man och önskade varandra en god jul innan det var dags att gå tillbaka och åter beskjuta varandra.



Julen skapade tillfällig fred och försoning och även fienderna var ju människor, rädda, frusna och långt ifrån de nära och kära.

God Jul och må det nya året göra världen till en bättre plats att leva på!



ME

Prösten

av Anders Parsmo

© Argument Förlag 2003



										HAR PEDALER	↓	EN KENNEDY	ASLÖG	HYMEN	
											→				
												GER VISS EK			
												ISRAELISK ABBA			
											→				
												STILLA VATTEN	GUDOM		DRIVS VALÅR
												HEM	REKYLERA		
											→			KVÄLLS-SIGNAL	
VISA	↓	MJSSA MALET	VIKT	↓	GRANN-BY	↓	BÅR-PÅSE	↓	VÅXT-DEL				STJÅLA		
			KALIUM										GYLTA		
→					SÄLJS PARVIS					FRÖSLAG					
										AGAT					
RIKT-NING			RASTAR							KALLADES EN KALLE					
			HUSMANS-KÖST												
MUNTER FYR					BRIE					ÖVERST			FÅNGA		
					APART					LAGERLÖFS EKEBY					
BAUER-MOTIV						BRYR SIG INTE OM		KLAR					SOM NOLLOR		
								GONA SIG					NÖDTID		
VAR ARNE BORG		TAL-TRATTAR	SIPPA									HED		DALSJÖ	
			BESKYLLT									ENGELSK VIKT			
↳															
								INTOG							
SKYLT-GAS					DONERA				TURK-FÖLK						
					FÖRST & SIST										
→								RAKNE-TERM					GRÖLL		
								AVISERAS							
KROSSAS LÄTT	VIDRIG		FRANSK FLOD						STRECK-KÖD						
			I ADRESS						OVANA						
TITT SOM TÄTT					ENGELSKA KUNGAR										
ÖPPEN PLATS					HERDE-DIKT							MAN			
FORT-FARANDE			MIN					TOR		DRAGDJUR			SYNS GLAD		LITEN VIKT
			LUGN					LOS ANGELES		BUSKE					
FARTYGS-TYP					DAM-RÖST				SPANIEN		RYSK HELGE				
									ÖSTERRIKE						
DANSKT MAT-STÄLLE				HAND-TAG				ÖVER-FÖLL							

Lösningen på korsordet skickas tillsammans med namn och adress till Falköpings kyrkliga samfällighet, Box 734, 521 22 Falköping. Märk kuvertet "Korsord". Vinsten delas ut till de tre först öppnade rätta svaren och vi vill ha ditt svar senast 31 januari 2004.

Vinnare korsord nr 3/2003, se sid 13