



KYRKOBLAD

FÖR

FALKÖPINGS PASTORAT

NR 3 HÖSTEN 1985



En hälsning till Er i Falköping

Vår nyutnämnde biskop Karl-Gunnar Grape ger här en personlig hälsning till Falköpings pastorat. Vi önskar Guds välsignelse över hans herdetjänst i Skara stift.

Det finns gamla förbindelser mellan Skara och Falköping. Falköpings kyrka var vid 1200-talets mitt en betydande kyrka i stiftet. Kyrkbyggnaden var stor, och kyrkan hade goda ekonomiska resurser. "Falköpings skäppa" utgjorde ett ekonomiskt bidrag till en prelat vid domkyrkan. Under medeltiden var domkyrkan inte församlingskyrka; den utgjorde enbart stiftshelgedom. Och ett antal präster var knutna till domkyrkan. Dessa hade att läsa mässor och ansvara för gudstjänstlivet i dömen. De till domkyrkan knutna prästerna hade sitt uppehälle av de donationer som ägnades domkyrkan. Falköpings skäppa bidrog med säkerhet till att en domkyrkopräst fick sitt uppehälle. Tiderna förändras. Domprosten i Skara avlönas inte längre av Falköpings skäppa!

Då Stig Luttermark bad mig skriva en hälsning till Er i Falköping kom jag att tänka på de gamla förbindelserna som finns mellan Skara och Falköping. Min hälsning innehåller två punkter.

1. Låt oss inte glömma våra sjuka och våra gamla. Alltifrån urkyrkan har omsorgen om de sjuka varit en angelägen sak. Vi har ju så mycket om oss, så mycket som ska hinnas med. Därför är det nödvändigt att vi besinnar vårt ansvar för de sjuka och gamla. I yttre avseende är det mesta väl ordnat med sjukhus och servicehus och sådant, men vad våra sjuka och gamla behöver är den personliga kontakten, besöket

av en anhörig, en vän. Och jag vill direkt uppmana Dig: har Du en anhörig, en vän, en bekant som ligger sjuk, bestäm i dag en tid och gör ett besök, lyft telefonluren och ring ett samtal eller skriv ett brev. Frestelsen att skjuta upp är så stor att man måste göra slag i saken. Har Du tänkt på att Jesus gör sig till ett med dem som har det svårt: Vad ni gjort mot en av dem, det har ni gjort mot mig.

2. Vi måste hjälpas åt att öka förtroendet med Bibeln. I det nya läge som uppstått då skolans undervisning i religionskunskap har lagts om ligger ett ökande ansvar på församlingen att fördjupa bibelarbetet. Vi förlorar något väsentligt, om bibelkunskapen tunnas ut. Ofta när jag för utländska grupper har talat om Beskows glasmosaik i Skara domkyrka, har det slagit mig, att folk från världens alla hörn har känt igen de bibliska berättelserna. Vi har här en gemensam kunskap, som är betydelsefull. I den kulturtradition som ni står ingår förtroendet med Bibeln som en viktig del. Och förtroendet med Bibeln är så mycket viktigare som det är min övertygelse att Gud genom dessa texter vill tala till oss om vem Han är och om vad det är att vara människor.

Min hälsning till Er i Falköping är en uppmuntran att komma ihåg de sjuka och de gamla och att fördjupa förtroendet med Bibeln.

Varma hälsningar

Karl-Gunnar Grape

Vi får en ny psalmbok:

Den svenska psalmboken

Förslaget till Svenska kyrkans fjärde psalmbok ligger nu färdigt efter 16 års intensivt arbete i 1969 års psalmskommitté.

Det märkliga med förslaget — i både svenskt och internationellt perspektiv — är att det har en så bred ekumenisk inriktning. Dess första del — 325 psalmer — kommer att bli psalmdel för femton kyrkor och samfund. När vi i framtiden går till ekumeniska gudstjänster kan varje kyrkomedlem ha med sig sin psalmbok. Om vi väljer någon av de 325 psalmerna kan vi sjunga samma antal verser, samma text och samma melodi. De ekumeniska psalmarbetet började först 1976.

Om förslaget går igenom, så blir det

en baspsalmbok om 325 psalmer och ett samfundstillägg. Svenska Kyrkan är också färdig med sitt förslag till en andra del. Frälsningsarmén, Katolska kyrkan och Pingströrelsen har också behov av egna tillägg, och är igång med planering. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har ju ett speciellt samarbete med Svenska Kyrkan och räknar med att använda den Svenska Psalmboken med ett mindre tillägg.

Ledarna för de övriga nio samfunden beslöt i maj 1984 att göra ett gemensamt tillägg till baspsalmboken.

Vi ser med förväntan fram emot bruket av dessa psalmer. Det beräknas att den nya psalmboken tages i bruk till påsken 1987.

309 Nu vilar ett hjärta

B Set: s Lind 1978

Ur Pilgrims-Sånger 1859

Nu vi-lar ett hjär-ta, i lju-set och fri-den de
frå-gor som tyst-nat har fått si-na svar, och
nö-dens och ång-es-tens tid är för-li-den för
sjä-len, som ly-ser i Her-rens för-var.

- 1 Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden
de frågor som tystnat har fått sina svar,
och nödens och ångestens tid är förliden
för själen, som lyser i Herrens förvar.
- 2 Hur ljuvligt att se vad Gud's paradiset rymmer,
dit sorgen ej går med sitt mörka begär!
Ej ens med sin isande saknad den skymmer
den strålande utsikt som himmelen är.

- 3 Så anar vi Dig som ett ljus genom tårar,
o Mästare kär, som på Golgata dog.
Låt skimra i natten den ljuvsta bland vårar!
Låt grönska det liv som med Dig är oss nog!
- 4 O mildaste Jesus med segrarens krona,
oss lys på den väg som till himlen oss för.
Den ende Du är, som vår synd kan försona,
med Dig, utan fruktan, vi lever och dör.

Sydafrika



Biskop Desmond Tutu fick 1984 Nobels fredspris för det arbete han och South African of Churches utför.

Undantagstillståndet som införts i Sydafrika ger myndigheterna rätt att arresteras och hålla kvar människor utan att ge några skäl varför och inte låta dem få besök av advokater eller ens släktingar och vänner. Den färskaste siffran på antalet fängslade med stöd av undantagslagarna är 1.459. Av dem har kanske något hundratal släppts igen.

Bland dem som fängslats finns många välkända kyrkoledare, några namn som vi fått rapporterade hit är prästerna De Villiers Soga, Samsom Daba, Hamilton Dandala och Ebenezer Mqina.

De sydafrikanska kyrkornas råd har krävt frigivning av de fängslade och också gjort uttalanden om undantagstillståndet i stort. När de infördes sa Beyers Naudé, som är generalsekretärare för SACC, bl. a. det här:

”Undantagstillståndet är en desperat handling av myndigheterna. Med det försöker de stoppa den oundvikliga frihetsvägen.



Fredsgudstjänsten i Storkyrkan med biskop Tutu.

Att regeringen vidtagit så omfattande och våldsamma åtgärder visar tydligt på den svåra krisen i vårt land. Särskilt allvarligt är det att kontrollen över nyhetsflödet tagits över av myndigheterna. Vi känner oss tvingade att varna regimen för att alla dessa åtgärder inte löser någonting. Istället är vi övertygade om att det kommer att medverka till att oroligheterna ökar, våldet och dödandet fortsätter, fler arresteringar och en allt starkare vrede.

Kyrkan i Sydafrika har länge varnat för konsekvenserna av förtrycket. Det fruktansvärda blodbad som så länge förutspåtts, är nu här. Än en gång vill vi uppmana regeringen att frige alla politiska fångar, att låta de som flytt och nu finns i exil återvända och att lyssna på de verkliga ledarnas röster i vårt land. Endast då kan vi få fred och rättvisa.”

VIKTIGT OM UTVECKLINGEN I SYDAFRIKA

Säkert har Du läst och hört en hel del om vår modige missionär Per Svensson. Slutsatsen man kan dra är att inte ens som vit i Sydafrika får du hävda ditt kristna ansvar för medmännisklighet och mänsklig värdighet. Detta visar klart att vi här inte har med en demokratisk regim att göra, utan en diktatur stödd på ”säkerhets” polis och militär. Per Svensson har allt vårt stöd.

Oroligheterna är en konsekvens av det orättfärdiga systemet. Och då är det kyrkans uppgift att ta ställning för de underprivilegerade. Vi är glada och stolta att vi har en missionär av den här kalibern. Vad som har hänt nu är i linje med evangeliets syn på kyrkans roll. Kyrkan är ju människorna.

Per och hans fru Gunilla har varit



Missionär Per Svensson och hans fru Gunilla arbetar i Capstaden vid ungdomscentrat som Falcköpings församling samlat in pengar till.

modiga och fått betala ett dyrt pris för det. Be ofta för dem. Vi står hela tiden i kontakt med dem och ger dem det stöd som står i vår makt.

— * —

Vår systerkyrka, den evangelisk-lutherska kyrkan i Sydafrika (ELCSA), har reagerat på den sydafrikanska presidenten P W Bothas tal nyligen. ELCSA konstaterar att den sydafrikanska regeringen inte på något sätt visat vilja att ändra sin politik. Regeringens sk ”fredspaket” erkänner inte att alla människor är födda till Guds avbild. De vita anser sig fortfarande överlägsna och tror inte på de svartas tillförlitlighet, integritet eller intellektuella förmåga. ELCSA konstaterar vidare att regeringen inte är villig att låta människor resa fritt och bosätta sig var de vill, inte heller att släppa alla politiska fångar fria och ta upp en dialog med landets verkliga ledare. ELCSA begärde återigen att myndigheterna överger apartheidpolitiken, innan det land de hoppas skyddas genom denna politik istället helt förstörs av den.

Journalhavande präst 90 000.



Sjukhuskyrkan

Under de senaste tio åren har Sjukhuskyrkan byggts upp och blivit en viktig del av församlingarnas arbete både vad gäller Svenska kyrkan och Frikyrkan. Sjukhuskyrkan har på många håll också kommit att betyda mycket inom vårdssamhället. I Falköping har Sjukhuskyrkan länge fungerat på ett mera traditionellt sätt genom gudstjänster och besök. Sedan två år tillbaka har vi emellertid haft en heltidstjänst, som från och med i höst innehas av Marianne Dahlstrand, sjuksköterska och diakonissa.

Sjukhusdiakonissan finns under arbetstid tillgänglig på sjukhusen och kan nås via sökare, tisdagar och onsdagar på Bassjukhuset, måndagar, torsdagar och fredagar på Falbygdsklinikerna och Sjukhemmet. Genom att hon vistas i sjukhusmiljön får hon en naturlig kontakt både med patienter, anhöriga och personal.

På den prästerliga sidan har vi i Falköping tyvärr ännu inte de resurser inom Sjukhuskyrkan som vore motiverat. Det medför att prästerna normalt inte tillbringar någon längre sammanhängande tid på sjukhusen, vilket naturligtvis är en nackdel. Därför krävs i regel en större ansträngning både av patienter och personal, när en präst skall kontaktas. Vi kan därför inte räk-

na med samma intensitet i kyrkans arbete på sjukhusen hos oss som t ex på KSS i Skövde. Där har man tre heltidsanställda inom Sjukhuskyrkan. Det är beklagligt att stiftsledningen inte visat något intresse för vår situation i det hänseendet.

Kanske kommer den nya organisationen inom kyrkan, där ansvaret för Sjukhuskyrkan till stor del läggs på stiftet att innebära en förbättring.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Frikyrkan har därmed också ett ansvar för den andliga vården på sjukhusen. Inte heller där har man ansett sig ha möjlighet att satsa på det sätt som man gjort i Skövde, där en av de anställda är frikyrkopastor. Trots dessa uppenbara brister görs också här i Falköping mycket inom Sjukhuskyrkan. Vi har ett mycket stort antal gudstjänstillfällen. Sjukhusdiakonissan kan i huvudsak koncentrera sig på enskilda samtal, då den administrativa delen av hennes arbete är ringa. På vårdskolan har vi både från Sjukhuskyrkan i Falköping och Skövde deltagit i utbildningen. Detsamma gäller personalgrupper både inom länssjukvården och primärvården. Men inte minst viktigt är alla de besök som görs på våra sjukhus av församlingsbor. I någon mening måste detta också räknas till Sjukhuskyrkans arbete även om det alltmer professionaliserats.

Vi hoppas att vår sjukhusdiakonissa, som har en rik erfarenhet från sitt tidigare arbete inom vården, ska kunna hjälpa till att göra Sjukhuskyrkan känd och angelägen så att vi skall kunna visa beslutsfattare att vi har än större behov som vi måste försöka möta.

Karl-Erik Tysk



De av pastoratskyrkorådet utsedda som ansvariga för Sjukhuskyrkan fr. v.: Gerd Sälde, Marja-Lena Andersson, som nu lämnat sin tjänst och den tillträdande sjukhusdiakonissan Marianne Dahlstrand, samt Ingvar Nilsson. Den huvudansvarige för Sjukhuskyrkan är komminister K. E. Tysk.

Sjukhusdiakonissan Marianne Dahlstrand presenterar här sig själv och vi hälsar henne varmt välkommen i sin tjänst. På tacksägelse-dagen kommer hon att installeras i sin tjänst vid högmässan i S:t Olofs kyrka.

Jag heter Marianne och ska börja som sjukhusdiakonissa. Det är en tjänst jag länge längtat efter och bett om vägledning till "visa mig Herre Din väg och gör mig villig att vandra den". I "väntan" på att rätt tjänst skulle dyka upp har jag sedan min sjuksköterskeexamen och diakonissvigning 1970 arbetat på sjukhus med inriktning i främsta hand på psykiatri. Jag har också arbetat som företagssköterska ett antal år.

På min fritid har jag varit som frivillig församlingsmedarbetare som bl. a. söndagsskollärare och diakoniombud.

Det är med tillförsikt och glädje jag nu tillträder tjänsten i Sjukhuskyrkan och hoppas att där kunna bli till nytta för mina medmänniskor.

Förböns gudstjänst för sjuka med HHN

i S:t Olofs kyrka

lördagen 19 oktober kl. 18.00
lördagen 9 november kl. 18.00
lördagen 7 december kl. 18.00

Förbönsämnen kan inringas till
Luttermark, tel. 100 03.

Glöm ej bort valet till
kyrkofullmäktige
söndagen den 20 oktober.

PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1985

Sönd.- o. helgd.	S:t Olof	Mösseberg	Fredriksb.	Frigg.	Torbj.	Luttra
Tacksägelsedagen 13 oktober	SL 11 N SL 15 F	LM 15 F	RH 15 F	T 11 F	T 9.30 F	LM 11 F
20 sönd. e Tref. 20 oktober	RH 11	EW 9.30	RH 9.30 N RH 18 mu	T 11 N	LM 11	EW 11
21 sönd e Tref 27 oktober	SL 11	LM 9.30 N	RH 9.30 AI	LM 11	RH 19.30	—
Alla Helgons Dag 2 november	SL 11 N	LM 9.30 N	RH 9.30	T 11 N	T 19.30	RH 11 F
Sönd e Helgons d. 3 november	RH 15 UK	—	T 10 N	—	—	—
23 sönd e Tref. 10 november	SL 11	LM 9.30 F	RH 9.30 FM	LM 14	EO 11 N	RH 11
Sönd f Domssönd 17 november	RH 11	SL 9.30 N	RH 9.30	EW 11	SL 11	—
Domsöndagen 24 november	SL 11 N	LM 9.30	RH 9.30	RH 11 N	T 11 N	LM 14 N
1 sönd. i Advent 1 december	SL 11	LM 9 N LM 11	RH 9.30	T 14 s	T 11	RH 19
2 sönd. i Advent 8 december	RH 11	KGK 14 N	RH 18 RB	—	—	—
3 sönd. i Advent 15 december	SL 11 N 19 JK	LM 15 F	RH 15 F	EW 11	LM 11	—
4 sönd. i Advent 22 december	LM 11	LM 9.30 N	SL 9.30	—	T 11 N	SL 11 N

SL = Stig Luttermark
 LM = Lars Magnusson
 RH = Rune Hjelm
 T = Karl-Erik Tysk
 EW = Erik Wärnbring
 KGK = Karl-Gunnar Grape

EO = Erland Olsson
 JK = Julkonsert
 N = Nattnard
 RB = Rädda Barnen
 FM = Familjemässa

F = Familjegudstjänst
 mu = musikgudstjänst
 AI = Ansgarsinviqning
 s = samkväm
 UK = Uppståndelsens kapell

Syföreningsförsäljningar

Onsdagen den 30 oktober Falköpings församlingshem, Kyrkans syförening
 Tisdagen den 12 november Falköpings församlingshem, Frivilliggruppen
 Tisdagen den 26 november Fredriksbergs kyrka, Fredriksbergs syförening
 Fredagen den 29 november Torbjörntorps församlingshem, Torbjörntorps kyrkliga syförening
 Fredagen den 6 december Friggeråkers bygdegård, Friggeråkers och Bergslidens syförening
 Fredagen den 6 december Luttra bygdegård, Luttra kyrkliga syförening.

KOLLEKT

Missionens hälso- och sjukvårdsarbete behöver ditt stöd.

Kollekt i din kyrka söndagen den 17 nov

Svenska kyrkans mission



Ansvarig utgivare Stig Luttermark.