

KYRKBLAD

FÖR

FALKÖPINGS PASTORAT

NR 3 HÖSTEN 1978



”JAG ÄR
VINTRÄ-
DET. NI
ÄR GRE-
NARNA

ST.77

”DIG FÖR-
UTAN KAN
NI INZET
GÖRA.”

(JOB. 15: 5)

Lovsång — en uppgift för kör och församling

Musiken har en viktig plats i Kyrkans liv. Vi sjunger och spelar vid varje gudstjänst, och knappast någon sammankomst under veckan, vare sig det är i barntimmarna, Kyrkans Ungdom, syföreningen eller Solskensklubben, äger rum, utan att man åtminstone sjunger en psalm eller visa tillsammans. Musiken intar en särställning som religiöst uttrycksmedel. Luther ville gärna se, att alla kontsarter, och särskilt musiken, ställdes i Hans tjänst, som skapat dem. Huvuddelen av församlingens aktiva deltagande i gudstjänsten är sång. Här har kören, som är en del av församlingen, men dess musikaliskt övade del, viktiga uppgifter: förkunnande, förebedjande och inspirerande.

Aposteln Paulus manar oss att "tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor". I sin uppgift att förkunna evangelium har Kyrkan alltid tagit musiken i sin tjänst. Det rena bibelordet kan sjungas lika väl som läsas eller predikas, och det är kanske på detta sätt, som det har störst möjlighet att verkligen tränga in hos människor. Sånger är ju nu för tiden ofta de enda religiösa texter man lär sig utantill. Musiken har också en stor uppgift i att bereda väg för förkunnelsen, att göra våra hjärtan mottagliga för Ordet, att befästa det och uttrycka vår tacksägelse.

Kan en bön sjungas? Kan en sång vara en riktig bön? Visst! Tänk på våra sjungna böner i högmässan, t. ex. "Herre, förbarma dig" och "O, Guds Lamm". Bläddra i psalmboken: många av våra psalmer är helt eller delvis av bönekaraktär. Ser vi närmare på inne-



hållet i körens sånger, kommer vi att upptäcka många böneterexter även där. Det är viktigt, att vi är medvetna om detta och lägger lika mycket allvar i de böner vi sjunger som i dem vi läser.

Det finns bön utan ord, och det finns musik utan text. Den meditativa kyrkomusiken kan ofta hjälpa en människa att tränga djupare in i den andliga verksamheten. Bibeln innehåller många lovsånger. De flesta finner vi i Psaltaren, som varit en levande sångbok genom hela Kyrkans historia. I Uppenbarelseboken får vi se en skymt av den lovsjungande skaran i himmelen. Våra jordiska lovsånger kan bara på ett mycket ofullkomligt sätt ge uttryck åt vår tillbedjan inför den Högste. Musiken har ändå en möjlighet att ta vid, där orden inte längre räcker till; den kan öppna och frigöra oss att i någon mån uttrycka det ousägliga.

Högmässan framställs ofta som en jordisk avbild av den himmelska guds-

*”Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren min själ och förgät icke vad gott han har gjort.
Han som förlåter dig alla dina missgärningar
och helar alla dina brister.”* Ps. 103: 1—3

Lovsången kommer inte bara från läpparna, utan ifrån själen. ”Allt det i mig är” skall lova Herren. Hela min personlighet, ja varje cell i min kropp skall lova Herren.

Lovsången skall bära mig från tidiga morgonen till sena kvällen.

Hans heliga namn — detta att Gud uppenbarat sig för psalmisten — har stämt hans själ till lovsång.

Den rikaste källa till lovsång är Guds förlåtelse. Jesus kom hit till jorden för att bära våra synder upp på korsets trä. Därför kunde Jesus säga till människan ”Dina synder äro dig förlätna”.

Har Du svårt att tro dina synders förlåtelse? Tala då med en präst och Du får lasta av dig dina synder och få tillsägelse om syndernas förlåtelse för Jesus Kristi skull.

tjänsten. Här har lovsången sin givna plats. Vi sjunger t. ex. ”Vi prisar dig” vid gudstjänstens början och ”Helig, helig, helig” i nattvardsmässan. Många gamla och nya psalmer hör hit. Kyrkokören sjunger flerstämmiga hymner till Guds ära, barnkören bidrar med kyrkovisor och diskanter, och orgeln lägger till klanger och ackord, som ligger bortom människoröstens möjligheter. Kören har också en viktig uppgift i att leda och inspirera församlingen till att glatt och frimodigt sjunga Herrens lov. Vi skall ”sjunga och spela till Herrens ära i våra hjärtan”, men det får inte stanna där. Både själ och hjärta, röst och tunga måste stämma in i Kyrkans lovsång.

Gun Palmqvist.

Det är där som lovsången börjar, när jag får tro mina synders förlåtelse för Jesu skull.

När det i bibeln talas om gudstjänst och bön är det alltid tillsammans med ordet glädje. I Tess. 5: 16—18 ”Varen alltid glada. Bedjen oavslätligen. Tackna Gud i alla livets förhållanden, Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus”. Jes. 56: 7 ”Jag skall låta dem komma till mitt heliga berg och giva dem glädje i mitt bönehus”. Av glädjen är kärleken beroende. Att vara glad i någon är att älska.

Ibland hittar en präst denna glädje hos sjuka, som prövats hårt i lidandets skola, en glädje, som har sin källa i syndernas förlåtelse och som får sin näring i nattvardens sakrament.

När Jesus instiftade nattvarden, den afton han bar världens synd och lidande på sig, då säger han till de sina: ”Allt detta har jag talat till er, för att ni skall vara glada, för att min glädje skall bo hos er, ja, för att er glädje skall vara fullkomlig”. Därför kallas nattvarden — eukaristi — tacksägelse, lovsång och den öppnar för oss dörren in till den himmelska gudstjänsten, där vi helt och fullt får lovsjunga Herren.

Stig Luttermark

Församlingsaftnar i Församlingshemmet

2 okt. kl. 19.00 Skolprästen Owe Johansson berättar från sitt arbete bland ungdom. Kyrkans Ungdom medverkar med sång.

6 nov. kl. 19.00 Rektor Erland Ohlson, Hjo, ”Glädjen i gudstjänsten”.



Låten barnen komma till mig
och förmenen dem det icke —
föräldrarna vandrar in i S:t Olofs kyrka, för
att döpa sina barn vid en dopgudstjänst.



*Jesus tog dem upp i famnen och lade
händerna på dem och välsignade
dem.*

Dopet är inte en privatsak — det finns ingen
anonym kristen — Du fick namnet kristen
genom dopet. "Frukta icke, jag har kallat dig
vid namn, du är min." Jes. 43: 1.

Jesus sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände".



"Lärande dem att hålla allt vad Herren har befallt" — hem faddrar och församling har åtagit sig att knäppa barnens händer till bön och lovsång.

Jesus sade: "Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret utan skall hava livets ljus".



Kyrkvården tänder barnets dopljus på det stora Kristusljuset. Dopljuset skall hjälpa familjen till andakt, bön och lovsång.



ORGELFOND FÖR S:T OLOFS KYRKA

S:t Olofs kyrka behöver en ny orgel och församlingen har redan i sin investeringsfond 75.000 kr. Det har bildats en särskild orgelfond för gåvor och kollektor och denna uppgår just nu till 20.000 kr. Vill Du ge en gåva till S:t Olofs kyrkas orgelfond, kan du sätta in den på Falköpings kyrkokassa, postgiro 12 13 74 - 3, Falköping. Märk talongen S:t Olofs kyrkas orgelfond.

Kyrkans Ungdom

inbjuder hela församlingen till en lovsångsgudstjänst den 29 oktober kl. 19.00 i Fredriksbergs kyrka.

Marita Johanson

utsågs vid senaste pastoratskyrkorådet till fritidsledare under Stellan Hedendahls militärtjänstgöring den 1 okt. 1978 till den 1 okt. 1979.

Marita är ingen främling för oss. Hon har varit aktiv i Kyrkans Ungdom och söndagsskollärare i Fredriksbergs kyrka. Under det sista året har hon varit Diakonal-årare i Östersunds Församling.

Vi hälsar henne välkommen i ungdomsarbetet och önskar henne Guds välsignelse.

S. L.



Malin Joelsson

är vår nya församlingsassistent. Hon härstammar från Lidköping, där hon varit aktiv i Kyrkans Ungdom. Under bibelåret i Skara stift var hon anställd av Skara stift och deltog i teamet. Vi lärde känna henne med sin gitarr och hon lärde oss många fina bibelvisor.

Under de två sista åren har hon genomgått Riksförbundet Kyrklig Ungdoms utbildning för församlingsassistenter.

Vi hälsar henne välkommen i vårt pastorat och förväntar oss rik gemenskap både bland de unga och familjerna.

S. L.

Från 7:an till 8:an. Det gäller konfirmandundervisningen

Som präst får man ofta höra: "När jag gick och läste var jag alldeles för ung. Det hela gick mig förbi. Jag var inte mogen att tillgodogöra mig det som konfirmandundervisningen ville ge". Och som präst kan man bara instämna. Så är det nog för de flesta.

I dagarna har det kommit ut nya riktlinjer för svenska kyrkans konfirmandarbete. Beträffande konfirmandåldern står där bl. a. följande: "Med hänsyn till konfirmandarbetets mål är det nödvändigt, att konfirmanderna inte är alltför unga. Det är därför angeläget att förlägga konfirmandarbetet till tidigast åttonde årskursen i grundskolan. För denna anordning talar bl. a. undersökningar av intelligensåldersutvecklingen, vilka visar, att förmågan att tänka abstrakt är vida mindre utvecklat bland 14-åringar än bland 15-åringar och följande årgångar". Ordinär konfirmandundervisning ställer krav på abstrakt tänkande. Om konfirmanden inte förstår, vad läraren vill förmedla, kan detta låsa honom/henne vid missuppfattningar, som ödesdigert kan hindra den framtida religiösa utvecklingen.

Vi präster i Falköpings pastorat har därför beslutat oss för att följa de nya riktlinjerna. Det innebär att de ungdomar som nu går i åk 7 får sin inbjudan till konfirmandundervisningen först om ett år, då de alltså börjat i åttan.

Stig Luttermark Lars Magnusson
Karl-Erik Tysk Claes Strömqvist

Kyrkans Ungdom

Onsdagar 19 i Mössebergs kyrka.
Torsdagar 19.30 i Fredriksbergs kyrka.

Predikoturer för Falköpings pastorat 1978

Sön. o. helgd. Datum	S:t Olof	Mösseberg	Fredriksb.	Frigg.	Torbj.	Luttra
D. Hel. M. Dag 1 oktober	SL 11 FH T 14 D	LM 9.30 F	CS 9.30 N	T 11 F	T 9.30 F	LM 11
20:e Tref. 8 oktober	IH 11	GM 11	CS 9.30	IH 18 M	T 11	GM 9.30
21:e Tref. 15 oktober	GM 11 N	T 9.30	SL 11	T 11 N	RJ 11	RJ 19.30 N
Tacksägelsed. 22 oktober	LM 11 SL 17 F	LM 16.00 F	CS 15 F	T 11 F	T 9.30 F	CS 11
23:e Tref. 29 oktober	CWL 11	CS 11 N	LM 9.30	LM 11	RJ 11 N	RJ 9.30
Alla Helg. Dag 4 november	SL 11 SL 15 UK	LM 9.30	CS 11 N	T 11	T 19.30	LM 11
24:e Tref. 5 november	LM 11 N CS 14 D	RJ 11		T 11 N		
25:e Tref. 12 november	RJ 11	LM 9.30 N	CS 11	RJ 18	CWL 11 N	LM 19.30 N
Sönd. f. Doms. 19 november	LM 11	LM 9.30	BW CS 11 N	EM 11	SL 11	EM 19.30
Domssönd. 26 november	SL 11 N	GM 9.30	T 11	GM 11	HB 19.30	HB 11
1 sönd. i Advent 3 december	SL 11 SL 14 D	LM 9 LM 11 N	CS 9.30 F	T 14 S	T 11	CS 14
2 sönd i Advent 10 december	LM 11 CS 18	SL 11 S	CS 11 N	T 14 F	T 11 N	LM 9.30
3 sönd. i Advent 17 december	SL 11 19 julk	LM 15 F	CS 15 F	LM 11 N	T 14 F	T 11 N

SL	= Stig Luttermark	100 03
LM	= Lars Magnusson	105 05
CS	= Claes Strömqvist	153 76
T	= Karl-Erik Tysk	311 27
GM	= Gordon Möne	
RJ	= Rudolf Johansson	
IH	= Ingmar Hemming	
CWL	= Carl Wilhelm Lundqvist	
BW	= Bengt Wadensjö	
HB	= Harald Bjurklo	
Em	= Eric Malmensten	
N	= Högmässa med nattvard.	
n	= nattvardsgudstjänst	
F	= Familjegudstjänst	
FH	= Familjehögmässa	
D	= Doggudstjänst	
UK	= Uppståndelsens kapell	

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.

Foto: Harald Karlsson.

Syföreningsföreljningar

- 8 nov. Kyrkans syförening, Församlingshemmet
- 14 nov. Frivilliggruppen, Församlingshemmet
- 17 nov. Kamratkretsen, Fredriksbergs kyrka
- 21 nov. Fredriksbergs kyrkliga syförening, Fredriksbergs kyrka
- 24 nov. Torbjörntorps kyrkliga syförening
- 1 dec. Friggeråkers och Bergslidens kyrkliga syföreningar, Friggeråkers Bygdgård
- 9 dec. Ansgars basar, Församlingshemmet