



KYRKOBLAD

FÖR

FALKÖPINGS PASTORAT

NR 3 ADVENT- JUL- TRETTONDEGASTIDEN 1972-73



”Han kommer i sin kyrka vid psalmers lov och fröjdeljud”



FIRA JUL PÅ RIKTIGT

*Du finns ju Gud,
Herre, min räddare,
Himmelens ljus
in till mitt mörker när.*

Så sjunger Lars-Åke Lundberg i en av sina sånger. Det är sant, att Gud finns och vi behöver inte söka efter honom på några rymdfärder. Vi behöver inte leta efter honom på tankens svindlande höjder. Han är anträffbar för såväl den minst begåvade som för geniet. I hans närhet kan de båda finna plats för sina tankar, sina känslor och sin vila.

Gud blev människa för snart två tusen år sedan. Gud är inte längre ett hemlighetsfullt X som ingen kan lösa eller en dunkel gåta, som ingen kan veta något om. Gud är en levande människa mitt ibland oss. Hans namn är Jesus.

*När juldagsmorgon glimmar
Jag vill till stallet gå
där G u d i nattens timmar
nu vilar uppå strå.*

Gud är *inte* diktatorn, som tvingar oss. Gud lägger sig som ett barn vid Marias bröst och utlämnar sig åt våldet i vår värld. Han vill älska oss inifrån vårt olösta problem och i vårt djupaste mörker. Därför blir han flyktingbarnet i Betlehem i de tunga skattskrivningens tider. Han blir den hemlöse som inte får något härbärge. Han blir vår broder och vän den bäste. En som är med oss i vårt mörker och vår nöd. Jesus vår broder är en människa på riktigt och Guds egen Son. Precis som det genomglödgade järnet är både järn och eld, så är Jesus både Gud och människa. En Gud genomglödgd av mänsklighet och en människa genomglödgd av Gud.

Det går inte att fira jul på riktigt utan att brännas av hans närvaro, tändas av hans kärlek och sändas med hans budskap till sin medmänniska. Julen får inte längre vara en idyll på ett julkort eller en lek med julkrubbsfigurer. Julen måste få bli en stillhet i närheten av Betlehems krubba och ett deltagande i änglarnas och herdarnas lovsång. Maria vill lära oss att gömma och begrunda allt i vårt hjärta. Trettondag jul, då vi på nytt får samlas vid krubban och möta Österns vise, vill lära oss att med glädje dra en annan väg till vårt land igen. I närheten av det stora offret Gud gjorde, när han sände sin Son, vill vi lära oss att offra något för de unga kyrkorna i Asien och Afrika och för att vår granne här i Falköping skall få en riktig julglädje i Jesusbarnets närhet. En indisk präst sa nyligen till oss: "Varje kristen måste i dag vara en missionär och är han ej någon missionär, så är han ett missionsfält."

Stig Luttermark

INFÖR ETT NYTT KYRKOÅR

En kristen människa är rik. Hon äger två världar, där den, som inte är religiös, bara äger en enda. En kristen ser Guds eviga himmel, som välver sig över vardagens gråa tillvaro och förgängliga värld. Allt här på jorden, som kan te sig såsom meningslösa och grymma tillfälligheter eller glädjelös stress, blir för en kristen förskönat och trots allt kringstrålat av ett meningsfullt skimmer. Gud själv kan måla den gråaste vardag i himmelska färger. En kristen människa har många dolda rikedomar, som inte kan upptäckas av världen. Till dessa hör också vår kyrkas heliga år, kyrkoåret.

Människor firar det borgerliga årets början och slut. Man blir andaktsfull, när klockan slår tolv slag, och ett nytt år har börjat. Men ingen känsla kan ersätta en kristen människas upplevelse av det kyrkliga året. Det är säkert inte många som har verklig känsla för detta.

Men vad är det då, som gör kyrkans heliga år till, vad det verkligen är? Jo, under detta rullas inför våra ögon upp frälsningshistoriens underbara drama, där spelet om människan, och vad Gud gör för människan genom sin Son, växlar från söndag till söndag. Årstidernas växling och färg väves samman med kyrkans budskap och liturgi. Kyrkoåret måste upplevas söndag efter söndag. Den, som har upplevt detta, vet vilken oändlig förlust det är att tvingas vara hemma någon enda söndag från kyrkan. För ströbesökaren däremot ter det hela sig som tämligen meningslöst och enahanda. Det är synd om den moderna avkristnade människan, som inte längre firar Alla Helgons dag och som inte vet, vilka de heliga är, som står inför tronen och inför Lammet. Det är synd om ateisten, som har blivit så utfattig, att han tappat bort Fastans lidande, bot och vemed eller Adventsöndagens barnsliga hosiannajubel.

Även den människa, som visst inte vill vara förnekare, lider ofta av samma fattigdom. Det är, när tron bara blir till åsikter och ståndpunkter, som man själv kommit fram till. När man inte längre

upplever ett behov av att höra Guds Ord istället för sina egna och när man utan vidare kan vara borta från Guds hus, när klockorna kallar till gudstjänst. Då är det lätt att falla in i kritiken mot kyrkan, som säger att kyrkan inte har något att giva idag. Att det, som man upplever som ett stillastående och härsket bakvatten, skulle vara en klar källa färdig för den törstande, vill man inte tro. Att det skulle ske något med gudstjänstbesökaren, det som kallas för helligens väg, anses uteslutet. Därför blir ofta vår gudstjänst så stel! Det blir till en kantorns och prästens liturgi, när istället varje gudstjänstdeltagare i både ord och handling skulle visa sin glädje i Kristus genom att leva med i gudstjänsten.

Men trots allt detta, trots människors oförmåga och motstånd, så är ändå kyrkans liv inte ett stillastående. Det är växling och nyskapelse utan avbrott. Den innersta drivkraften i allt detta är Ordet självt, Jesus Kristus. Det är kring hans födelse, liv och död, kring hans kors och uppståndelse som kyrkoåret formar sig som ett underbart konstverk. Här är det liturgin kommer in. För den människa, som lever sig in i detta samspel mellan Gudsordets och koralernas förkunnelse, mellan mässans musik, liturgi och kyrkoskrudens rikedomar och färgprakt, får varje kyrkoår en ny rikedom och varje årstid sin speciella mening.

Vi står inför ett nytt kyrkoår. Redan inledningen är såsom en fanfar! Första söndagen i Advent: Sex strålande ljus på Herrens altare, som är klätt i vitt, vit skrud, och stola, vita blommor och brusande Hosiannarop. Detta är kyrkans stora jubeldag, då Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid. Texterna kan förvåna när man tänker efter. Evangeliet är hämtat från Fastans slutskede, som talar om intåget i Jerusalem. Men meningen är ändå klar. Här kommer vår Frälsare för att börja ett nytt verk med oss. Ljusets konung drar fram genom vintermörkret förbi allt som är dött och fruset och nalkas glimmande frostsxim-

INFÖR TRETTONDEDAGENS MISSIONSKOLLEKT

Missionen i dess traditionella form tänker vi oss som en sändning från det kristna Europa till icke kristna länder. I dag talar man om "mission på sex kontinenter". Kristna kyrkor finns överallt på jorden, hedendom i gammal eller modern form finnes också överallt. Men kvar står ännu ett starkt behov från de unga kyrkorna i Asien, Afrika att få stöd och hjälp både på det personliga och ekonomiska planet. Samtidigt har vi behov av få del av deras många gånger djupa och äkta fromhet och avgjordhet. I dagens missionssituation går pilarna inte ensidigt utan korsar varandra.

Missionens tre stora kollekt dagar är Trettondedagen, Missionsdagen (II Bön-

dagen) samt en söndag i september speciellt för sjukvård. Nu siktar vi på Trettondedagen och hoppas, att den skall ge ett gott resultat. Missionen har ett stort rum hos församlingarna i Falköpings pastorat.



rande kyrkfönster, där lovsången sipp-
rar ut: "Hosianna, Davids Son, välsig-
nad vare han som kommer i Herrens
namn, Hosianna i höjden!"

Men är första Advents färg vitt så är adventets färg i övrigt violett. Violett i kyrkan betyder bot och självrannsakan. Violett är beredelsens färg. Det är beredelse för att möta Honom, Gud själv, som låter sig födas i världens nöd för att vila i halmen i en krubba. Utan honom blir livet fattigt. Han som blev fattig för att göra oss rika. Tag bort Frälsaren från Jul och Advent och håll kvar de yttre traditionerna, som så många gör idag! Vad blir då kvar? Än mera stress och jäkt, än mera tomhet och ödslighet när allt är över och en än gråare vardag när krimskramsens plockats bort. Men just genom boten i Advent anar man litet mera av Honom som kommer. Ty det är bara med ödmjukhet och bekännelse, som man kan nalkas denne Konung, såsom psalmen uttrycket det: "Gör porten hög, gör dörren bred och djupt i stofvet böj dig ned!"

Så kommer då han, som är utlovad. Julen stora undernatt, då himmel och jord förenas. Julnatten är en av de längsta nätterna på året. Mörkret tränger sig på med all sin makt, men det är

en skenmakt, ty ett enda ljus kan skingra det tätaste mörker. Så är det också med ondskans mörker: "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart!" Julottan firas därför på årets ljusaste morgon, ty Kristus själv kommer med morgonrodnaden. Detta är det stora underbara och ofattbara, vilket julpsalmen beskriver som en ros av Jesse rot och stam, som blommar mitt i mörker och vinterkyla! "Den spåda rosen fina som doftar salighet". Där den får dofta, där blir det jul. Där Kristus får komma in, blir det en spridning av trons värme i otrons frusna själar. När människors ondskor låter mörkret tätna, när människor fryser ut varandra genom krig och svält, när framtiden för dig som kristen och framtiden för Kristi kyrka inte minst i vårt eget land kan verka mera svärgenomträngbar än något midvintermörker, då lyser ljuset allt klarare från Betlehem, då sprider sig allt starkare doften från den spåda rosen fina, som doftar salighet, ett ljus och en doft som icke är av denna världen, en doft från Guds läkedomsört, Han som är julnattens blomma och inkarnationens frälsande hemlighet!

Lars Magnusson

SVENSKA KYRKANS MISSION

Lite missionshistoria

Redan på 1600-talet missionerade svenskar bland indianer i Nordamerika, när Sverige fick kolonin Delaware.

För snart hundra år sedan — 1874 — bildades Svenska kyrkans missionsstyrelse. Den är kyrkans officiella organ för mission utanför Sveriges gränser. Antalet missionärer är cirka 200.

1876 började SKM arbeta i Sydindien bland tamulerna. 1950 blev tamulkyrkan självständig i förhållande till missionen. I dag har den 70.000 medlemmar.

1876 började SKM arbeta i Natal i Sydafrika, kyrkan blev självständig 1960 och har i dag 106.000 medlemmar.

1903 började SKM arbeta i Rhodesia. 1941 fick kyrkan viss självständighet, 1962 övertog den hela ansvaret. Kyrkan har 22.000 medlemmar.

1941 sände SKM sina första missionärer till Tanzania för att ta över ett arbete, som påbörjats av tysk mission. 1963 blev kyrkan självständig. Den har 88.000 medlemmar.

1961 kallades svenska missionärer till Malaysia. 1963 bildades den självständiga Evangelisk-lutherska kyrkan i Malaysia. Kyrkan har 1.700 medlemmar.

SKM stöder också kyrkor i Singapore, Hongkong, Japan, Burma, Liberia, Etiopien.

SKM finansieras helt på frivillig väg genom kollekter, gåvor och testamenten.

Ärligen kommer på detta sätt in cirka 18 miljoner kronor.

De kyrkor som SKM stöder är numera helt självständiga. Det betyder bl a att de själva utser sina biskopar, väljer kyrkostyrelse och bestämmer över den ekonomiska hjälp de får från systerkyrkan i Sverige. Ett utbyte av personal mellan kyrkorna planeras. På så sätt kommer tex afrikanska präster och ungdomsledare att arbeta i Sverige. Det blir också allt vanligare att svenska församlingar har en vänortsförsamling i Afrika och Asien.

EN MISSIONÄR IDAG

förkunnar evangelium (det glada budskapet om syndernas förlåtelse), botar sjuka — i tex Tirupputtur i Sydindien har kyrkan ett sjukhus, där man framför allt inriktar sig på att hjälpa blinda och leprasjuka (de som i bibeln kallas spetsälska), hjälper de förtryckta, tex de svarta i Sydafrika och Rhodesia eller de kastlösa i Indien.

Dagens missionärer arbetar som präster och lärare, läkare och sjuksköterskor, ingenjörer och brunnborrare, ekonomer och diakoniarbetare, ungdomsledare och terapeuter — de flesta yrken finns faktiskt representerade.

Andaktsljus för Svenska Kyrkans Mission

vill ge hemmen hjälp till andakt under adventstiden samt ge oss alla möjlighet att visa vår solidaritet med de kristna i Afrika och Asien. Ljusen säljes under Skara stifts Advents-aktion för missionen genom pastorsämbetena och behållningen går till den unga kyrkan i Tanzania. Ljusen erhålles på pastorsexp. och genom prästerna.

Kyrkskjuts för dem, som har svårt att ta sig till gudstjänsten. Ring taxi en timma före gudstjänsten. Avgift för skjuts 1:— kr.

Pastorsämbetet i Falköping

Vad händer och sker i kyrkan

Du vill väl följa med vad som händer och sker inom kyrkans värld både här hemma och runt om i världen. Där erbjuds våra kyrkliga tidningar god information:

Kyrkvägen — stiftets egen tidning, 10: — kr helår, prenumeration genom fru Märta Tellvik (tel. 105 41).

Vår Kyrka — den kyrkliga rikstidningen, 49: — kr. Debattforum, uppbyggelse och reportage, bildkrönika. Prenumeration genom fru Märta Tellvik.

Med — den nya tidningen, som utgör en samslagsning av Utblick/Mission/De våra i främmande hamn/Sjömansvärden/Diakoni/Kristen kärleksverksamhet samt Lutherhjälpen. 15: — kr. Kommer säkert att erbjuda intressant läsning.

Kyrka och Folk, "För evangelisk-luthersk tro". 40: — kr.

Prästerna står till tjänst med prenumeration om så önskas.

För samtliga gäller att prenumeration givetvis kan verkställas på posten. Prästerna lämnar önskade upplysningar.

Dagens Bibelord

tel. 148 80

Lite statistik

Varje år skall en statistik över församlingsarbetet inlämnas till Domkapitlet. Statistik är som alla vet något ganska vanskligt. När det gäller att använda statistik som en mätare på det andliga livet blir det än vanskligare. Det kan ju å andra sidan ha sitt intresse att ta del av några siffror, som kommit fram i denna statistik för 1971.

Antal högmässobesök i Falköpings församling	
(S:t Olofs kyrka, Mössebergs kyrka, Fredriksbergs kyrksal och kyrka)	20.008
Antal besök vid andra gudstjänster i kyrkorna	10.906
Antal besök vid andra gudstjänster (lasarett ålderdomshem, förs.hem)	6.009
Antal besök vid musikgudstjänster	198
Nattvardstillfällen 109, antal nattvardsgäster	3.199
Friggeråkers församling	
Antal högmässobesök i kyrkan	2.124
Falbygdens sjukhus	1.675
besök vid andra gudstjänster i kyrkan	285
besök vid annorstädes anordnade andakter	2.500
Nattvardstillfällen 17, antal nattvardsgäster	411
Torbjörntorps församling	
Antal högmässobesök	599
besök vid andra gudstjänster i kyrkan	434
besök vid annorstädes anordnade gudstjänster (Katarinagården)	775
besök vid musikgudstjänster	220
Nattvardstillfällen 10, antal nattvardsgäster	138
Luttra församling	
Antal högmässobesök	1.333
besök vid andra gudstjänster i kyrkan	27
besök vid annorstädes anordnade gudstjänster ..	75
Beträffande högmässostatistiken får ihågkommas, att medan staden har 62 högmässor, så har annexen resp. 44, 39, 41.	
Förrättningar	
Antal besökare vid jordfästningar, dop vigslar	
Falköpings församling	5.857
Friggeråkers församling	1.106
Torbjörntorps församling (intet dödsfall under året) ..	168
Luttra församling	106
Övriga förrättningar Pastoratet	
Dop (Antal födda barn 230)	79% .. 182
Konfirmerade (antal ungdomar i årsklassen 213) ..	83% .. 176
Vigslar inom svenska kyrkan	85% .. 82
inom annat samfund	11% .. 11
borgerliga	4% .. 4
Jordfästningar inom svenska kyrkan	90% .. 140
inom annat samfund	10% .. 15
borgerliga	0% .. 0
Kollekter Pastoratet	
Rikskollekter	96.756
Stiftskollekter	10.517
Församlingskollekt	20.326
Barnarbete	
Antal barn inskrivna i söndagsskola	346
söndagsskolbesök under året	5.448
söndagsskollärare	29

Hur skall kyrka-stat-problemet lösas?

Skall kyrkan skiljas från staten? Skall Sverige inte längre officiellt vara en kristen stat? Så frågar sig mången som följer debatten om kyrka/stat i våra massmedia. Svaret kommer att ges av den svenska riksdagen något av de närmaste åren.

Frågan är utförligt och grundligt utredd av 1968 års *beredning om stat och kyrka*, som i våras lade fram ett förslag till lösning i sitt betänkande *Samhälle och trossamfund*. Förslaget innebär att sambandet mellan stat och kyrka upplöses vid utgången av år 1982, och att Svenska kyrkan då blir ett fritt trossamfund som självt bestämmer över sina angelägenheter och inte som nu lyder under riksdagens överhöghet.

Endast några punkter i betänkandet skall här tas upp och kommenteras. Beredningen indelar kyrkans nuvarande angelägenheter i *inomkyrkliga* (t ex kyrkans bekännelse, gudstjänster och böcker) och *allmänt samhällliga* (t ex folkbokföringen och begravningsväsendet). De inomkyrkliga angelägenheterna bör överföras från riksdagens till kyrkans eget avgörande, medan de samhällliga bör lösgöras från kyrkans förvaltning och bli kommunala uppgifter. Detta är nog de förändringar i kyrkans nuvarande verksamhet som kommer att märkas mest.

Beredningen framhäver starkt kravet på jämställdhet mellan Svenska kyrkan och övriga trossamfund. Religionsfriheten tillåter inte att ett samfund gynnas av samhället framför de andra eller att ett samfund är beroende av ett annat i något avseende. Svenska kyrkan bör därför inte intaga någon annan ställning till staten än de fria samfunden.

Frågan om kyrkans ekonomi efter en "skilsmässa från staten" är väl den som oroar de flesta och som gör att många skulle föredra nuvarande förhållanden

utan förändringar framför ett osäkert finansieringssystem med frivilliga medlemsavgifter. Hur skall kyrkan få medel till sin mångförgrenade verksamhet? Hur skall det gå med den kyrkliga servicen till småförsamlingarna och glesbygd? Beredningen lugnar de oroliga. När kyrkan befrias från kostnaderna för folkbokföring och begravningsväsen, befrias den också från 30 procent av sina nuvarande utgifter. Om 100 procent av dess nuvarande medlemmar kvarstår efter omläggningen, blir medlemsavgiften lägre än nu eller i genomsnitt 100 kr per nuvarande skattskyldig mot 130 kr nu. Om 75 procent av medlemmarna kvarstår, blir medlemsavgiften 150 kr osv. Beredningen avvisar tanken på en tvångsvis uttagen skatt av nuvarande art men kan tänka sig att samhället via samfundens medlemsregister inkasserar medlemmarnas frivilliga avgifter. Dessutom förutses ett utökat statligt ekonomiskt stöd till vissa kyrkliga verksamhetsgrenar. Beredningen föreslår att kyrkan får behålla dispositionsrätten över sin nuvarande egendom.

Som synes av de anförda punkterna, är beredningen optimistisk när det gäller kyrkans framtida existens och verksamhet. Den poängterar att samhället inte är likgiltigt inställt till kyrkans verksamhet. Staten bör visserligen vara opartisk i livsåskådningsfrågor, men dess inställning till samfunden bör vara *aktivt positiv*, dvs den skall främja deras verksamhet.

Vad skall vara villkoren för medlemskap i den från staten fria kyrkan? Beredningen anser detta vara en internt kyrklig fråga som kyrkan själv skall besvara. Beredningen uttalar dock den förhoppningen att kyrkan som hittills skall vara en folkkyrka, öppen för var och en som önskar vara medlem i den.

Evert Borén

Kyrkans barn-timmar	
Antal barn i åldern 0—6 år	80
ledare	6
barn i åldern 7—11 år,	
min.- och juniorarbetare	160
ledare	16

Ungdomsarbetet 12—15 år	66
Syföreningar	
Antal syföreningar	11
medlemmar	384
Insamlade medel	63.702
Kyrkokörer: 7 körer	93 medlemmar

Predikoturer Adverts-, jul- och trettondagstiden 1972-73

Datum	Sön- och helgd.	S:t Olof	Mösseberg	Fredr.b.	Las.	Falb.	Frigg.	Torbj.	Luttra
Dec. 2	Lördag	M 19 n	A 18 u						
3	I i Advent	L 9.30 F M 11 M 14 d	M 9.30 F L 11.30	A 9.30 F	Kör	J	T 14	T 11	A 11
9				S 14					
10	II i Advent	J 11 L 18 RB	T 11 Kyrkkaffe	A 11 N	L	A	T 14 F	L 11	J 14
17	III i Advent	L 11 19 K	L 16 F	A 16 F	—	T	M 11 N	T 14 F	A 11
24	IV i Advent Julafton	L 11 M 17 Jb	L 17 Jb	A 11 Jb	A 15 Jk	—	—	T 11 Jb	M 10 Jb
25	Juldagen	L 7 O M 11	M 7 O L 11	A 5.30 O	—	T	T 7 O	La 7 O	A 7 O
26	Annand. Jul	A 11 N	—	—	—	A	L 11	—	—
31	Sönd. e. Jul Nyårsafton	T 11 M 17	A 20	A 11 N	—	—	M 19.30	T 19.30	—
Jan. 1	Nyårsdagen	M 11 N M 14 d	L 11	J 11	L	M	T 11	—	J 14
6	Trettonded.	T 11	M 11	L 9.30	—	T	A 11	A 14	L 14 F
7	1 e. Trettonded.	M 11	J 9.30	A 11	J	M	T 14 N	T 11	A 14 N
14	2 e. Trettonded.	A 11	J 11	M 9.30	—	A	L 11	L 14	M 11
21	3 e. Trettonded.	L 11	A 11 N	T 11 N	A	T	J 14	J 11	L 14
28	4 e. Trettonded.	M 11	L 11	J 9.30	—	M	T 11	T 14 N	J 11
Febr. 4	Kyndelsm.dagen	T 11 N A 14 d M 18 Lj	L 9.30 Lj	M 11	M	T	A 11 Lj	T 19.30 Lj	L 14 Lj

Julafton hålles dessutom *julbön* å Falköpings Sjukhem A 14, Ranliden L 15, Ambjörngården M 15, Lasarettet A 15, Katarinagården T 15, Mössebergs sanatorium T 17.

Bokstav *före* tidsangivelse

A = kyrkoadj. Magnusson

J = kyrkoherde Johansson

La = rektor Landrén

L = komminister Luttermark

M = kyrkoherde Möne

S = kyrkoherde Svenaeus

T = komminister Mårtensson

Bokstav *efter* tidsangivelse

d = dopgudstjänst

F = familjegudstjänst el.

familjehögmässa

K = konsert

Lj. = ljusgudstjänst

N = högm. med nattvard

n = nattvardsgudstjänst

O = julotta

RB = Rädda barnen

u = ungdomsgudstj.

Reservation för ändringar.

sekund

En sekund av ditt liv är också en sekund av dina medmänniskors. Varje sekund ökar världsnöden. De fattiga blir fattigare. Det finns också en annan katastrof av världsförmåt: Att Kristus icke är känd och bekynd bland miljoner människor.

Tiden är kort. Hur lång tid har vi kvar? Det vet vi inte. Vi vet bara, att det galler sekunder.

Varje sekund dygnet runt, året om, måste kyrkan och missionen fungera. Varje sekund kostar pengar. — För Svenska kyrkans missions del rör det sig om drygt 50 öre som ska förmedlas till Sydafrika, Rho-

desia, Tanzania, Indien, Malaysia, Singapore, Hongkong och Japan. Du får också hjälpa andra kyrkor, som är i snabb tillväxt.

Sekunderna är många och femtioöringarna betydelsefulla. Sekunderna blir timmar, år. Femtioöringarna blir sedlar, miljoner. Ingen begär, att du skall svara för miljonerna, men din medmänniska ber dig om en femtioöring om dagen. Det blir 15 kronor i månaden.

Du som blir sekundant får gratis tidsskriften MED med nyheter bl a från kyrkans missionsarbete, missionens årsbok, trycksaker med information om arbetet, en speciell sekundanthälsning från någon av missionärerna, böner och angelägna bönenämnen.

På pastorsexp. eller av prästerna kan du få reda på hur man blir sekundant.

För red. av detta kyrkblad svarar Gordon Möne.