
Kyrkomötet
Motion 2018:53
av Leif Nordlander

Mission, missionärer och gemenskap

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inom ramen för Act Svenska kyrkan samla till överläggningar med vår systerkyrka Evangelical-Lutheran Church in Tanzania (ELCT) kring frågor om det gemensamma framtida missionsuppdraget.

Motivering

Under en följd av år har Svenska kyrkans närvaro på den afrikanska kontinenten minskat drastiskt. I de länder och kyrkor som vi historiskt och på olika sätt ännu stödjer med utvecklingsbidrag inom sjuk- och hälsovård, teologisk utbildning och reflektion, mänskliga rättigheter har kontakterna minskat och därmed den allmänna kunskapen om förhållandena i dessa länder. I en tid då människor blir alltmer rörliga över världen så får många intryck som förändrar deras sätt att se på omvärlden. Frågan är hur vi ska ta vara på den situation som då uppstår. Kan vi finna vägar att ta vara på dessas erfarenheter?

Vi har också tappat en mycket viktig del genom att bara ta del av information och göra korta besök. Vi behöver människor som delar våra systerkyrkors verklighet under 2–4 år och som kan förlängas vid behov. Det är alltså inte bara att skicka pengar, utan det handlar om att dela vardagen och ge nya perspektiv för båda parter. Tydligaste vittnesbörden om detta ger arbetet med utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan”. Det är gott att det finns men ger en begränsad bild av verkligheten. Vi behöver också dela kompetens t.ex. inom sjuk- och hälsovård, mänskliga rättigheter och inte minst det kristna församlingslivet i vardagen och den teologiska utbildningen. Glädjande är också vänstifts- och vänförsamlingsrelationer som pågår och utvecklas men det blir också delvis och inte helhet när vi inte tar del av varandras erfarenheter. Det understryker behovet av samtal.

I mötet med vår systerkyrka i Tanzania får jag ofta frågan ”Var är Svenska kyrkan? Har ni övergett oss?” ELCT är tillsammans med Mekane Yesus i Etiopien de starkast växande kristna kyrkorna i den lutherska kyrkofamiljen mitt i sin fattigdom och sina strukturella problem. I en vilja att öka självständigheten åt våra systerkyrkor har vi glömt bort behovet av gemenskap i mission. Vi behöver ha en närvaro i mission för att både lära oss som har ett så allvarligt läge med sjunkande medlemstal och för att inspirera ömsesidigt. Svenska kyrkan har en historisk betydelse och en kallelse i nutid till våra systrar och bröder i Östafrika. 1983 var det en fruktbar konferens ”Umajaa na Urafiki consultation” mellan Svenska kyrkan och ELCT. Då med mycket fokus på Nordvästra stiftet och en stor profil vid det mötet var biskop Josiah Kibira som då var president i Lutherska världsförbundet.

Vara den 26 juli 2018

Leif Nordlander (FK)