



MELLAN
himmel
OCH
Jord
3/2019

Svenska kyrkan 
ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

TEMA **LIVSGLÄDJE**

KONFIRMANTRESA **TILL NORDIRLAND**

MÖTET MED **IILSE**



Betraktelse

TEXT OCH BILD Jennie Rasmussen

Jag vill skriva om något som är på gränsen till förbjudet. Något som kan irritera eller göra en och annan riktigt frustrerad. Jag vill skriva om hur lycklig jag är. Ja, du läste rätt – jag är lycklig!

Och nej, jag har inte vunnit på lotto och blivit miljonär – jag blir fortfarande överlycklig när man får några extra kronor i skatteåterbäringen. Och nej jag bor inte i en vacker villa med en lummig trädgård, jag bor fortfarande kvar i min lilla lägenhet där bilarnas sus avlöses av ljudet från spårvagnen. Oh nej jag har inte plötsligt bra i min rygg som har krånglat i flera år. Hur kan jag då våga påstå att jag är lycklig?

Lyckan har inte ramlat ner över mig. Det är inte specifik händelse som har lett till detta tillstånd, utan det har nog snarare vuxit fram.

Ihela mitt liv har jag jämfört mig med andra. Jag har kämpat med allt man bör och måste.

Man ska ha många kompisar, man ska ha en aktiv fritid. Man ska få göra bra ifrån sig och få bra betyg. Som om detta inte är nog så ska man vara smal, ha vita tänder och ha skinande blankt hår.

Hur svarar vi då på alla kraven? Jo jag har i alla fall kämpat. Jag har kämpat hårt. Gjort allt vad jag har kunnat för att passa in i mallen.

Och efter en lång kamp sitter jag nu här och känner mig lycklig. Varför? Är det för att jag har vunnit kampen och helt enkelt lyckas att leva upp till alla krav. Verkligen inte. Jag har slutat att kämpa! Jag försöker sluta att tvinga mig till saker som jag egentligen inte vill eller kan.

Ibibeln står det att du ska älska din nästa som dig själv. Jag tror att det är väldigt lätt att man fastnar vid att vi ska älska dem runt omkring oss och glömmer bort att det är minst lika viktigt att älska sig själv. Att vi ska se på oss själva med samma kärlek som vi ser på vår nästa med. För jag är ju i Guds ögon lika viktigt som min närmaste.

Jag tror att det är viktigt att fråga sig själv vad man vill, känner och behöver. Att vi ger oss själv den respekten att ta hänsyn vad vi i vår personlighet behöver. Att inte slavisk följa alla de normer som finns i samhälle om hur vi ska vara och vad vi ska göra för att bli lyckliga. Det kanske låter som en klyscha, men vi behöver lyssna på vårt hjärta.

Börjar vi lyssna på oss själv så tror jag att vi kan finna en källa med livsglädje och kanske rent ut av finna lyckan!

Att hitta sin plats på jobbet

Stefan, som har varit präst i Östra Ryds församling i drygt 4 år, prästvigdes 2012 i Linköpings domkyrka. Det betyder att du blev präst på äldre dar, eller hur?

-Ja, jag lämnade mitt dåvarande yrke som köpman i detaljhandeln för att istället bli präst.

-Blev det som du hade förväntat dig?

-Det blev mycket bättre!

I prästrollen har jag kanske inte så mycket nytta av erfarenheterna från mitt arbete som köpman. Det jag däremot har, är en hel del livserfarenheter av olika slag, det har varit en tillgång som präst. Mitt arbete just nu tycker jag handlar en hel del om att sitta bakom en dataskärm, och det är något jag inte gillar. Jag vill finnas där ute, där människorna finns t.ex. vid fotbollsplanerna, i affären eller på Aspgården.

Hembesök skulle jag vilja hinna med fler av, nu handlar de mest om dopsamtal och möten med brudpar och sorgehus. På ett år blir det ungefär, 15 dop, 3 vigslar och 10 begravningar. Vi strävar efter att bli bättre på att följa upp med besök till efterlevande efter dödsfall och begravning.

Nu ställer jag samma fråga till dig



som till de andra i den här serien av presentationer; Om du hade obegränsat med pengar, vad skulle du då göra?

Efter mycket lång betänketid, och påminnelse via sms får jag svaret:

- Förutom att göra slut på världssvälten så skulle jag nog i skrivande stund se till att vi får regn, mycket regn för torra marker.

Text Elisabet Larnemark

Vi välkomnar nyinflyttade!

I år har vi börjat med att hälsa nyinflyttade välkomna till Östra Ryds församling, inte bara med brev utan även med en hälsning vid dörren. Ungefär varannan månad ställer vi samman en lista på nyinflyttade i församlingen samtidigt som vi hör av oss till de frivilliga som gillar att baka bröd och gör en "beställning" på några nybakade limpor.

Därefter åker vi en runda, ringer på dörren och hälsar välkommen till församlingen samtidigt som vi överlämnar ett bröd och salt. Om ingen är hemma försöker vi återkomma vid ett annat tillfälle.

Det är en gammal tradition att ha med sig något till den som är nyinflyttad. Bröd och salt var nog det vanligaste om man går långt tillbaka i tiden. Brödet var basfödan. Salt är viktigt för smak och bevarande av

Välsignelse av det nya hemmet?!



Hemvälsignelse är en tradition som är vanlig på många håll i världen och som förekommer i Sverige också. Hemvälsignelsen är ett tillfälle för några enkla böner för det nya hemmet, där vi ber Gud om ett gott liv och en god framtid i det



maten. Med brödet och saltet önskade man att mat aldrig skulle saknas i det nya hemmet. Det finns även en koppling till bibeln där Jesus säger om sig själv: Jag är livets bröd. Och till dem som vill följa honom säger han: Ni är jordens salt.

Så dig som nyligen flyttat in till församlingen önskar vi varmt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas där du bor och i Östra Ryds församling. Om vi har missat dig/er så ring eller skicka ett mail som kommer vi gärna med bröd och salt!

.....

nya. Vi präster, Stefan och Pontus, kommer gärna hem och hjälper till med hemvälsignelsen och tillsammans utformar vi den lilla ceremonin. Man kan tända ljus, sjunga något, läsa en dikt eller bibeltext och be en bön.

Man kan också ha en hemvälsignelse efter svåra händelser i hemmet eller familjen, som ett sätt att åter inviga bostaden till det normala och trygga livet.

Välkommen att höra av dig till prästerna om du funderar över hemvälsignelse!

Konfirmandresan till Nordirland

Den 11 april lämnade 12 förväntansfulla ungdomar och tre dito vuxna den trygga svenska marken och ställde kosan mot Derry i Nordirland. Resan gick via Amsterdam, där vi intog lunch på flygplatsen. Vi llandade så småningom i Belfast och gick på bussen som skulle ta oss till Derry, resans huvudmål. Derry ligger ganska långt norrut i Nordirland och är en stan full av historia och vackra vyer. Trötta och hungriga anlände vi till slut till vårt boende, S:t Columb's Park House.

Fredagen inleddes med en påskvandring i omgivningarna runt vårt boende. Det var en fantastiskt vacker morgon med blommande träd och fågelsång. Efter lunch fick vi en rundtur på stadsmuren i Derry, under ledning av kyrkoherde Malcolm. Ringmuren, ännu intakt, byggdes på 1600-talet för att hålla katolikerna ute och tyvärr har den till viss del samma funktion idag. Bråk mellan protestanter och katoliker är fortfarande en aktuell fråga i Nordirland, och den konflikten har fått ny kraft på grund av Brexit. Två dagar efter vi kom tillbaka till Sverige blev det nya oroligheter i Derry, varvid en journalist blev skjuten till döds. Vi kände oss dock trygga tillsammans med Malcolm.

Kvällsmaten intogs tillsammans med Malcolms församling, där vi förutom Ulster Stew (stuvning) och äppelkaka

bjöds på underhållning i form av dans och marschmusik. En mycket uppskattad kväll med många goda möten med väldigt trevliga och öppna människor. På lördagen blev det utflykt för hela slanten. Vi åkte buss längs den synnerligen vackra Causeway Coastal Route, för att komma till Giant's Causeway, en plats vid havet med unika stenformationer, där enligt legenden jättar vandrat omkring. En av dessa jättars förstenade sko finns ännu kvar, som bevis. Därefter väntade traditionell Fish'n Chips-lunch.

Några av ungdomarna var fast beslutna att ett dopp i Nordatlanten skulle vara en av höjdpunkterna på resan. Därför blev nästa stopp en fantastiskt fin strand, East Strand, med vit, finkornig sand. Att det blåste storm och var 8-9 grader i vattnet stoppade inte ungdomarna från att doppa sig! Ganska snabbt kom de dock upp igen och bussen vände hem till Derry.

Efter den sedvanligt goda frukosten ägnades söndag förmiddag åt att fira gudstjänst tillsammans med Malcolm's församling. Det var lätt att känna igen sig i ordningen och det blev en riktigt fin stund i kyrkan. Efter ett snabbt kyrkkaffe väntade bussen att ta oss till nästa utflyktsmål, Ulster American Folk Park, ett slags Skansen med autentiska hus från såväl Nordirland som USA. I husen kunde man sampråka med dåtidens lokalbefolkning.

På kvällen var vi lite trötta efter alla intryck, så det blev ganska lugnt häng med spel och annan gemenskap. Redan måndag! På förmiddagen hade vi ett par undervisningspass om bön, där konfirmanderna bland annat fick knåpa ihop egna versioner av "Vår Fader" och även skriva brev till Gud. Efter lunch var det shopping som gällde! Några av oss lade dock fokus på att dricka Hot Chocolate Supreme med vispgrädde och marshmallows! Bussarna till flygplatsen avgick vid lunchtid så vi fick med oss mat från boendet. Innan avfärd sammanfattade vi vad vi varit med om och vad vi hade uppskattat mest. Såväl vuxna som ungdomar var överens om att vi hade haft väldigt fina dagar, inte minst all vänlighet från alla dem vi mött är något som i alla fall jag tar med mig. Flygresan hem gick smidigt och lätt. Återseendets glädje i ankomsthallen på Linköpings flygplats vid 23-tiden på tisdagskvällen gick inte att ta miste på!

Hoppas vi ses igen, Derry!

Stefan Sandberg



kalendarium

Juni

7/6 14.30

Gudstjänst på Aspgården, Sandberg.

9/6 11.00

Pingstgudstjänst i Östra Ryds kyrka, Mårtensson.

14/6 14.30

Mässa på Aspgården, Sandberg.

16/6 14.00

Friluftsgudstjänst på Björkvik, Sandberg.

22/6 14.00

Friluftsgudstjänst i Gamla hemmet, Västra Husby. Mårtensson.

23/6 18.00

Musik i sommarkväll i Östra Ryds kyrka. Lotta Källström sång och gitarr, Roland Engdahl piano och trombon. Se sidan 12

26/6 18.00

Våffelkväll i Västra Husby församlingshem. Sofie Hallin, sång och Fredrik Törnvall gitarr. Se sidan 15

30/6 14.00

Friluftsgudstjänst på Aspgårdens äldreboende i Östra Ryd, Mårtensson.

Juli

3/7 18.00

Musik i sommarkväll i Gårdeby kyrka. Barbro Lindvall flöjt och Christina Öqvist-Matton piano. Se sidan 12

7/7 14.00

Friluftsgudstjänst hos Åke Hedén i Råssla, Mårtensson.

10/7 18.00

Våffelkväll i Östra Ryds församlingshem. Mogge och Carina sång, gitarr, klaviatur och bas. Se sidan 15

14/7 14.00

Friluftsgudstjänst hos Harrströms på Ringeby Storgård, Mårtensson.

17/7 18.00

Musik i sommarkväll i Västra Husby kyrka. Lisa Tilling, sång och Fredrik Törnvall gitarr. Se sidan 12

21/7 14.00

Friluftsgudstjänst i Luddingsbo V:a Villaområdets Dansbana, Sandberg.

24/7 18.00

Våffelkväll i Gårdeby församlingshem. Claes Andersson och Anita Lindqvist saxofon, sång och klaviatur. Se sidan 15

28/7 14.00

Friluftsgudstjänst tillsammans med Betania i hembygds museet i Östra Ryd, Sandberg.

31/7 18.00

Musik i sommarkväll i Östra Ryds kyrka. Kryspin, Julia och Nicole Biegniewski, tre fioler, sång och gitarr. Se sidan 13

Augusti

4/8 14.00

Friluftsgudstjänst hos familjen Adamsson, Nybble Söderköping, Sandberg.

7/8 18.00

Våffelkväll i Västra Husby församlingshem. Barninriktad våffelkväll med roliga aktiviteter för små och stora.

11/8 14.00

Friluftsgudstjänst hos familjen Anehed, Laurecenberg Gårdeby, Sandberg.

18/8 16.00

Gudstjänst i Västra Husby kyrka. Mårtensson.

Kom ihåg att gudstjänsterna på Aspgården är öppna för alla och för alla åldrar!

Hitta till Östra Ryds församlings friluftsgudstjänster :

- nr 1 16 juni **Björkviks Säteri, Tradition!**
Röda Korset dukar till fint kyrkkaffe!
- nr 2 22 juni **Gamla Hemmet, V Husby**
Hembygdsförening.
Gamla Hemmet ligger vid korsningen väg 210 och Gamla Övägen
- nr 3 30 juni **Aspgårdens äldreboende**
mitt i Östra Ryd.



- nr 4 7 juli **Råssla, hos Åke Hedén.**
Följ skyltning mot Boda i Östra Ryds samhälle.
- nr 5 14 juli **Ringeby, hos Harrströms.**
Vid Hylingekorset strax utanför Västra Husby kör du mot Nybble.
- nr 6 21 juli **Luddingsbo, Västra Villa-**
områdets dansbana. Följ skyltning från Gamla Övägen
- nr 7 28 juli **Hembygdsmuséet** i Östra Ryd tillsammans med Betaniaförsamlingen.
- nr 8 4 aug **Nybble, hos familjen**
Adamsson. Se vägen till nr. 5, men fortsatt längre!
- nr 9 11 aug **Laurenceberg, hos**
familjen Anehed/Larsson.
Från Gårdeby kör du mot Skärkind.



Lätt att komma ihåg:
Alltid söndagar kl 14:00!
Ta med något att sitta på
och kaffekorg - så ses vi!

Öppna kyrkor



Församlingens tre kyrkor; Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby är ofta öppna dagtid under vinterhalvåret och helger i samband med dop, vigslar och andra gudstjänster. Det är mest vaktmästarna som öppnar då.

Under sommarens helger är det frivilliga kyrköppnare som turas om att hålla kyrkorna öppna för besök, ljusständning och andakt och vi är väldigt tacksamma för de insatserna! Om du planerar ett besök i en kyrka så kan du ringa expeditionen eller en vaktmästare så ser vi till att kyrkan säkert är öppen.

Friluftsgudstjänster



Även i år bjuder församlingsbor in oss alla i alla åldrar till friluftsgudstjänster på den egna gräsmattan, eller gårdsplanen, eller ladan från söndagen den 16:e juni till och med den 11:e augusti. Men vi är välkomna redan den 30 maj till gökotta på Gårdebytorp! Det är bra att ta med något

att sitta på och en egen kaffekorg. Vid regn flyttar vi in i närmaste kyrka.

Obs – detta innebär ingen tävling i att visa upp bästa klippta gräsmattan eller snyggaste blomsterrabatten. Det är bara trevligt att fira gudstjänst på olika ställen i församlingen! Vi kommer gärna hem till dig nästa sommar. Finns det en sandlåda och lekredskap trivs barnen ännu bättre!
(för karta, se sidan 9)



Midsommarafton i Östra Ryd

(vid församlingshemmet)

10.00

Vi klär stängen och ställer iordning bord, kom och hjälp till, alla behövs.

15.00

Firandet börjar. Dans kring stängen, lotterier, servering m.m.

16.30 (ca)

Firandet avslutas.

Veckans barnverksamhet

Onsdag den 22 maj hade vi vår årliga sommarfest i och utanför Östra Ryds församlingshem och därmed också avslutning på veckans olika verksamhetsgrupper.

Under vecka 25 har vi vårt Sommarkollo i Västra Husby dit barn som är födda mellan 2009-2012 har fått anmäla sig till.

Det blir 4 intensiva dagar med sitt eget tema och där lek, pyssel och annat skoj ingår.

Därefter gör vi vårt sommaruppehåll och återkommer med inbjudningar till höstens termin som beräknas starta någon gång i början av september.

Håll utkik i nästa nummer av församlingsbladet "Mellan himmel och jord" som utkommer vecka 34.

En riktigt glad sommar önskar vi er alla!

Kom med på en bussutflykt!

Torsdag 4 juli går bussen till Vråka med besök i Lilla Återbruket som är ett litet glasbruk där man arbetar med att återvinna gammalt glas.
Kaffe med dopp i Magasinet i Vråka.
Anmälan senast 1 juli tel. 011 70613 Pris: 150 kr/vuxna och 50 kr/barn.

Torsdag 8 aug går bussen till Tyrislöt där vi besöker Skärgårdsmuseet och blir guidade på årets utställning: "Skärgårdspensionat under 100 år".
Kaffe med dopp hos Edgars, Nedre Lagnö.

Anmälan senast 5 aug tel. 011 70613 Pris kostar 150 kr/vuxna, 50 kr/ barn.
Båda resorna avgår från Östra Ryds kyrka 12:00, V Husby hållplatsen vid skolan 12:15 och strax därefter V Husby kyrka och båda resorna avslutas med besök i en kyrka utefter vägen.
Reseledare: Elisabet Larnemark



DÖPTA

23/3 HUGO BJERNER,
VÄSTRA HUSBY KYRKA

6/4 JACK PETTERSSON,
VÄSTRA HUSBY KYRKA

VIGDA TILL VILA

5/4 GUSTAV VON KANTZOW,
VÄSTRA HUSBY KYRKA

26/4 BERNT LJUNGBERG,
VÄSTRA HUSBY KYRKA

Pga. nya dataskyddslagen GDPR publiceras enbart döpta, vigda och vigda till vila av våra egna präster.

Livsglädje – mötet med Ilse

Får jag presentera Ilse Malmesjö, en lite äldre och glad personlighet, boende i Luddingsbo sedan många år. Ilse möter man ofta i Östra Ryds församlings olika verksamheter, oavsett i vilken av kyrkorna det sker. Vad man slås av vid mötet med Ilse är en oerhörd stark positivism, så min första fråga blir vad hon tänker på – om jag säger ordet Livsglädje? Ilse svarar snabbt:

– Att vakna på morgonen och sätta ner fötterna på golvet, att ta hand om mitt hus och min tomt. Mina barnbarn och barnbarnsbarn är ytterligare livsglädje, tyvärr bor de långt bort så vi ses inte så ofta. Det jag också tänker på är vår församling och allt som ordnas för oss som bor här. Det är gudstjänster, soppluncher, samtalsgruppen och det nya MessyChurch, där yngre och äldre får mötas. Det ligger ett stort värde i att få träffas vilket inte minst leder till att man kan få nya vänner!

Tror du att man kan sprida livsglädje eller måste det komma "inifrån"?

– Man kan sprida glädjen omkring sig men då måste man känna livsglädjen inom sig först. Jag har själv erfarenhet av dagar som varit svåra då mötet med en medmänniska kunnat locka fram känslan av glädje också i mig. Ett möte som lett till en djup vänskap och ett väldigt stöd.

Vad skulle du ge för råd till den som inte kan se livet på samma positiva sätt som du, och som kanske fastnat i



ett nedstämt läge?

– Då ska han eller hon skaffa sig biskop Martin Lönnebos Frälsarkrans, ett armband med pärlor med olika färger och olika betydelser. Ett häfte hör till där man kan läsa hans tankar kring varje pärla. Det ger både energi och glädje. Kärlekspärlorna är viktiga, där jag tolkar dem så att en står för den kärlek jag fått som barn. Den andra står för den kärlek jag därför kan ge dem jag möter i livet. Men "min" speciella pärla är Ökenpärlan, tankarna kring den har hjälpt mig i min egen "ökenvandring" många gånger.

Text Elisabet Larnemark

Musik i sommarkväll

-sommaren 2019



23 juni Östra Ryds kyrka

"Nära – En innerlig konsert"
med Lotta Källström & Roland Engdahl
Lotta sång och gitarr
Roland piano och trombon.

3 juli Gårdeby kyrka

"Flöjtdrillar och pianoklink"
Barbro Lindvall flöjtist från
Hovkapellet.
Christina Öqvist Matton piano från
kungliga Musikhögskolan

17 juli Västra Husby kyrka

"Musik innan skymningen"
Lisa Tilling sång
Fredrik Törnvall gitarr
Lisa Tilling är sångerska, körledare och
programledare i radio mm med
anknytning till Östra Ryd,
Fredrik Törnvall blandar influenser från
folk-, konst- och popmusik till ett
 eget uttryck som också ofta hämtar
inspiration från de östgötska skogarna
där han bor.



31 juli Östra Ryds kyrka

”Allt från Gärdebylåten till Paganini”
Nicole, Julia och Kryspin Biegniewska.
Fioler, gitarr och sång.

Kryspin, violinist, är känd som ”Norrköpings Paganini”. Nicole är 15 år gammal och har blivit utvald av en internationell jury som första pristagare i ”Stockholm International Music Competition”. Hon har även deltagit i Talang Sverige. Julia studerar för närvarande masterprogrammet i klassisk musik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har vunnit bl.a. Jan Wallanderpriset



Våra swish-nummer:

Kollekt: 123 006 23 31
Bokbord/ljuskassa: 123 092 68 65
Barnverksamhet: 123 327 66 49
Vuxenverksamhet: 123 464 24 76



Bara vara mig själv?

Är du född 2005 och vill lära känna nya kompisar och kanske också dig själv lite bättre?

Vill du prata om livet, kärleken och Gud och dessutom ha kul under tiden?

Då ska du konfirmera dig i Östra Ryds församling!

Vi ses en söndag i månaden med start den 22/9 och åker på tre läger.

Mer info och anmälan finns på vår hemsida: svenskakyrkan.se/ostraryd



Nu finns vi på Instagram och Facebook!

Instagram: [Ostra_ryds_forsamling](https://www.instagram.com/Ostra_ryds_forsamling)
Facebook: [/ostrarydsforsamling/](https://www.facebook.com/ostrarydsforsamling/)

Våffelkvällar

Vi äter våfflor tillsammans från kl 18.00 i trädgården vid församlingshemmet om vädret tillåter, annars inomhus. Någon gång mellan 18.30-19.00 drar musiken igång. En timmes underhållning inklusive en kort andakt där vi sjunger någon sommarsalm och får några ord på vägen.

Onsdag 26 juni

18.00 Västra Husby
Sofie Hallin sång
Fredrik Törnvall gitarr



Onsdag 10 juli

18.00 Östra Ryd
Mogge, Carina, Edwin och Elton
Svenlin, sång, gitarr, munspel,
klaviatur, bas och percussion



Onsdag 24 juli

18.00 Gårdeby
Claes Andersson och Anita Lindqvist
Saxofon, sång och klaviatur



Onsdag 7 augusti

18.00 Västra Husby
Skattjakt för hela familjen



MELLAN HIMMEL OCH JORD delas ut av **SVENSKA KYRKAN I ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING** som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. **FÖRSAMLINGS-EXPEDITIONEN** finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I församlingen finns de tre kyrkorna Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby.

ADRESS Östra Ryds församling, Västra Husby församlingshem, 605 96 Norrköping **TELEFONNUM-MER** 011-706 13 **HEMSIDA** svenskakyrkan.se/ostraryd **FACEBOOK** ostrarydsforsamling **INSTAGRAM** ostra_ryds_forsamling **E-POST** ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se **ANSVARIG UTGIVARE** Pontus Mårtensson **FORMGIVNING** John Tofte **TRYCK** Tellogruppen

PONTUS MÅRTENSSON

Kyrkoherde
070-631 35 02
pontus.martensson
@svenskakyrkan.se

STEFAN SANDBERG

Komminister
076-040 01 94
stefan.sandberg
@svenskakyrkan.se

BODIL HEDMAN

Kantor
072-555 73 19
bodil.hedman
@svenskakyrkan.se

JENNIE RASMUSSEN

Pedagog
072-231 43 66
jennie.rasmussen
@svenskakyrkan.se

KRISTINA GERDIN TOFTE

Pedagog
070-318 34 12
kristina.tofte
@svenskakyrkan.se

THERESE NYSTRÖM

Förvaltningsassistent
011-706 13
therese.nystrom
@svenskakyrkan.se

ELISABET LARNEMARK

Diakon
070-246 73 90
elisabet.larnemark
@svenskakyrkan.se

HELEN LILJA

*Kyrkvaktmästare
i Gårdeby och
Fastighetsansvarig*
070-259 66 88
helen.lilja
@svenskakyrkan.se

ROBIN JOHANSSON

*Kyrkvaktmästare
i Västra Husby*
070-699 06 13
robin.e.johansson
@svenskakyrkan.se

OLLE HILLEBERG

*Kyrkvaktmästare
i Östra Ryd*
070-228 96 62
olle.hilleberg
@svenskakyrkan.se

MIKAEL KARENRYD

*Kyrkvaktmästare
(säsongsanställd)*
072-212 49 30
mikael.karenryd@
svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSHEM

Östra ryd
011-721 77