

Kyrksurret

Lima Transtrand Sälen Tandådalen Rörbäcksnäs Sörsjön September - november 2019

Rörbäcksnäs kyrka

Återuppstånden ur askan

Kärlek Döden Resa
Lyssna Tro Se Vänner
Prata LÅNGTA Självinsikt
Våga Livet Musik
LEK

KONFIRMATION

Lima-Transtrands församling



Kvartalets
händelser

Möt vår
personal

KALENDARIUM

Var med i
våra körer

UNGDOMS
KÖREN

Da Capo
KÖREN

BARN
KÖREN

Glädje
KÖREN



Vecka	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10
3	11	12	13	14	15
4	16	17	18	19	20
5	21	22	23	24	25
6	26	27	28	29	30
7	31				

HÄNT sen senast



En sommar går fort och vad var det som hände under alla dessa veckor i juni, juli, augusti?

Låter nästan som en slagdänga av Per Gessle men nu handlar det om vår tid i orten. Underbara orienteringskonfirmander kom i juni och förgyllde dag och kväll i tre veckor. Inga höjda röster, inget gnäll utan ett intresse och aktivitet på alla håll och kanter med ett kunskapsinhämtande i orienteringens värld liksom vår kristna tro och tradition. På avslutningsdagen omgärdades konfirmanderna av lupiner, egenskapade texter och musicerande och fullt med folk.

Visst besökte många vårt fina café i Tandådalen där bakverken och bullarna tornade upp sig i bästa för-

måga och bagarstugan i Lima var inte sämre på att erbjuda trevliga samspråk.

Nationaldagsfirandet på Västangården med fint ordnade aktiviteter, fika och engagemang från så många ordsbor. En av församlingens körer sjöng ledd av vår kantor som gladeligen spelade. När stillhet infann sig hade Roger Pernling en fin predikan.

Fäbodgudstjänster som bryter av den övriga tiden på året ger en fin glimt av vad tro och gemenskap kan vara. Sommarlek och vandringar över hela vår församling har glatt besökare och vandrare i olika åldrar vilket har blivit många fina möten genom sommarmånaderna, för att inte glömma alla musikkvällar som förgyllde atmosfären i fjällkyrkorna och Lima konserten som återvändarna höll i.

Framför oss ligger hösten och när kvällarna blir mörka så far du upp på fjället för att lyssna på musik, finner stillhet på andakterna, lyssnar på Emilia Gudmunds med vänner när de hyllar och tolkar Björn Afzelius i Lima kyrka. När dagen är klar låter du alla sinnen vara med när måndagsträffarna erbjuder på ett rikt utbud där soppa med allsång kläms in mellan varven men innan dess så har du varit på gubb-frukost med Roger.

Välkommen till en fullspäckad höst i vår församling och titta gärna in på vår hemsida eller expedition i Lima



Konfirmation. Vet Du vad det är? Stora frågor kräver stora svar. Vilka är dina? Finns det någon som alltid har rätt? Vilken är världens bästa dag? Finns Gud? Har alla samma chans? Är det du som bestämmer

hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill? Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Lima-Transtrands församling bjuder in dig som är född 2004 och 2005 till konfirmation 2019-2020. Under konfirmationstiden får du möjligheten att fundera på vem du är

och vad du tror på tillsammans med andra. Vi möts i samtal, diskussioner och gudstjänster. Vi åker på läger och ser hur vår omvärld ser ut.

Upptaktsträffen var den 25/8 men missade du den och vill vara med är det bara att höra av sig.

Viktiga datum konfirmationsgruppen

- 1:a lägret: 13-15/9 i vildmarksby
- 2:a lägret: runt 2:a advent i större stad
- Konfirmation: Trettonhelgen

Svenska kyrkan 
LIMA-TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

Kyrksurret

September - november 2019



Lima-Transtrands Församling
Prästgården
780 64 Lima
Telefon 0280-593 100

www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Kyrksurret är en kvartalsvis utkommen skrift som distribueras per post och som även finns digitalt på församlingens hemsida; www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Ansvarig utgivare:
Birgitta Arneving Tel 0280-593 110
E-post birgitta.arneving@svenskakyrkan.se

© Lima-Transtrands församling
Texter: Birgitta Arneving, Anna Hultén, G Jonas Gustafsson
Foton: G Jonas Gustafsson
Illustrationer: G Jonas Gustafsson, www.jonasillustration.se
Grafisk formgivning och produktion: Jonas Illustration & Reklam
Tryck: STUART Print



En sida av Birgitta

Det har varit sommar ännu en gång, och livet börja sakteliga återgå till vardagen igen efter semester, lov och ledighet på ett eller annat sätt. För mig var ledigheten välbehövlig men när jag var liten och gick i skolan längtade jag nästan alltid efter skolan, att få lära mig nya saker, träffa klasskamraterna och lärarna. Vi var en sammanhållen klass genom hela grundskolan och hade fantastiska lärare som höll ihop klassen på ett enastående sätt. Ingen var utanför, utan alla var med och än idag så träffas många av oss, trots att vi bor på olika håll i vårt långsträckta land och i världen.

Visst fanns det somrar som jag längtade mindre till skolan men bara lite och det var när hela familjen, mormor, moster och kusiner var på Ön i Stockholms skärgård eller när jag fick upptäcka spännande livsutrymme på vackra Åland. Tidigt förstod jag att alla barn och ungdomar inte gillade lov och det spelade ingen roll om det var sportlov, jullov eller sommarlov för på något egendomligt sätt fick våra begåvade lärare oss, ja hela klassen att se att det fanns en annan verklighet här i livet. Lov för vissa innebar en ökad utsatthet av våld och ensamhet och ibland mycket sparsamt med mat.

Genom mitt arbetsliv har jag tagit del av denna utsatthet hos människor oberoende ålder. Sett mörkblåa märken, svåra skador både själsligt och kroppslig, lagt örat till jorden för att höra människors rop på hjälp och dela deras berättelser. Dessvärre så finns allt detta mitt ibland oss. Om allt detta har även Astrid Lindgren skrivit och minns jag rätt så skrev hon i ett tal (1978) när hon tog emot ett pris i Tyskland. ”Om barnet skall bli en varm, öppen, förtroendefull människa med förståelse till gemenskap eller en känslökall destruktiv ensamvarg, det avgör de som tar emot barnet i världen och lär det vad kärlek är eller också låter bli att visa vad kärlek är.”

Så vi får hjälpas åt att våga se, lyssna och våga ställa

frågor. Inte lyssna så mycket på vad andra säger utan bilda sig en egen uppfattning och våga stå för det. Det var så Jesus gjorde och gör, en blick på det samhälle han levde i och det är med andra ord en blick från den utsattes position.

Oberoende om jag arbetar eller är ledig så gillar jag liksom många andra att lyssna och ta del av Sommar i P1. I år så speglades människors utsatthet, kurage och mod i många av programmen. Stina Wolter, Carina Bergfeldt och Anders Hansen var några av sommarpratarna som speglade detta men som också ingav ett hopp för mänskligheten. Att vi har möjlighet att förändra dagens värld så att den inte faller i mörker för kommande generationer. Jag vill åtminstone tro att vi fortfarande kan lita på varandra, sanna välgrundade kunskaper, att vi hälsar på varandra och att vi behöver varandra. Filosofi kanske, men filosofin är den vetenskap som ställer besvärliga frågor, som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, moralen och vetandet - kunskap. Oj, då det här var nog förra årets sommarpratare Åsa Wikforss (som intar stol nr sju i Svenska Akademin) som tittade fram mellan hjärnvindlingarna.

”Man blir tuff av filosofin. Det är raka rör och man står för det man tycker” Det är Åsa Wikforss ord men kan lika gärna vara Jesus ord.

Nu kommer snart löven att virvla runt och vi kanske upplever det som ett lövregn och härliga dofter som vår natur ger oss. Somliga av oss väntar på den årliga jakten eller se fjällen bli rosa-röda av ljungen. Det är en fin tid vi går till mötes och i vår församling finns det så otroligt mycket att delta i och göra.

En stunds vila och gemenskap, blandat med samtal över en härlig kopp kaffe med dopp i vår vidsträckta församling.

*Gud, lär mig konsten att vila,
Vila i tillit som bär.*

*Gud lär mig vila helt viss om
Att du mig hjälper just här.*

Psalm 909

Birgitta Arneving, Kyrkoherde



Carl-Johan Åkerstedt

ICA SÄLEN

Det är en ynnest att få bo i Sälens by. Jag flyttade till byn tillsammans med min familj för cirka 2 år sedan. Vi har trivts här från första stund. Miljön levererar hela året, självklart står skidåkning vintertid högt på listan. Samtidigt har vi upptäckt att Sälen också erbjuder många aktiviteter även under årets övriga årstider, vandring, cykling och bad. Nästan allt som händer och alla aktiviteter i Sälen handlar om rörelse och gärna rörelse utomhus i för oss en mycket fin miljö, något som jag och min familj uppskattar mycket. Jag tror att det fokus som finns på idrott och föreningsliv här, där positiva ledare lyfter och

peppar våra unga människor leder till att våra barn mår bra och bygger värderingar som är viktiga i livet. En mycket stor anledning till att vi mår så bra i Sälen är också mötet med så många trevliga människor och nya vänner.

Anledningen till att vi flyttade hit till Sälens by är mitt jobb som ICA-handlare. Jag driver ICA Nära Sälen. Jag har jobbat inom ICA i stort sett hela mitt liv. Som 14-åring fick jag mitt första jobb på ICA Oxen i min hemstad Mariestad. Där startade drömmen som först tog mig till Sthlm som avdelningschef på ICA Maxi Häggvik, därefter bar det av till "Dalarnas lustgård" byn Dala-Floda där jag drev byns ICA Nära och nu har ICA tagit mig hit. Att driva ICA Nära Sälen är en rolig och spännande utmaning. Jag vill driva en butik där varje bybo känner sig hemma och hittar det sortiment som han/hon önskar och samtidigt ska butiken matcha våra turister som besöker Sälen.

Jag känner en härlig puls i Sälens by och Sälensfjällen. Det händer saker och det finns en oerhört stark drivkraft och företagarglädje hos människorna som bor här.

Som föräldraledig är jag inne i häftig period i livet. Jag får ta del av alla våra tre barns utveckling, Greta, vår yngsta, som snart tar sina första steg, Melker 5 år som bollar sina tankar och cyklar "non stop" och Vilma 9 år som ska börja årskurs 3 och beger sig ut på äventyr med sina vänner. Att byta perspektiv och få distans till jobbet i och med min föräldraledighet har gett mig nya idéer som leder till utveckling av butiken. Tack vare föräldraledigheten har jag också landat i vikten av att ha balans i livet. Siffror och bokslut är inte allt, livet är här och nu och vi lånar våra barn och de människor vi får ha i våra liv!

Väl mött! Carl-Johan Åkerstedt

UR PERSONALEN

Mårten Gunnarsson VAKTMÄSTARE



Jag heter Mårten Gunnarsson och har jobbat i Lima kyrka i ett år som vaktmästare. Jag är född och uppvuxen i Lima där jag spenderat mina barndoms år. Nu mera bor jag i Malung med min fru och barn. Bäst trivs jag när jag är ledig och får umgås med familjen både i naturen och i husvagnen. Jobbet är fritt och kräver en god kondition för att hinna med allt som behövs göras under sommaren.

Åsa Olsson VAKTMÄSTARE/HUSMOR



Jag är född i Stockholm, uppvuxen i Vansbro. Bor i Lima. Jag har jobbat som skinnsömmerska i 20 år på PG Elfström. Uppsagd 2009 på grund av arbetsbrist. Då sökte jag arbete i Lima Transtrands församling och fick då säsongjobb på kyrkogården. Städade på fjället på vintern och var skinnskolelärare en stund i Malung. Har en grundutbildning i trädgård som jag gick i Umeå. Fick fast anställning 2011 här i församlingen. Jag brukar säga lite på skoj "från symaskin till grävmaskin". Har två vuxna barn, en pojk och en flicka. Detta är ett mycket varierande jobb. Både glädje och sorg. På fritiden så ränner jag runt, odlar lite i pallkragar och är mycket modeintresserad. På vintern åker jag längdskidor.

Runa Gunnarsson LEDAMOT I KYRKORAD OCH KYRKOFULLMÄKTIGE



Karlskoga är min födelseort och uppväxtstad. När jag slutat skolan arbetade jag några år på olika sjukhus. 1961 började på sjuksköterskeskola i Uppsala, och 1964 blev jag legitimerad. I Uppsala träffade jag min man, en Transtrandskarl. På det viset hamnade jag i Lima med man och tre söner, samtliga finns inom Dalarnas gränser. Direkt vi flyttade hit fick jag arbete på Lima gamla sjukstuga. Från 1978 till 2005 tjänstgjorde jag som skolsköterska i Lima-Transtrands alla skolor, som då var sex till antalet. Nu är endast tre kvar! Hur jag blev engagerad i kyrkan? Jo, det var så att namn behövdes på en lista och på den vägen är det. Kyrkans förvaltning och ekonomi är de vanligaste frågorna som förekommer. Jag ska inte glömma alla intressanta och trevliga personer som man får förmånen att träffa. Numera är det bara jag och hunden som finns kvar i huset.

Kom med och sjung!



I vår församling finns flera körer och vi hälsar alla välkomna att delta!
Mer info: www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen
Kontakta gärna någon av våra musiker om du har frågor.
Telefon och e-post finns på sista sidan.

Finn 7 Fel



konsert

i Lima kyrka 2 oktober kl 19.00



EMILIA GUDMUNDS MED VÄNNER
TOLKAR OCH HYLLAR BJÖRN AFZELIUS

TRANSTRANDS KYRKA



Arbetet med Transtrands kyrka fortlöper som det ska och vi hoppas att Allhelgona helgen kan firas som vanligt. Inga mer höststormar som äventyrar vår vistelse i kyrkan vill vi ha. Kyrkans torn och långskepp blir som nya men det var och är ett kostsamt vidmakthållande av vårt kulturarv.

Som medlem i Svenska kyrkan, Lima-Transtrands församling bidrar du till att kyrkobyggnader bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.



11-kaffebesökare får krypa in under byggnadsställningar för att samlas till 11-kaffe på tisdagarna. Det är den enda aktivitet vi kan genomföra i vår fina kyrka. Tålmod får råda för övriga aktiviteter och 80-årskalas får firas i november när Emil har namnsdag.



RÖRBÄCKSNÄS KYRKA

Rörbäcksnäs nuvarande kyrka är som Fågel Fenix, den återuppstod ur askan. Den ursprungliga kyrkan, invigd 1909, förstördes helt av en brand natten till den 24 maj 1992. Drygt ett år senare var dock kyrkan återuppbyggd, som en avbildning av den gamla.

Ursprunget

De första bosättarna kom till området på 1760-talet. Kyrkogården tillkom som en följd av finnmarsbornas begäran, 1869, att anlägga kapell och kyrkogård på platsen. Invånarnas initiativ förorsakades av svårigheterna att transportera döda den långa vägen till Lima, för begravning vid sockenkyrkan. Vägar var då så gott som obefintliga och väderförhållandena oftast svåra. Under rödsotepidemin 1819 hade man tvingats begrava de döda vid Vallsjön. I juni 1879 invigdes kyrkogården. Bland gravvårdarna, de flesta av sen tillkomst, står sydost om kapellet en grav- och minnessten över de första som begravdes på kyrkogården; makarna Olsson som begravdes där år 1879. Kyrkan invigdes 1909 efter många turer.

Kyrkan före branden

Rörbäcksnäs kyrka uppfördes som ett rektangulärt långhus med smalare korparti samt med två mindre korsarmar i norr respektive söder, i höjd med långhusets mitt. Kyrkan fick kvadratiskt torn i väster med portal under skärmtak. Tornet förstärktes i väster med svartmålad snedställda stråvor. Långhus och kor täcktes med branta sadeltak, tornets spira med pyramidtak, s.k. torntak, över korsgavlar. Taken var ursprungligen klädda med spån. Säregna blev kyrkans fönsteröppningar som skiljer sig till storlek, form och uppsättning mellan fasadernas olika delar. Även tornet har skiftande öppningar i skilda nivåer. Invändigt präglades kyrkans karaktär särskilt av den öppna takkonstruktionen med synliga takstolar som utnyttjades

dekorativt i form och färg. Den grå eller rosa laserade panelbeklädnaden på tak och väggar bidrog till kyrkorummets varma utstrålning. Flera förändringar genomfördes under åren i samband med upprustningar av byggnaden. Vid den omfattande restaureringen 1960 fick kyrkan ny panelbeklädnad såväl utvändigt som invändigt. Fasaderna fick stående panel enligt dagens utförande.

Kyrkan efter branden

Kyrkan återuppfördes till största del som en exakt replik av byggnaden och speglade dess tillstånd före branden. En väsentlig förändring är att skiffertaket ersattes med svart målad plåt. Invändigt fick kyrkorummet en ljusare och varma färgsättning i blått, grått och rött.

Inredning och inventarier

Under brandnatten 1992 kunde de flesta inventarierna räddas och de är numera efter restaurering återinförda till kyrkan. Kyrkans inredning och inventarier präglas av en genuin och rörande enkelhet som speglar bygdens historia. Altaranordningen består av ett enkelt altarbord av trä med marmorerat ramverk och speglar av grålaserad stående panel. Den härstammar från invigningen 1909 och räddades från branden. Över altaret står ett altarkors av trä, marmorerat och med guldkanter och rosenkrans. Det är tillverkat och skänkt av en bybo, 1960. Bakom altaret har korets sexkantiga överfönster, kallat "Unionfönstret", en glasmålning som förenar Sveriges och Norges färger. Fönstret kommer från den ursprungliga kyrkan och räddades vid branden. Predikstolen härstammar



från kyrkans invigning 1909. Dopfunten av bemålad ek hör till kyrkans äldsta inventarier. Den är utförd 1887 och övertog från Lima kyrka. Mittpelarna som är dekorerade med utskurna sjungande änglar räddades vid branden och kunde återinsättas på sina ursprungliga platser. Kyrkans tre ljuskronor av mässing anskaffades 1909 och 1910, de överlevde branden och återinsattes på sina platser. Även vägglampetterna, som tillverkades av skolbarn i slöjden, tillhör kyrkans ursprungliga inredning. Strax före branden hade ett tornur anskaffats till kyrkan. Man hade dock inte hunnit installera detta och det sitter därför nu på sin planerade plats i det nya tornet. Kyrkans ursprungliga orgel, som invigdes en månad före branden, blev lågornas byte. Nuvarande orgel, om tio stämmor och med två manualer, installerades 1995. Kyrkans ursprungliga klockor, från 1900, smältes delvis i branden. De är numera uppställda utanför kyrkan, norr om tornet som ett minne över ödesnatten den 24 maj 1992. Nuvarande klockor är gjutna 1993 och är lika de ursprungliga i ton och storlek.

Kulturhistoriskt värde

Rörbäcksnäs kyrka och kyrkogård utgör ett vittnesbörd över nybyggarnas kyrkobyggen. Kyrkan uppfördes i en säregen provinsiell nygotisk stil; med knappa resurser och genuina lokala bidrag. Kyrkans historia vittnar även om de återkommande eldsvådor som drabbat många kyrkobyggnader i landet, samt om den starka viljan att med alla medel övervinna ödet.

Informationstips: www.rorbacksnas.se

September

- Söndag 1 september**
11.00 Mässa med frälsarkransen i Tandådalens fjällkyrka
- 15.00 Gudstjänst i Sä lens fjällkyrka
- Måndag 2 september**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Anders Westerlund-skogen och musiken.
- Tisdag 3 september**
9.30–11.30 Öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 4 september**
13.00 Vandrings – kortare vandring ca 2 timmar som utgår från Tandådalens fjällkyrka.
19.00 Musikkväll i Sä lens fjällkyrka. Helena Spets, konsert som bjuder på allt från orgel till tvärflöjt.
- Torsdag 5 september**
10.00 Fjällvandring upp på fjället ca 5 timmar, samling vid Sä lens fjällkyrka.
- Söndag 8 september**
11.00 Gudstjänst med frälsarkransen i Lima kyrka
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
- Måndag 9 september**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Bo Gustafsson och Anita Ohlander berättar om Röda korsets arbete.
- Tisdag 10 september**
9.30–11.30 Öppna förskolan i Sä lens fjällkyrka.
11.00 11-Kaffe med allsång i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt på Bompabackens äldreboende
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka. Transtrands spelmanslag, folkmusik från bygden.
- Onsdag 11 september**
19.00 Andakt i Sä lens fjällkyrka.
- Söndag 15 september**
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
15.00 Mässa i Sörsjöns kapell
- Måndag 16 september**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Dråktprojektet i Lima och Transtrands socknar.
- Tisdag 17 september**
9.30 Öppna förskolan i Lima kyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt på Skålmogårdens äldreboende, Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 18 september**
9.00–11.00 Gubbfrukost Lima Bagarstuga
19.00 Musikkväll i Sä lens fjällkyrka. DaCapokören-församlingens egen kör på fjället.
- Torsdag 19 september**
12.00–14.00 Födelsedagskalas för alla som fyllt 80 år eller mer i Rörbäcksnäs kyrka.
- Söndag 22 september**
11.00 Mässa i Lima kyrka.
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
- Måndag 23 september**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Dalarnas Parasportförbund - Pär Uhlén och Louise Perottosdotter.
- Tisdag 24 september**
9.30–11.30 Öppna förskolan i Sä lens fjällkyrka.
14.00 Andakt på Bompabackens äldreboende, 11-kaffesångarna medverkar.
- Torsdag 26 september**
19.00 Musikkväll i Sä lens fjällkyrka. Konsert med musiker från Country-SM
- Lördag 28 september**
11.00 Konsert med andakt musiker från Country-SM
- Söndag 29 september**
11.00 Mässa i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst i Sä lens fjällkyrka.
- Måndag 30 september**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Soppa och lite allsång. Glädjekören medverkar.

Oktober

- Tisdag 1 oktober**
9.30 Öppna förskolan i Lima kyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt på Skålmogårdens äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 2 oktober**
9.00–11.00 Gubbfrukost Rörbäcksnäs kyrka
19.00 Konsert – Emilia Gudmunds med vänner tolkar och hyllar Björn Afzelius, Lima kyrka. Se annons.
- Torsdag 3 oktober**
12.00–14.00 Födelsedagskalas för alla som fyllt 80 år eller mer i Sörsjön.
- Söndag 6 oktober**
11.00 Gudstjänst i Lima kyrka.
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.
- Måndag 7 oktober**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Anders Bjernulf kommer och berättar om Scandinavian Mountain Airport
- Tisdag 8 oktober**
9.30 Öppna förskolan i Sä lens fjällkyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende
- Onsdag 9 oktober**
19.00 Andakt i Sä lens fjällkyrka
- Lördag 12 oktober**
10.00–15.00 Kyrkans loppis, kyrkbacken vid Lima kyrka.
- Söndag 13 oktober**
11.00 Gudstjänst för stora och små i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Barn och ungdomskören medverkar. Gudstjänst i Sörsjöns kapell.
- Måndag 14 oktober**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Vi får besök av Stickcafé, Lotta Skogmo och Stina Lindow.
- Tisdag 15 oktober**
9.30 Öppna förskola i Lima kyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 16 oktober**
9.00–11.00 Gubbfrukost Tandådalens kyrkstuga/café
- Söndag 20 oktober**
11.00 Folkmusikmässa i Lima kyrka
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
- Måndag 21 oktober**
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka. Musik med Järd Samuelsson.
19.00 Konsert i Rörbäcksnäs kyrka med Järd Samuelsson.
- Tisdag 22 oktober**
9.30 Öppna förskolan i Sä lens fjällkyrka.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende
- Onsdag 23 oktober**
19.00 Taizémässa i Sä lens fjällkyrka
- Torsdag 24 oktober**
18.00 Kyrkofullmäktige Insidan, Lima kyrka.
- Söndag 27 oktober**
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
15.00 Mässa i Sä lens fjällkyrka
- Måndag 28 oktober**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Soppa och lite allsång.
- Tisdag 29 oktober**
9.30 Öppna förskola i Lima kyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 30 oktober**
9.00–11.00 Gubbfrukost Lima Bagarstuga
- Torsdag 31 oktober**
12.00–14.00 Födelsedagskalas för alla som fyllt 80 år eller mer i Lima kyrka.

November

- Lördag 2 november**
15.00 Minnesgudstjänst i Sä lens fjällkyrka.
17.00 Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka.
19.00 Minnesgudstjänst i Lima kyrka.

- Söndag 3 november**
15.00 Minnesgudstjänst i Sörsjön
18.00 Minnesgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
- Måndag 4 november**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Vi får besök av Marit Lundevall rektor på Ungårde skola.
- Tisdag 5 november**
9.30 Öppna förskolan i Sä lens fjällkyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende
- Onsdag 6 november**
19.00 Andakt i Sä lens fjällkyrka
- Söndag 10 november**
11.00 Gudstjänst för stora och små – ungdomskören medverkar.
15.00 Mässa i Sä lens fjällkyrka.
- Måndag 11 november**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Jörgen Claesson berättar om Livsloppet, en insamling till Cancerfonden.
- Tisdag 12 november**
9.30 Öppna förskolan i Lima kyrka.
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 13 november**
9.00–11.00 Gubbfrukost Rörbäcksnäs kyrka
- Torsdag 14 november**
12.00–14.00 Födelsedagskalas för alla som fyllt 80 år eller mer i Transtrands kyrka.
- Söndag 17 november**
11.00 Mässa – kyrkoåret i ton och färg i Lima kyrka
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
- Måndag 18 november**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Maria Pettersson – Knutsbogården kommer och inspirerar oss med lite pyssel inför kommande helger.
- Tisdag 19 november**
9.30 Öppna förskola i Sä lens fjällkyrka
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende, 11-kaffesångarna medverkar.
- Onsdag 20 november**
19.00 Andakt i Sä lens fjällkyrka
- Söndag 24 november**
11.00 Mässa i Transtrands kyrka.
11-Kaffesångarna medverkar.
15.00 Gudstjänst i Sä lens fjällkyrka.
- Måndag 25 november**
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. Soppa och lite allsång.
- Tisdag 26 november**
9.30 Öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt på Skålmogårdens äldreboende
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
- Onsdag 27 november**
9.00–11.00 Gubbfrukost Tandådalens kyrkstuga/Café

BAKLUCKE-LOPPIS
på kyrkbacken i Lima
Lördag 12/10 10.00-15.00
Fyll bilen med grejer och kom.
Perfekt tillfälle att bli av med gamla saker och att fynda nya!
Välkomna!
Det som du inte får sålt och inte vill släpa hem kan vi ta hand om och lämna till Återbruk.
Ring om du har frågor: 0280-0280-593 100

POST SKRIPTUM

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Församlingsexpedition

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima • Telefon: 0280-593 100 • E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen • Öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16

Expedition/Administration

Assistent **Karin Algotsson** • 0280-593 105 • karin.algotsson@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde **Birgitta Arneving** • 0280-593 110 • birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Komminister **Roger Pernling** • 0280-593 125 • roger.pernling@svenskakyrkan.se

Musiker

Musiker **Emil Sjölin** • 0280 - 593 115 • emil.sjolin@svenskakyrkan.se
Kantor **Helena Spets** • 0280-593 124 • helena.spets@svenskakyrkan.se

Undervisning

Församlingspedagog **Anna Hultén Gustafsson** • 0280-593 116 • anna.hulten@svenskakyrkan.se

Assistent/Husmor

Assistent/Husmor **Malin Svedin** • 0280-593 114 • malin.svedin@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Stockhaus** • 0280-593 106 • anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Ase Åkesdotter Jonasson** • 0280-593 107 • ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Karin Jonasson** • 0280-593 111 • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Emma Östensson** • 0280-593 112 • emma.ostensson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna-Karin Dismats** • 0280-593 121 • anna-karin.dismats@svenskakyrkan.se

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Anders Bjurström** • 0280-593 117 • anders.bjurstrom@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Mårten Gunnarsson** • 0280-593 104 • marten.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Louise Perottosdotter** • 0280-593 109 • louise.perottosdotter@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare samt Husmor **Åsa Olsson** • 0280-593 103 • asa.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Katarina Tors** • 0280-593 119 • katarina.tors@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Lars Igelström** • 0280-593 118 • lars.igelstrom@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Städare **Helen Pettersson** • 0280-593 113 • helen.s.pettersson@svenskakyrkan.se

Kom ihåg att alla är välkomna att vara med på olika hörn i vår församling.
Vill du vara kyrkvård, volontär, göra punktinsatser etc - bara att höra av sig!

Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i december 2019.



*Njut
av hösten!*