

KYRKFÖNSTRET

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR NORUMS OCH ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGAR

NR 4 | VINTER 2016



Se Gud i varandra

Advent och jul är verkligen motsatsernas högtid. Här finns mycket yta och glamour samtidigt som advent och jul talar om våra livs innersta möte med Gud.

Sista dagen i oktober hade jag för-månen att få delta i reformations-jubiléet. Ett firande som Svenska kyrkan och Sverige fick vara värd för. Alla ville vara med när katoliker och lutheraner högtidlighöll reformationen och det Martin Luther fått betyda.

Men vad var bakgrunden till att de som tidigare varit motståndare och önskat livet ur varandra nu kunde stå och säga, förlåt och tack för det som hänt?

De samtal som förts fram till mötena siste oktober handlade om att i grunden känna igen något av sig själv i den andre. Varken katolska eller lutherska kristna kan förneka Guds närvaro i den andres kyrka. *Vi ser att Gud finns hos er!*

Att känna igen det som är viktigast för en själv hos den andre och lägga skillnaderna åt sidan blev nyckeln till att lära känna varandra.

En djup mänsklig erfarenhet, se likheter istället för skillnader. Låt inte skillnaderna hindra dig att se den andres kvaliteter.

Advent och jul handlar om detta, att se det som ligger djupare och att upptäcka Gud i ditt och andras liv.

En tro på Gud saknar inte invändningar, berättelsen om Jesu födelse utmanar oss att se djupare. Vad talar en kristen tro om? Djupast sett om hur Gud möter dig i ditt liv.

Igenkänningsfaktorn är stor och vi kan se likheter med våra egna liv i julens händelser. Om hur Gud möter dig i det lilla, vardagliga och blir människa, hur mänskligt lidande inte utesluter

Guds närvaro, att rik och fattig finns med i den underliga berättelsen som slutar i Betlehemnattens lovsång.

Ta sikte på det gemensamma i ditt möte med vänner och släktingar och vidare på att Gud faktiskt möter dig i ditt liv, hur det än kan se ut. Då kommer du att fördjupas och finna en ny väg i relationen till Gud och dina medmänniskor.

En välsignad jultid önskar



ERIC MUHL, KYRKOHERDE

Mail: eric.muhl@svenskakyrkan.se

Tfn: 0303 - 660 02

Församlingsbladet KYRKFÖNSTRET, NR 4 | 2016

Delas ut av Posten som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom Stenungsunds pastorat (Norums och Ödsmåls församlingar).

Svenska kyrkan 
STENUNGSUND

Ansvarig utgivare:

Eric Muhl, kyrkoherde
Mail: eric.muhl@svenskakyrkan.se
Tfn: 0303 - 660 02

Tryck:

Litorapid Media AB, Göteborg.
(Miljöcertifierade enligt ISO 14001)



Adress, församlingsexpedition:

Kristinedalsvägen 2, 444 47 Stenungsund
Tfn, vxl: 0303 - 660 00
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND

Layout:

Per Jonsson, kommunikatör
Mejl: per.s.jonsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0303 - 660 54

Omslagsbild:

Kollage från årets julspel
i Kristinedalkyrkan.



SvenskaKyrkanStenungsund





FOTO: SEIVAN M. SALIM/IKON

Betraktelse: Glöm inte att fira jul!

När du läser det här har vi nyss avslutat årets föreställningar av julspelet i Kristinedalkyrkan.

Kanske är du en av alla dem som har tagit chansen att besöka vår version av Betlehem. Träffat herdar, djur, änglar, Maria, Josef och alla de andra.

Om du inte har haft möjlighet i år så tror jag att du ändå har någorlunda koll på storyn: skattskrivning, åsna, gravid Maria, fullbokat värdshus, stall, herdar, änglar, stjärntydare, Herodes och flykt till Egypten.

Själv fick jag vara berättare när vi gjorde julspelet i tredje klass, i år hade jag avancerat till att spela Josef.

Det händer något med en när Josef-dräkten åker på. Att få kliva in i berättelsen är att också få göra den till sin egen. Även om vi som är med följer manus så berör replikerna. Och även om vi borde vara hjärtligt trötta på de olika scenerna så är de ändå som nya varje gång de spelas.

Berättelsen om det där barnet som föds påverkar fortfarande människors liv – också i år sökte sig människor till Betlehem för att se vad som hade hänt. Också i år stod de inför det ofattbara i att möta Gud själv i ett litet barns gestalt.

De flesta som kom och tittade på oss hade inte med sig några presenter. Istället fick alla möjligheten att ta med sig något från stallet.

Ljuset från stjärnan lyser fortfarande över vår värld. Och det löfte och hopp som ljuset pekar mot, det får vi alla bära med oss hem. Som en påminnelse om att vi inte får glömma att fira jul, i år också.

För när vi står inför en värld som vi inte känner igen, när vi lyssnar till olika rapporter om hur humanism och människovärde urvattnas så är firandet av julen en tydlig och tacksam motståndsrörelse.

Berättelsen om hur en ung familj står inför stängda dörrar och krystade bortförklaringar är ingenting som bara händer "vid den tiden".

Många människor delar Maria och Josefs erfarenhet av att gå från plats till plats utan att möta barmhärtighetens evangelium om en öppen dörr och en trygg plats att vila på.

Så glöm inte att fira jul! För det som händer då händer också nu. Skådeplatsen är inte först och främst Betlehems härbärgen utan Europas gränser. Barnen det handlar om idag föds inte i stall utan i ett flyktingläger.

Men julens budskap är inte annorlunda idag. Och det är det vi ska fira, så mycket vi bara kan.

Fira att den här världens maktmedel inte kan stå emot den överflödande kärleken. Fira att barnet som föddes för alltid förändrade människans relation till Gud, för det var Gud själv som föddes. I barnets blick ser vi Gud, och med Jesu blick ser Gud oss.

Så glöm inte att fira jul. Med julklappar, mat, Kalle Anka, Karl-Bertil och allt annat som hör julen till. Fira att Gud blir människa, ett barn som föds i utanförskap och misär. Fira nu, och fortsätt sen att dela bröd och fred i världen. Gud till ära och människor till tjänst. Så att inga fler barn ska behöva födas utan framtidshopp och livets nödvändigheter.

Så att ljuset från Betlehem fortsätter att lysa upp människors liv och förändrar vår verklighet. Kristus till jorden är kommen – oss är en frälsare född.

JOHN ALSTERSJÖ, UNGDOMSPRÄST

Gudstjänster under julhelgen

SÖNDAG 18 DECEMBER 4 S. I ADVENT

10.00 Kristinedalkyrkan	Mässa	Petter Ölmunger
11.00 Norums kyrka	Mässa	Gunnar Holmquist
18.00 Ödsmåls kyrka	Musikgudstjänst	Ödsmåls kyrkokör, Hogia in voice, Janne Bjerger, Sara Flodström, Måns Kennborn, Petter Ölmunger

TISDAG 20 DECEMBER

18.30 Kristinedalkyrkan	Veckomässa	John Alstersjö
-------------------------	------------	----------------

TORSDAG 22 DECEMBER

19.00 Stenungsunds kapell	Jul i kapellet	Musikgudstjänst med ungdomar John Alstersjö
---------------------------	----------------	--

LÖRDAG 24 DECEMBER JULAFTON

11.00 Norums kyrka	Samling vid krubban	Unga röster och Joyful Lisa Maria Strandberg
11.00 Ödsmåls kyrka	Samling vid krubban	Måns Kennborn, Petter Ölmunger
17.00 Norums kyrka	Julbön	Gunnar Holmquist
17.00 Ödsmåls kyrka	Julbön	Ann-Sofie Andersson, Catarina Holmgren Martinsson
23.30 Kristinedalkyrkan	Midnattsmässa	Julkören, instrumentalister, Catarina Holmgren Martinsson

SÖNDAG 25 DECEMBER JULDAGEN

07.00 Norums kyrka	Julotta	Norums vokalensemble John Alstersjö
07.00 Ödsmåls kyrka	Julotta	Ödsmåls kyrkokör, Petter Ölmunger
11.00 Kristinedalkyrkan	Mässa	John Alstersjö, Eric Muhl

MÅNDAG 26 DECEMBER ANNANDAG JUL

11.00 Norums kyrka	Mässa	Gunnar Holmquist
17.00 Kristinedalkyrkan	Musikgudstjänst	Nya Motettensemblen, instrumentalister, Gunnar Holmquist

LÖRDAG 31 DECEMBER NYÅRSAFTON

17.00 Stenungsunds kapell	Nyårsbön	Petter Ölmunger
---------------------------	----------	-----------------

SÖNDAG 1 JANUARI NYÅRSDAGEN

11.00 Norums kyrka	Mässa	Gunnar Holmquist
18.00 Ödsmåls kyrka	Mässa	Gunnar Holmquist

TISDAG 3 JANUARI

18.30 Kristinedalkyrkan	Veckomässa	Catarina Holmgren Martinsson
-------------------------	------------	------------------------------

FREDAG 6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL

10.00 Kristinedalkyrkan	Mässa	Catarina Holmgren Martinsson
11.00 Norums kyrka	Mässa	Norums vokalensemble John Alstersjö
11.00 Ödsmåls kyrka	Gudstjänst	Petter Ölmunger

SÖNDAG 8 JANUARI 1 S. e TRETTONDEDAGEN

11.00 Ödsmåls kyrka	Mässa	Lisa Maria Strandberg
---------------------	-------	-----------------------



SWISHA
100 kr till
9001223

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone och Latita bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Svenska kyrkan
INTERNATIONELLT ARBETE

medlem av
actalliance