

KYRKFÖNSTRET

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR NORUMS OCH ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGAR

NR 1 | 2018



#1

ROBERTS RESA

Tema: Förändring

Svenska kyrkan 
STENUNGSUND

Först kaffe, sen förändrar vi världen!

Så står det på en kaffemugg jag fick i höstas, och jag kan inte låta bli att le när jag ser den. Tänk att en enda mening kan vara så hoppfull. Och insiktsfull. Först en paus för eftertanke, sedan en möjlighet att tillsammans påverka, ändra och försöka bidra till att världen blir bättre.

Detta nummer av Kyrkfönstret handlar om förändring. Någon har sagt att det enda som är konstant är just förändring. Ibland går denna förändring i rasande takt och vi har svårt att hänga med. Ibland går den alldeles för långsamt och vi blir frustrerade över bristen på resultat. Förändring kan vara både efterlängtd och destruktiv, den kan ge livsmod men också vara orsak till sorg och uppgivenhet. Det beror helt enkelt på vilken förändring vi talar om.

En person som fått erfara dubbelheten i en förändrad livssituation är Robert. Han tar oss med en bit på vägen på sin resa. Han berättar modigt om att följa sin längtan och om hur livet kan vända till det bättre. Det är inspirerande läsning!

Att förändra till det bättre är också syftet med årets fastekampanj: "att resa sig starkare". Svenska kyrkan vill på ett mycket konkret sätt vara med och förändra svåra situationer runt om i världen. På sidorna 10-11 kan du läsa om barn i Sydsudan och om hur du själv kan vara med och påverka.

Men vad är det då som gör att kyrkan vill försöka förändra till det bättre? För enskilda människor och för samhället i stort? Vad är vår drivkraft? Ett kortfattat svar på den frågan är "påskens händelser". Berättelsen om Jesus från Nasaret ger oss en unik erfarenhet av Guds kärlek och påskan handlar om hur denna kärlek i grunden förändrar våra villkor. När Jesus dör och sedan blir levande igen händer något ogripbart stort. Gud vänder död till liv. Gud vänder hopplöshet till nya möjligheter. Det är erfarenhet av godhet som får oss att kämpa för positiva förändringar.

*Så ta en paus, håll upp en kaffe eller te,
inspireras av denna tidning.*

Sen går vi ut och förändrar världen!

ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE

elinor.johansson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 02

Församlingsbladet
KYRKFÖNSTRET, NR 1 | 2018
Delas ut av Posten som oadresserad
sahällsinformation till alla hushåll
inom Stenungsunds pastorat
(Norums och Ödsmåls församlingar).

Ansvarig utgivare:

KYRKOHERDE Elinor Johansson
elinor.johansson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 02

Arbetsgrupp:

KOMMUNIKATÖR Andreas Hanberger
andreas.hanberger@svenskakyrkan.se
0303 - 660 14

KOMMUNIKATÖR Sandra Mattsson
sandra.mattsson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 13

KOMMUNIKATÖR Per Jonsson
per.s.jonsson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 54

Omslagsbild:

Porträtt: Robert Christiansson på
plats i kyrksalen i Kristinedalskyrkan.
Foto: Per Jonsson.

Tryck:

Litorapid Media AB, Göteborg.
(Miljöcertifierade enligt ISO 14001)



Församlingsexpedition:

Kristinedalsvägen 2,
444 47 Stenungsund
0303 - 660 00
www.svenskakyrkan.se/stenungsund



SvenskaKyrkanStenungsund

Svenska kyrkan 
STENUNGSUND

Ny mandatperiod för förtroendevalda

Under två dagar i början av månaden träffades förtroendevalda från kyrkorådet och församlingsråden i Norums församling för att lära sig mer om de förutsättningar som finns i det styrelsearbete som ligger framför dem. Ledare för dagarna var Peter Lindvall, stiftsprost i Skara stift.

I början av en mandatperiod där det finns en blandning mellan erfarna och nya förtroendevalda är det viktigt att bygga relationer, att träffa varandra och lära känna varandra, både inom de olika råden men även råden emellan. De närvarande fick lära sig mer om det förtroende och ansvar som är ålagt dem i och med valet. Vad man måste göra, vad man får göra men även vad man inte får göra. Några frågor som ligger framför de olika råden inom den närmaste tiden är saker som den nya kyrkohandboken, kollektändamål och policyarbete, men även den församlingsinstruktion som ska bli klar under nästa år.



Fr.v. Ingemar Johansson, Ulf Brändén, Östen Nihlén och Katarina Antonsson Etander. Alla fyra är invalda i både kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

En av deltagarna var Ingemar Johansson, ordförande i kyrkofullmäktige och ledamot i kyrkorådet.

- Även om jag har varit med några år nu så har jag lärt mig mycket nytt på de här dagarna. Det har varit ett bra upplägg. Jag känner mig mer förbered inför denna mandatperiod tack vare detta.



Peter Lindvall, stiftsprost i Skara stift, föreläste om förtroendevaldas uppgifter och ansvar inför en intresserad publik.

FOTON: PER JONSSON

Öst, väst och mittemellan!

Välkomna till en kväll med österländsk klingande musik i

STENUNGSUNDS KAPELL
LÖRDAG 24 MARS KL. 18.00

Grupperna Naām, Mor och Sam spelar tillsammans. Det blir ett möte mellan svensk och arabisk folkmusik, mellan dig och mig i vårdagjämningstid. Ahlan wa sahan! أهلاً وسهلاً Välkomna!



• Anna Ottertun sång, gitarr, percussion • Anders Waernelius percussion • Magdalena Nilsson sång • Nabil Kassis qanun • Nemat Battah sång och oud • Sam Nobakht sång och percussion • Åsa Ericsson kontrabas •

» Tema: Förändring – Roberts resa.




När Robert blev sjuk och sängliggande tvingades han att fundera över sin tillvaro. Han försonades med sig själv, kyrkan, sin tro och lärde sig lyssna på den kallelse som funnits där sedan ungdomen. Från att aldrig ha gått i kyrkan, läser han nu Svenska kyrkans grundkurs, är gudstjänstvärd i Norums kyrka och arbetar i så många verksamheter som hinns med.

Följ med på Roberts resa.

TEXT & FOTO: PER JONSSON

– När jag låg där bröts mina rutiner. Det var inte något som jag var van vid och jag var så arg på allt och alla. Men så kom tankarna och något oförklarligt över mig. Min relation med kyrkan och tron har alltid varit komplicerad men där jag tidigare varit låst att inte kunna se bortom mig själv låg nu vägen öppen. Jag lärde mig acceptera och kunde plötsligt se att det fanns något större som verkade i bakgrunden.



» I grund och botten handlar det om att vara människa i mötet med andra människor. «

Robert föddes i Göteborg men flyttade som liten till Tjörn och senare in till Stenungsund.

Uppväxten var inte särskilt religiös men funderingar kring och intresse för de stora frågorna fanns alltid där.

- Jag har väl alltid varit en sökare, ett begrepp som kommit att omfatta ganska mycket i mitt liv. Men jag har alltid tagit det här med kristendom och religion på allvar. Och det var mitt stora allvar som gjorde att jag valde att inte konfirmera mig. Jag hade många frågor men fick inga tillfredsställande svar. Som jag kände då kunde jag inte ställa mig bakom det som jag upplevde kyrkan representerade.

Vad som kännetecknar Robert är hans kamp för det som är rätt och det kom

nog inte som en överraskning för någon att han valde att söka in till juristprogrammet i Lund.

- Teologi och juridik har många likheter. I Lund låg de båda fakulteterna bredvid varandra och har alltid arbetat väldigt tätt ihop. Kristendomens inflytande på rättssystemet har varit påtagligt och det finns en uppenbar gemensam strävan efter att alltid göra det som är rätt. Och det här har också alltid varit min strävan. Jag har alltid haft de grundläggande kristna värderingarna, budorden och gyllene regeln, med mig i mitt arbete. Jag har alltid velat hjälpa människor.

Och kärnan till det, har jag kommit fram till, är de frågorna som jag burit med mig sedan jag var ung. Jag kunde inte förlika mig med den kristna före-

ställningen om predestinationen, arvsynden, den fria viljan. Varför skulle jag, som alltid försökte göra mitt bästa, bli pålagd skuld och skam? Det var det här jag inte fick svar på som tonåring. Jag talade med prästerna hemma men där och då fanns inget spelrum mellan oss. Det var så stora begrepp som sällan passade in i verkliga livet. Jag upplevde ett hyckleri och en förljugenhet. Det var ren skrämselfpropaganda.

Och detta hängde med mig länge. Jag var arg på kyrkan och kristenheten. När det blev tal om att döpa min dotter motsatte jag mig det. Varför skulle hon, detta oskyldiga lilla barn, pådyvlas något som jag själv inte ens förstod? Och jag uppskattade inte den kvinno-syn som fanns i kyrkan på den tiden heller. Men nu så här i efterhand är jag naturligtvis glad för att vi lät döpa henne när hon var liten.

Yrkesvalet hängde alltså ihop med sökandet efter större svar. Robert fokuserade på offentligrätt, förhållandet mellan staten och individen, och civilrätt, förhållandet mellan individer. I sitt arbete kom han i kontakt med barn som på olika sätt hamnade i kläm.

- När barn kommer in i bilden blir det på allvar för mig. Men inom juridiken, när man ska följa lagen så som den är skriven, blir barnens bästa ofta bara ett argument för att åstadkomma något annat. Jag ville att barnens bästa skulle vara målet i mitt arbete.

Jag mötte ofta bortförklaringar och ursäkter när det kom till barnens bästa. Eller så användes de rent av som slagträn, i vårdnadstvister till exempel.

Myndigheter kan ibland bli lästa i sina egna förutsättningar och till slut bara göra det de är tvungna till och det räcker inte alltid. Det talas ofta över huvudet på barn i sådana sammanhang. Man tror att man för barnens talan men så visar det sig att man inte ens har frågat dem om vad de vill. Den här diskrepansen jag upplevde

» Tema: Förändring – Roberts resa.

tror jag bidrog till att jag blev sjuk. Och jag inser nu att det jag mötte i mitt arbete som rörde barn är en anledning till att jag vände mig till kyrkan under min konvalescens.

Hösten 2016 blev Robert sjuk och med en blodpropp i benet blev han sängliggande och tvingades att vara sjukskriven under en längre tid.

– Och det var där som tankarna började snurra. Jag fick distans till frågorna och kunde se helheten. Dessutom skulle jag snart bli morfar och det påverkade mig. Det gjorde mig ödmjuk.

Plötsligt var det inte så svårt att få ihop den gudstro jag på något sätt alltid haft med de här andra frågorna jag brottats med. Jag hade nog inte sett skogen för alla träden tidigare. Det är inte helt enkelt att förklara som sagt.

När det blev dags att komma tillbaka till arbetslivet var det ingen tvekan om var Robert ville börja arbetsträna.

– Det fanns en aktör som alltid ovillkorligen stod upp för barnens bästa som jag stötte på några gånger i jobbet och

det var Pelikanen här i Stenungsund. Och jag visste att det var kyrkans fokus i alla sina barnverksamheter. För kyrkan var barnens bästa inte ett argument utan ett mål. Där ville jag vara med. För att kämpa för barnen och för att bekanta mig mer med min nyfunna tro. Men jag hade egentligen inga förväntningar, jag ville bara vara behjälplig. Ställa mig till förfogande. Och det är inget jag ångrar idag.

Förutom att få lära sig mycket om sig själv har han också lärt sig mycket om kyrkan de likheter och olikheter som finns bland de som arbetar i och besöker den.

– Jag trodde att kyrkan var mer likriktad än den är. Att alla de som arbetade där var mer eller mindre likadana. Men det finns nästan lika många varianter på tro som det finns anställda här. Jag hade inte förstått att man kunde ha en personlig tro på det viset. Hade jag gjort det hade jag nog inte varit så avigt inställd när jag var yngre. Det var väl ett av träden som var i vägen för skogen. Och nu har det till och

med gått så långt att jag älskar det riktigt traditionella inom kyrkan. Jag älskar ritualerna, jag älskar att sjunga och be högt. Det är väldigt oväntat.

Sedan han började arbeta i kyrkan beskriver hans vänner och familj honom som lugnare, mer tålmodig och förstående. Och han har fått en enorm respons på sin nya inriktning.

– Det är jättemånga som vill prata och ställa frågor. Det finns ett stort intresse för och en stor nyfikenhet på kyrkan och tron ute i samhället. Alla har en grundläggande strävan efter att göra gott och där ses ofta kyrkan som ett föredöme, oavsett om man är uttalat kristen eller inte. Jag är glad för att mina val kan få den nyfikenheten att bubbla upp till ytan.

Nu har Robert funnits med i olika kyrkliga sammanhang i ett drygt år. Tiden i pastoratet har fyllts av huvudsakligen fyra verksamheter. Fritidsgården, språkcaféet, gemenskapsluncherna och gudstjänsterna på äldreboendet Tallåsen.



- I början var jag lite överväldigad. Jag hade nog en annan bild om hur det skulle vara att arbeta i kyrkan. Att man är bekännande kristen och befinner sig i en kyrka betyder inte så mycket i verksamheterna, man får inget gratis på det viset. Det räcker inte att bara dyka upp utan det är hårt jobb som gäller.

Och jag blir imponerad av de som jobbar här. Det finns alltid en beredskap att svara upp mot alla möjliga behov. Alla har en unik bakgrund och en mängd olika erfarenheter.

Jag minns att jag jobbade på fritidsgården på kvällen efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. De samtalen vi hade där och då, med varandra och med ungdomarna, var jättefina. Det var svåra frågor som dök upp, frågor som gick på djupet. Det fanns naturligtvis inte svar på allt men samtalen vi hade var mycket värdefulla och det tror jag att ungdomarna tyckte också.

På fritidsgården är det mer övergripande samtal, om hur det är att vara människa, om hur vi bemöter varandra och förhåller oss till varandra. Det är vår styrka att vi har en kristen utgångspunkt men vi måste inte tala om Jesus hela tiden. Man får anpassa sig efter vad ungdomarna vill prata om. Man får vara lyhörd och närvarande. Men jag tror inte att jag hade gjort ett lika bra arbete där innan jag hittade min tro. Och arbetet på gemenskapsluncherna har faktiskt många likheter med arbetet på fritidsgården, liksom de andra verksamheterna. I grund och botten handlar det om att vara människa i mötet med andra människor.

Ibland blir det mer påtagligt som när de som kommer till luncherna betar sig precis likadant som ungdomarna på fritidsgården kan göra. En del kommer dit med sitt "gäng" och har inget behov alls av att prata med någon av oss, slipper helst till och med. Medan andra mer än gärna söker kontakt för ett samtal.



Sedan i början av året har Robert varvat arbetet i verksamheterna med att läsa Svenska kyrkans grundkurs i Vadstena. Kyrkans grundkurs är anpassad för de som vill lära sig mer om Svenska kyrkan som trossamfund och organisation och som vill utveckla sina tankar om kristen tro i relation till andra i en liknande situation.

- Sedan jag hittade min tro har jag haft ett jättebehov av att lära mig mer och när den här kursen kom på tala så sa jag ja direkt. Och det har varit jättestort för mig.

Jag jobbade ju i kyrkan ett år ungefär innan jag började med kursen och gassade på och gick in i så många verksamheter som jag kunde. Jag hängav mig verkligen och upplevde väldigt omvälvande saker längs vägen. Till exempel tog jag nattvarden för första gången och det var fantastiskt.

Samtidigt gav jag kanske mig själv för lite tid till att reflektera kring min upplevelser. Här har kursen kommit in som ett utmärkt tillfälle till eftertanke. Och återigen sätter jag in mig själv i ett sammanhang som är väldigt ovant. Jag har bara erfarenheter från juridikkurser på universitetsnivå som varit väldigt tydliga och strikta vad gäller resultat och mål. Nu är det nästan bara mjuka värden som gäller. Nu är målet att lära mig lika mycket om

mig själv som om något annat. Det är ovant men skönt.

Kärnan i kursen är väl att göra budskapet, traditionerna och texterna relevanta för en själv. För upplever man inte de som relevanta själv har man ju väldigt svårt att förmedla dem till någon annan.

Det har varit en lång och krokig resa från arg och trotsig tonåring till from och troende 50-någoting. Men nu är cirkeln sluten för Robert. På sin fritid är han numera även gudstjänstvärd i den kyrka där han inte ville konfirmera sig och läser med glädje episteltexter och evangelium.

- Det kanske viktigaste jag lärt mig av min tid här i kyrkan är att det egentligen inte spelar någon roll hur mycket man pratar om sin tro eller vem som tror mest eller visar det mest utan det viktigaste är gemenskapen.

Jag skulle vilja uppmana alla som är det minsta nyfikna på kyrkan eller sin egen tro att verkligen ge det chansen, att lyssna och verkligen smaka på vad kyrkan och tron har att erbjuda. Att våga bejaka sin känslor, då smakar livet alltid lite bättre. ■

Nio skäl till att vara medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. Är du medlem stödjer du all vår verksamhet, oavsett om du är en flitig besökare eller någon som aldrig går i kyrkan. För det vill vi säga ett stort tack! Här kan du läsa om ett axplock av den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver.



Tro & gudstjänst

Många längtar efter en personlig gudstro och en vilja att vara med i en gemenskap. Kyrkan ger ett rum för möten med Gud, möjlighet till eftertanke tro och engagemang. Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets alla faser. Oavsett om du har en tro eller ej är du alltid välkommen till kyrkan. I Stenungsund firas det inte bara gudstjänst i kyrkorna utan även på de äldreboenden som finns i pastoratet.



Krishantering & själavård

När tillvaron rämnar finns kyrkans professionella personal till hands. Svenska kyrkan har gedigen erfarenhet och ingår i kommunens krisgrupp. Vid olyckor och katastrofer ställer kyrkan alltid upp och erbjuder trygghet. Kyrkans möjlighet att hjälpa sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Till exempel var Svenska kyrkan på plats i Thailand efter tsunamikatastrofen 2004.

Vid personliga kriser finns präster och diakoner att tala med. De har tystnadsplikt och kan genom samtal öppna upp vägar för att gå vidare.



Diakoni & socialt arbete

Kyrkan stöttar dem som är mest utsatta i samhället och utgår från att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning eller härkomst.

Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan ge stöd och råd. Det anordnas en uppsjö av träffar varje dag runt om i landet, det är luncher, pensionärsträffar, språkcaféer och mycket annat.

I Stenungsund finns även Pelikanen där barn som har det svårt hemma kan finna en fristad. Pelikanen erbjuder även föräldrar som går igenom eller har gått igenom skilsmässa en neutral plats där barnens behov sätts i fokus.



Tradition & kultur

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. Det finns cirka 3 400 kyrkobyggnader runt om i landet och de berättar alla något om vår gemensamma historia. De är kulturbyggnader som är värdefulla att bevara och göra tillgängliga för alla människor. Tillsammans skapar församlingen den kultur och tradition som genomsyrar samhället och lämnas vidare till senare generationer.



Barn & ungdomar

Svenska kyrkan försöker alltid att sätta barn och ungdomar i främsta rummet. Det finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande som människor och för att ge dem trygghet. Över 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som barnkörer, kompisgrupper och söndagsskolor. Därutöver konfirmeras nästan 50 000 ungdomar om året. Varje år görs över två miljoner besök i den öppna verksamheten, som öppen förskola, skolbesök i kyrkan och ungdomsgrupper. Svenska kyrkan i Stenungsund driver förutom den ordinarie barnverksamheten även en fritidsgård i Kristinedalkyrkan dit ungdomar kan komma två gånger i veckan.



Svenska kyrkan i utlandet

På närmare 50 platser runt om i världen finns Svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Det är precis som hemma fast borta. Här kan emigrerade svenskar hitta gemenskap och nya vänner eller turistande svenskar få stöd och hjälp om något har gått snett på semestern. Fler väljer även att till exempel gifta sig i utlandskyrkan.



Kyrkliga handlingar

Människan har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I kyrkan finns en lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar tillfälle att brottas med de stora frågorna i livet, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl av en nära anhörig eller vän. Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dopet, eller i avvaktan av dop. Tidigare blev de som föddes i Sverige automatiskt medlemmar i kyrkan. Så är det alltså inte längre.

Att döpa sig är inte reserverat för små barn utan är något man kan göra när som helst i livet.

Om ett par vill gifta sig i kyrkan är gudstjänsten helt kostnadsfri om den ena parten är medlem.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift genom skattsedeln och har därigenom rätt till en gravplats och en ceremonilokal. Den som är medlem i kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst med präst och kantor.



Musik

Svenska kyrkan är Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter. Fler än 100 000 människor, gamla och unga, sjunger i kör över hela landet och bidrar till fantastiska gudstjänster. Kyrkorna runt om i landet är även utmärkta platser att se konserter med både kända och okända artister, ofta helt gratis.

I Stenungsund finns flera olika körer med olika inriktningar för både stora och små och alla där emellan.



Solidaritet & Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan arbetar för en rättvisare och en mer generös värld. Inte bara genom det diakonala arbete som sker lokalt i församlingarna utan även runt om i världen. Kyrkan är en av de största biståndsgivarna i landet och har ett stort engagemang i fattiga och krigshärjade länder genom Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet innefattar snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och ett långtgående samarbete med andra kyrkor runt om i världen.

Arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck utförs i en världsvid kristen gemenskap och med respekt för varje människas värde.



Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift.

Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter.

En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja det lokala.

Varför är du medlem i Svenska kyrkan?



"Jag vill vara med och stödja kyrkans arbete för behövande och utsatta människor".

Agneta Roos Mårtensson



"Jag är döpt, konfirmerad och gift i kyrkan. Gillar att ni ordnar bra saker för barnen!"

Björn Martinsson




"Jag tycker att Svenska kyrkan har bra verksamhet för barn"

Cecilia Jönsson



"Jag var med i kyrkans barntimmar och om jag själv får barn skulle jag vilja att de var med i något liknande. Kyrkan erbjuder samtal och stöd."

Mathias Strandberg



Förskolan i flyktinglägret Pamir, Sydsudan

Här kan barnen slappna av

Alla barnen på förskolan har flytt från sina hem. De har övergett allt de har, vandrat i nätter och dagar för att ta sig till en säker plats. Vissa har sett sina föräldrar dödas eller bli våldtagna. Men på förskolan kan de glömma problemen en liten stund.

Dammet yr när barnen springer runt på gården. De flesta är barfota och kläderna är slitna eller trasiga. De är närmare 140 barn och endast tre barnskötare. En liten flicka har en tröja som det står "Gaspard et Lisa" på – en animerad serie som min fyraåring hemma i Sverige tittar på. Jag kan inte låta bli att undra hur tröjan tagit sig hit – till flyktinglägret Pamir i delstaten Unity i Sydsudan.

Barnen visar upp en imponerande föreställning med rockringar. Till kompisarnas klappande och sång rockar de först med midjan, sedan armen och sist halsen. Barnskötaren Kafi Mousa Ibris, 25 leder entusiastiskt barnen i föreställningen. Han fick jobbet som barnskötare på det så kallade "Child Friendly Space" för ett halvår sedan.

– Här kan barnen slappna av och lära sig sånger som de tar med sig hem. Många har det jobbigt hemma. Vissa blir slagna, andra har sett sina föräldrar skjutas eller bli våldtagna. Vi vill ge dem något annat att tänka på, säger han.

Kafi märker snabbt vilka barn som mår dåligt.

– De kan inte koncentrera sig eller knyta an till de andra barnen. Istället isolerar de sig, gråter och kan inte förklara varför de mår dåligt. Han brukar ta undan de barnen och försöka prata med dem. Vissa uttrycker sig bättre om de får rita eller använda modeller. Då kommer deras upplevelser fram i form av till exempel bepansrade jeepar eller vapen. Kafi säger att många inte har någon att prata med hemma.

På förskolan får barnen leka under trygga förhållanden. Bara det faktum att föräldrarna vet att någon annan ser dem kan vara ett skydd. Kafi skulle dock önska ännu mer för barnen. Till exempel gungor och att de fick mellanmål under de tre timmar de är där.

– Det skulle hålla deras motivation uppe. De blir väldigt trötta när de lekt en stund.

Kafi är själv flykting ifrån Nubabergen i Sudan. När Sydsudan blev självständigt 2011 blossade strider upp mellan den sudanesiska armén och rebeller. Hans hemby och fälten runtomkring förstördes av arméns flygvapen. Kafi, som då var 19 år, flydde tillsammans med sina föräldrar och syskon. Resan gick till fots under torrperioden då det var ont om vatten och otroligt hett.



TEXT: ANNA JONASSON
FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Familjen bar på mat, vatten och några få ägodelar, men det mesta lämnades kvar i byn.

– Vi hade med oss vårt husdjur, en apa, som dog längs vägen. På nätterna sov vi utomhus under träd. När armén attackerade gömde vi oss i jordhålor.

I Pamir känner sig Kafi trygg. Idag är han gift och har en son på ett och ett halvt år. Han är oerhört tacksam över jobbet som barnskötare. Lönen på 150 dollar (*strax över 1200 kronor*) i månaden försörjer Kafisegalilla familj, hans föräldrar och sju syskon. Det blir ett välkommet tillskott till matransonerna, som alla flyktingarna i lägret får en gång i månaden.

– Om pengarna räcker köper jag kläder och skor. I vår kultur är det naturligt att dela med sig och hjälpas åt.

Men jobbet betyder mycket mer än pengarna för Kafi. Det märks på honom att han är motiverad. Han pratar hela tiden om hur han skulle vilja förbättra livet för honom själv och barnen på förskolan. Hans allra högsta önskan är att studera vidare på universitetet och bli läkare.



Kafi Mousa Ibris, 25 år.

– När min pappa drabbades av en stroke blev vänstra sidan av hans ansikte förlamat. Vi letade efter en doktor men hittade ingen. Då bestämde jag mig för att jag ville bli läkare.

Det närmsta universitetet ligger i huvudstaden Juba. Kafi kan ansöka om ett stipendium för att studera där. Men konkurrensen är hård. Hittills har han inte lyckats. Han frågar om jag kan hjälpa honom. Jag föreslår utan att veta något att han kanske kan ansöka igen. Han nickar.

– Jag ber och hoppas av hela mitt hjärta att jag ska få studera vidare. ■

» FAKTA | OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA KATASTROFARBETE

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats om katastrofen kommer.

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen – en sammanslutning av mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer som finns över hela världen. När en katastrof inträffar ger vi stöd till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet. Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på plats före, under och efter katastrofer. Dels kan det handla om ekonomiskt stöd, men också teknisk support och kapacitetsbyggnad om det efterfrågas av våra partner.

Svenska kyrkans internationella arbete är ledande i psykosocialt arbete inom ACT-alliansen och skickar ut personal från vår psykosociala personalpool vid efterfrågan. När en katastrof vänder upp och ner på allt, handlar det psykosociala arbetssättet om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen.

Psykosocialt arbete handlar om att möta människors behov att få vara delaktiga. Att återfå kontrollen över sina egna liv och bli aktiva överlevare.

STÖD SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE!

SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor eller swisha din gåva till 9001223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete



FOTO: PIKABAY

Välkommen att fira påsk!

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besekrat döden och med den allt som står livet emot.

Stilla veckan

Veckan före påsk kallas stilla veckan och börjar med palmsöndagen. Under stilla veckan följer dagarna i Jesu liv som leder fram till långfredagens död och sedan vidare till påskdagen, uppståndelsedagen. För att följa de olika evangelisternas berättelser av vad som hände under stilla veckan och påsken följer man ett av evangelierna varje år. I Evangelieboken finns en särskild ordning för vilket av evangelierna som användes vilket år. Berättelsen om Jesu sista tid kallas även "passionsdramat" och berättas över en rad andakter och gudstjänster, från palmsöndagen till och med långfredagen.

Påsk

Berättelserna om Jesus och vem han är finns nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Evangeliet, det glada budskapet, är budskapet om att livet och världen inte är fångad i dödens och förstörelsens liv.



FOTO: SANDRA MATTISSON

PALMSÖNDAGEN - SÖNDAG 25 MARS

Jesus rider in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och tas emot som kung av folket som jublar, viftar med palmblad av glädje och sjunger Hosanna. Palmsöndagen inleder också adventstiden.

Norums kyrka 11.00 Mässa

Präst: Elinor Johansson.

Ödsmåls kyrka 11.00 Gudstjänst

Präst: Petter Ölmunger.

Kristinedalkyrkan 17.00 Vila i Kristinedal

Mässa. Klara Laurell, Solveig Nygaard och Elinor Josefsson spelar meditativ orgel- och pianomusik.

Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Måndag 26 mars

Stenungsunds kapell 19.00 Passionsandakt

Tisdag 27 mars

Stenungsunds kapell 19.00 Passionsandakt

Onsdag 28 mars

Stenungsunds kapell 19.00 Passionsandakt



För fler gudstjänsttider – se annonsering i ST-tidningen, GP och på hemsidan.



SKÄRTORSDAGEN - TORSDAG 29 MARS

Jesus bryter för sista gången bröd tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten grips Jesus av romerska soldater när han och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård. Judas har mot en betalning av 30 silvermynt förrått Jesus genom att avslöja var han finns och med en kyss visat för soldaterna vem han är.

Norums kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa

Präst: Lisa Maria Strandberg.

Ödsmåls kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa

Präst: Petter Ölmunger.

Kristinedalkyrkan 21.00 Skärtorsdagsmässa

Manskören Ars Veritas. Präst: Catarina Holmgren Martinsson.



FOTON: KRISTINA JOHANSSON/KON

PÅSKDAGEN - SÖNDAG 1 APRIL

Den tredje dagen efter att Jesus dött återuppstår han. När kvinnorna kommer till gravens är stenen bortrullad och Jesus är borta. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

Kristinedalkyrkan 10.00 Familjemässa

Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Norums kyrka 11.00 Familjemässa

Norums vokalensemble, Unga röster och Joyful medverkar.

Präst: Lisa Maria Strandberg.

Ödsmåls kyrka 11.00 Mässa

Präst: Petter Ölmunger.



LÅNGFREDAGEN - FREDAG 30 MARS

Efter att Jesus grips på natten förs han till förhör hos Pontius Pilatus som dömer honom till döden för att han sägs ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung. Han blir avrättad genom att hängas på avrättningsredskapet korset.

Stenungsunds kapell 15.00 Långfredagsgudstjänst

Devotion medverkar. Präst: Gunnar Holmquist.

Ödsmåls kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Mozarts Requiem med Simon Ljungman och Selest.

Gruppen SeLest möter Mozarts Requiem och skapar ett spännande möte mellan pop och rock som tar sig an 1700-talets klassiska musik. Präst: Gunnar Holmquist.

PÅSKAFTON - LÖRDAG 31 MARS

Stenungsunds kapell 23.30 Påsknattsmässa

Devotion medverkar. Präst: Elinor Johansson.



ANNANDAG PÅSK - MÅNDAG 2 APRIL

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de att det är Jesus.

Norums kyrka 18.00 Musikmässa

(Sammanlyst mässa.) Ett musikaliskt möte mellan Kraja och Piret Rips. Rytmskt, folkligt med en känsla av dans. Norums Vokalensemble – Fiorella Sandberg, Lena Olsson, Susanna Stjärnsten, Anneli Carbe, Madelene Holmström, Jenny Skälegård, Anna Hjalmarsson, Anna-Karin Ferling, Helena Hellman, Frida Wendelius.

Fiorella Sandberg – flöjt. Maria Björkman – piano.

Präst: Catarina Holmgren Martinsson.



MYSTERIUM

En mässa om livets insida

SÖNDAG 15 APRIL · ÖDSMÅLS KYRKA

Ödsmåls kyrkokör
Joona Toivanen - piano
Isak Widmark - gitarr
Martin Sundström - bas
Ann-Sofie Andersson - dirigent

OGRÄS I RABATTEN

En barnmusikal av Karin Runow

SÖNDAG 6 MAJ · NORUMS KYRKA

I ett färgfyrverkeri tas åhörarna med i en spännande, rolig och tankeväckande historia om varje individs okränkbara värde.

**Medverkar gör Kompisar i Norum,
Unga röster och Joyful.**

Samuel Johansson - piano
Martin Sundström - bas
Johan Birgenius - trummor
Frida Wendelius - musikalisk ledning

Lisa Maria Strandberg - "Trädgårdsmästare"
Elinda Martinsson - "Fru Strängström"
Lotta Sävenmo - "Maja maskros"

Lisa Maria Strandberg - präst
Anna Vuori - diakon



Nytt namn!

Församlingstidningen skall byta namn!

I flera församlingar används i nuläget namnet Kyrkfönstret och för att inte bli en i mängden vill vi hitta ett unikt namn som väcker nyfikenhet och inspirerar till läsning.

Det är här vi behöver din hjälp! Vad skall tidningen heta?

Maila in ditt namnförslag till:

sandra.mattsson@svenskakyrkan.se senast 3 april.



Jesus Christ Superstar
(1973)

Filmen som bygger på Andrew Lloyd Webbers musikal med samma namn har inte helt oväntat fantastisk musik. Ramberättelsen är en grupp artister i nutid som reser till öknen för att framföra ett passionsspel. Genomgående varvas miljöer och inslag från Jesu tid med sådana från 70-talets Amerika. Filmen följer huvudsakligen relationen mellan Jesus och Judas under de sista dagarna i Jerusalem.



Monty Python's Life of Brian
(1979)

Monty Pythons berättelse om vad som kanske hände lite snett bakom Jesus. Som en religiös satir faller den så klart inte alla på läppen men här finns stor humor. Vi får följa Brian som föds samma dag i stallet bredvid Jesus och som under hela sitt liv blir förväxlad med Guds son. Filmen stämplades på många ställen som hädisk när den kom ut. Bland annat förbjöds den i Norge vilket fick de svenska filmdistributörerna att på affischerna skriva "Så rolig att den förbjöds i Norge!".



The Last Temptation of the Christ
(1988)

Martin Scorseses filmiska tolkning av boken med samma namn. En lite annorlunda tolkning av passionshistorien som var kontroversiell när den kom. Här får vi se Jesus hallucinera de sista frestelseförsöken när han hänger på korset. Willem Dafoe gör en stark rollprestation som Jesus. Sublim filmmusik av Peter Gabriel.



The Passion of the Christ
(2004)

Mel Gibsons våldsamma representation av Jesus tolv sista timmar. Här talar alla arameiska, latin eller hebreiska och det politiska spelet bakom kulisserna framgår tydligt. Filmen börjar i Getsemane efter den sista måltiden med Judas förräderi och därefter får vi följa Jesus blodiga väg till korset på Golgata. Det här är den mest framgångsrika filmen med religiöst tema i hela världen någonsin.

» KNEP & KNÅP

Titta! Lilla kyrkmusen är hungrig. Kan du hjälpa den att hitta vägen fram till osten via labyrinten?



SAVE THE DATE!
Vårfest i Kristinedal!

**ONSDAG 23 MAJ
I KRISTINEDALKYRKAN**

Det blir blandade aktiviteter för stora och små, mat och gemenskap...
Som traditionen bjuder avslutar vi eftermiddagen med "Öppen scen".

» MATTIPS!



FOTO: SANDRA MATTESSON

Het kyckling

Superenkelt recept som bara kräver tio minuters arbete. Sedan sköter sig det självt i ugnen. Perfekt bjudmat!

🕒 1 timme och 40 minuter

🍽️ 8-10 portioner

DU BEHÖVER:

2 kg kycklingfilé (eller kycklinglårfilé).
5 dl crème fraiche (kokbar)
0,5 dl soja
1-1,5 tsk sambal oelek
3 dl grädde (valfri sort)

GÖR SÅ HÄR:

Lägg de frysta eller tinade kycklingfiléerna i en ugnform där alla filéerna får plats att ligga bredvid varandra – för att de ska täckas jämnt av såsen.

Blanda crème fraiche, soja, sambal oelek och grädde i en bunke och rör om.

Häll detta över kycklingfiléerna. Det är viktigt att filéerna täcks så mycket som möjligt av såsen.

Ställ in i mitten av ugnen på 175 °C i 1,5 timmar. Om kycklingfiléerna är färska eller tinade så räcker det med 70 minuter.

Servera med ris eller potatis, mango chutney och grönsaker. (Vegetariskt alternativ: Byt ut kycklingfilé mot quorn och minska tiden i ugnen till ca. 30 minuter.)

Dagens middagstips serverades på en av våra gemenskaps-
luncher i pastoratet. Läs mer om verksamheten på vår webb:
www.svenskakyrkan.se/stenungund



ATT RESA SIG STARKARE

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

SMS:A LIV
TILL 72 905
OCH GE 100 KR

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Svenska kyrkan 
INTERNATIONELLT ARBETE
medlem av
actalliance

Second hand-butiken

 **Hos
Marta
och
Maria**



GLAD PÅSK FRÅN OSS PÅ HOS MARTA OCH MARIA!

Vi har stängt under påskveckan – vecka 13 och på Annandag påsk den 2 april.
Välkommen tillbaka vid ordinarie öppettider!

Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13 | Gärdesvägen 8 | Tfn: 0303 - 660 03