



KYRKBLADET

2 / 2018



Dörren öppnas mot våren

INSIDAN

Sorgen och glädjen de vandra tillsammans

”Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans, medgång och motgång här tätt följes åt. Skyar med solsken och suckar med gamman skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.” Det här är en strof ur psalm 269 i vår psalmbok.

Men varför tala om sorg när temat för det här Kyrkbladet är Glädje? Ja, det är svårt att inte räkna med sorg för att kunna uppleva glädje. De är kontraster som hör ihop och det är som det står i psalmen, att de vandra tillsammans. Det hör till livets villkor att vi får uppleva både sorg och glädje. Varje människa har sin egen speciella fördelning av sorg och glädje och den kommer vid olika tillfällen.

Tyvärr är det ingen jämn fördelning, utan en del människor får uppleva mer sorg än glädje och andra mer glädje än sorg. Men alla får känna av de båda.

Sedan kan det vara mycket personligt det som ger oss glädje. Till exempel möten med vänner, om man har ett husdjur eller olika favoritaktiviteter kan skänka glädje. Du kan själv tänka efter, vad är det som gör att du känner glädje?

Vi är nu på väg in i vårens tid och den brukar vara förknippad med glädje. Längre dagar och mer ljus påverkar oss positivt. Livsanden blir mer alert och vi kan på våra breddgrader se fram emot att skapelsen ännu ett år vaknar upp.

Vi har också påsken framför oss och i kyrkan är det den största högtiden under kyrkoåret. Vi får än en gång samlas kring händelserna då Jesus gick till Jerusalem för att dö för våra synder och vinna seger över döden. Även berättelsen om Jesu frälsningsgärning innehåller sorg och glädje. På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem under lovsång och jubel från folket. Glädjen är stor. Under den kommande veckan planeras det att gripa Jesus och döda honom. Sorgen är som djupast på Långfredagen då Jesus dör på korset. Ja, förtvivlan och mörker råder fram till Påskdagens morgon, då kvinnor kommer till den tomma graven. De får möta den uppståndne och gå med glädjebudet: Jesus lever!

Sedan dess är det kyrkans budskap, att Jesus har vunnit seger över döden och att han lever! Han är med oss alla dagar intill tidens slut. Det är evangeliet, som just betyder glada nyheter om Jesus Kristus. Det är något som vi får ta emot varje dag och bära med oss, även om sorgen och svårigheter kommer i vår väg.

Mats Sandström

Omslaget: Oljemålning av Karin Björklund. Foto Rune Brolin

Kyrkbladet

Tidning för alla som bor i Enånger, Njutånger, Iggesund och Nianfors.

Utgiven av Enånger-Njutångers församling
Kyrkovägen 3
825 30 Iggesund
0650 - 765 40

Hemsida

svenskakyrkan.se/enanger

Ansvarig utgivare

Kyrkoherde Pär Stenberg
tfn 0650-765 47

Redaktör

Mats Sandström
tfn 0650-55 00 08

Redigering/form

Rune Brolin
0650-55 10 58
070-796 64 58
runebrolin@hotmail.com

Redaktion

Mats Sandström, Rune Brolin,
Ann Berg, Gun-Britt Bergström,
Katarina Sølveskog

Kyrkbladet utkommer med 4 nummer/år till hushållen i församlingen.

Tryckt på miljövänligt papper av Bok och Tryck i Söderhamn.

Utdelning

Svensk Direktreklam, Hudiksvall.



Torbjörn slutar efter 40 år som kyrkvård

Ännu en trotjänare lämnar det interna församlingsarbetet. I förra numret avtackades Jan-Olof Ståhl och nu är det dags igen. Torbjörn Bodare lämnar sitt uppdrag som kyrkvård. Det är verkligen inga hoppjerkor det är frågan om: Jan-Olof hade jobbat i 42 år när han slutade och Torbjörns uppdrag har varat i 40 år.

Text & foto Rune Brolin

Torbjörn Bodare lär vara en av de mest kända personerna i Iggesund. Han har funnits med i och alltid varit mycket engagerad i bygdens föreningsliv. Men jag är övertygad om att kyrkan har en särställning hos honom. Han har varit starkt knuten till både Svenska kyrkan och EFS - i hela sitt verksamma liv- Torbjörn är en levande uppslagsbok i frågor som rör församlingslivet .

Jag pratade med honom innan jag skulle skriva den här texten och fick belägg för det antagandet.

Torbjörn utsågs till kyrkvård 1979. Under de 40 år som han haft det uppdraget har mycket hänt med vår församling. Många personer har kommit och gått, naturligtvis också kyrkvårdar. Torbjörn minns dem alla och framhåller speciellt det goda samarbetet med arbetskamraterna.

I kyrkan avtackades Torbjörn av kyrkoherden Pär Stenberg, kyrkvårdskollegan Karin Karlstam och kyrkomusikern Andreas Holmberg

Bilden nertill: Torbjörn Bodare i folkdräkt, flankerad av två kollegor. Foto 1989 av Maja Nabäck



Så här blev resultatet av kyrkovalet i vår församling

Kyrkofullmäktige

Ordinarie: Gunilla Asplund C
Jörgen Bengtsson C
Christine Berglund C
Birgitta Persson C
Monica Björkman S
Torbjörn Bodare S
Leif Fast S
Marie Ljusberg S
Edward Mika S
Örjan Vallin S
Stig Eklund FK
Cecilia Fredin FK
Ola Holmgren FK
Sigrid Lundkvist FK
Gunnel Nordin FISK
Ersättare: Monika Andersson C
Gullvi Westling C
Birgitta Peräinen FISK
Gun-Britt Bergström FISK
Karin Karlstam FK
Marie Veenhuis Diamant FK

Kyrkorådet

Ordinarie: Monica Björkman S
nyvald ordförande
Ordinarie:
Leif Fast S
Gunilla Asplund S
Birgitta Persson C
Gunnel Nordin FISK
Stig Eklund FK
Pär Stenberg
Ersättare: Torbjörn Bodare S
Edward Mika S
Örjan Vallin S
Christine Berglund C
Birgitta Peräinen FISK
Sigrid Lundkvist FK

Välkommen Monica Björkman - nyvald ordförande i kyrkorådet



I och med den nya mandatperioden i vår kyrka, så har ordförandeposten i kyrkorådet förändrats. Från och med 1 januari är det Monica Björkman som är vår ordförande.

Hon bor i Lindefallet sedan 18 år. Det var en ungdomsdröm för henne att som gammal få bo mitt i en liten by, som hon nu gör. Monica Björkman härstammar annars från Stockholm där hon har arbetat som läkare. En hjärtefråga för henne är hälso- och sjukvård för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Hon mötte tidigt i yrkeslivet människor med stora otillfredsställda behov. Sista 10 åren före pensioneringen var hon chef i Stockholm för landstingets habiliteringsenhet för personer med svår förvärvad hjärnskada.

I sin bostad i Lindefallet har Monica flera vävstolar och väv-

ning har för henne blivit ett stort intresse efter pensioneringen.

Hon har fortfarande några uppdrag i Stockholm.

Det är främst gardiner och möbелtyger för eget bruk som vävs. Stickningen kan också komma fram. Hon har spelat piano sedan ungdomen och det är en avkoppling för henne. Hon arbetar gärna i trädgården och botanik intresserar henne.

Monica Björkman har varit en föreningsmänniska under hela sitt vuxna liv, främst som kassör i ideella och politiska föreningar. Hon ser det som ett hedersuppdrag att vara förtroendevald i kyrkan. Men det är ett nytt område för henne att vara förtroendevald hos oss och hon ser det som en stor utmaning. När det gäller trons liv så har hon alltid vetat att det inte räcker att vara "privat-kristen". Det är nödvändigt att aktivt delta i församlingslivet. Tron är en gemenskapsangelägenhet, tron förutsätter att den är delad.

Vi hälsar Monica Björkman välkommen och hoppas att hon kommer att få en givande tid som ordförande och aktiv medlem i vår församling.

Mats Sandström

Studiegrupp Tro & Liv

Måndag 26 mars kl 18.30 startar en studiegrupp i Enångers församlingshem.

Vi använder en bok med texter för vidare samtal och reflektion om den kristna tron och hur den förhåller sig till livets olika sidor.

Vi träffas varannan måndag mellan kl 18.30-20.30, under våren. Vill du vara med, så kontakta Mats Sandström på tel 0650-55 00 08



Det populära 11-kaffet

Varannan måndag är det 11-kaffe med föredrag i EFS-kyrkan i Njutånger. Den 5 mars var det Roland Lundqvist som berättade om livet i hembygden i norra Västerbotten för länge sedan. "Så gick det till när farfar var ung" var rubriken, med anspelning på schlagern med Yngve Forsells från samma trakt.

Roland återberättade historier som han hört från sina äldre släktingar, bl.a. om organistsonen för 200 år sedan i Skellefteå församling, som själv hade fått studera men inte ville låta sina barn lära sig att läsa och skriva. Han blev rasande när han hittade alfabetet som sonen hade smusslat hem från farfar, och rodde ut och sänkte alfabetet i djupet mitt på sjön.

Rolands farfar och dennes bröder fick bannor när de som ynglingar hade smugit iväg med slättermaskinen och räddat kornet som annars skulle frysa på natten. Det var för lättsinnigt, säden skulle fortfarande kring 1900 tas med skära.

Farfar Konrad var byasmed och bonde, det kunde köra ihop sig när han själv hade fullt upp med slättern och grannen kom och hade kört av vevstaken till sin slättermaskin och behövde hjälp i smedjan.

Vid sekelskiftet 1900 var de inte riktigt säkert fastställt bland allmogen att jorden var rund. En diskussion bland gubbarna, som Rolands farbror återberättat från sin barndom, hade slutat med att "Jo, hon är väl rund då. Men nog står håret rakt upp på den som sitter ute på kanten".

En av förfäderna, Lars Gustaf Markström, vars far och svärfar var organister i Skellefteå kyrka, intogs 1815 som gratis elev vid Umeå trivialskola. Utbildningsomkostnaderna stod troligen landshövdingen för. Lars Gustaf fortsatte sedan sitt liv som nybyggare trots en skadad hand. På grund av sin läs- och skrivkunnighet kom han att bli "handläggare" i byn. Han gjorde sig också känd som "byaläsare", dvs predikant. Han predikade gärna kl 10-15 och hungriga åhörare måste smita iväg och äta medhavd smörgås.

Speciellt för Frostkåge strax norr om Skellefteå, är att vapenvila 2 september 1809 mellan Sverige och Ryssland skedde där. Vid den efterföljande freden 17 september förlorade vi Finland. I Frostkåge ligger också en av EFS åtta folkhögskolor.

EFS-kyrkan

Sön 25 mar 18.00
Musikcafé med Barnkören

Lör 7 april 16.00
Vad är det vi sjunger?
Andreas, Sigrid

Sön 8 apr 11.00
Gudstjänst Pär Stenberg

Mån 16 apr 11-kaffe
Maj-Britt o Karin Delsbo
sjunger och spelar

Mån 30 apr 19.00
Valborgsmässofirande
Brogården

Lör 5 maj 16.00
Vad är det vi sjunger?
Andreas, Sigrid

Sön 6 maj 11.00
Gudstjänst Zack Lindahl

Mån 14 maj 11-kaffe Torbjörn
Bodare "Hänt på sockna"

Mån 28 maj 11-kaffe Våravslutning
med hemligt program

Varmt välkommen



Roland Lundqvist

Vigda

Eva Margaretha Pettersson
& Juha Ensio Räsänen
Hanna Charlotta Andersson
& Erik Göran Andreas Karlsson
Anna Josefine Östman
& Nils Joel Svante Dahlberg



Döpta

Tage Hans Erik Fast
Harry Love Kjell Dahlberg
Ingrid Clara Cecilia Vestling
Bill Olle Karlsson
Millianna Andersson



Till vila

Oktober

3 Rut Else Östlund 79 år
5 Annie Gun-Britt Helga
Svensson 80 år
19 Arna Margareta Mathisen
Johansson 69 år
26 Erik Sigvard Bergman 82 år

November

4 Siri Elvira Hultman 93 år
5 Eva Kristina Heinemann 73 år

10 Ilo Antero Haataja 85 år
10 Ulla Maria Johansson 96 år
12 Rolf Ingvar Lindgren 82 år
17 Hans Göran Mauritz
Westberg 79 år
28 Axel Ingvar Samuelsson 89 år

December

3 Anna Fanny Andersson 88 år
20 Erik Olov Bergqvist 64 år
27 Ingrid Settlin 82 år
30 Vera Teresia Toresen 90 år

Januari

3 Lars Emanuel Persson 75 år
5 Olof Gösta Holm 88 år
7 Nils-Olof Andersson 76 år
7 Karl Axel Olsson 89 år
9 Märta Jonasson 88 år
10 Sven Gunnar Larsson 90 år
11 Anna Maria Eriksson 90 år
11 Karl Sune Vestberg 88 år
18 Helga Sig-Britt Magnusson 90 år
18 Rut Ingegärd Östlin 84 år
23 Borghild Margareta Tano 84 år

GÅVA

har lämnats till Svenska kyrkans
internationella arbete från Enångers
Centerkvinnor.

Enånger-Njutångers församling

Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
Tfn 0650-765 40, fax 0650-765 49
www.svenskakyrkan.se/enanger

E-post: enanger-njutanger.
forsamling@svenskakyrkan.se

Präster

Pär Stenberg, kyrkoherde
tfn 0650-765 47

Mats Sandström, komminister
tfn 0650-55 00 08
Träffas säkrast månd.10-12 och
torsd. 17-18 i Enångers prästgård.
Bostad 0650-55 05 14

Zack Lindahl, komminister,
tfn 0650-76548

Kyrkomusiker

Mats Hylander
bostad 0650-317 71

Ingrid Svensson
tfn 0650-765 46

Andreas Holmberg
tfn 0727-35 20 20

Diakoni

Ann-Kristin Källström
tfn 0650-765 45

Församlingsexpedition

Måndag-torsdag kl 10-12
Tisdagar även 16-18
Monica Rösnäs,
tfn 0650-765 40

Barnverksamhet

Maggan Andersson
tfn 0650-765 43
Katarina Sölveskog
tfn 0650-765 44

Kyrko/kyrkogårdsvaktmästare

Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16

Njutånger: Mikael Blomkvist
tfn 0650-705 22

Enånger: Ola Borin
tfn 0650-55 05 56

Kyrkogårdsärenden

Ingela Fahlberg Kilarne
tfn 0650-765 49, mån-tisd kl 10-12

Församlingshem:

Njutånger, S:t Olofsgården
tfn 0650-765 40
Iggesund: tfn 0650-765 40
Enånger: tfn 0650-765 40

Församlingshemsvärdinna:

Monica Rösnäs, tfn 0650-765 40

Kyrkorådsordförande:

Kjell Kroon, tfn 0650-704 65,
070-211 17 17

Kontakt för volontärprojektet

Sophia Pettersson
Tfn 070-30 30 217

Någon att tala med

Vi, präster och diakon, finns här i församlingen för dig som behöver tala med någon om det som tynger dig och som du har svårt att tala med någon annan om. Vi har tystnadsplikt och vi kan träffas antingen i kyrkans lokaler eller att vi kommer hem till dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar även emot bikt.



Ann-Kristin Källström (diakon)
0650-765 45



Mats Sandström
0650-55 00 08



Zack Lindahl
0650-765 48



Pär Stenberg
0650-765 47

Välkommen till Påskens gudstjänster

Påskan är kyrkans stora högtid. Kom och var med under påskens gudstjänster, då vi får vandra med Jesus alltifrån Palmsöndagen, skärtorsdagskvällen, genom lidandet, döden och fram till uppståndelsens glädje.

Lördag 24 mars kl 19 S:a Maria kapell
Easter suite

Palmsöndag 25 mars kl 11 Njutångers kyrka
Högmässa

Skärtorsdag 29 mars kl 19 Njutångers kyrka
Mässa med altarets avklädande
Musikmedverkan

Långfredag 30 mars kl 11 Njutångers kyrka
Långfredagsgudstjänst

Långfredag 30 mars kl 15 Enångers kyrka
Korsvägsandakt
Enångers kyrkokör

Påskdagen 1 april kl 11 Njutångers kyrka
Påskdagsmässa

Njutånger-Iggesunds kyrkokör
Kyrklunch

Annandag Påsk 2 april kl 17 S:a Maria kapell
Emmausmässa