

# Ett annat centrum

## Där du är, där är Gud



Östersund den 18 januari 2019

# En teopolitisk blick



## **Lunchservering**

För syriska familjer och övriga  
som vill komma.

**Lördag 9/2, 12.00**

Församlingshemmet, Ede

Spelmanslaget m.fl. medverkar

Anmäl senast onsd. 6/2, tel 30084

Svenska kyrkan   
ALSEN OCH OFFERDALS  
FÖRSAMLINGAR



Evangelierna låter  
oss ana Guds  
frälsande rörelser i  
Det konkreta och  
vardagliga







# En röst utifrån - tydliggjort uppdrag





Kvinnan i bibelberättelsen gjorde sin röst hörd. Men om lärjungarna hade fått kvinnan tillräckligt långt bort från Jesus, så att han inte hade hört och sett, då hade det inte blivit en förhandling.

[...]

Hade inte vi släppt...hade jag inte släppt in "främlingen" så hade ju jag varit en annan person idag. Men har man stått på Förvaret och mött de här människorna som fått nej... Är man på Sagåsen och möter människorna som flytt och kommit hit... Ser man killarna som bodde här, då har "den andre" kommit så nära så att den där förhandlingen går inte att inte ha.

# Gud bereder rum i sig själv





*Han var den förste prästen som har kommit upp till oss i Stensjön i arbete. [...] Det uppskattar vi väldigt mycket och folk undrade vem [han] var och jag sa det är **Mien hierra**...det är vår präst alltså.*



# Guds geografi

Utmanar våra föreställningar  
om centrum och periferi.



*Turisten* – personen som ser gränser från ovan. En kosmopolitisk blick. Ser olika länder och plaster som rum för upplevelser. Upprätthållandet mellan centrum och periferi skapar möjligheten till spännande upplevelser.





*Pilgrimen* – personen som söker sig mot centrum, mot tillvarons ursprung och mål, mot Gud.

Välkomnar andra pilgrimer då deras närvaro bekräftar platsens autenticitet.

Pilgrimen försöker överskrida alla konstgjorda gränser som står i vägen för gemenskap med Gud och andra människor. Rör sig mot ett gemensamt centrum.



Gudstjänsten är ett ihopsamlade av det som splittrats – en påminnelse om att allt hör samman.





Där du är, där är Gud.



# Ett *teopolitiskt* förhållningssätt

- Det handlar inte om att försöka kontrollera hur ett problem diskuteras eller formuleras. Det handlar istället om sätt att urskilja hur man går till väga för att upprätthålla ett gemensamt liv med dessa människor, på denna plats och i denna tid. Och samtidigt leva med insikten om att:
  - det kommer oundvikligen att leda till oförutsedda konsekvenser;
  - “vi” är en del av problemet;
  - vi kan och måste åstadkomma förändring inifrån.



Vi är med och väver de  
vävar som formar våra liv  
tillsammans.

*Nätverkandet* – en  
teopolitisk handling



*Kyrkan är inte magi, inte en del av verkligheten där våra problem får en omedelbar lösning eller särskilda uppenbarelser ger svar på alla våra frågor eller ger genvägar genom våra konflikter.*

*Det är snarare och framförallt en gemenskap av människor, en plats där det heliga får ta tid och där den dagliga trohetens prosa, och ibland tristess, måste mötas och välsignas och inte döljas eller flys ifrån.*

**Rowan Williams**



