

Frid nummer 4 2017

Tema: Sjung för Guds skull! - musiken som tradition, bön och gemenskap.

Framsida syntolkning: Svartvitt foto av en leende flicka med lockigt hår och glasögon med texten "Påverka i de stora frågorna - Selina är ordförande i Svenska Kyrkans Unga Salem"

Ledare

»När livet omkring oss förändras behöver vi det vanliga som mest«

Maria om traditioner

Nu är det dags igen. Det är dags att plocka fram lådan med julsakerna. Lådan har sin givna plats i förrådet under året, men till advent måste den fram. Det känns så skönt att få plocka fram stjärnan, ljusstaken och ljusen. Nu är det tid att ställa i ordning och tända ett ljus i taget och låta det varma, vänliga ljuset värna oss mot mörker och rusk utanför. Det är tid att förbereda, planera och tänka framåt mot jul.

Tankarna vaknar när jag plockar bland sakerna i min låda. Minnen väcks till liv. Hur var det när jag städade bort förra julen? Anade jag vad det här året skulle bära med sig? Hade jag så bråttom att en del av sakerna farit illa i lådan? Sakerna som följt mig genom åren påminner om tidigare adventstider och jular. Glada och goda minnen – tider av förväntan och lycka. Men också smärtsamma – tider då livet varit kargt och mörkt, tider av ensamhet och saknad.

Advent innehåller så mycket av traditioner och nostalgi. Så mycket av sådant vi kan älska: ljus, värme och omtanke. Att göra som vanligt ger stadga åt livet. När livet omkring oss förändras och oron för vår egen och tillvarons framtid kryper innanför huden behöver vi det vanliga, det trygga, det som står fast. Därför behöver vi advent med ljusen och stjärnorna som vi letar fram varje år. Och äntligen är det dags att få sjunga Hosianna.

Att stå i kyrkan tillsammans och låta våra röster blandas i de urgamla orden. Orden som både är en bön om hjälp och en lovsång. Jag nästan ryser när det äntligen är advent och dags att sjunga de välbekanta orden och sångerna igen. För mig är det ett sätt att hålla hoppet levande. Hoppet om att Gud fortfarande finns. Att Gud älskar oss människor och att det finns en framtid för oss. Gud har inte övergett sin värld. En dag ska Gud komma tillbaka, visa sig. Det är därför vi sjunger om och om igen: Hosianna!

Advent är en förberedelsestid. Vi stökar och städar, bakar och fejar – javisst, vi vill förbereda och göra i ordning för julen. När vi sjunger vårt Hosianna Davids son sjunger vi tillsammans med människor genom tiderna och med änglarna om vår glädje och vår längtan. Vi sjunger för att hålla hoppet levande om fred och rättvisa, hoppet om Gud som vill gripa in i våra liv och världens liv. Så sjung för Guds skull!

En välsignad advent och jul önskar jag dig!

Maria Jacobs

Vikarierande kyrkoherde

Välkommen

Detta nummer handlar om körsång och församlingens körer. Musik. Det är få saker som jag både älskar och skräms av så mycket som sång och musik. Jag älskar att lyssna på musik, kan förlora mig i texter och tongångar och drabbas av en rad olika känslor som toppar och dalar inom loppet av några minuter. Samtidigt är jag livrädd när jag ska sjunga. Jag kan verkligen inte sjunga! Men när jag var yngre sjöng jag i kör, inte för att jag kunde sjunga då heller, jag stod mest och mimade medan alla andra sjöng. Gemenskapen däremot, jag minns fortfarande gemenskapen i kören. Varje vecka såg jag fram emot den korta körstunden efter skolan då jag skulle få låtsassjunga tillsammans med mina mer begåvade vänner. På kommande sidor kan du läsa om körsångens fantastiska fördelar och jag kan inte annat än instämma om dess kraft, om än av lite andra anledningar.

Längre fram i tidningen finns en snällkalender – en julkalender med goda gärningar. Jag brukar sällan ha några nyårslöften men i år ska mitt nyårslöfte vara att göra minst en god gärning per dag.

Carin Traumer,
Fridmedarbetare

Kyrkovalet – hur gick det sen?

Syntolkning: En bild föreställande mandatfördelningen mellan nomineringsgrupperna i Salems kyrkofullmäktige 2018–2021. Nuvarande mandat visas inom parentes.

- 7(7) Socialdemokraterna (s)
- 7(8) Borgerligt alternativ (BorgA)
- 4(3) Centerpartiet (c)
- 1(2) Kristdemokraterna (kr)
- 3(-) Partipolitiskt obundna (posk)
- 3(-) Sverigedemokraterna (SD)

Ökat valdeltagande i kyrkovalet

Valdeltagandet har ökat i hela landet och är det högsta sedan 50-talet. Att valdeltagandet har ökat så pass mycket tros delvis bero på att kyrkovalet har fått stor medial uppmärksamhet. Men också att möjligheten till att förtidsrösta innan valdagen har utökats med fler röstningsplatser och längre öppettider.

Hela 19,08 procent av alla röstberättigade i landet valde att rösta, vilket är en ökning med 6,32 procentenheter. I Salem var valdeltagandet ännu högre, så många som 1573 personer valde att rösta. Detta motsvarar 20,08 procent av alla röstberättigade och jämfört med valet 2013 är det en ökning med 6,78 procent-enheter.

Valda ledamöter i kyrkofullmäktige

- Arne Närström (s)
- Margaretha Häll Assarsson (s)Mats Gustafsson (s)
- Britt-Marie Marklund (s)
- Åke Fredriksson (s)
- Maria Ridderstolpe (s)
- Birgitta Rönnblad (s)
- Olle Glimvik (BorgA)

Alexander Zackrisson (BorgA) Ulla Wickstein (BorgA)
Kerstin Lines (BorgA)
Donald Molander (BorgA)
Elisabeth Jacobs (BorgA)
Kristina Wänblom (BorgA)
Leif Ståhl (c)
Barbro Eriksson (c)
Siv Lindeberg (c)
Poul Poulsen (c)
Håkan Paulsson (kr)
Bernd Priemer (posk)
Pernilla Schubert (SD)

Nytt på kyrkvärdsfronten!

Greta Nykulla & Johanna barne är nya kyrkvårdar i Salems församling. Kanske har du redan mött någon av dem då det är våra kyrkvårdar som oftast hälsar gudstjänstbesökarna välkomna.

Förutom att hälsa besökare välkomna till gudstjänsterna deltar kyrkvårdarna aktivt i gudstjänsten genom textläsning, bön, nattvardsutdelning och ljusständning. Tillsammans med präst, musiker och vaktmästare är de även med och förbereder inför gudstjänsten. De hjälper exempelvis till med att hänga fram rätt liturgiska kläder samt att duka i ordning inför nattvarden. Efter gudstjänsten ser de till att kyrkans föremål kommer tillbaka, räknar kollekten och är behjälplig för präst och vaktmästare.

Födelsedagskalas

78 personer besökte det årliga födelsedagskalaset som hölls för de församlingsmedlemmar som fyllde 75, 80, 85, 90 eller däröver under första halvan av 2017.

LUCIA – ETT LJUS I MÖRKRET

Luciafirandet i Sverige har sin bakgrund i folktro, legender och historiska fakta. Lucia var en ung kvinna från Sicilien som blev martyr för sin tro redan 304 år efter Kristus. Vid denna tid var det straffbart att vara kristen i det romerska samhället och hon offrade sitt liv för sin tro på Gud. Andra legender säger att Lucia gick med mat till fångar. För att kunna bära med båda händerna och samtidigt lysa upp de mörka fängelsehålorna fäste hon ljus runt huvudet.

Före den gregorianska kalenderreformen på 1700-talet inföll vintersolståndet den 13 december. Lucia som betyder ljus blev därför en symbol för att ljuset övervinner över mörkret. Men det finns mer symbolik runt Lucias gestalt. Den vita dräkten är en symbol för renhet, det röda bandet är en symbol för blod medan kronan symboliserar en gloria. Lucia kommer med ljus när det är som mörkast och är därigenom även en påminnelse och symbol för hoppet.

Sjung för Guds skull!

Vi har hört dem på högmässor och konserter. Där och då verkar det lekande lätt, men i det dolda sker ett arbete av notläsning, repetition och samspelsövning. I detta nummer får Frid vara med när församlingens körer repeterar, och får möta körsångare från 7 till 88 år!

text & foto Malin Van den Poel

Barnkören

Klockan slår fyra och Roy öppnar dörren till musikrummet. Vi befinner oss i Säby kyrka en onsdagseftermiddag och sångarna i Barnkören har just avslutat sina ostmackor med mjölk. Vi beger oss in i musikrummet och körsångarna slår sig ner på en rad röda stolar. Roy sätter sig vid pianot och de börjar med sin uppvärmning.

De plockar stjärnor och övar på att stampa i takt på första och tredje slaget. Det är viktigt att värma upp både kroppen och rösten när man ska sjunga. Sedan säger Roy att det är dags för en lek. Han ska sjunga en låt och kören ska försöka visa med rörelser vad den handlar om.

Plötsligt förvandlas kören till små, små tomtar som tassar omkring på golvet i röda luvor och mjuka skor.

– Det ska vara kul att sjunga i kör, säger Roy. I Barnkören varvar vi sång och rytm med olika lekar. Kören får sjunga om de små tomtarna och Roy visar med målande rörelser hur de ska sjunga långa utdragna toner.

– Dags för dagens tema! Eftersom regnet öser ner utanför är dagens fråga: vad brukar jag göra när det regnar?

Vi går varvet runt och alla får berätta, i tur och ordning. I slutet av övningen lyckas jag få en liten pratstund med Linnea, Maja och Lucile som sjunger i Barnkören.

Barnkörens sångare berättar

Maja, 8 år

favoritjulsång Jingle Bells.

bästa med kören Att öva sig på att bli bättre på att sjunga. Jag vill bli artist när jag blir stor.

Linnea, 8 år

favoritjulsång Jingle Bells på japanska.

bästa med kören Att vi får leka ganska mycket.

Lucile, 7 år

favoritjulsång Mössens julafton.

bästa med kören Det är roligt att få sjunga många olika låtar.

Diskantkören

Det är dags för nästa kör i ordningen. Diskantkören värmer upp genom att dansa när Roy spelar, de får göra stora eller små rörelser beroende på hur stark musiken låter. Sen får alla låta som hundar. VOV! VOV!

– Kan ni låta som en lite argare hund, frågar Roy.

På det viset ser sångarna till att aktivera magstödet så att de kontrollerar luftflödet med magen och får en mer kraftfull ton.

Efter några låtar tar kören en paus med frukt. Det gäller att återhämta sig för att orka sjunga en hel timme.

Sedan får de lyssna när Roy sjunger en sång för dem.

– Kan ni gissa vad den här sången handlar om?

– Jesus! ropar kören.

– När sjunger man den här sången?

– På julen!

De delas upp i två grupper och sjunger vackert tillsammans i en hög och en låg stämma.

Diskantkörens sångare berättar

Maja, 10 år

hur länge har du sjungit i kör? Ett år ungefär. Jag har varit med på gudstjänster och en konsert.

favoritsång Understämman till Jag sitter på ett berg. Den är finare än melodin.

bästa med kören Att man får många vänner, att ingen säger "du gör fel" om man skulle råka sjunga fel. Och att man lär sig att sjunga!

Ungdomskören

Ungdomskören ses på torsdagkvällar. Idag är de inte så många, men de önskar att fler skulle vilja börja. I nuläget sjunger de två stämmor, alt och sopran, men om fler sångare kommer kan de börja sjunga både tre- och fyrstämmigt.

– Ser ni att noterna går upp som en trappa?

Sopranerna ska lära sig sin stämma till Away in a manger, och Roy passar på att förklara lite notläsning.

– Nu är jag jobbig, men det måste jag få vara. Vi tar om det igen. Sedan sätter sopranerna melodin och de tar om allt tillsammans med altarna. Det är gråaste oktober men den varma julkänslan finns i musikalen i Säby kyrka.

Ungdomskörens sångare berättar

Elsa, 15 år

hur länge har du sjungit i kör? 9 år.

favoritjulsång En norsk julvisa som heter Nå er det jul. Eller En liten lucia, den brukade jag sjunga solo på.

bästa med kören Gemenskapen. När man har sjungit så länge som jag och Hanna har gjort blir man som en familj, kyrkan är som ett andra hem.

Hanna, 15 år

hur länge har du sjungit i kör? 9 år.

favoritjulsång Julen är här.

bästa med kören Att få sjunga tillsammans, och att det är så fint med stämmorna.

Säbykören.

– Hur mår kantorn idag då? Frågan ställs av en av sångarna till körledaren Tobias som kommer in i kyrkan. Det är tidig torsdag eftermiddag och gänget med daglediga har sin körrepetition. Säbykören, som förut gick under arbetsnamnet Kören för daglediga grundades av dåvarande organisten Brita Nilsson för ungefär 25 år sedan. Vissa av medlemmarna har sjungit nästan sedan start.

– Han är min sång och min glädje, han är min herre och Gud, sjunger kören tillsammans.

– Den här låten brukar vi ha som snapsvisa, säger en av kör-medlemmarna.

– Om ni vill tänka att det är en snapsvisa när vi sjunger den på gudstjänsten så får ni det, bara ni är glada och sjunger av hjärtans fröjd, säger Tobias.

Han ackompanjerar på pianot och den gamla dansbandshiten förvandlas till ett riktigt pampigt stycke. De som vill och orkar i kören står upp, andra gungar sittandes med i takt.

Säbykörens sångare berättar

Anna, 88 år

hur länge har du sjungit i kör? Troligen 21 år.

bästa med kören Träffa folk, göra något tillsammans.

hur skulle du övertyga någon att börja i kören? Fråga om personen vill komma in och göra oss sällskap.

Kyrkokören.

Det börjar bli sent och Säby kyrkas café är fullsatt. Repetitionen börjar klockan 19.45 och vissa kommer direkt från kvällsmässan. Andra kommer tidigt för att hinna fika och umgås. Det är den femte och sista kören som Frid besöker, och det börjar bli sent på kvällen. Jag frågar Tobias om han inte är trött.

– Jo det är klart, men när jag ser kören och när vi sjunger tillsammans så får jag energi! Då blir man förvånad när man tittar på klockan och ser att det är dags att avsluta.

Kören ställer upp för uppvärmning och de tänjer på rösten uppåt och nedåt. De rabblar snabba konsonantrika tungvrickare och sjunger långa vokaler i treklanger och skalor. I Kyrkokören sjunger man fyrstämigt, ibland upp till åttastämigt. Sen börjar de sjunga Requiem, ett stycke som Tobias själv har skrivit.

Fraserna är ibland långa och svåra att hålla ut. Tobias avbryter.

– Nu undrar ni kanske: hur ska luften räcka? Det ska den inte! Under långa toner kan vi turas om att andas, körandas. Vi andas tillsammans, så hjälp varandra och hjälp er själva att inte få andnöd. □

Kyrkokörens sångare berättar

Jan Olof, 68 år

hur länge har du sjungit i kör?

35 år. Tidigare i Rönninge Rabarber.

favoritjulsång De vanliga klassiska styckena. Men för att de ska bli riktigt bra krävs det övning.

bästa med kören Det är roligt och något att se fram emot, det är oslagbart när allt sitter och man får höra ett stycke i sin helhet. Det är också kul med de stora termins-avslutningskonserterna.

Karin, 46 år

hur länge har du sjungit i kör? Jag sjöng både i skolan och i kyrkan när jag gick på högstadiet, men slutade när jag var 15 år. Jag har gått och tänkt länge på att börja igen, jag tog tag i det och vågade börja i Kyrkokören för ett år sedan.

favoritjulsång O helga natt.

bästa med kören Gemenskapen. Det är också skönt att det inte hörs om man sjunger fel.

Möt körledarna

Tobias Lundmark

Yrke: Organist.

Favoritjulsång: Det är en ros utsprungen av Michael Praetorius.

Bästa med kören: Att man får skapa musik tillsammans och sträva mot ett gemensamt mål.

Roy Olofsson

Yrke: Kantor

Favoritjulsång: När det lider mot jul av Ruben Liljefors.

Bästa med kören: Körsångarnas glädje och vilja att utvecklas. Det ger mycket tillbaka!

Körsångskemi

Nog vet de som har testat att skråla med i psalmerna på söndagsmässan att det kan vara både kul och utmanande att sjunga tillsammans. Men faktum är att körsång faktiskt kan ha många positiva effekter för hälsan: eftersom det är en fysiskt krävande aktivitet så utsöndras endorfiner, kroppens

egna må bra-hormoner, som också frigörs när du skrattar, är kär eller motionerar. Ett annat ämne som påverkas i kroppen är oxytocinhalten som ökar i blodet. Oxytocin anses spegla en känsla av gemenskap och dämpa oro och ångest. Vi får ibland höra när vi är stressade att vi ska ta ett djupt andetag. När vi är stressade och har hög andning så spänner vi oss, vilket stjälar energi. Genom att sjunga i kör övar vi oss automatiskt på att djupandas – luften behöver ju räcka till de långa tonerna.

Malin Van den Poel

Lyssna på körerna i jul!

3 december 11.00

Högmässa

Kyrkokören medverkar. I Salems kyrka.

3 december 18.00

Adventskonsert

Med Ungdomskören i Salems kyrka.

10 december 16.00

Luciakonsert

Med Barn-, Diskant- och Ungdomskören i Säby kyrka

17 december 18.00

Adventskonsert

Vi sjunger in julen med Kyrkokören i Salems kyrka.

25 december 07.00

Julotta

Med Kyrkokören i Salems kyrka.

Internationellt arbete: Boyet och Ronald växte upp på en soptipp

text Anna Wahlgren foto Kat Palasi

Sopor, och ännu mer sopor, så långt ögat når. Och en stank av avfall, avföring och orättvisa. Här, på Manillas största soptipp har Ronald, 11, och Boyet, 9, vuxit upp. – Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet.

text Anna Wahlgren foto Kat Palasi

DET GÅR INTE ATT VÄRJA SIG MOT STANKEN. Urin, avföring och ruttna matrester... Utanför ett skjul skäller en fastkedjad, mager hund. En äldre man river upp en plastpåse och börjar sortera gammal mat. Han lägger små kycklingbitar i en hög. Han samlar till familjens middag.

Det har nyligen regnat, och vi klafsar i leran. På den upp trampade sopstigen ligger gamla blöjor, trasiga glasflaskor och hopknycklad plast. Vi är i stadsdelen Tondo, där Manillas största soptipp breder ut sig. Här bor och arbetar tusentals familjer. En av familjerna är Ronalds och Boyets. Deras föräldrar är arbetslösa, dessutom missbrukar mamman droger. Vi hälsar på i familjens krypin, som är tillverkat av kartongbitar och tygrester. Här finns inga sängar, de sover direkt på marken. På en plaststol, i det ena hörnet, sitter pojkarnas mamma. Hennes blick är frånvarande. Hon har en bebis på armen, och uppenbarligen ännu ett barn i magen – som är stor och rund.

– Här växte bröderna upp. De har aldrig gått i skolan. På dagarna har de sorterat skräp på soptippen för att hjälpa till med familjens försörjning, säger April Rose Mosheni Tabrizi, socialarbetare på Bahay Tuluyan.

Bröderna Boyet och Ronald har nyligen flyttat till Bahay Tuluyan. I dag är de i Tondo för att hälsa på familj och vänner.

– Våra vänner bor i Tondo, men vi vill ändå bo på Bahay Tuluyan. Vi vill gå i skolan. Vi vill lära oss saker. Och vi vill äta oss mätta, säger Ronald.

Brödernas pappa har sett fram emot sönernas besök. Han överraskar dem med en Coca-Cola. Vanlig Coca-Cola på burk har han inte råd med. Han har köpt Coca-Cola i en hopknuten plastpåse med ett sugrör som sticker ut. Ronald och Boyet skiner upp. De tar emot påsen, och dricker snabbt upp läsk. Sen säger de hej då, och pappan försvinner iväg på en cykel.

Bahay Tuluyans mobila team åker till soptippen ett par gånger i veckan. De leker med barnen och bjuder på mat. Det var under ett sådant besök som personalen fick upp ögonen för brödernas familj. Först var det brödernas lillebror som fick dem att reagera.

– Han var bara fyra månader och han var kraftigt undernärd. Mamman hade i princip bara matat honom med vatten sedan han föddes. Det är ett under att han överlevde. Han togs omedelbart till sjukhus, där han fick stanna i över en månad. Nu mår han mycket bättre och har lagt på sig i vikt, säger April Rose Mosheni Tabrizi, och visar mobilbilder på en leende liten pojke. Mamman tittar på bilden, men visar ingen reaktion.

I familjen finns ytterligare några syskon, bland annat en flicka som vill följa med sina bröder till Bahay Tuluyan. Gång på gång säger hon till volontärarbetaren: "Jag vill vara med er". Men mamman vill inte. Hon tycker att flickan är för liten för att flytta.

– Familjen har levt väldigt utsatt, helt utanför samhället. Inget av barnen fanns registrerade någonstans. Ingen var vaccinerad, och ingen har någonsin gått i skolan, säger April Rose Mosheni Tabrizi. Bröderna tvingades tidigt bli självständiga. Sen de lärde sig att gå har de jobbat på soptippen. De har sorterat skräp, och letat efter mat.

– "Pagpag" kallar vi matresterna. På tagalog betyder "pagpag" att "skaka bort smuts". Vi skakar matresterna så att allt smuts faller bort. Sen kan vi äta maten, säger Ronald.

Konflikterna mellan rivaliserande gäng pyr under ytan, och mitt under vårt besök i Tondo blir Ronald påhoppad av tre barn från ett rivaliserande gäng. Han släpas i marken och skrapar upp sidan av överkroppen. Vi är tvungna att fort bege oss tillbaka till Bahay Tuluyan. Barnen hostar ikapp i bussen på väg tillbaka till centret. Många barn som lever på gatan har tuberkulos.

På Bahay Tuluyan får de sin medicin. Sen är det middagstid. De större barnen hjälper till med matlagningen – i dag serveras svart ris, grönsaker, tofu och kyckling. Ronald och Boyet äter med god aptit, de lämnar inte ett riskorn på tallriken.

Ronald vill bli polis, Boyet vill jobba inom armén.

– Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet. De konstaterar att livet ser väldigt olika ut – här på Bahay Tuluyan och i Tondo.

– Här får vi duscha varje dag. I Tondo duschar vi en gång i veckan. Då betalar vi för vattnet, säger Boyet.

– Vi saknar våra syskon, men vi vill vara här på Bahay Tuluyan, säger Ronald.

Det är kväll, och barnen gör sig redo för natten. Bröderna somnar först av alla. De sover tätt intill varandra på madrasser på golvet. De håller varandra i handen. □

Mod att säga vi ses igen

Donald om fred, frid och mod

Säby kyrka är fullsatt. Det är oktober och Hanna Nyberg ska tackas av för sin tid som Kyrkoherde i församlingen. Frid har träffat Donald Molander, ordförande i Kyrkorådet, för ett samtal efter avtackningen.

Hej Donald! Inför förberedelserna av avtackningen fick jag en känsla av att detta var viktigt för dig.

– Avtackningen blev precis så högtidlig som jag hade hoppats att den skulle bli. Vi lägger stor vikt vid att ett välkomnande ska bli varmt när vi tar emot en ny medarbetare. Hur vi tar avsked har minst lika stor betydelse. Vi får visa känslor av tacksamhet men också saknaden. Det goda avskedet öppnar för ett gott återseende. Därför blev jag särskilt glad över att kören sjöng We'll Meet Again som blev känd genom den brittiska sångerskan Vera Lynn under andra världskriget som då gav tröst och förhoppningar om att man skulle återses.

Vid kyrkkaffet tog du upp Hannas engagemang kring Fred och frid. Varför ville du lyfta fram betydelsen av det arbetet i Salems församling?

– Ett resultat av Hannas arbete som jag är särskilt tacksam över är att fred och frid är inskrivet i församlingens strategiska mål-dokument. Det kräver mod.

Vad menar du med att det kräver mod?

– Förhoppningen om fred är inte ny i den evangeliska traditionen. Redan på 700-talet f. Kr gav Jesaja en vision om att djupa konflikter kan lösas och att folket skulle få vara med om att smida svärd till plogbillar. Fred och frid kräver mod att utmana etablerade tankemönster och i ansträngningen att gå emot en skadlig polarisering i ett vi och dem.

Tankemönster, är inte det något som sitter djupt i oss alla?

– Så är det och ofta är det styrt av en rädsla som gör det svårt att se det väsentliga. Låt mig återkoppla till det Hanna tog upp i sin avskedspredikan om att lyssna i tro: "Det verkar som att det behövs ett arbete för att sortera bort det som inte är skatten och pärlan, det som inte är Gud. Att lyssna i tro är motsatsen till att lyssna på rädslan inom oss – vilket vi ser så många exempel på runt om i vårt samhälle. Det får förödande konsekvenser. Istället uppmanas vi lyssna på tilliten. Med lyssnandet i tro bjuds vi in till den öppna dialogen med Gud."

– Finns det plats att sammanfatta det vi talat om med ett citat av Dag Hammarskjöld från hans anteckningar i Vägmärken?

Ja, gärna.

– "Nu. Sedan jag övervunnit rädslan – för de andra, för mig själv, för mörkret därunder: vid gränsen av det oerhörda. Här slutar det kända. Men från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungsmöjlighet. Här renas längtan till öppenhet: var handling beredelse, vart val ett ja till det okända." □

Frid hälsar välkommen

Jenny Argenius är tillbaka från föräldraledigheten och kommer nu att arbeta på vaktmästeriet.

Inga Belani är prästvikarie på 50 procent och stöttar upp på gudstjänster och förrättningar.

Hej Jennie, tillträdande kyrkoherde i Salems församling!

jennie wall

Ålder: 37 år

Bor: Bromma

Familj: Har två pojkar, 5 och 8 år.

Jennie Wall är Salems

församlings nya kyrkoherde med start i januari 2018. Jennie kommer från Danderyds församling, där hon i drygt 10 år arbetat som präst och biträdande kyrkoherde. Hon gillar att umgås med familj och vänner, middagar, kultur och musik och lyssnar kanske lite otippat bland annat på svensk hiphop. Hon tycker också om att resa och att vara i sommarstugan utanför Vaxholm. Jennie är fascinerad över hur våra hjärnor fungerar. "Kom med och se!" var de ord som mötte mig då jag i början av sommaren såg att man sökte ny kyrkoherde i Salems församling. Egentligen hade jag inte några större planer på att byta jobb, men kände mig nyfiken på församlingen och ville gärna veta lite mer. Snabbt fick jag intrycket av en levande församling som lockade mig att just komma med och se, så jag sökte tjänsten! Det är nu med glädje, spänning och förväntan som jag efter årsskiftet tillträder som ny Kyrkoherde i Salems församling. Jag ser fram mot att få vara med och leda det arbete där vi tillsammans utforskar vad Gud har att ge, för var och en av oss. Hur vi är och vill vara kyrka. Förhoppningsvis kan vi än mer arbeta för att skapa mötesplatser som gensomsyras av en öppenhet och där vi får dela liv med varandra och med Gud.

Frid och Fred

Jennie

Frid tackar

Maria Jacobs som vikarierat som både präst och biträdande kyrkoherde under året. Maria

kommer nu att ägna sig åt pensionärlivet, familjen och trädgården på heltid.

Tobias Wallner tackar vi för hans tid som vaktmästare i församlingen. Tobias hittar vi numera i Högalids församling, också där som vaktmästare.

Martin Reberg blir pappa för femte gången och låter därför prästuppgifterna vila ett tag, men han har lovat att komma tillbaka!

Tio skäl att tillhöra svenska kyrkan

Du är en viktig del av Svenska kyrkan. Ditt medlemskap gör det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd, vara en god kraft att räkna med i samhället, föra traditioner vidare in i framtiden och mycket mer. Frid ger dig tio konkreta skäl att tillhöra Svenska kyrkan.

1 Svenska kyrkan rymmer hela livet

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan vara närvarande i livets alla skiftningar. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av livet och döden, glädjen och sorgen.

2 Gemenskap och delaktighet

Kyrkan är en öppen och inkluderande gemenskap. I Säby församlingshem finns ett öppet café där kravlösa möten kan ske mellan folk i alla åldrar. Hit kommer du som du är och får leva i tro eller tvivel, tillsammans med andra.

3 Samtal och själavård

När livet sviktar och vi behöver prata med någon finns präst och diakon med tystnadsplikt till tjänst.

4 Kyrka och kulturarv för alla

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att hålla våra kyrkor i gott skick, så att de bevaras till efterföljande generationer som en del av vår rika historia.

5 Solidaritet för alla

Diakoni är del av kyrkans sociala arbete. Det kan gälla att som medföljare närvara vid samtal med myndigheter eller hjälp med att få mat på bordet. Det kan också handla om samtalsstöd när livet

krisar. Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning och trosuppfattning.

6 Barn- och ungdomsverksamhet

Varje dag möter vi barn och ungdomar i våra olika verksamheter. Öppen förskola, kyrkis, söndagsskola, bibeläventyr i skolan, barn- och ungdomskör, konfirmationsgrupper och ungdomsgrupp är några exempel.

7 Musik

I Salems församling finns körer för alla åldrar. Förutom den sång och musik som finns i gudstjänster, ordnas olika musikgudstjänster och konserter i kyrkorna.

8 Levande traditioner

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att upprätthålla gemensamma traditioner så som adventsfirande, julgudstjänster och påskfirande. Genom Svenska kyrkan i utlandet kan även utlandssvenskar träffas och fira svenska högtider och gudstjänster.

9 En bättre värld

Under samlingsnamnet Svenska kyrkans internationella arbete bidrar kyrkan med långsiktigt bistånd och snabba katastrofinsatser på många platser runtom i världen. Salems församling har en internationell grupp som ordnar med olika insamlingar under året och som lyfter de internationella frågorna i olika sammanhang. Vi arbetar också för ett aktivt miljöengagemang för att möta de klimathot som finns mot vår jord.

10 Stötta god verksamhet

Även om inte du tar del av kyrkans arbete så kan du med din medlemsavgift hjälpa andra. Vi är tacksamma för din medlemsavgift.

Vi är Svenska kyrkans unga

Text: Alexander Sandrén

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

– Svenska kyrkans ungas syftesparagraf

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans officiella ungdomsorganisation och organiserar cirka 14 000 ungdomar över hela Sverige. Organisationen är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Den är uppdelad efter samma modell som Svenska kyrkan med lokalavdelningar (församlingar), distrikt (stift) och förbunds nivå (riks). Alla som säger sig stå bakom en lokalavdelnings syfte och stadgar och är mellan 0 och 30 år är välkomna som medlemmar. Är man över 30 år kan man bli vuxenmedlem men får då inte besitta styrelseposter eller ha rösträtt vid årsmöten. Detta då man vill vara en organisation som kan föra fram barn och ungas röst i kyrkan. Hjärtat i Svenska Kyrkans Unga är lokalavdelningen. Denna är med få undantag kopplad till en församling och den uttalade ambitionen är att vara en gemenskap i gemenskapen. Över hela Sverige finns cirka 300 lokalavdelningar där barn och ungdomar kan skapa ett forum för sina frågor och sitt engagemang. Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen. Man ger också barn och ungdomar en bra chans att känna sig som en del av något större. Genom läger, aktiviteter och föreningsverksamhet på distrikts- och riksnivå ger man också barn och ungdomar en möjlighet att känna delaktighet i kyrkan som helhet och känslan av att man är med i ett större sammanhang än församlingen. För de äldre ungdomarna finns även internationella volontärprogram som låter en gå ut i den världsvida kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga Salem kan därför ge våra ungdomar en plattform för att engagera sig både regionalt, nationellt och globalt. Men framförallt en plats av gemenskap där man tillsammans kan ge

av sin tid och sitt engagemang till vår församling. Hos våra ungdomar finns en enorm vilja att engagera sig, göra skillnad och få ge tillbaka för allt man fått. Svenska Kyrkans Unga kommer här att ge dem en plats för detta, särskilt för de som blivit lite äldre och tiden inte vill räcka till för det engagemang som de förut kunnat få utlopp för i vår ungdomsverksamhet. I Svenska Kyrkans Unga Salem kommer dessa ha en plats att fortsätta engagera sig även när de har vuxit ur ungdomsgrupperna, något som kommer ge mycket till både församlingen och till dem själva. □

Frid möter Selina Lundin, ordförande i Svenska kyrkans Unga Salem

»Vi vill att ungdomars perspektiv ska tas med även i de större frågorna i församlingen«

I början av höstterminen startades Svenska Kyrkans Unga upp i Salem. Ett uppstartsmöte tillika årsmöte hölls och Selina Lundin valdes till ordförande. Uppstarten av Svenska Kyrkans Unga i Salem har varit på gång under en längre tid. Tanken är att ungdomarna som är aktiva i församlingen ska få större möjlighet att påverka. Men vad vill den nya lokalavdelningen och vad kan församlingens unga förvänta sig?

– Genom att starta upp Svenska Kyrkans Unga vill vi att ungdomars perspektiv ska tas med även i de större frågorna i församlingen. Så om det är någonting, som är en viktig fråga för ungdomsverksamheten, kommer vi att diskutera den under styrelsemötena och sen komma med motioner och förslag till kyrkorådet.

Vad är det första ni kommer att ta tag i?

– Den här mandatperioden sträcker sig till februari och är som en inkörsport för att vi ska komma igång och lära oss vad det innebär att vara en lokalavdelning, men också för att växa in i Svenska kyrkans unga. Därför kommer vi inte att ta upp några större frågor denna mandatperiod utan mer fokusera på att göra saker i församlingen för ungdomar.

Selina berättar att de har planerat återträffar för Taizé*. Det har bland annat planerats in en Taizéhelg i Säby kyrka. För att anordna denna helg kommer styrelsen för Svenska Kyrkans Unga, planeringsgruppen för Fredagsmys och en nystartad grupp med spelinriktning, Gathering of Geeks, att samarbeta.

Ni har nyligen startat upp en gudstjänstgrupp.

På vilket sätt vill ni få inflytande i gudstjänsterna?

– Jag och flera ungdomar med mig skulle vilja ha gudstjänster med lite mer liv, rörelse och delaktighet.

Selina berättar att de i dagsläget vill ha inflytande över Taizémässorna samt en kvällsmässa per månad. De vill framförallt bestämma psalmerna för att det inte ska bli de mest svårjungna sångerna utan sånger som de tycker passar för ungdomar. Dessutom har de önskemål om att börja använda rörelser till psalmerna. Genom att koppla ihop text med rörelser menar Selina att det ofta blir lättare att minnas psalmerna och dess innebörd.

Utöver psalmerna säger Selina att hon och Svenska Kyrkans Unga vill påverka textläsningarna.

– De här texterna är väldigt fint skrivna men de har referenser till för 2000 år sedan så de är, i alla fall för mig, svåra att få in i mitt eget liv.

Därför vill Selina att de ska få möjlighet att skriva om texterna så att de ska fungera i ett mer modernt perspektiv. En idé är att läsa både den gamla texten och en nyare version, med exempel från samtida liv. Selina menar att texter med exempel från nutida liv skulle vara lättare att förstå och reflektera, framförallt för ungdomar, men även för vuxna.

– Vårt mål är att göra mässorna mer tilltalande för ungdomar.

Kontakt

Styrelsen nås via alexander.sandren@svenskakyrkan.se

Medlemskap är kostnadsfritt. Du blir medlem genom att fylla i en blankett som finns vid ungdomsanslagstavlan vid entrén i Säby kyrka. Blanketten lämnas sedan i Alexander Sandréns fack, eller till annan anställd som vidarebefordrar blanketten.

Alex om att be: »Jag ser allt tydligare likheter till när jag spelar musik från hjärtat«

Så länge jag kan minnas har jag gått omkring och haft melodier i huvudet. Jag vet att redan i grundskolan så gick jag omkring för mig själv och nynnade på olika låtar och befann mig lite i min egna lilla värld. Utan att jag riktigt vetat hur så har musik alltid agerat soundtrack i mitt liv. När jag upptäckte att även jag hade möjlighet att själv skapa musik började jag fördjupa mig i dess oändliga värld och sakta förstå hur djupt men enkelt musiken berör människor. Samtidigt är det ingen vad jag vet som kan förklara varför vi berörs av så mycket olika genrer och låtar, bara att vi gör det vilket visar på att musikens väsen är något över vårt förstånd.

Den andra gången jag stötte på något som också kom att bli så självklart, så enkelt men även så obegripligt var när jag började hänga i kyrkan. Under ett konfapass pratades det om bönen, ett redskap som du kan använda för att få vara stilla, lätta ditt hjärta, uttrycka sorg, glädje och gemenskap med inför Gud.

Om jag ska vara ärlig tyckte jag det lät ganska konstigt att någon skulle kunna höra mina böner, att de skulle bli besvarade eller att det skulle hjälpa något. Men jag såg heller inga nackdelar med att i alla fall försöka be så jag började stillsamt be lite då och då. Efter ett tag började jag känna hur ett lugn växte fram och jag tog mina första steg att växa i tron.

Med tiden har jag börjat se allt tydligare likheter mellan känslan man upplever när man spelar musik från hjärtat och när man ber. Jag vet inte direkt hur jag ska förklara känslan men jag upplever att när jag spelar och är inne i musikens värld så befinner jag mig även i bön. Det är hjärtat som får tala genom musiken och idag tänker jag att Gud gett oss musiken kanske som en gåva så att vi till exempel ska kunna dela med oss av våra innersta känslor. Jag tänker att där musik berör, finns även Gud någonstans och lyssnar på det vi uttrycker. Jag vill tro att redan innan jag kom till tro så var Gud där i musiken som jag längtade efter att spela och lyssna på varje dag efter skolan när jag var yngre och att han finns där än idag. Så Gud, tack för musiken!

Alexander Zackrisson

Gör: Studerar musik på Bromma folkhögskola och är gitarrist i hårdrocksbandet Strýkenine

Ålder: 19 år

Dröm: Att få jobba med musik på heltid, spela in skivor och turnera med bandet

Favoritpsalm: Jesus, Guds son (Ps 840)

Frid betraktelse

Catarina om att sjunga för Guds skull: Körsång öppnar våra hjärtan

Varför sjunger vi och varför sjunger vi tillsammans? Det finns vetenskapliga bevis för att kör- sjungande minskar stressnivåer och ökar halter av hormoner för välbefinnande. Sjungandet påskyndar också läkningsprocesser. Bara det är skäl nog att sjunga tillsammans.

När jag flyttade till Salem för nitton år sedan funderade jag på hur jag skulle kunna lära känna människorna här. Jag bestämde mig för att börja sjunga igen vilket jag hade gjort när jag var ung och var med i kyrkans ungdom i Helsingborg. Sagt och gjort, jag gick ner till kyrkan och frågade om jag fick

vara med i Kyrkokören. Jag började efter påsk våren 1998 och har varit kvar sedan dess. Jag gjorde samma sak med barnen, de började i barnkörerna, delvis av samma skäl. Jag brukar säga att musiken räddade mina barn från idrotten. De har sedan dess sjungit sig igenom kyrkans alla körer för barn och unga, nu har de flyttat från byn men de sjunger fortfarande mer eller mindre ofta. Kyrkokören är en inkluderande grupp och det var lätt att bli en del av gemenskapen.

Vi övar på torsdagarna efter vecko-mässan, jag brukar försöka hinna att gå på mässan först. Sen repeterar vi i ungefär två timmar. Vi är cirka 30 personer i vitt skilda åldrar som musicerar tillsammans. Sjunga kan man ju göra från barnsben och tills man blir hur gammal som helst. Jag har förstått att det faktiskt går att fortsätta även när hörseln blir svagare med bra hörapparater. Det spelar ingen roll hur trött jag är, jag går alltid. Jag får så mycket energi tillbaka, att under två timmar fokusera på något annat, att vara helt koncentrerad och göra musik tillsammans är oerhört avkopplande trots att det kräver koncentration. Man övar intellektet, att läsa noter och minnas texter, övar rytm och takt. Det kan ibland vara svårt att somna efteråt, lite som efter ett motionspass, jag behöver lite nedvarvning efter övningen. Det brukar bli en lång pratstund med min vän och medsångare Barbara efteråt.

Vi har turen att ha en körledare som väljer ur en mycket bred repertoar och många musikstilar, det kan vara Bach, svensk nationalromantik och hans egna kompositioner samma kväll. När vi har övat länge och intensivt på ett stycke och märker hur bra det låter, då blir man rent lycklig! Till detta kommer att vi också reser på körresor tillsammans ungefär vartannat år. Då sjunger vi svensk musik utomlands och lär oss om gudstjänstlivet i andra länder. Det har varit intressant att se hur lika vi ändå firar gudstjänster i olika länder. Resorna bidrar också till sammanhållningen i kören och vi lär känna varandra bättre, speciellt när man är ny i kören.

Vår huvuduppgift är att medverka vid högmässorna och att ge konserter ibland. Musik och sång är ett sätt att sprida evangelium och berätta om Gud för församlingen. En söndag tackade jag prästen för predikan och han sade, "er sång öppnar hjärtan hos människorna sen är min uppgift enkel att predika". Kan vår sång underlätta för människor att hitta en väg till Gud och dessutom få oss att må bättre och få en bättre hälsa, vad mer kan man önska sig?

Vad blev då resultatet? Jo, vänner fick jag och sjungandet har för mig också lett till ett engagemang för församlingen både som kyrkvård och som förtroendevald. Och många vänner har jag också fått. Jag har fått så mycket av att sjunga och att få sjunga till Guds ära ger så mycket glädje, jag önskar att fler får uppleva den glädjen! ☐

Catarina Ludwig

Vi ber för...

hänt i salems församling 28 juli–6 november 2017

De som genom dopet

upptagits i vår församling

Douglas Erwing

Alicia Rifve

Carl Roos

Hailey Temiz

Siri Petersson

Walter Winbäck

Alba Pasalic Barbour

Ines Axelsson

Vilde Vallström

Cassandra Persson Sundquist
Isabelle Glimvik
May Haag Mirzaei
Melvin Carlsson
Mina Haag Mirzaei
Ellinor Rahnboy
Nova Bruvik
William Didon Grindevoll

De som ingått äktenskap
Ola Höckert och Frida Petters
Daniel Drougge och Tanya Hietala
Marina Farina och Oskar Wejde
Kristian Martti och Caroline Broberg
Lars Orädd och Susanne von Gegerfeldt
Dennis Eriksson och Caroline Freij
Dan Landmark och Kristina Österman
Johnnie Saxenhag och Tatjana Larsson
Anna Haag och Kamran Mirzaei
De som genom döden
lämnat oss
Astrid Bräne
Carl-Gustaf Borgh
Gun Fridsjö
Anna Maria Elisabet Thunborg
Ingrid Marianne Frejman
Ulla-Britt Alwin Andersson
Malin Hindorff Carelius
Nils Gunnar Johansson
Birger Karlsson
Stig Arvidsson Appelgren
Birgit Hyllander
Kerstin Karlsson
Dagmar Gustafsson
Bo Evert Gunnar Johnsson
Ernst Bertil Gunnar Karlsson
Inger Andersson
Birgitta Andersson
Birgitta Rådberg

Vi ber också för

Våra 150 nya medlemmar. De som är nyinflyttade i vår församling och de som nyligen valt att gå med i Svenska kyrkan. Vi ber för er med glädje och tackar för allt ni möjliggör med ert medlemskap.

[Kalender](#)

Öppettider

säby kyrka

& församlingshem

Måndag–torsdag 09.00–16.00

Fredag 09.00–15.00

Mellan 27/12–8/1 har vi öppet vardagar 10.00–15.00. Stängt i mellandagarna.

Kom gärna in och ta en kopp kaffe i vårt café.

salems kyrka

Öppet vid kyrkliga handlingar och enligt överenskommelse.

Gudstjänster

Högmässa

Söndagar 11.00

Säby kyrka. Kyrkkaffe serveras efteråt i församlingssalen.

lunchmässa

Onsdagar 13.00

Säby kyrka. Enkel veckomässa med nattvard.

Kvällsmässa

Torsdagar 19.00

Säby kyrka. Stilla mässa med nattvard. Den första torsdagen i varje månad firas mässa i Taizéanda, en mässa inspirerad av gudstjänstlivet i klostret i Frankrike.

lunchbön

Vardagar 13.00

Säby kyrka. En lugn stund mitt på dagen med bön, tystnad och ljuständning.

Barn & familj

Öppna förskolan

Juvelen

Måndag 09.00–12.30

Tisdag 09.00–12.30

Torsdag 09.00–12.30

Stängt 4–7/12

Ta med din lilla juvel och möt

andra barn och föräldrar. Vi sjunger, leker och fikar tillsammans.

Ingen anmälan behövs. För barn mellan 0 och 5 år.

[facebook.com/SalemJuvelen](https://www.facebook.com/SalemJuvelen)

barngudstjänst

Fredagarna 26/1, 23/2 & 20/4 09.30

En levande gudstjänst där barnen får vara delaktiga med sång och rörelser. Efteråt fikar vi tillsammans.

söndagsskola

Jämna söndagar 11.00–12.00.

En stund med bibelberättelser, pyssel och sång för barn 4–10 år. Som förälder deltar du i gudstjänsten eller tar en kopp kaffe i vårt café.

kyrkans barntimmar

Kyrkis är för barn mellan 3–5 år där vi bland annat sjunger, läser ur barnens bibel, leker, skapar och har fruktstund. Anmälan sker till Diana Westerberg.

ungdomar

fredagsmys

Jämna fredagar 18.00–23.00

Gemenskap, samtal, film, fika. Kom, det blir kul! För ungdomar i åldern 13–25. Startar 12/1.

gathering of geeks

Udda onsdagar 17.30–20.30

För dig i högstadiet och gymnasiet som gillar spel, lajv, fantasy och allt där omkring. Startar 17/1.

grl pwr

Gemenskap för tjejer och icke-binära i 15-årsåldern och uppåt. Se grlpwr.salem@instagram för mer info.

kör

Vi sjunger i en trygg och inspirerande miljö och varierar mellan olika musikgenrer. Vill du vara med och sjunga? Fyll i ansökningsblanketten på sida 10.

barnkören

Onsdagar 16.00

För barn mellan 6–8 år. Mellis serveras från 15.00.

diskantkören

Torsdagar 15.45

För barn mellan 9–13 år. Mellis serveras från 15.00.

ungdomskören

Torsdagar 17.45

För ungdomar mellan 13–20 år.

kyrkokören

Torsdagar 19.45

Blandad kör för vuxna.

säbykören

Torsdagar 14.30

För dig som är dagledig.

gemenskap

Bibelfrukost

Tisdagar 08.00

Samtal om bibeln och livet över en enkel frukost. Startar 9/1.

tro och liv

Tisdagar 13.30

Vi fikar och talar om livet och den kristna tron. Startar 9/1.

Pilgrimsvandring

Tisdagar 10.15

Kort vandring med stavar. Samling i Säby församlingshem. Vi fikar tillsammans efteråt.

syföreningen

Udda torsdagar 13.30–15.00

Handarbete, samtal och fika.

Välkommen till gemenskapen!

adam

Andra lördagen i månaden 09.00

En samtalsgrupp för män där vi över en frukost delar med oss av vardag, tankar och känslor.

Start 10/2.

till tro - katekumenat

Udda onsdagar 18.00–20.00

En grupp som vänder sig till dig som är nyfiken på kristen tro eller vill fördjupa dig i en tro som redan finns. Start 17/1.

kultur

lunchmusik

Jämna tisdagar 12.00

torsdagsträffen

Jämna torsdagar 11.00

Vi lyssnar till intressanta föreläsare över en sopplunch. Start 25/1. Inställt 22/3.

stororden

Onsdagarna 21/2, 21/3 och

18/4 19.00

Öppna bibelföreläsningar om centrala begrepp i bibeln.

kyrkliga

handlingar

Dop & vigsel

Lördagar 10.30, 12.00, 14.00, 15.00 och 17.00

Välkommen att ringa församlingsexpeditionen för att boka dop eller vigsel.

Begravning

Onsdagar 10.30, fredagar 10.00 och 12.30.

Välkommen att ringa församlings-
expeditionen för att boka begravning.

stöd & hjälp

Samtal

Behöver du någon att prata med? Hos oss har du alltid möjlighet att boka in ett enskilt samtal med någon av prästerna. Kontakta prästerna direkt.

Öppen diakonimottagning

Torsdagar 15.00–18.00

Sakristian i Säby församlingshem. Vill du boka en annan tid, kontakta Rauni Strömbäck.

Jul i gemenskap med Hela människan

Danslekar, köttbullar och julsånger!

Välkommen att fira jul tillsammans!

Tre timmar med julmat, julgodis, julmusik och julkrubba, för stora och små, i Tumba kyrka.

Julafton 24 december 13–16

Tumba kyrka (Prästgårdsvägen 1 i Tuna)

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Vi ser gärna att du/ni anmäler er till Carl-Johan Rapp Freed,
08-534 709 45 eller carl-johan.freed@helamanniskan.se
kontakt

adress

Salems församling

Emanuel Birkes väg 1

144 30 Rönninge

telefon

Växel och bokning: 070-618 39 19

Måndag–fredag 09.00–12.00

e-post

salems.forsamling@svenskakyrkan.se

på webben

www.svenskakyrkan.se/salem

facebook.com/salemsforsamling

tillförordnad KYRKOHERDE

Maria Jacobs

070-815 61 88

PRÄSTER

Lennart Marklund

070-618 39 81

MUSIKER

Roy Olofsson

072-967 14 20

Tobias Lundmark

070-441 12 34

BARNVERKSAMHET

Ann-Marie Andersson

072-967 13 04

Diana Westerberg

070-618 39 18

DIAKON

Rauni Strömbäck

070-618 39 16

FÖRSAMLINGSPEDAGOGER

Eva Björkdahl

070-618 38 58

Alexander Sandrén

070-618 31 65

EKONOMI

Jenny Lund

070-618 39 15

KYRKOGRÅRD

Sören Lindblom

070-456 81 79

CHEF KANSLI/VAKTMÄSTERI

Kent Berger

072-967 13 00

VAKTMÄSTERI

Andreas Bisse

070-618 39 35

Nuran Khouri

072-967 13 06

Baksida

Syntolkning: En färgstark oljemålning föreställande Martin Luther med texter God fortsättning! Vi avslutar jubileumsåret och femhundra år som reformerad protestantisk kyrka