

Församlingsinstruktion

Grunduppgifter om församlingen

Västerleds församling med ca 29 600 boende delas tydligt av Drottningholmsvägen i två olika delar. Ökningen av antalet invånare sker med ca 0,5% årligen och nybyggnationen består av flerfamiljshus. Den västra delen, med områden runt Västerledskyrkan och S:ta Birgitta kyrka och i norr Nockebyhov, omfattar två tredjedelar av församlingens invånare. Inkomsterna i den västra delen ligger väsentligt över genomsnittet i Stockholm och områdets bebyggelse består av färre flerfamiljshus och fler villor. Den östra delen runt S:t Ansgars kyrka med Traneberg, Minneberg och Ulvsunda tillsammans med Alvik omfattar en tredjedel av församlingens borna. Här finns en större andel stora flerfamiljshus och medelinkomsten är lägre än genomsnittet i Stockholms stad.

Utbildningsnivån i församlingen är hög. Nästan alla fortsätter från grundskolan till gymnasial utbildning och andelen som går eftergymnasial utbildning är likaså hög, framförallt i den västra delen av församlingen. Församlingen har många skolor på grundskolenivå och en gymnasieskola. Det är lätt för elever att ta sig till innerstan för skolgång och många familjer väljer medvetet skola för sina barns utveckling.

Församlingens borna är åldersmässigt fördelade så att 27% är under 20 år, 57% är i arbetsför ålder och 16% är pensionärer. Äldreboenden finns i Traneberg och Nockeby. Större företag finns framför allt i Alvik och i hela församlingen finns många små enskilda företag. Inom en tioårsperiod väntas nya bostäder vid Alviksstrand ersätta kontorshus som nu finns där. Den ökningen ligger för närvarande bortom denna instruktions omfattning. Alvik är en kommunikationspunkt där tunnelbana, bussar, tvärbanan och Nockebybanan möts, men i övrigt finns inget naturligt centrum för hela församlingen. Församlingen har förhållandevis hög kyrkotillhörighet (63%).

Bilden av församlingen, en analys och slutsatser

Som redskap för följande analys används en studie, gjord av "Kairos future" (för Stockholms stift 2014 sidorna 23 – 45), över samtidens Stockholm samt en undersökning om fyra huvudsakliga drivkrafter hos dem som möter oss i församlingens verksamheter. Den bedöms fortfarande äga relevans efter fem år.

En analys av församlingen ger bilden av en församling med hög levnadsstandard och hög utbildningsnivå, människor som är vana att medvetet välja och kunna förverkliga sina behov. Den stora andelen i arbetsför ålder antas lägga mycket tid och kraft på arbetet. I vår verksamhet upplever vi att flertalet barn och unga har mycket stöd hemifrån och ges goda möjligheter att utveckla sina intressen. Parallellt framträder bilden av att barn och unga är ensamma när föräldrar jobbar mycket. Man väljer medvetet skola och ställer höga förväntningar på sina barn och deras utbildning. Det fenomen som i vår tid kallas maximering av möjligheterna påverkar såväl fritid, skolarbete som arbetsliv i församlingen. En hög inre och yttre förväntan på vad man skall prestera kan bli en stressfaktor i tillvaron.

Vi förväntar oss en utveckling i den östra delen av församlingen med ökande bostadspriser som leder till att fler resursstarka personer flyttar in. Församlingen blir socioekonomiskt mer homogen.

Lycka och tillhörighet

Vid en viss nivå av materiellt välstånd och ålder, börjar den välståndsbaserade lyckoökningen att avta. Då söker man lycka i annat än materiella värden. Med hög levnadsstandard är det i hög grad tillämpligt

på Västerleds församling. I vår tid sägs individualismen avta så att man i högre utsträckning söker sin identitet i gruppstillhörigheter. Till skillnad från förr är dessa gruppstillhörigheter dock inte lika stabila som de varit i tidigare generationer. I allt högre grad väljer man sin gruppstillhörighet medvetet och är lojal med en grupp under en begränsad period för att sedan identifiera sig med en annan grupp. På detta sätt anses det vara upp till individen att välja och ansvara för att skapa sin identitet genom sina val av tillhörighet. Valen tenderar att fånga oss i grupper med tydliga gränser mellan intressen, åldrar och livsstil. Den trötthet som det också medför leder till att man också börjar söka efter paketlösningar. I allt detta finns en rastlöshet och en förväntan om snabb behovstillfredsställelse och snabb feedback.

I topp bland det som unga värderar högt i livet finns: bra jobb, ett fint boende, att hitta den rätta i livet och bilda familj. Att vara en god förälder och hålla ihop familjen har högt statusvärde. Det råder en konflikt mellan det fria valet och tröttheten på att välja och rädslan att välja fel. Det finns en risk att tappa sammanhanget i sina rötter när allt kan väljas och formas av marknadens kommersiella intressen, som idag tillhandahåller de flesta mötesplatserna. Längtan efter äkthet uppstår i det spänningsfältet.

Kyrka och livsvärden

Knappt 30% av stockholmarna anser att de stora existentiella frågorna är viktiga. Det som anses skapa lycka är istället hälsa, att vara med nära och kära, njuta av det lilla livet utan att behöva bekymra sig om pengar.

Många stockholmare uppger att man inte saknar de värderingar som kyrkan står för. Man är nöjd med livet bara man kan finna energi och ork, tid och pengar. Andlighet och gemenskap är värden som stockholmare uppger att de inte söker i så hög grad. Man uppger att man söker egna lösningar på sina problem och söker inte gärna stöd. Ökade krav och allt fler valmöjligheter har öppnat en marknad för livsstilscoacher som paketerar lösningar på hur man skall välja att leva. Pressen på livet är påtagligt hög och psykisk ohälsa hos unga ökar.

I det landskapet har kyrkan att synas och vara äkta och öppen. Vi är en gemenskap på den stora arenan av olika gemenskaper. Vi är en institution som likt andra institutioner inte har legitimitet per automatik. Vi står för många av de livsvärden, som man längtar efter men vi förknippas inte självklart till dem som institution. Kyrkan har haft stark legitimitet i människors livskriser och vid katastrofer. Så är det delvis fortfarande men också andra aktörer ger sig in i de situationerna och ersätter kyrkans tidigare så självklara ensamroll.

Därför behöver vi aktivt synas på den stora arenan på ett äkta sätt med vår tro och våra värderingar.

Nåd

Människors tidsbrist (vår tids maximering av utnyttjandet av möjligheter) och arbetslivets höga krav i vuxengenerationen som arbetar, sänker förväntningarna på att man skall hinna delta i församlingslivet. Däremot kommer förväntningar på att vi är tillgängliga och lätt kan bli nådda när man söker kontakt. Man kommer att ha höga krav på oss och tydliga förväntningar på de tjänster man vill ha av församlingen. Genom verksamhet för barn och unga och äldre tjänar vi indirekt den arbetsföra generationen. De äldre lever allt längre och är friska och kan i högre grad förväntas prioritera kyrkans verksamheter än den arbetsföra generationen. Ungdomarna i församlingen har förmodligen goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden men den ökande ungdomsarbetslösheten och förväntningar på "bra" jobb oroar och bidrar till livsstress. Mötesplatser över generationsgränser saknas allt mer i vårt samhälle.

Kyrkans budskap in i detta behöver baseras på budskap om Nåd. En förkunnelse där människovärdet byggs på annat än prestation och framgång är nödvändig i sammanhanget. Värdet av personliga möten i en allt mer digitaliserad värld bör värnas i församlingsarbetet.

Kyrkotillhörighet och engagemang

Trots en relativt hög kyrkotillhörighet räknar vi med att påverkas av samhällstrenden där folkrörelser och traditionella institutioner tappar mark. I vår tid engagerar man sig allt mindre i organisationer på bred ideologisk grund. Kyrkan är just en sådan på bred ideologisk bas byggd gemenskap som tappar mark. Däremot kan den moderna storstadsbon tänka sig att engagera sig i projekt och sakfrågor. Kyrkans uppdrag behöver därför uttryckas konkret och tydligt och ofta behöver vi efterfråga och erbjuda begränsade uppdrag för ideella medarbetare.

Engagemang i internationell diakoni är en viktig del av kyrkans identitet och stärker förtroendet för församlingen när vi har möjligheten att hjälpa nödställda och ekonomiskt svagare i världen. Att de resurssvagare i församlingen är i minoritet kan riskera att den gruppen glöms bort, vilket bör observeras när verksamheter som kostar pengar planeras.

Kommunikation

Kommunikation är utmanande i vår tid. I sökandet efter att bli synliga i nätverk och på de fysiska arenorna är trovärdigheten den allra viktigaste delen av kommunikationen. Om "institutionen kyrka" tappar mark i vår tid, kommer "individen kyrka" i det personliga mötet att få allt större betydelse för om kyrkan tas på allvar. Medarbetare och enskilda medlemmar kommer i allt högre grad att representera bilden av vad kyrkan står för.

I kommunikationsarbetet behöver vi, förutom i de personliga mötena mellan människor, kontinuerligt utveckla arenor för möte med församlingsbon. Det virtuella rummet och det personliga mötet bör komplettera varandra. Det finns en förväntan i vår tid, att man skall kunna svara på kommunikation. Vi behöver utveckla sätt för människor att komma till tals i relation till vår kommunikation. Det ger oss nödvändig feedback på hur bilden av oss ser ut just nu och vi kan vara med och påverka den bilden genom vår kommunikation. Generellt går trenden inom kommunikationen i vår omvärld mot allt mer "snuttifierade" och korta budskap, kommunikation genom symboler och slogans. Detta behöver vi använda oss av utan att för den skull bli ytliga. Samtidigt finns i Västerleds församling många människor som kan räknas till högutbildade. Enligt Kairos Futures rapport efterfrågar dessa i högre grad fördjupning och långa utredande resonemang. För det behovet behöver vi välja lämpliga forum och kommunikationskanaler.

Fyra drivkrafter

Omvärldsanalysen ovan ställer frågor till oss som kyrka om hur vår ambition ser ut när vi söker nå alla med evangeliet. Är det realistiskt att vi är intressanta för alla och hur är kyrkan intressant för dem som söker sig till församlingens gemenskap?

Det finns undersökningar som mäter på vilka grunder människor söker sig till kyrkan. En sådan användbar undersökning talar om ideologer, intressenter, traditionalister och sökare. Vi antar att man samtidigt kan tillhöra flera kategorier, att vi till exempel kan finna ideologer bland intressenter. Det är vårt mål att identifiera ideologer främst och stärka kyrkans ideologiska bärande bas.

Endast 5% är ideologer. Att vara ideolog betyder här, att man har ett intresse i kyrkan främst av ideologiska skäl. Ideologer bär på en stark medvetenhet om läran, och den tro som utgör grunden i kyrkans identitet. Kyrkan är en idéburen organisation och behöver idébärare. Många anställda är ideologer liksom många som engagerar sig i ideellt arbete. Gudstjänster och bibelgrupper liksom grupper för teologisk fördjupning och vuxenundervisning samlar ideologerna, men inte i så stora skaror eftersom underlaget i samhället endast utgör en liten andel.

En klart större del av kyrkobesökarna är intressenter. Man är intresserad av olika verksamheter som kyrkan har. Man är med i kyrkan till exempel för att man som förälder har ett intresse i barnverksamheten eller är med i kyrkans verksamhet av intresset för körsång. Man kan vara med i kyrkan för att man är engagerad i politik och kyrkoråd. Man kan vara med av intresse för gemenskap eller för att kyrkan erbjuder intressanta program och föredrag. På grund av ett större underlag kan vi vänta oss större deltagarantal i verksamheter som riktar sig till intressenter.

En annan stor grupp bland kyrkobesökarna är traditionalister. Enligt en definition är kyrkan som byggnad viktig för traditionalisten och det är viktigt att traditionen bärs vidare. Även om man sällan deltar i verksamheter är man positiv till att verksamhet pågår i kyrkan. Man går gärna i kyrkor när inget händer där. Man söker rummets stillhet och atmosfär. Dessa möter vi inte så ofta, alla är inte medlemmar i kyrkan, men en stor del är medlemmar och bär kyrkan genom medlemskap. En del möter vi vid kyrkliga förrättningar i livets olika skeden.

Sökare är de människor som aktivt brottas med existentiella frågor. Man söker olika svar för att aktivt bilda sig en livsåskådning. Man är i mötet med kyrkan intresserad av att höra om ett kristet sätt att se på livsfrågor och tro för att kunna bygga vidare på sin livsåskådning. Det är inte självklart att dessa är medlemmar i kyrkan.

Det är önskvärt att ha en bredd i verksamheten så att ideologer, traditionalister, intressenter och sökare tilltalas, och bland dessa fyra kan en prioritetsordning uttryckas så att vi särskilt vill identifiera och fördjupa den kristna tron bland den lilla andelen ideologer, för att bevara kyrkans natur av idéburen organisation. Ideologin definieras härnäst i kyrkans grundläggande uppgift.

Att vara kyrka i fyra dimensioner av uppdraget

Församlingens uppdrag definieras i Kyrkoordningen som fyrdelat. Vi tänker oss därför att den ovan beskrivna omvälden och de definierade grupperna (ideologer, intressenter, traditionalister och sökare) skall kunna finna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i församlingens verksamhet på ett sådant sätt som det kan tas emot.

”Gudstjänst” – som en dimension i verksamheten

Formerna för gudstjänst varierar allt ifrån en enkel bön i den lilla gruppen, enskilda tysta meditativa stunder i kyrkorummet, och sträcker sig till stora organiserade samlingar med bön och lovsång. Gemensamt för allt vi här kallar gudstjänst är att *dess syfte är att leda till ett möte med Gud.*

”Undervisning” – som en dimension i verksamheten

All undervisning sker på grund av dopbefallningen (Jesus sa: gå ut och döpa och lär...). Lärande på dopets grund är centralt i vår kyrka. Lärandet sker på många sätt, både teoretiskt och praktiskt genom erfarenhet. Åtminstone tre grundformer av pedagogik bör noteras. Förmedlingspedagogik, delandet av erfarenheter, och praktisk utövning är grundstenar i undervisningen. Undervisning är att *förmedla kunskap om Bibelns berättelser (särskilt fokus på Jesus) och att dela erfarenheter av praktisk tro och kristet liv.*

”Diakoni” – som en dimension i verksamheten

Formerna för diakoni växlar alltifrån själavård i andlig nöd till hjälp i sociala kriser, till behov av materiell hjälp, vägledning och råd. Vi tror, att alla människor har en inneboende styrka att ta ansvar för sitt liv och att alla ibland behöver stöd för att återfinna denna kraft och utvecklas som människor. Gemensamt för allt vi här benämner diakoni är att det är

1. ett tjänande där vi på individnivå möter människor i situationer där de befinner sig och behöver stöd i livet för att återfinna sin kraft att förvalta sitt liv.

2. att vi deltar i ett aktivt engagemang för den världsvida kyrkan.

"Mission" – som en dimension i verksamheten

Förebilden är när Jesus sänder sina lärjungar ut i världen. I vårt informationssamhälle ligger mission nära begreppet kommunikation och relation. Mission är att människor som i vår sekulariserade tid blivit främmande för kyrkan, genom våra möten och verksamheter skall få en starkare relation till kyrkans liv och sin tro. När vi använder ordet mission menar vi **att möjliggöra för nya människor att närma sig kyrkan och finna vägen till en tro på Jesus Kristus.**

Riktlinjer för verksamhetsplanering

När vi väger in församlingens övergripande målsättning, vårt uppdrag och tar hänsyn till omvärldsanalys och slutsatser, kan vi här ange riktlinjer för hur verksamhetsplanerna skall göras för den årliga verksamheten.

Övergripande mål

"Församlingens övergripande mål är att ge uttryck för evangelium så att det kan tas emot."

Med **"ge uttryck för"** menas att såväl i ord som i handling ge uttryck för evangeliet.

Med **"evangelium"** menas allt det som vi genom Bibelns ord, genom tradition och tolkning, med Den Helige Andes hjälp kan förstå om Gud Skaparen, Jesus Frälsaren och vårt mänskliga liv.

Med **"så att det kan tas emot"** menas att en ständig utveckling av formerna för arbetet sker, i lyhördhet för rådande omvärld för att budskapet skall nå fram.

Verksamhetsplanen bör beakta:

1. Att dimensionen **Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission** finns representerad i all verksamhet
2. Att det finns en mångfald av former så att församlingens verksamhet riktar sig till såväl **Ideologer, Intressenter, Traditionalister som Sökare**, och att ideologer är en särskilt viktig grupp att identifiera och stärka vår idéburna kyrka
3. Att **omvärldsanalysen** används i sökandet efter formerna för verksamheterna

Genomförandet av verksamheterna bör beakta:

Nåd – Människovärdet byggs på annat än prestation. Alla människor behöver Guds kärlek som ges av nåd.

Ansvar – Alla människor har ett mått av kraft och Gud förväntar sig kärlek av oss. Det gäller i våra nära relationer och genom vårt relativa välstånd har vi även ett ansvar för skapelsen och dem som behöver vår hjälp.

Trovärdighet – kyrkans trovärdighet bevaras och stärks genom det sätt som enskilda kristna uppfattas som äkta i sin tro och i sitt liv ger uttryck för nåden och ansvaret som finns i den kristna kallelsen.

Delaktighet – Kyrkan är människor som tillsammans möts kring Kristus, ber, arbetar och stöder varandra i tro.

Verksamhet på andra språk

Församlingen har få människor som behöver tjänster på de nationella minoritetsspråken. Teckentolk tas in vid behov och annan systematisk verksamhet bedrivs inte på minoritetsspråken. Vid behov ansvarar kyrkoherden för att kyrklig handling och själavård kan erbjudas på minoritetsspråk.

Barnkonsekvensanalys

Arbetet med barnkonsekvensanalys bygger på FN:s barnkonvention om barns rättigheter (antagen 1989). Med barn menas 0-18 år. I det löpande arbetet är det viktigt att integrera ett barnrättsperspektiv som en naturlig del av verksamheten.

Vid strategiska beslut av långsiktig karaktär (budget och verksamhetsplan, ombyggnader) ska en mer omfattande barnkonsekvensanalys göras. Kyrkorådet skall då uppdra åt församlingspedagogen, att med teamet 0-18 genomföra barnkonsekvensanalysen. Analysen skall bestå av följande delar: kartläggning, beskrivning, analys, prövning och beslut samt utvärdering.

Bilaga: Handlingsplan för lärande i församlingen

Beslut och utfärdande

Denna församlingsinstruktion för Västerleds församling ersätter tidigare instruktion (beslutad i kyrkofullmäktige 2015-05-25). Instruktionen gäller från och med den dag den blivit utfärdad av Domkapitlet i Stockholms stift.

Kyrkofullmäktiges godkännande


Inger Edvardsson
Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkoherdens godkännande


Peter Träisk
Kyrkoherde

Domkapitlet i Stockholms stift utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla till och med 2023-06-11.

Å domkapitlet vägnar


Eva Brunne
Biskop

CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår i pastorat

Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST

Firas i församlingen huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?

(17 kap. 3 § KO)

Ja Nej

Om nej ange varför:

OBSERVERA att huvudgudstjänst ska firas i församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle.

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?

Ja Nej

Om ja ange vilka/vilken församling:

Nyårsdagens fredsgudstjänst inom ramen för Bromma Ekumeniska Råd

Firar församlingen huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund?

(17 kap. 7 § KO)

Ja Nej

Om ja – ange i vilken utsträckning?

Nyårsdagens fredsgudstjänst inom ramen för Bromma Ekumeniska Råd

OBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten?

(17 kap. 4 § och 18 kap. 6 + 6 a § § KO)

Ja Nej

Om ja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelserna måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden.

OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut.

Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje församling minst 24 gånger under ett kyrkoår. Sker så i er församling?

(17 kap 5 § KO)

Ja Nej

Om nej ange varför:

TJÄNSTER

Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst fyra (ange antal) prästtjänster (inklusive kyrkoherde) i er församling.

(37 kap. 19 § KO)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:

(34 kap. 2 § KO)

Försteorganist Organist Kantor

Finns någon av följande specialbefattningar i församlingen:

(34 kap. 11 § KO)

Sjukhuspräst Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk

Präst i en samarbetskyrka eller liknande

Övrig specialbefattning Ange vilken: _____

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

(57 kap. 5 § KO)

Redovisa kort församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

Engelska förekommer i mycket liten omfattning och nästan inga andra språk förutom svenska

BARNKONSEKVENSANALYS

(57 kap. 5 § KO)

I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas.

Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen.

Finns denna?

Ja Nej

Om nej ange varför:

KYRKOR

(57 kap. 5 § KO)

När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

All slags kyrklig verksamhet förekommer i alla tre kyrkorna

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna?

Ja Nej

Om nej ange varför:

Handlingsplan för lärande och undervisning

Bilaga till reviderad församlingsinstruktion 2019

Inledning

Att bedriva undervisning är tillsammans med att fira gudstjänst, utöva diakoni och mission Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Syftet med undervisningen är formulerat enligt kyrkoordningens första kapitel "människor ska komma till tro på Kristus, och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas".

Västerleds församlings övergripande mål är att *"ge uttryck för evangelium så att det kan tas emot."*

Med *"ge uttryck för"* menas att såväl i ord som i handling ge uttryck för evangeliet. Med *"evangelium"* menas allt det som vi genom Bibelns ord, genom tradition och tolkning, med Den Helige Andes hjälp kan förstå om Gud Skaparen, Jesus Frälsaren och vårt mänskliga liv. Med *"så att det kan tas emot"* menas att en ständig utveckling av formerna för arbetet sker, i lyhördhet för rådande omvärld för att budskapet skall nå fram.

Människosyn/barnsyn

Utgångspunkten är att människan är skapad till Guds avbild och fått förtroende av Gud att vara förvaltare av skapelsen och handla medvetet, självständigt och ta ansvar för sina handlingar. Varje människa har ett eget, lika och okränkbart värde. Enligt kyrkoordningen har alla kyrkotillhöriga uppdraget att tillsammans med dem som har ett särskilt vagningsuppdrag förkunna det kristna budskapet.

Kunskapssyn/lärosyn

Utgångspunkten är att varje människa är subjekt i sitt eget lärande. Det livslånga lärandet ska ta sin utgångspunkt i vars och ens förutsättningar, upplevelser och behov. Människan lär sig hela tiden och integration och kommunikation med omvärlden. Varje människas läroprocess är unik därför behöver undervisningen vara på olika sätt, med olika metoder, vid olika tillfällen och i olika miljöer. I barn och ungas läroprocesser är det särskilt viktigt att använda sig av olika sinnen. Ett aktivt integrerande lärande förutsätter olika utgångspunkter. Barns nyfikenhet till lärande och utveckling ska särskilt beaktas och möjliggöras.

Lärande miljö

Församlingens miljöer, såväl församlingssalar, barnlokaler och gudstjänstrum är lärande miljöer med sina särpräglings. Viktigt i samtliga miljöer är ur ett lärande perspektiv är att den miljön upplevs som inkluderande och trygg för att människor ska kunna utveckla och reflektera över sitt lärande. För barn är detta särskilt viktigt.

Undervisning- som en dimension i all verksamhet

Undervisningsdimensionen tar sig olika uttryck beroende på mottagarkategori. Det är undervisningens och lärandets främsta syfte att göra tro och kristen tradition meningsfullt

tolkande i den livssituation man befinner sig i. Undervisningen i församlingen sker på olika sätt genom musik och sång, samtal och dialog, skapande, predikan, men också i det dagliga bemötandet av varje medmänniska. All församlingens verksamhet har en undervisande funktion, men inom vissa områden är undervisningen särskilt framträdande t ex miniorer, skolkyrka, konfirmation, dopsamtal, sorge-samtal/grupper, vuxenkatekumenat, bibelstudiegrupper, körer och predikan i gudstjänsten.

Omvärld

Omvärldsbeskrivningen finns i en mer omfattande version i Församlingsinstruktionen. Här lyfts endast ett brottstycke ut som väsentligen beskriver förutsättningarna för lärande och undervisning.

"En analys av församlingen ger bilden av en församling med hög levnadsstandard och hög utbildningsnivå, människor som är vana att medvetet välja och kunna förverkliga sina behov."

"Man väljer medvetet skola och ställer höga förväntningar på sina barn och deras utbildning."

"Kyrkans budskap in i detta behöver baseras på budskap om Nåd. En förkunnelse där människovärdet byggs på annat än prestation och framgång är nödvändig i sammanhanget."

"Samtidigt finns i Västerleds församling många människor som kan räknas till högutbildade. Enligt Kairos Futures rapport efterfrågar dessa i högre grad fördjupning och långa utredande resonemang. För det behovet behöver vi välja lämpliga forum och kommunikationskanaler."

Skolor inom församlingen men även skolor i hela stockholmsområdet är mottagare av församlingens barn och unga. Hela Stockholms musikliv och kulturliv är öppet för församlingens invånare och jämförs med det musikutbud och den verksamhet som församlingen gör.

Analysen av omvärlden ger en bild av hög utbildningsnivå kombinerad med en vana att välja det bästa för sig och sina barn i en omvärld som inom en nära räckvidd har ett stort utbud vilket sätter församlingens lärande i ett perspektiv där hög kvalitet i relationer och utförande är av största vikt för att vi skall nå framgång. Det ställer stora krav på medarbetare och deras kunnande när arbetet utförs.

Barnverksamhet 0-12

Verksamhetsområdet innebär både förberedelse och uppföljning av dopet. Vi vill också vara ett stöd åt de föräldrar som vill ge sina barn en kristen grund i livet.

För att nå verksamhetens mål arbetar vi på att etablera en positiv kontakt mellan Västerleds församling/Svenska kyrkan och familjen.

I barnverksamheten skall en tydlig kristen profil och berättelser från bibeln och kyrkliga traditioner bygga grunden för ett kristet livstolkningsredskap senare i livet. För att nå målen är det viktigt att ta hänsyn till barnets mognadsnivå och då förknippade aktuella livsfrågor.

Skolans undervisning i kristen tro är så liten att vi har ett särskilt ansvar att sprida kunskap om vårt kristna arv i vår samvärld. Julvandringar och påskvandringar, kyrkoårsvandringar och presentation av högtider är ett sätt att förmedla centrala bibelberättelser till en bred grupp av barn som går i skolorna i vårt område.

Barnverksamhet 0-12 år omfattar babycafé, öppen förskola, 3-årsgrupp, kyrkis, miniorer, förskolekyrka, skolkyrka och barnkörer. Barnkörer och andra verksamheter för barn har en tydlig koppling till gudstjänstlivet genom att man deltar i gudstjänster och andakter som en viktig del av verksamheten.

Mål med barnverksamheten

1. Att stödja familjerna i att ge barnen en trygg kristen tro
2. Att fördjupa familjernas förtrogenhet med gudstjänster, kyrkans seder och livsformer

Ungdomsverksamhet 13-25 år

Ungdomsverksamheten och den ledarutbildning som följer på konfirmandtiden är en möjlighet att fördjupa ungdomars kunskap i bibelns berättelser och kristen tradition och ge erfarenheter av kristen tro som ett mönster för att förstå livet. Forskning visar att ju längre tid en ungdom är med i församlingens liv efter sin konfirmation desto starkare är engagemanget för kyrkans tro och liv.

Ungdomsverksamhetens främsta undervisningstillfälle är ledarutbildningen. Ungdomskvällarna har moment av fördjupning i tro och liv.

Ungdomskörerna i församlingen fungerar i vissa avseenden likt all musikverksamhet med dess målsättningar men också som en viktig del av de mål vi här sätter upp för ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamheten handlar främst om, att följa en ung människa under några år, handleda, visa på en väg in i församlingen och visa på en sund kristen tro. Det kan vara en livsavgörande resa som bygger förtroende för kyrkan och en framtida bas för en fortsatt levande kyrka.

Mål med ungdomsverksamheten

1. Att förmedla tron till unga människor så att den blir en integrerad del av identiteten
2. Att ungdomarna skall bli en kristen förebild för yngre ungdomar och konfirmander

Konfirmandverksamheten

Konfirmandverksamheten i Västerleds församling är ett prioriterat arbete och utmaningen är att med hög kvalitet behålla den goda uppslutningen i en omvärld där vi har en situation i hela landet där konfirmationstalen har sjunkit kraftigt. Detta är ett unikt tillfälle att ge unga människor fördjupad kunskap om kristen tro och erfarenheter av kyrkans liv.

Tyngdpunkten i konfirmandarbetet ligger på undervisningsdimensionen. Upplevelsen av gudsmöte i andakter och gudstjänster är central för konfirmandens resa in i ett eget kristet liv i kyrkan.

Mötet med en sund kristen kultur och förebilder bland vuxna och äldre ungdomar har en stor betydelse i verksamhetens framgångar. Konfirmandverksamheten har därför nära koppling till ungdomsverksamheten och ledarutbildningen.

Lägerformen har valts som den huvudsakliga metoden för att vi tror att det finns kvalitéer i ett läger som inte lika lätt åstadkoms i veckomöten på hemmaplan. Minst ett hemmaalternativ skall tillhandahållas utan kostnad för konfirmander som vill konfirmeras utan läger.

Mål med konfirmandundervisningen

1. Att förmedla evangeliet så att det ger konfirmanden redskap att tyda och gestalta sitt liv på dopets grund
2. Att konfirmationen skall bli början på fortsatt engagemang och det vuxna livet i församlingen

Vuxenverksamhet

Då vuxenverksamheten behandlar frågor som rör vuxnas väg till tro och fördjupning i tro, domineras verksamhetsområdet av undervisningsdimensionen vars fokus ligger på bibel, bekännelse och kristen tradition. Det är också viktigt att betona att enskilda människors erfarenhet av det kristna livet bär på en viktig praktisk livserfarenhetsbaserad kunskap om vad detta betyder när tro omsätts i vardaglig tillit till Gud.

Verksamhetsområdet vuxenundervisning arbetar med upplevelsebaserade temakvällar, samtal och bibelstudier, som metod för undervisning. Vuxenkatekumenat och samtal är en viktig del av metoden.

Anknytningen till vuxna människors livssituation och hög grad av relevans är en utmaning inom området. Bibelstudier finns för ytterligare fördjupning parallellt med grupper som fördjupar sig i livsfrågor.

Mål med vuxenverksamhet

Att förmedla Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära så att människor kan komma till tro på Jesus Kristus, fördjupas i sin tro och leva ett kristet liv

Kompetensutveckling

För varje medarbetare avsätts fem dagar per år för kompetensutveckling och budgeterade medel till detta.