

# Kärlek vid första ögonkastet

**”När Peter mötte Mia”. Det skulle kunna vara titeln på en romantisk film från Hollywood. I själva verket är det en alldeles sann kärlekshistoria från... Alvesta!**

BAKGRUND Det är den 16 december 2010 och Peter och Mia har bestämt sig för att ta en julfika på Skåres konditori i Växjö. Båda tillhör de en nätdejtingsajt och har på så vis kommit i kontakt med varandra. Men vägen fram hit kantades av en rad omständigheter: För att Peter skulle komma åt Mias intressemail var han först tvungen att betala in 356 kronor i medlemsavgift, vilket han till slut bestämde sig för att göra och samtidigt svara på hennes mail. Mia, å sin sida, hade sin ”kravlista” på män men ”missade” totalt att Peter i själva verket hade hund, var idrottskille och inte lagt ut något foto på sin profilsida. Samtliga kriterier högst upp på hennes ”no-no’s-lista” för att inte inleda någon bekantskap. Tillbaks till dejten. Mia hade en back-up-plan. Exakt 30 minuter efter det att Peter och hon inlett julfikan skulle hennes kompis ringa och komma till undsättning. Peter däremot gick i väg med tankarna att det är väl inte värre än när jag i vanliga fall tar en kompisfika på stan. Vad båda då inte visste var att de alldeles strax skulle träffas av Amors pilar. Plötsligt och rakt i hjärtat ...

– Jag var lite tidig så jag tänkte att jag går till Bike for fun, berättar Peter. Men jag kom inte så långt. Redan i gathörnet höll jag på att krocka med en tjej (läs Mia) som dragit ner mössan över öronen och lindat halsduken enda upp över kinderna. Det enda jag såg var hennes ögon och när våra blickar möttes föll jag pladask, skrattar Peter.

– Tio i fem, alltså över en timme efter utsatt plan, ringer min väninna och skriker: Förlåt, jag glömde tiden. Jag kom-

mer och hämtar dig nu med en gång, berättar Mia. Jag som satt i ett härligt kärleksrus fattade först ingenting. Vad då hämtar? minns Mia.

– Jag fick smått panik och fick snabbt ur mig att jag kör dig, fyller Peter i. Mia skulle nämligen på stickträff med vännerna i Stick & Brinn i Hjortsberga och vi var nog båda tacksam över den långa bilfärden tillsammans. Vi bestämde att vi skulle höras igen dagen där på. Och sedan dess har vi varit oskiljaktiga, myser de båda och tittar varandra i ögonen.

Att Peter fick 2400 kronor i fortkörningsböter på hemvägen är i dag kuriosa.

NUTID Jag sitter i Mias och Peters gemensamma bostad i Alvesta och sippar på en varm kopp te. Det är kväll och mörkret har lagt sig utanför deras fönster men här inne råder det mysstämning med tända ljus lite varstans i lägenheten. Paret sitter tätt intill varandra och jag kan se att de fortfarande är ”nykära”.

– Peter är go, romantisk, ödmjuk, hjälpsam, snäll, rolig, knäpp, smart, pysslig, spontan, säger Mia.

– Mia är glad, underbar, öppen, rolig, varm och ytlig, kontrar Peter.

Vid det sista ordet hajar Mia till och ger honom onda ögat.

– Ja, säger Peter. Du har lätt för att visa dina känslor, alltså är du ytlig ...

Med hänsyn till varandras barn smög de till en början med sin kärlek. Men när barnen ett antal gånger lyckades dyka upp på tider då de egentligen inte skulle, avslöjades deras kärlek rätt snart.

– Vi ville ju låta relationen få växa i sin egen takt och inte dra in våra barn på ett

tidigt stadium. Men de reagerade bara positivt, konstaterar de båda glatt.

Det dröjde inte lång tid förrän Peter förde en förlovning på tal. Mia menade på att de var ju faktiskt tvungna att vänta tills tjocka slakten hade fått träffa honom. Vilket Peter också tålmodigt gjorde. Men redan samma natt som det mötet hade ägt rum friade han och förlovningen var ett faktum.

– Mia är snabb med saker och ting men jag är snabbare, skämtar Peter.

Utan längre betänketid svarade Mia JA, men hade betänkligheter över att gifta sig igen. Samtidigt var det långt ifrån självklart v a r själva vigseln skulle ske. Kan man gifta sig i kyrkan när ens tro bara sträcker sig till kärleksbudskapet? Tiden gick så Peter hann med att fria en andra gång. Denna gång med hjälp av raderna i ett brev: Vill du gifta dig med mig i september 2013?

– Nu pratar vi bröllop varje dag, avslöjar Mia. Och mina tvivel rätades ut efter ett möte med en präst från Alvesta församling. När Elisabet, prästen, hade gått hade vi inte ställt en enda fråga. Allt blev så tydligt under samtalets gång.

Det mesta är redan planerat kring vigseln och festen. ”Detaljer” som klänning och musik i kyrkan kvarstår. Om det sistnämnda är man nämligen ännu inte riktigt överens. Men en sak vet de med säkerhet. När de båda blivit herr och fru Olander – då börjar festen, i dubbel bemärkelse.

P.S. Kärlek vid första ögonkastet händer inte bara på film. Och ja, man kan möta sin stora kärlek på nätet. D.S.

Text och foto: Marie Fransson

