

För livets skull

NUMMER 2 SOMMAREN 2018

En tidning från Svenska kyrkan i Skara



Second hand
gör gott på
många sätt

TA DEL AV KULTURARVET

FRÅN MORGON TILL KVÄLL

NJÖT AV MUSIK I SOMMAR

Svenska kyrkan 

SKARA



För livets skull

är församlingstidning för Svenska kyrkan i Skara. Den delas ut till alla hushåll i Skara, Ardala och Valle församlingar fyra gånger per år.

Redaktion i detta nummer:

Anna Theander, Sören Eklund, Helena Långström Schön, Markus Hagberg, Per Larsson, Pernilla Ericson, Marina Larsson, Pernilla Emanuelsson, Britt-Marie Hjertén

På omslaget:

Leif Brohede och Hanna Brenander är två av många engagerade i second-hand-butiken.

Redaktör & grafisk form:

Anna Theander
anna.theander@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare:

Carl Sjögren
carl.sjogren@svenskakyrkan.se

Tryck:

LH-Tryck, Ulricehamn 2018

Ett litet knyte i 24 karats guld

Det var något visst när vi letade fram sandleksakerna och bar ut dem till sandlådan på tomten. Då var det vår på riktigt och hela sommaren låg framför oss. Vi skulle leka, gräva, baka och bygga i sanden. Vi kunde skapa hela landskap med vägar, berg och dalar. Plötsligt en solig dag kommer den yngsta in från sandlådan och tuggar på något. Jag håller ut handen och ber henne spotta. I min hand landar då lite blöt sand och en slemmig sten men också något som glimmade. Det var ett örhänge, mitt fina gamla handsmidda örhänge i 24 karats guld, som jag fått som gåva en gång. Det hade varit borta i flera månader. Jag hade letat överallt och frågat alla som kunde tänkas ha sett ett övergivet litet guldknyte att ha i öronsnibben. Till slut hade jag gett upp. Det är så vi gör, vi människor, och tur är väl det. Det var ju bara ett örhänge, något jag kunde leva utan. Men nu låg det där i min hand och jag förundrades över detta vardagsmirakel. Mitt örhänge som var förlorat var nu återfunnet. Trots att jag hade gett upp.

Men så gör inte Gud. Gud ger inte upp.

Tredje söndagen efter trefaldighet som närmar sig har temat ”Förlorad och återfunnen”. Kyrkoårets evangelietexter denna söndag beskriver Guds längtan och kärlek till människan, särskilt till den som känner sig vilsen och bortkommen. De berättar om Gud som en herde som letar efter ett får som kommit bort. Om Gud som en kvinna som letar efter ett borttappat silvermynt. Om Gud som en far som väntar på sin förlorade son.

Gud fortsätter att leta tills det mest värdefulla som finns är återfunnet - DU, ja just du, som läser det här. Gud älskar dig och vill hålla dig i sin hand. Som ett lite knyte i 24 karats guld vill Gud försiktigt bära dig. Du är älskad och långt mer värdefull än allt guld på jorden.



ANNA THYR, PRÄST I SKARA DOMKYRKOFÖRSAMLING

Från morgon till kväll

Vad händer egentligen i församlingarna i Skara, Valle och Ardala en alldeles vanlig onsdag i slutet av mars? Redaktionen utrustade några ideella och anställda medarbetare med kameror för att ta reda på det. Resultatet blev en vårbukett av olika uppgifter, ett litet urval av det arbete som ständigt pågår. En del är sådant som "syns utåt", annat sker nästan varje dag i det fördolda, men är nödvändigt för att församlingslivet ska fungera.



7.01 Kyrkogårdschef Anette Senby har startat dagen med personalen på kyrkogårdsförvaltningen. Det blir en genomgång av vad som ska ske under dagen.



8.03 Morgonmessa i Skara domkyrka. Den inleder varje onsdagsmorgon och är öppen för alla som vill börja dagen med en enkel och stilla nattvardsgudstjänst.



9.12 Fastevandring i Skara domkyrka. Marianne Sännek, Måns Johansson och Annelie Salomonsson inväntar en skolklass.



10.26 Klostermuseet i Varnhem städas.



12.42 Det skapas på Diakonihuset Planeten!



14.27 Fint dukat för syföreningen i Klockare-
tomten, Egby.



14.47 I S:ta Annagården, Ardala har
flitiga fingrar samlats till stickcafé.



14.52 Eftermiddag på Planeten. Biljardbordet är
som vanligt flitigt använt!



15.10 Susanne Dahlgren, som arbetar på församlingsexpeditionen, har burit ner några ritningar som skall förvaras i arkivet i Kyrkans Hus. Här sparas bland annat protokoll, dopblanketter och kartor.



15.45 Dags för en stilla stund hos juniorerna i Ardala.



17.12 Pyssel och sång i Valle församling. Den här dagen har barnen börjat tillverka kors. De har också pratat om den stundande påsken och om vad som hände Jesus.



20.14 Kyrkorådets ordförande Fredrik Öhrberg avslutar kvällens möte som hållits i Norra Vings församlingshem..



20.27 Varnhems kyrkokör övar i Varnhemsgården inför kommande gudstjänster och konserter.

FOTO: ANNELI JOHANSSON, STINA JÄRVINEN, IRENE ÅKERGREN, MARINA LARSSON, CHRISTER JOHANSSON, ING-MARI ANDERSSON, SÖREN EKLUND

En butik med flera goda syften

Butiken Second Hand sysslar inte bara med återbruk och låter saker få nya ägare. Den inbringar också pengar till mission och bistånd både lokalt och internationellt. Dessutom ger den möjlighet för människor att komma ut i arbetslivet.

- Man kan jämföra det med ett socialt företag, säger Hanna Brenander om den butik som drivs av fyra kristna församlingar i Skara.

Det är måndag och butiken är stängd för kunder – men fylld av medarbetare som är fullt sysselsatta med att packa upp, sortera och prismärka.

- Vi har öppet tisdag till lördag, men vi som arbetar här är på plats även på måndagar. Det händer dessutom att folk kommer och lämnar in saker även då, säger Hanna och tillägger att de också har möjlighet att komma och hämta saker som ska skänkas till butiken.

Second Hand i centrala Skara fyllde 20 år i höstas och

öppnade på initiativ av Betaniaförsamlingen. Så småningom kom föreningen ”Kyrkornas hjälpande hand” att bildas och sedan ett antal år är det fyra församlingar som tillsammans står bakom affären. Förutom Betaniaförsamlingen är också Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Skara domkyrkoförsamling med och driver verksamheten.

Ordförande i föreningen är Leif Brohede och han beskriver butiken som ett sätt att generera medel för mission och bistånd på flera olika sätt – som också har kommit att bli ett



Leif Brohede är ordförande i föreningen Kyrkornas hjälpande hand och Hanna Brenander är halvtidsanställd och ansvarar för butiken. De gläds åt att butiken Second Hand både får vara en anpassad arbetsplats för människor, en härlig mötesplats för volontärer och dessutom göra kunder nöjda och generera medel till diakonala projekt i Skara och i världen.

konkret sätt för de fyra kristna församlingarna att förenas i en gemensam praktisk uppgift.

Affären har många kunder. En del är stammisar som kommer in flera gånger i veckan och kollar om det har kommit in något intressant. Andra slinker in då och då och för den som flyttar till egen bostad är det förstås en guldgruva, eftersom det mesta som behövs i ett hushåll finns här för en billig peng.

- Vi märker att kläder, möbler och husgeråd är allra populärast. Men här finns förstås allt möjligt. Det händer också att vi återbrukar saker som inte blivit sålt. Till exempel har vi sytt kassar av tyger och stickat av garn som lämnats in, berättar Hanna.

Men det går åt personal. Second Hand har glädjen att genom ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kunna erbjuda ett tiotal personer sysselsättning i en anpassad arbetsmiljö på olika sätt. Det är också en viktig del av verksamheten. Därtill kommer 30-40 volontärer som har olika uppgifter.

- Men det finns plats för fler, påpekar Leif och inbjuder intresserade att höra av sig.

VERKSAMHETEN ÄR I SIG inte vinstdrivande, men genererade förra året, efter att alla kostnader var betalda, ett överskott på 232 000 kronor. Pengarna går till olika projekt som de fyra församlingarna har valt att stötta. Leif nämner exempelvis ett projekt i Tanzania som hjälper ensamstående föräldrar och föräldralösa barn, ett projekt i Brasilien som vill minska våld i nära relationer och ett utbildningsprogram för entreprenörer i Kongo-Brazzaville. Dessutom genererar butiken ekonomiska medel till lokalt diakonalt och ekumeniskt arbete, såsom Diakonihuset Planeten och Tullen.

- Under Världens barn-kampanjen brukar vi också skänka en dagskassa till Världens barn, fortsätter Leif, men poängterar också att det sociala ansvaret med att vara en inkluderande arbetsplats där människor får vara behövda är nog så viktig.



Butiken Second Hand erbjuder det mesta som behövs i ett hem. En verklig utmaning är att sätta rätt priser. Hanna Brenander diskuterar med Görel Brandt som också har god hjälp av internet när det gäller att skaffa en uppfattning av sakers värde.

TEXT OCH FOTO: ANNA THEANDER



Född 2004?

Det är din tur nu!

Till hösten drar ett nytt konfirmationsår igång. Som konfirmand får du möjlighet att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan och kristen tro, ställa alla möjliga och omöjliga frågor och mycket, mycket mer!

Du som är född 2004 bjuds nu in att anmäla dig som konfirmand 2018-2019 i Skara, Valle och Ardala församlingar. Ta chansen att ställa knepiga frågor, fundera över livet och kristen tro, klura ut möjliga och omöjliga svar tillsammans med andra. Det är också en möjlighet att träffa kompisar du kanske redan känner - och en chans att få nya vänner. Att med lek och allvar, sång och skratt, prat och tankar få lära sig mer om livet är en ganska häftig grej. Välkommen att vara med!

Läs mer och anmäl dig på:
www.svenskakyrkan.se/skara

I Skara pastorat finns olika grupper och du anmäler dig till den som du tycker passar dig bäst - veckogrupper i Skara, helggrupp i Varnhem eller somargrupp i Ardala.

För dig med någon funktionsvariation

Skara pastorat erbjuder denna form vart tredje år vilket betyder att nästa omgång äger rum läsåret 2020-21. Då formas träffarna efter gruppens behov och möjligheter.

Född tidigare än 2004?

Det är aldrig för sent att konfirmeras. Är du tonåring och missade chansen när du gick i åttan är du givetvis välkommen ändå! Och är du vuxen finns också möjlighet att konfirmeras. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.svenskakyrkan.se/skara



Välkommen att ta del av
ETT UNIKT KULTURARV

Sommaröppna kyrkor i Skara pastorat 2018

Bjärklunda kyrka



Öppen dagligen
25 JUNI-5 AUGUSTI
9.00-18.00.

1781 fick de båda socknarna Bjärka och Härlunda en ny och gemensam kyrka, som fick namnet Bjärklunda kyrka. De båda gamla kyrkorna revs och materialet användes till kyrkbygget. 1859 fick kyrkan sin sakristia och tre år senare sitt torn. Till kyrkans 100-årsjubileum anskaffades en altarpuppats från ett gjuteri i München, en så kallad kalvariegrupp. Båda de tidigare kyrkornas altartavlor finns i kyrkan, liksom dopfontarna - Härlundas dopfont står i koret och Bjärka kyrkas dopfont i vapenhuset.

Eggby kyrka



Öppen dagligen
7 MAJ-26 AUGUSTI
10.00-18.00.

Vid 1700-talets mitt byggdes Eggby kyrka. Tornet är dock från medeltiden och fick vara kvar när den tidigare kyrkan i övrigt revs. Kyrkan har dopfont från 1100-talet från den så kallade Skalunda-skolan. Reliefprydda gravhällar från 1500- och 1600-talet har murats in i väggarna. Den främre ljuskronan av böhmisk kristall anses vara ett krigsbyte från 30-åriga kriget. I kyrkans ägo finns också ett medeltida ciborium, det vill säga ett kärl för invigt nattvardsbröd, samt ett antal äldre textilier.

Skallmeja kyrka



Öppen dagligen
25 JUNI-5 AUGUSTI
10.00-18.00.

Skallmeja kyrka, från 1870-talet, är byggd i nyklassisk stil med ett stort, ljust och luftigt kyrkorum. Från den tidigare kyrkan, som låg på samma plats, kommer den medeltida dopfonten.

Altartavlan med sin skulpterade golgatagrupp gjordes vid 1700-talets början.

Från ett medeltida altarskåp har åtta helgonbilder bevarats och kyrkan har också ett förnämligt triumfkrucifix från 1300-talet.

Skara domkyrka



Öppen dagligen
JUNI-AUGUSTI
VARDAGAR 9.00-20.00
LÖRDAG-SÖNDAG 9.00-18.00
SEPTEMBER-MAJ ALLA DAGAR
9.00-18.00

Sveriges äldsta domkyrka finns i Skara. Den har anor från 1100-talet. Den nuvarande högotiska stilen stammar dock från 1300-talet. Kyrkan, som är helgad åt Sankta Maria, har bland annat en medeltida krypta som begravdes i stenmassor på 1200-talet men hittades igen 1949. Till kyrkans skatter hör bland annat Adalvardskalken och Soops kalk med tillhörande paten. Värda att nämna är också Bo Beskows glasmosaikfönster med motiv ur Bibelns berättelser.

Händene kyrka



Öppen dagligen
2 JULI-5 AUGUSTI
10.00-18.00.

Bara fem kilometer från Skara ligger Händene, som enligt en gammal skrift ”går inpå dörrarna av Skara stad”. Kyrkan har romanskt ursprung men har byggts om flera gånger genom århundradena. Från medeltiden har kyrkan kvar dopfunten och ett medeltida altarskåp med madonnan och barnet. Altartavlan föreställer Emmausvandringen och målades av A.G. Lundblad 1914 i samband med att kyrkan genomgick en större restaurering.

Norra Vings kyrka



Öppen dagligen
8 JUNI-12 AUGUSTI
10.00-18.00.

Norra Vings kyrka byggdes på medeltiden men endast delar av väggarna finns kvar från den ursprungliga kyrkan. På 1700-talet hade den blivit för trång och byggdes ut. 1834-35 genomfördes nästa stora ombyggnad och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Bland inventarierna återfinns träskulpturer från 1600-talet, altartavlan av Axel Jungstedt (1891) och ett krucifix från Maria Kafles kista. Kyrkan har också en ovanlig predikstol i rokokostil. På 2000-talet fick kyrkan fristående altare och ljusfärgsättning.

Skärvs kyrka



Öppen dagligen
18 JUNI-12 AUGUSTI
10.00-18.00.

I slutet av 1700-talet byggdes Skärvs kyrka i gustaviansk stil sedan en medeltida föregångare förfallit och fått rivats. Kyrkan ligger vackert vid Bysjön. Fram till 1860 hade kyrkan två altartavlor som sedan ersattes av ett enkelt träkors - de tidigare altartavlorna pryder istället varsin långvägg i kyrkan. 1914 fick kyrkan en ny altartavla, målad av Louise Geijerstam. På kyrkogården ligger författarinnan Sophie von Knorring begravd.

Varnhems klosterkyrka



Öppen dagligen APRIL-MAJ 11.00-16.00, JUNI-AUGUSTI 10.00-17.00 (22/6 STÄNGT)
SEPTEMBER DAGLIGEN T.O.M 16/9 11.00-16.00, DÄREFTER LÖR-SÖN 11.00-16.00
Fasta guidningar dagligen 25 JUNI-12 AUGUSTI 11.30 OCH 14.00,
PRIS 50 KRONOR (UTGÅR VID GUDSTJÄNST)

På 1150-talet påbörjade abboten Henrik och cistercienserbröderna byggandet av Varnhems klosterkyrka i romansk stil. Kyrkan har romansk-gotisk prägel. Den praktfulla barockinredningen är resultatet av Magnus Gabriel De la Gardies stora restaurering på 1600-talet, då han även inrättade gravkor för sig och sin familj. Även Birger jarl är begravd i kyrkan, liksom enligt traditionen fyra medeltida kungar. Intill kyrkan finns klosterområdet, Varnhems klosterkafé och Kata gård.

Vinköls kyrka



Öppen dagligen
25 JUNI-5 AUGUSTI
10.00-18.00.

I engelsk katedralstil byggdes Vinköls kyrka på 1870-talet. Den är byggd med en korsform och har låga väggar och högt tak. De fem lansettfönstren i koret ger ett gotiskt anslag.

En större renovering gjordes på 1930-talet.

Lägg märke till den märkliga dopfunten. Den är tillverkad i Västergötland men troligen ett gotländskt arbete från 1200-talet, med musselformad överdel, cuppa, prydd med fyra människohuvuden.

Öglunda kyrka



Öppen dagligen
7 MAJ-26 AUGUSTI
10.00-18.00.

De äldsta delarna av Öglunda kyrka är från 1100-talet då kyrkan byggdes i romansk stil. 500 år senare gjordes en tillbyggnad och på 1880-talet byggdes ett långhus tvärsöver det gamla. Det innebar att kyrkorummet blev orienterat i nord-sydlig riktning och det tidigare koret blev istället ett dopkapell, under vilket en grav finns. Förmodligen rör det sig om en prästgrav från 1700-talet. 1800-talet präglar kyrkans inredning men dopfunten i ek och glasmålningarna i de södra korfönstren representerar 1900-talet.

I Skara pastorat finns även nedanstående kyrkor. De är inte öppna dagligen men planerar du ett besök, hör av dig i förväg!



Marums kyrka

Marums kyrka, från 1100-talets första hälft, är en av stiftets äldsta.

Kontakt:

Majvor Kämpe, 0511-37 50 98.



Norra Lundby kyrka

Kyrka med ursprung i romansk stil med flera ombyggnader.

Kontakt: Göran Tysk, 0705-92 18 07.



Skånings-Åsaka kyrka

1870-talskyrka med tidstypisk stilblandning.

Kontakt:

Lena Rosenblad, 076-16 09 601.



Stenums kyrka

Tidstypisk 1800-talskyrka byggd i nyklassisk stil.

Kontakt:

Anna-Lena Boman, 0511-610 02.



Västra Gerums kyrka

Medeltidskyrka med karaktär från 1700-talet.

Kontakt:

Sören Eklund, 070-590 78 00.

Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara.

Tfn: 0511-265 00. Epost: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Mer information om kyrkorna och om församlingarnas verksamhet hittar du på www.svenskakyrkan.se/skara

Svenska kyrkan 

SKARA

Plantering av sommarens blommor på gravarna

Plantering av sommarblommor på våra skötselgravar sker under veckorna 24 och 25.

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta expeditionen tfn 0511-265 40 måndag-fredag 8.00–12.00 för mer information.



Kom ihåg att ta hem gravlyktan i sommar



Har du gravlyktor på de gravar du brukar besöka? Ta gärna hem dem över sommaren. Det underlättar nämligen skötseln av gravarna under sommarsäsongen. Lyktorna är givetvis välkomna tillbaka när det börjar mörkna igen!

FOTO:
GUSTAF HELLSING

Kyrkogårdarnas samordnare ansvarar för skötseln

Varje kyrkogård i Skara pastorat har en samordnare som ansvarar för den dagliga skötseln på kyrkogården.

I Valle församling är det Johan Kellgren som bär det ansvaret och på Marie kyrkogård är det Caroline Jonsson. Lena Jansson är samordnare i Ardala och i Skara heter samordnaren Sara Nordström.



sommarens musik

LÖRDAG 2 JUNI 18.00 *Varnhems klosterkyrka*

Sommarmusik

I believe, S:t Johannes kammarkör, Malmö

LÖRDAG 16 JUNI 18.00 *Skärvs kyrka*

Musik i sommarkväll

Blåskvintetten Quintus

MIDSOMMARAFTON 22 JUNI 22.00 *N. Lundby kyrka*

Musik och lyrik

TISDAG 26 JUNI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Låt solen skina

Sånggruppen Flores

TISDAG 3 JULI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Vid sommarens grind

Birgittakören under ledning av Charlotte Eklund

TISDAG 10 JULI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Stilla ro och nära

Nelly Nyberg, sång, Isak Drougge, gitarr

TORSDAG 12 JULI 19.30 *Varnhems klosterkyrka*

Möte mellan arabisk och svensk folkmusik

Naäm

TISDAG 17 JULI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Svenska låtar

Julia Borg med vänner

TISDAG 24 JULI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Klockspelskonsert

Reibjörn Carlshamre

LÖRDAG 28 JULI 18.00 *Skärvs kyrka*

Musik i sommarkväll

Gunnar Granholm, sång,

Gerts Gillberg, sång och piano

TISDAG 31 JULI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Klockspelskonsert

Reibjörn Carlshamre

TISDAG 7 AUGUSTI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Klassisk afton

Musik av bland andra Mendelssohn och Rahmaninov

Lysander Brouwer, cello, Åsa Nyberg, piano

TISDAG 14 AUGUSTI 18.30 *Skara domkyrka*

Tisdagkväll i domkyrkan

Klassisk afton

Musik av bland andra R Schumann och G P Telemann

Josef Andersson, viola, Åsa Nyberg, piano

TISDAG 14 AUGUSTI 19.00 *vid Synnerby kyrka*

Musik i sommarkväll

Riksspelman Mikael Petterson

(vid regn framförs programmet i Vita skolan)

FREDAG 17 AUGUSTI 19.00 *Varnhems klosterkyrka*

Valle baroque

Dolcetta di Morte, Göteborg baroque, entré, ticketmaster

SÖNDAG 19 AUGUSTI 18.00 *Varnhems klosterkyrka*

Valle baroque

Roman: Then Svenska Mässan

Göteborg baroque, koristkursen, entré, ticketmaster

TISDAG 21 AUGUSTI 19.00 *S:ta Annagården*

Allsångskväll

Gruppen "Tre vänner"

FREDAG 24 AUGUSTI 19.30 *Varnhems klosterkyrka*

Sommarmusik

Heinavanker från Tallinn

LÖRDAG 25 AUGUSTI 18.00 *Skärvs kyrka*

Musik i sommarkväll

Henrik Thorstensson, sång, Jennifer Lidgren, piano

SÖNDAG 2 SEPTEMBER 20.00 *Varnhems klosterkyrka*

Sommarmusik

Rachmaninov: Vigilia

Svenska kammarkören



Nationaldagen i domkyrkan

10.00 Nationaldagsandakt

11.00–14.30 Med ny start varje halvtimme inbjuder domkyrkan till ”Tornvandring” och/eller ”Besök kyrkans lästa rum”.

Gratisbiljetter för vandring och besök finns att hämta vid domkyrkans bokbord från 9.30 på Nationaldagen. Begränsat till 15 personer vid varje vandring/besök.

Både vandring och besök innebär att gå i trappor, tornvandringen dessutom svåra trappor upp och ner.



Upptäck katedralen i sommar!

Under veckorna 26-32, **25 JUNI TILL 12 AUGUSTI** inbjuder Skara domkyrka på tisdagar till fredagar till många tillfällen att på ett spännande sätt bli mer bekant med kyrkorummet. En del visningar är för barn tillsammans med målsman, medan andra vänder sig till vuxna.

Du möter bland andra kyrkråttorna och medeltidens stenhuggare i södra tornet. På fredagar är det kyrkfönstrens dag då barnen får möjlighet att hjälpa konstnären som tappat bort glasbitar till ett fönster.

Deltaljerat sommarprogram finns i domkyrkan och på www.svenskakyrkan.se/skara.



FOTO: MAGNUS ARONSON

Pilgrimsvandra i sommar

Tillsammans med Planteringen inbjuder domkyrkoförsamlingen till vandring i markerna runt Planteringen vid två tillfällen i sommar. En vandringsandakt, eller pilgrimsvandring, där kommande söndag och vandringen själv vägleder.

ONSDAGARNA 13 JUNI OCH 11 JULI med start **17.00** vid Planteringen.

Skara domkyrka – öppen för dig!

Domkyrkan är öppen för besök, andakt och gudstjänst:

Juni-augusti vardagar **9.00–20.00**,

lördag och söndag **9.00–18.00**

September–maj dagligen kl. **9.00–18.00**

Insamlingsprojekt för flickors rätt till sin kropp

Svenska kyrkan arbetar internationellt - både på nationell och lokal nivå. Valle församling har valt att stötta ett projekt i Tanzania som arbetar emot kvinnlig könsstympning.

I Mara-regionen i Tanzania könsstympas nästan 70 procent av alla flickor. Rebecca, 17 år, vägrar. Det har gjort henne hemlös, utstött och hon har förlorat kontakten med sin familj. Men hon står fast:

- Det finns absolut inget positivt med könsstympning och det måste stoppas nu, säger hon.

Allt fler föräldrar, flickor och pojkar gör som Rebecca. De säger nej. Svenska kyrkan driver sedan ett par år tillbaka ett projekt i regionen för att försöka stoppa en tradition som innebär livslångt lidande, ibland död, och som är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Majuma Rashidi har själv tidigare arbetat som stymperska. En del av åtgärderna i Svenska kyrkans projekt är utbildning och att möjliggöra för de kvinnor som arbetar med könsstympning att få annan inkomst.

- Jag önskar att jag aldrig blivit



Majuma Rashidi

stympad, så att jag sluppit genomlida sådan smärta. Jag önskar att jag inte ens kände till ordet könsstympning, säger Majuma.

Mary Maseke, själv mor till döttrar, och engagerad i kyrkans projekt har också tagit ställning. Hon vägrar låta sina döttrar utsättas för ritualen. Det fick till följd att hennes man lämnade henne och att hon blivit hotad till livet.

Genom att stötta projektet kan du vara med och bidra till en bättre framtid för Rebecca, Majuma, Mary och många andra kvinnor.

LENA RINGDAHL, ANNA THEANDER

Vill du stötta arbetet i Tanzania?

Ge din gåva i kollekter och insamlingar, eller till Skara pastorats PG 11 87 06-1 eller via Swish 123 113 1721.

Du kan också engagera dig på hemmaplan genom internationella gruppen. Kontakta Britt-Marie Rydberg tfn 070-364 73 30 eller Lena Ringdahl, tfn 070-25 35 473.

Läs mer om projektet: www.svenskakyrkan.se/p190

Där kan du också se en film där Majuma och andra kvinnor berättar om sina upplevelser och som också informerar om Svenska kyrkans arbete med att stoppa den könsstympning som man beräknar att mer än åtta miljoner kvinnor har utsatts för - enbart i Tanzania!

Midsommarfirande vid Axvalls församlingshem

MIDSOMMARAFTON 10.00

Axvalls folkdansgille medverkar.

Resning av midsommarstången som vi klär tillsammans 10.15. Kom gärna en stund innan!

Fika, jordgubbar och glass till barnen.

20 kronor/vuxen, 50 kronor/familj

Varmt välkomna!

Varnhems guider hälsar välkommen

Gör ett besök i Varnhems klosterkyrka! Den är öppen dagligen **10.00-17.00** hela sommaren.

Varnhems kunniga guider inbjuder dig att ta del av en rik historia. På bilden är de iförda hattar från mångåriga guiden Ebon Lundgrens ateljé. En bild som togs när guiderna var samlade hos Helena Bjurhäll Winrot för afternoon tea, där de också fick lära sig mer om engelsk teckultur.



Midsommar i Synnerby

MIDSOMMARDAGEN 14.00

På midsommardagen den **23 JUNI 14.00** är det som traditionen bjuder friluftsgudstjänst vid fornstugorna i Synnerby.

Medverkar med musik på nyckelharpa gör Rudi Jérôme. Hembygdsföreningen svarar för kaffeserveringen.

Friluftsgudstjänst vid Bjärka kyrkoruin

24 JUNI KL 15.00

Musik på nyckelharpa av Rudi Jérôme

Musik i sommarkväll



Tisdagen den **14 AUGUSTI 19.00** kommer riksspelman Mikael Petterson, uppvuxen i Gröneskog, Synnerby socken, medverka vid sommarmusiken. Mikael började spela fiol i tioårsåldern. Tidigt kände han för att uttrycka sig i musiken genom att komponera egna låtar. Allteftersom hittade han ett språk och en stilform som har utvecklat

den folkmusik som han idag komponerar och spelar. 1989 blev han riksspelman i Ransäter, Värmland. Då spelade han upp spelmansläkten Lindells gedigna polskor från Kinnekullebygden. Mikael kommer att spela utanför Synnerby kyrka som är hans barndoms hemkyrka. Vid regn flyttas sommarmusiken till Vita skolan som ligger nära kyrkan.



Allsång med kaffe och korv

Tisdagen den **21 AUGUSTI 19.00** medverkar gruppen "Tre Vänner" vid en allsångskväll utanför S:ta Annagården. Då blir det tillfälle att få vara med och sjunga i flera av våra välkända sånger! Vid regn flyttar vi in i S:ta Annagården. Kaffe och korv serveras under kvällen.

Det är den 8:e maj och min käre man och jag har bröllopsdag. Vi hissar flaggan och känner oss tacksamma för 47 år tillsammans. Våren var sen 1971 och jag minns hur svärfar hade satt in björkar i ladugården för att de skulle slå ut. De skulle stå utanför kyrkan. Men på vår bröllopsdag kom solen och värmen. Det blev en underbar dag!

Maken är ute och jobbar på fälten någonstans. Vi ska fira lite ikväll. En tårta har jag bakat och så tar vi en kopp kaffe till. Det blir bra.

Det är vår och ljuset har kommit tillbaka. Solen lyser och Perry blir glad när han förstår att vi ska gå på promenad. Jag njuter av fågelsången där jag går med min lilla hund. Han skuttar och luktar, jag lyssnar och ser bofinkar, vitsippor, nyutslagna björklöv och mycket mer. Tänk att få bo i Sverige och uppleva detta varje år! Vi har det bra som har denna möjlighet. Tacksam går jag i skogen på stigar som ringlar sig fram.

I myrstackarna är det full aktivitet. Myrorna stretar med barr i sina munnar. Man får akta sig noga, det är lätt att trampa på de små. Vi kommer till hagar med får och lamm. De "bäa" och springer undan en bit. Då kopplar jag Perry ifall han får lust att springa efter dem. Men han är inte farlig, Perry är en liten hund.

Har ni tänkt på vad vackert det är med får i motljus? Många fotografier har det blivit i motljus. Fåren får liksom en gloria runt hela kroppen. Det skulle vara så mysigt med egna får...men de ska skötas också. Det räcker med min lilla hund. Han är ju nästan som ett litet får!

Promenaden går vidare längs grusvägar och nysådda fält. På vänster sida av vägen växer det raps, snart börjar den blomma. Tänk så härligt när hela gårdet blir gult! Då känns det nästan som om solen landat mitt i åkern! Än så länge får vi bara minnas doften, den härligt söta doften av rapsblommor. Men snart kommer den!

Jag plockar en bukett vitsippor. Dem ska jag ställa på köksbordet när jag kommer hem. Vitsippor luktar så gott, jag sniffar på blommorna och njuter. Mmmm!

Ikväll ska vi fira, maken och jag. Denna härliga försommardag!



Inga Holm bor i Händene och är körsångare i Ardeo-Händene-kören.

INGA HOLM

Svenska kyrkan i Skara

Malmgatan 3A, 532 31 Skara
skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen Kyrkans Hus

Besöksadress: Malmgatan 3B, Skara
Telefon: 0511-265 00
skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Helgfri måndag-fredag kl. 10-12

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon 0511-265 40, Fax 0511-108 83
skara.kgf@svenskakyrkan.se
Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Kyrkogårdsförvaltningens expedition:

Marie kyrkogård, Axvallagatan,
532 37 Skara
Helgfri måndag-fredag kl. 8.00-12.00

Helgpräst

Du kan nå pastoratets helgpräst dagtid
lördagar och söndagar på tfn 265 08.
Vid storhelger når du helgpräst via
tfn 265 00. Övriga tider hänvisas till
jourhavande präst via 112.
Mer information och telefonnummer
till anställda hittar du på
www.svenskakyrkan.se/skara

KYRKORNA BERÄTTAR

Ruinen berättar om medeltida församlingsliv

TEXT OCH FOTO: ANNA THEANDER



Idag tronar Skara domkyrka som enda kyrka i centrala Skara. Där firar församlingen gudstjänst. Men så har det inte alltid varit.

På medeltiden fanns åtminstone sju kyrkor i staden. En av dem var Sankt Nikolai kyrka, en liten församlingskyrka ett stenkast från katedralen.

Om du promenerat på Alandersgatan alldeles väster om Skara domkyrka har du säkert lagt märke till ett stort kors och ett altare intill vägen. Det inramas av den ruin som en gång utgjorde de yttre delarna av Sankt Nikolai kyrka. Men varför en kyrka så nära domkyrkan, har du kanske undrat?

På medeltiden var domkyrkan inte den enda kyrkan i staden. Här fanns klosterkyrkor och hospitalskyrkor – och så fanns här tre små församlingskyrkor: Sankt Per, Sankt Lars och Sankt Nikolai. Att uppkalla kyrkorna efter helgon var vanligt vid denna tid. Domkyrkan var på medeltiden helt och hållet en stifts kyrka som i princip användes av biskopen och prästerskapet. Folket

i Skara gick helt enkelt till andra kyrkor och av dem är Sankt Nikolai den äldsta.

Den första kyrkan på platsen var förmodligen en ännu mindre träkyrka, men på 1100-talet blev den ersatt av en romansk kyrka som dock brann ner på följande sekel. Den ruin du ser på platsen idag visar den form kyrkan hade efter återuppbyggnaden på 1300-talet.

1100-talskyrkan finansierades till största delen av biskop Bengt – som fått tillnamnet ”den gode”. I Äldre Västgötalagens biskopslängd talas gott om honom. Där står bland annat att läsa ”Det mesta av de penningar, som Sankt Nikolaus’ kyrka i Skara kostade, släppte han till. Och han gick in i deras gille. Han gav Nikolaikyrkan båda klockorna”.

Församlingslivet levdes alltså på olika håll i Skara under medeltiden. Men reformationens inledning på 1500-talet fick stora konsekvenser för Skara och kyrkan raserades kort därefter – och återupptäcktes sedan i slutet av 1800-talet.