

...*DAGSTORPS KYRKA*...

... en verklig upplevelse



.... och en historisk plats

Dagstorps kyrka är placerad högt uppe på en kulle med vidstäckt utsikt ut över det skånska landskapet. Platsen har en lång historia och har under århundraden fungerat som ett viktigt riktmärke, för såväl lokalbefolkningen som sjöfarten på Öresund.

Det har funnits en medeltida kyrka uppe på backen ända sedan **1100-talet**. Kyrkan tillsammans med kyrkogården, utgör en viktig kulturhistorisk miljö.

Den gamla kyrkan var ursprungligen en romansk långhuskyrka och **helgad åt S:t Andreas**. Höjden har alltid varit en helig plats.

1860-61 revs hela kyrkan och den nuvarande kyrkan uppfördes av gråstens-muraren Ola Andersson från Munkarp som också byggde stora delar av kyrko-muren **1871**. Nya kyrkan stod färdig år **1862**.

(Byggkostnad 2200 riksdaler.)

Kring kyrkan var bostäder för präst, lärare, klockare och kyrkovaktmästare.

Runt kyrkan finns det en hel del **gravhögar och fornlämningar från bronsåldern**.

Gamlegård söder om kyrkan ligger där byn tidigare låg. Vid jordreformen 1803 och 1816 splittrades **Dagstorps- och Huvudstorps byar** och alla gårdar flyttades ut där de är belägna i dag.

Dagstorp och Huvudstorp var egen kommun från **1863 till 1952**.



Förgången tid



Gamla predikstolen



Gamla kyrkan



Kyrkosigill



Kyrktuppen

Gamla kyrkan

Det fanns en predikstol från S:t Johannis Baptiste kyrka i Landskrona. Tillverkad år **1597**. Predikstolen inköptes år **1768** av Dagstorps församling och var i bruk till omkring 1860. Skiss över den rivna kyrkan. Gamla kyrkan är avbildad i kyrkosigillet och kan skönjas i bilden.

Den gamla kyrkklockan hängdes upp den 17 oktober 1862 och blev invigd den 19 oktober **1862**. Något senare tillkom ytterligare en klocka.

Kyrktuppen tillverkades av A. Herrström i Malmö och sattes upp den 26 september **1862**.

Svunna avtryck kring kyrkan

I slutet av 1800-talet hade socknen ca 450 invånare och i dag ca 150. Då som nu är kyrkan ett viktigt monument för vår bygd i fred och ofred samt ett minnes-märke i den forna socknen.

När alla kyrkklockor ringer i de högt belägna kyrkorna förstår man hur viktigt klockringen var vid olika tilldragelser i förgången tid. (Som dagens internet)

Kungligt besök

Karl XI var uppe på Dagstorps backar intill kyrkan **1676**, för att få en överblick av danskarnas ställningar vid Lund. År **1677** återvände Karl XI till Dagstorp med armen och lade sitt härläger här i ca 3 månader. Sedan även en månad **1678**.

Bygden blev skövlad flera gånger vid de ständiga stridigheter mellan danskar och svenskar. Prästen fick ofta fly från socknen när arméerna drog in om de svurit trohetsed till fel kung.

Kyrkostigar

De gamla kyrkostigarna mot andra kyrkor finns inte mer. Norrut mot Huvudstorp, Söderut mot Dagstorp station, västerut mot Krångeltofta och Annelöv, österut mot Södervidinge och Norrvidinge, samt en mot Västra Karabys kyrka. De flesta var väl upptrampade så sent som på 1950-talet.

Dagstorps första skola och faste skollärare

År **1810** byggdes den första skolan i Dagstorp vid den södra sidan av kyrko-gårdsmuren. Muren utgjorde den ena långsidan av skolhuset och indelat i två rum, det ena till skolsal och det andra till bostad åt läraren.

Den förste fast anställda skolläraren var en gammal Mörnersk husar vid namn **Lars Hörstedt** född i Billeberga. Han deltog i slaget när Napoleon slutligen krossades **1813-1814**. Därefter deltog han i slaget vid Fredrikhalls fästning i Norge **1814** när Norge blev svenskt. Han var ibland kantor i Dagstorps kyrka och var en omtyckt lärare och kyrklig representant i den forna socknen. Barnens vandring på stigarna till kyrkan och skolan pågick i 6 år sommar som vinter. Efter konfirmationen fick de delta fullt ut i gårdens alla arbeten.

Socknens samlings sten



I Gamlegårds trädgård finns byns gamla samlings sten kvar.

Ursprungsbebyggelse



Gamlegård.

Fridlysta blommor i Dagstorps Mosse



Orkidé
(Ängsnyckel)



Kärringtand

Kyrkorummet

Delar av det gamla kyrkorummets inredning finns kvar ex. Dopfunten av sandsten tillverkad på **1100-talet**. Altarets ursprungliga altarkors hänger idag vid dopaltaret.



Dopfunt 1100-talet



Altartavla 1937



Predikstol 1937

Altartavlan är målad av Gösta Nordblad och föreställer Kristi himmelfärd.

Predikstolen och bänkar är från **1937**.

Orgel byggdes **1937** av Thorben Frobenius från Kongens Husby. Fasaden på orgeln är från **1866**.

Äldsta malmklockan i tornet är från **1601** och den andra från **1879**.

En stor upprustning och restaurering gjordes av hela kyrkan **1936-1937**.

Kyrkogården

Gravfältet med välordnade gravplatser och välskötta buxboms häckar är en fröjd för ögat. Intressanta historiska belägenheter döljer sig bland gravstenarna.

Askgravplats är ett nytillkommet inslag som invigdes **2013** med en smakfull skulptur av Lars Hammarstedt.



Altare



Minnesljusstake



Askgravplats

Livets alla dagar

Dagstorps kyrka är populär konfirmations-, dop- och vigselkyrka samt känd för olika musik evenemang. Den fina akustiken lämpar sig i högsta grad för det sistnämnda.

Den inramning som kyrkan erbjuder och kyrkorummets ljusa lugn ger ett stämmingsfullt intryck vid de olika aktiviteter som genomförs.



Bröllop



Dop



Musik

Pastorsexpeditionen är belägen i Granstugan, H O Möllers väg 10, 244 71 Dösjebro vi har öppet vardagar 10-12. telefon: 046 771035

e-post: vastrakaraby.pastorat@svenskakyrkan.se

hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastrakaraby

I dag ingår kyrkan i Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps pastorat i Lunds stift, Skåne län och ett gemensamt pastorat inom Svenska kyrkan.



Dagstorp kyrka



Hofterup kyrka



Västra Karaby kyrka

Bengt Andersson, Dagstorp