

Redan i fredags vände det. Jesu vänner ber att få ta ner Jesu sargade och sönderslagna kropp. Tar en stege, en hovtång viker ner den döda kroppen. IC är bland vänner, utblottelsen är över. Han läggs i en rik mans grav. Vännerna tar vid där Maria med nardusflaskan slutade för några dagar sedan. Nu är tortyren över. IC är död. Allt är slut.

Maria Magdalena och några andra kvinnor lämnar inte IC. De fanns med vid korset när han dog. Kvinnor i Jesu mammas ålder, kanske runt 45. Några av dem hade sina söner bland de unga männen runt IC. Deras karriär var över, de hade fött sina barn, haft sitt yrke, nått snittåldern för när livet tog slut. De hade inte flytt, de hade inga positioner att förlora.

Mitt i natten, när de flesta sover, skakar plötsligt jorden till. Ängeln ute vid graven såg ut som blixten, kläderna var som snö. Ingen ser när ängeln rullar undan stenen.

Sätter sig på den. Vakterna skakar av skräck och ligger som döda. Tidigt på morgonen är kvinnorna på väg ut för att se på graven. Till dem säger ängeln 4 saker:

1. **Han är inte här.** Hade de gått in i graven hade de bara sett svepningen ligga kvar. Vart man än åker på jorden finns ingen grav där IC ligger. Om man letar efter IC bland de döda får man alltid svaret: "Han är inte här."
2. **Han har uppstått.** Matteus använder en verbform som visar att det inte var något IC gjorde själv. Han blev uppväckt. Gud Fadern uppväckte honom, reste honom upp, väckte honom ur döden. En död kan inte ta sig samman och uppväcka sig. Men Gud kan uppväcka, och förbarma sig över sin lidande son.
3. **Kom och se var han låg.** Mariorna blev ögonvittnen. För att de skulle kunna berätta om det, var det viktigt att de verkligen hade sett. Ingen skulle kunna få dom att hitta på historier om att någon hade stulit kroppen, eller att några lärjungar bara hade hittat på alltihop.
4. **Skynda er till hans lärjungar och säg till dem: "Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galiléen. Där ska ni få se honom.** Det dom såg berättade de vidare för andra, som berättade det vidare för andra, som berättade det vidare för andra... Jag har hört folk berätta om det. Folk som jag litar på. Nu har du hört om det. Kan du berätta vidare?

Tänk dig nu att du går med kvinnorna på väg mot mörker, mot tomhet, död o övergivenhet. Allt är sjukdom, elände, ensamhet, övergivenhet, pandemi som bara fortsätter o växer. När det var som mörkast i kvinnornas liv hörde de ängeln:

1. Han är inte här. 2. Han har uppstått. 3. Kom och se var han låg. 4 Skynda er att berätta.

Nu sägs samma sak till dig.

Varje gång du känner att det mörka håller på att knäcka dig o livet störtar samman – ja till och med när livet är på väg att ta slut. Lyssna noga:

Jesus finns inte bland de döda! Han har uppstått o lever idag! Livet vann!

XC är uppstånden! /3/