

Senapskornet läggs i jorden och dör och blir så stort att fåglar kan bygga bo i trädet eller busken. Det handlar säkert inte om våra liv eller kyrkliga framgångar. Snarare tvärtom. Enklaste tolkningen är att Jesus Kristus beskriver sig själv. När han dog var det ju, för den vanlige åskådaren, ett vanligt, enkelt, jordeliv som avslutades. Efter hans uppståndelse växer kyrkan – fortfarande. Den världsvida kyrkan är ett jätteträd som aldrig lovas välmående framgång och segrar. Hur gick det för Jesus Kristus? Jo, senapskornet lades i jorden och dog. Ändå segrade han.

Att baka med **surdeg** har ju blivit inne igen och de flesta vet att man inte använde jäst runt medelhavet på Jesu tid utan i stället sparade en bit av det gamla brödbaket. Ett mått mjöl i Palestina var 12 liter. Tre mått alltså 36 liter. Parallellen med senapskornet är tydlig. Till denna väldiga sats med mjöl räcker det ändå med en enda bit surdeg. Allt blir genomsyrat. Men inte heller denna liknelse betyder att de kristnas framgångar på jorden ska genomsyra allt. Jesus Kristus ska göra det, hans död och uppståndelse har förändrat mänsklighetens liv på planeten. En enda människas liv genomsyrar redan mycket i världen, fast fördolt, och kommer en gång, synligt, att genomsyra allt.

Nu flyttar de två bilderna in i vår tid. Det handlar alltså om Guds rike/himmelen/himmelriket som finns, fördolt men synligt för trons ögon, mitt ibland oss. Och detta himmelrike ska en gång bryta fram med kraft och, fullt synligt, triumferande segra utan mått och sans, utan proportion och ordning och reda. Guds rike är som det lilla senapskornet. Som den lilla biten surdeg. Vad var det som hände? Hur gick det till?

Det där lilla oansenliga, fördolda, är alltså synligt för trons ögon. Guds rike finns alldeles tydligt, verkligt och verksamt, på framför allt 3 ställen.

Viktigast: **1. Ordet**. En mening ur bibeln, en liten sång som rinner dig i minnet. "Du omsluter mig på alla sidor". "Så älskade Gud världen", "Herren är min herde". I den vanliga världen är det tre meningar med subjekt och predikat och ett akkusativobjekt. Vem bryr sig? Men det hjärta som tar emot Ordet och låter det säs ned djupt i hjärtats åker kan se hela livet förändras. Som senapskornet eller surdegen. Att en liten mening kunde betyda så mycket. Den genomsyrar allt och bär, fördolt, mig genom livet tills jag en gång ska få se det på riktigt hur han omsluter mig på alla sidor.

2. Några droppar vatten på huvudet tillsammans med läsning ur Ordet. En löjligt enkel handling som i den vanliga världen skrattas bort med att på söndag ska prästen tvätta håret på dig, lille Conny. Vem bryr sig, egentligen? Dopfunten har åtta kanter, precis som världens äldsta dopbassäng under den väldiga katedralen i Milano. Trons ögon ser hur den som döps tar första steget ut i den nya världen, den åttonde dagen som bryter mönstret av sjudagarsveckor, en ny födelse som ger liv åt himmelriket i ditt liv. Det som hände när du döptes kommer att bära rakt genom din egen död, att bli Guds barn har himmelen som mål. Den lilla enkla vattenösningen

genomsyrar allt och bär, fördolt, mig genom livet tills jag en gång på riktigt får leva som hans barn.

Det du ser framför dig är en otroligt enkel och nästan stiliserad måltid. En **3. brödbit och en klunk vin**. I den vanliga världen tycker man att det var för snålt tilltaget och varför ska man gå fram dit och det gör väl ingen skillnad. Så lite och så mycket ståhej, vem bryr sig? Men trons ögon ser himmelen öppen. Han som besegrade döden i sin uppståndelse läggs på din tunga. Några ögonblick senare har han blivit ett med din kropp. Under veckan är ingen del av din kropp opåverkad av den lilla brödbiten och dropparna vin. Jesus genomsyrar allt, hela mitt liv, hela det väldiga brödbaket. Det var som ett litet frö som såddes ned i mitt liv och han vill växa där och bli ett väldigt träd. Himmelriket bryter fram, fördolt, och i den heliga nattvarden tar jag emot syndernas förlåtelse och skickas iväg till en värld som längtar efter försoning.

Tre viktiga platser där riket bryter fram: Ordet, dopet, nattvarden. Men det kommer på fler ställen: i den enkla kärlekshandlingen som inte kräver något tillbaka, i engagemanget för de utsatta och ensamma, i musikstycket... Be Gud om öppna ögon så att du under veckan som kommer kan se hur Guds rike bryter fram.

Vi tror att riket kommer. Att advent betyder ankomst. Jesus är på väg.

Carl Sjögren

kyrkoherde