

Predikan vid Högmässa Fässbergs församlingshem

24 e Tref 2018-11-11 Matt 24:3-14

Vi hade just haft sommarkonfirmation i Skara domkyrka, mitt i juli månad i somras. Kaffet efter högmässan var slut och konfirmanderna med deras föräldrar kom fram för att tacka för veckorna som gått. Alicia kommer fram med sin mamma. "Och bara så du vet det, mamma, så har Carl lovat att begrava mig!" "Men, snälla Alicia" invänder hennes mamma, "är det inte lite roligare att be att han viger dig när du ska gifta dig?" Och Alicia svarar: "Hallå, jag är 15 ½ år och har ingen pojkvän. Jag ska inte gifta mig förrän om 15 år. Dö kan jag göra imorgon!"

Det handlar om att leva med döden som livskvalitet. Döden är människans värsta fiende. Det var inte Guds plan att vi skulle lida och dö, inte heller att vi skulle kriga och förgöra varandra. Och ändå går det att leva med döden som livskvalitet. Om jag vet att allt håller på att ta slut är jag helt enkelt mer rädd om det som finns kvar. Bilden håller från den nästan tomma vattenflaskan där dropparna blir mer värdefulla till själva livet som människa. Tänk om Alicia hade rätt? Tänk om livet kan ta slut imorgon, hur lever du då? Vad är viktigt att göra idag?

Kyrkans år går mot sitt slut, tre söndagar kvar med denna. Mot slutet handlar det om livets och planeten jordens undergång och det som vi läser varje söndag i trosbekännelsen: "därifrån igenkommande till att döma levande och döda". Jesus Kristus kommer alltså tillbaka. Allt kommer att ta slut. Det som människor spekulerat igenom alla tider: hur ska det gå till? När kommer det att hända? Kommer vi att se något som händer innan så man har en chans att förbereda sig?

Precis dom frågorna mötte Jesus Kristus, och svarade tydligt på. Hela evangeliet idag är ett enda utförligt och tydligt svar på dom frågorna. Vi tar och tittar närmare på några delar av hans svar:

Se till att ni inte låter skrämman er. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.

Det viktigaste först, och han trummar in det gång på gång: Var inte rädda. Se till så att ni ingen bedrar er. Låt er inte skrämman. Det handlar om väldiga krafter som drabbar samman i den gigantiska kampen mellan gott och ont. Och så målar han en bild av totalt inferno, de som levde i första världskrigets skyttegravar hade lätt känt igen sig. Men även dom som varit med om skjutningar på Hisingen eller i Mölnlycke. Vad är det för hat som väller upp inom människor som gör att de så iskallt kan döda och utplåna liv? Vad händer inombords då? Varför är det inga spärrar som slår till?

Sen lägger han samman detta, för dom flesta av oss, obegripliga hat med naturkatastrofer, jordbävningar, missväxt, hungersnöd. Vi "förmänskliga" ofta dessa händelser och delar på det onda i två fack: det som människan åstadkommit eller om det kommer från planeten jorden själv. Jesus Kristus målar en större bild: Allt detta onda är gigantiskt och inte bara resultat av mänskliga drifter eller några särskilt onda

människor. Också det som kommer från människan, skogsdöd, klimatkris, växthuseffekt, är en del i samma gigantiska onda som första världskrigets inferno.

Jesus fortsätter: **Allt detta är början på födslovärkarna... alla folk skall hata er för mitt namns skull.** I de länder där detta hänt och fortfarande händer ser man en dramatisk ökning av antalet kristna. Bara ett exempel: I samband med kulturrevolutionen i Kina utvisades samtliga kristna missionärer från väst ut ur landet. Alla kyrkor brändes ned eller byggdes om till lagerlokaler. Universiteten stängdes. Kristna massavrättades utan rättegång. När missionärerna lämnade landet 1968 uppskattade man de kristna till kanske 4 miljoner. I kristna länder i Europa förfasade man sig över att ett miljard-land skulle lämnas utan kristen tro. När landet sedan öppnades för västresenärer igen (början av 1980-talet) var de kristna över 20 miljoner och idag är de många, många fler än så. Utan mission från oss i väst. Utan kyrkor. Utan utbildade präster. Guds rike växer.

Det blir inte lättare att vara kristen i Sverige. Och just till oss säger Jesus: **Se till att ni inte låter skrämman er.** Räta på ryggen. Gud skrämmer inte in evangelium, han hotar inte med repressalier. Men han varnar oss. **Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.** Det är lätt att ge upp, tappa modet och tro att allt är hopplöst. Men så är det inte. Jesus Kristus kommer tillbaka, som den store segraren och upprättaren. Hans seger på korset gäller redan idag: mitt i laglösheten och kärlekslösheten har redan det goda segrat.

Redan idag är du indragen i kampen mellan det onda och det goda. Redan idag kan du välja kärlek i stället för hat, mod i stället för hopplöshet, och tro i stället för otro. Livet och planeten jordens historia kan ta slut imorgon, Alicia hade rätt, och just därför ska du vara mer rädd om det lilla som finns kvar.

Så blir varje dag början på slutet, eller kanske hellre: början på befrielsen, **början på födslovärkarna**, sa Jesus. Genom ett ofattbart lidande föddes du till världen. För din mamma kom värkarna tätare och tätare. Men det som föddes fram genom lidande var ju alldeles underbart. Precis så är det med evigheten.

Kom Jesus, kom snart.

Carl Sjögren
kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal