

## GÖTALUNDENS KYRKA



## TROLLHÄTTANS PASTORAT



Lextorpskyrkan



Skogshöjdens kyrka



Trollhättans kyrka



## Historik

Redan på 1930 talet väcktes inom Egna hems och Stavrelunds kyrkliga syföreningar tanken på ett församlingshem inom Dannebackens bebyggelse

- 1953 den 5 juni, bildades Norra Trollhättans Småkyrkostiftelse som tog till sin uppgift att bygga en småkyrka i Götalundens parkområde, en värdig och permanent gudstjänstlokal.
- 1957 den 11 november, kyrkoherde Lennart Fridén ledde andaktsstunden och var den som höll i spaden när första spadtaget togs. Till arkitekt utsågs Leif Wijkmark
- 1958 den 27 september, inmurades ett dokumentskrin i Götalundens kyrkvägg
- 1958 den 4 december kyrkans klocka är på plats med inskriptionen *''Kommen till mig alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva Eder ro''*
- 1958 den 7 december, den andra Advent, kyrkan var klar och invigdes av Biskop Sven Danell och predikan hölls av kyrkoherde Lennart Fridén.
- 1962 den 28 oktober invigdes kyrkans orgel med 500 pipor som är gjord av Magnussons orgelbyggeri AB.
- 1963 den 5 juni högtlidligt 10 årsfirande av Götalundens Småkyrkostiftelse.
- 1967 den 6 december ny altarring i kyrkan
- 1971 den 28 mars invigning av dopfunten som är gjord av konstnären Erik Sand.
- 1973 I början av 1970 talet hade kyrkan blivit alltför liten. I mars invigdes en tillbyggnad med bl a sakristia på kyrkans norra sida.
- 1974 altartavla en triptyk som ersatte det upplysta korset, målad av konstnär John Hedaeus.
- 1983 överlämnades Götalundens kyrka, som var på sitt 25 år, i samband med påskdagens högmässa, i församlingens ägo.
- 1984 den 18 maj invigdes Kyrkans gård Sandhem av biskop Helge Brattgård tillsammans med kyrkoherde Arved Arvedson och komminister Per Sandström
- 1986 Dannebackens, Egnahems- och Stavrelunds syföreningar sammanslogs till Götalundens syförening.
- 1989 delades Trollhättans församling i tre församlingar och därmed blev Götalundens kyrka en egen församlingskyrka.
- 1992 februari invigdes den nya kyrkorgeln som byggdes i koret, i Götalundens kyrka av orgelbyggarna Sven och Tore Johansson från Tostareds orgelfabrik.
- 2008 Götalundens kyrka firar 50 års jubileum. Jubiléet avslutades den andra Advent, den 7 december, med Festhögmässa.
- 2015 Renoveras kyrkanhelt och hållet och byggs till med 425 kvm. Lördag den 24 oktober återinvigs kyrkan av biskop Åke Bonnier.



## Något om kyrkans inventarier

Sedan Götalundens kyrka byggdes och invigdes har många gåvor kommit den till del. Från enskilda och inte minst från församlingens syföreningar. Götalundens syförening arbetar till största delen för hjälparbete men också för kyrkans prydande.

- 1958 Kors, silver skänkt av Greta och Holger Svenson  
Dopskål, silver gåva av Märtha och Einar Lundqvist  
Kalk, silver gåva av makan Anna Thorén till minne av John Thorén  
Vinkanna, silver sänkt av Alfa Swenson till minne av hennes make  
Brudkrona förgyllt silver, gåva av Karin och Bertil Löwenlid  
Ljusstakar, silver gåva av herr och fru Erik Lundgren  
Väggbonad textil, gåva av Östtysklands Evangeliska Kyrka i Pommern  
Ljusbäraren, gåva av Götalundens syförening  
4 silver ljusstakar från Stavrelunds syförening  
Dopskålen, gåva av Skoftebyns Församlingshems Stiftelse  
2 ljusstakar och en vas, skänkt av Dannebackens Kyrkliga Sykrets
- 1959 Mässhakar, textil gåva av Trollhättans kyrkliga kvinnoförbund
- 1960 Antependier, textil, gåva av fru Anna Claesson
- 1963 Antependier, textil konstnär Kerstin Persson. Gåva av Dannebackens Kyrkliga Sykrets.
- 1964 Mässhakar, textil gåva av Dannebackens Kyrkliga Sykrets.
- 1964 Dopskål, silver gåva av Skoftebyns Församlingshems Stiftelse
- 1965 Ljusstakar, silver gåva av Dannebackens Kyrkliga Sykrets.
- 1965 Antependier, textil konstnär Kerstin Persson. Gåva av Egna Hems och Stavrelunds kyrkliga syföreningar.
- 1985 Kalkkläde, textil tillverkat av Bertha Ågren. Gåva av Kyrkliga Kvinnoförbundet
- 1995 Antependier, textil konstnär Annika Säaw-Wikström. Gåva av Götalundens Syförening
- 1995 Stola, textil konstnär Annika Säaw-Wikström. Gåva av Annika Säaw-Wikström.
- 1995 Predikstolkläder, textil konstnär Annika Säaw-Wikström, vävd av Lena Håkansson  
Gåva av Götalundens Syförening
- 2003 Tacksägelse ljusstake, järn konstnär Inge Dahlgren.



SIN ENDA GRUND HAR KYRKAN I KRISTUS, FRÄLSARE.  
HON ÄR HANS EGEN BYGGNAD, DEN NYA SKAPELSEN.  
I VÄRDEN SOM HAN LÖSTE FRÅN MÖRKET MED SITT EGET BLOD  
BLEV HON DEN BRUD HAN KRÖNTE MED EVANGELII ORD.

Foldern har gjorts i samarbete med arbetsmarknadsprojektet/Kulturarvet, Medborgarskolan och Trollhättans pastoret  
**Svenska kyrkan**   
TROLLHÄTTAN

  
medborgarskolan

[www.svenskakyrkan.se/trollhattan](http://www.svenskakyrkan.se/trollhattan) Tel 0520-47 29 00.  
Adress till kyrkan Götalundens kyrka, Idrottsvägen 15B, 461 39 Trollhättan