



Ung tjej tvingades in i bil – en person anhållen

KARLSKRONA. Vid 16-tiden i fredagseftermiddag blev en 16-årig tjej intvingad i baksätet av två män i en bil utanför City Gross i Karlskrona.

Bilen körde sedan mot Rödeby och under färden blev tjejen slagen i ansiktet.

– Hon lyckades sedan ta sig ur bilen och mötte där efter en polisbil i Rödeby, säger Michael Hesselberg, jourhavande förundersökningsledare på polisen.

Tjejen kände igen en av männen i bilen och vid 23-tiden på fredagskvällen kunde polisen gripa en man i 50-årsåldern. Han blev under lördagen anhållen misstänkt för olaga frihetsberövande och misshandel.

KALENDERN

Trossölänkarna: Länklökalen öppen 17.30–20. Hantverkaregatan 23, Karlskrona.

Fria Sällskapet Länkarna: Alla dagar 17–20. Drottninggatan 29, Karlskrona.

AA-möte Saltö: kl 18–19. Halvtrappa ner mellan gamla och nya bron, Karlskrona.

Släktforskarvård: kl 16–18. Sten Ekenberg från Blekinge släktforskarförening. Biblioteket, Nätraby.

Litauenhjälp: kl 14–18. Stickkafé. Villavägen 6, Jämjö.

SPF Seniorerna Nätraby-Hasslö: kl 14–17. Månadsmöte. Visgruppen Fyra skägg underhåller. Folkets hus, Nätraby.

It-kafé Torhamn: kl 14–16.30. Kommunens it-fixarservice. Torhamnsgården.

RPG Stickkafé: kl 14–16. Mariedalskyrkan, Karlskrona.

RPG Akvarell och oljemålning: kl 10–12. Ledare Pär Tyrberg och Ove Wallin. Mariedalskyrkan, Karlskrona.

Medlemsmöte PRO-Karlskrona: kl 16.30–18.30. Underhållning och lotterier. af Klints matsal, Amiralitetsgatan 8, Karlskrona.

BARN

Barnsång: kl 10–12. Vi sjunger och leker tillsammans med de små. Betania, Hasslö.

FÖRELÄSNINGAR

Rödeby Hembygdsförening: kl 19–20.30. Kungsvägen - Från Furs bro till Landbron. Föreläsning av Ove Nodmar. Centrumhuset, Rödeby.

Svelemsträff: kl 18.30–21. Sverigevandraren Tommy Nilsson berättar om sina vandringar. Bildvisningar. Militärhemmet ingång Stortorget, Karlskrona.

MUSIK

Träffpunkt Ankaret: kl 13–15.30. Underhållning med Svante Schönbeck, 13.30. Träffpunkt Ankaret, Karlskrona.

Orgeln blev sönderslagen – nu är den helt återställd

● För nästan tio månader sedan slogs orgeln i Trefaldighetskyrkan sönder och samman. Skadorna blev kraftiga men efter ett omfattande renoveringsarbete kunde orgeln invigas på lördagen igen.

● – Det känns helt underbart, säger Staffan Sundås, organist.

KARLSKRONA. Det var den 21 december förra året som polisen larmades till Trefaldighetskyrkan i Karlskrona. Någon hade då gått bärsärkagång på kyrkorgeln och skadorna uppskattades till en halv miljon kronor där framför allt flera orgelpipor hade fått sig några rejäla smällar.

Polisen kunde senare gripa en man för skadegörelsen och i slutet av februari dömdes han till rättspsykiatrisk vård och att betala skadestånd på närmare 355 000 kronor.

Efter det inleddes ett omfattande renoveringsarbete av orgeln som är från 1827. Och det arbetet har tagit tid men tidigare i veckan stod orgeln helt klar igen till organisten Staffan Sundås stora glädje.

– Nu är den äntligen hel igen och låter som den ska. Det känns helt underbart, säger han med ett stort leende.

Samma muntra miner var det inte när han fick beskedet att orgeln slagits sönder.

– Det var omfattande skador och man blev förstås orolig. För det är inte vem som helst som kan ge sig på ett sådant här arbete utan det krävs rätt kompetens för att renovera den.

Men rätt kompetens hittades i Orgelbyggarna Bergenblad och Jonsson.

– De har gjort ett fantas-



Med ett stort leende spelar nu organisten Staffan Sundås på orgeln som sattes in i kyrkan 1827, men som för nästan tio månader sedan blev helt sönderslagen. Nu fungerar den igen och låter som den ska.

tiskt arbete och kunnat återställa allt. Inga av piporna är utbytta utan de har lyckats böja tillbaka alla. Som tur väl så hade inte gärningsmannen trampat på de allra minsta piporna för de hade inte gått att rädda då.

Men det var inte bara orgeln som förstördes, utsmyckningen av fasaden hade blivit nedsparkad till kyrkbänkarna.

– Så den gick i tusen bitar och det såg riktigt illa ut. Det är ingen lätt sak att reparera men vi lyckades hitta en konservator som nu har återställt den helt.

Under lördagsmorgonen kunde orgeln återinvigas när Staffan spelade under biskopen Johan Tyrbergs morgonbön.

– Det här blir ett historisk tillfälle och kunde så-

klart inte bli ett bättre tillfälle att spela på den igen än när vi har sådant finbesök som av biskopen.

Det märks på Staffan att orgeln betyder mycket för honom och den glädje som han nu känner för att den är hel igen.

– Det här är bland det häftigaste vi har och Karlskrona är en viktig del när det gäller orglar. Det här är

nu en del av dennas historia och jag är så himla glad över att den är återställd, säger han.



TEXT
SAMUEL ABRAHAMSSON
samuel.abrahamsson@blt.se
0455-77118



FOTO
MARCUS PALMGREN
marcus.palmgren@blt.se
0455-77110

Biskop Johan Tyrberg på återbesök i länet

Biskopen Johan Tyrberg var under många år aktiv i Blekinge. Under veckan som gått har han återvänt för en visitation.

– Det har varit väldigt givande att träffa alla människor, säger han.

KARLSKRONA. Johan Tyrberg har tidigare tjänstgjort i Ramdala, Sturkö, Ronneby och Karlshamn. Så att Blekinge känns som hemma är inte så konstigt. Men han flyttade för 16 år sedan och är sedan fyra år tillbaka biskop i Lunds

stift. Men under veckan har Tyrberg återvänt till sina gamla hemtrakter då han har genomfört en visitation i östra delarna av vårt län.

– Det har varit jättespännande med många bra möten med olika människor. Det tar jag mest med mig härifrån, säger han när vi träffar biskopen efter en morgonbön i Trefaldighetskyrkan på lördagen.

Visitation kan förenklat beskrivas att Tyrberg kol-

lar hur det står till i församlingarna.

– Det är ett väldigt uppskattat besök och en av de saker som diskuteras är om det behövs mer ekonomiskt stöd. Kyrkan blir allt mer populär igen men det blir mindre pengar till församlingarna. Det är en sak som vi jobbar med.

Tyrbergs besök i Blekinge avslutades med en festmessa under söndagsmorgonmiddagen i Bräkne-Hoby kyrka.



Biskopen Johan Tyrberg har under fem dagar besökt östra Blekinge där han genomfört en visitation.

FOTO: MARCUS PALMGREN

SAMUEL ABRAHAMSSON