



Ett annat centrum

Östersund 17-18 januari 2019



Uppdragsbeskrivning

Programmet interreligiös praktik för fred - En värld av grannar utvecklar och fördjupar Svenska kyrkans relationer med andra religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa. Programmet bidrar till att det arbete vi tillsammans gör blir stärkt, delat och synliggjort. På nationell nivå och i samverkan med stift vill programmet bidra till ett samhälle som präglas av social sammanhållning och som försvarar demokratiska grundvärderingar. Svenska kyrkans syfte med programmet är att bidra till fredlig samexistens och ett mångfaldigt, humant och socialt hållbart Europa. Ett inkluderande samhälle, en värld av grannar.



**EN VÄRLD AV
GRANNAR**

Vårt gemensamma uppdrag

“Vi hjälper människor inte för att de är kristna, utan därför för att vi är kristna.”

Ärkebiskopen

”Every stranger who knocks at our door is an opportunity for an encounter with Jesus Christ...”

Påven Franciskus

‘The stranger is an opportunity to see God‘

Metropolit Gabriel, Grekland



Vad trosbaserade grupper gör

- Direkt hjälp
- Medvandrarskap
- Människors egenmakt
- Påverkansarbete – röst åt de ohörda

- Att bygga samhälle tillsammans



En fråga om perspektiv











Vårt gemensamma uppdrag

“Vi hjälper människor inte för att de är kristna, utan därför för att vi är kristna.”

Ärkebiskopen

“Every stranger who knocks at our door is an opportunity for an encounter with Jesus Christ...”

Påven Franciskus

'The stranger is an opportunity to see God'

Metropolit Gabriel, Grekland

NÅGRA UTMANINGAR

- Ta hand om våra sammanhang, våra eldsjälur
- Att vara en familj tillsammans
- De unga
- Röst åt de tystade, ohörda
- Nya samarbeten med andra religioner
- Berättelsen

Vårt gemensamma uppdrag

STRATEGIER

Arbetet med människor på flykt kan inte vara ett " eget " arbete – det måste ses som något som en del av att vara kyrka

Predika det vi gör – praktiken går före

"UNHCR kan ge dig ett tält – men aldrig vänner..." *Geneve*

"Counter the culture of indifference with the culture of encounter." *Italy*

"to integrate" is a mutually-transformative experience. An enriching experience for both receiving communities and newly-arrived" *Italy*

- "Interreligious relations are deeply part of cultivation meaningful relations in building a more inclusive society." *Italy*
- "It is especially good when religious leadership make clear and unequivocal statements - like Pope Francis on migration." *Poland*
- "Om man bara ser på sociala media kan man tro att alla tyskar är rasister. Men vi såg ju hur många som anmälde sig som frivilliga när flyktingarna kom." *Tyskland*

I mitt huvud...

Hur går vi från "välkomnande" till delaktighet och tillsammansskap?

"Konvivialitet"

Dela vår berättelse!

Alla ska kunna svara på frågan "vems är du"
– och det gör man lokalt

"Är människor en börda för dig? Bär dem inte på dina axlar. Tag dem till ditt hjärta."

Dom Helder Camara



Kontakt!

Anna Hjälms

anna.hjalm@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan

Frågor och svar om En värld av grannar Grannsamja centralt i kristen tro

En värld av grannar

Genom programmet *En värld av grannar* – interreligiös praktik för fred vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och social och andlig hållbarhet i Europa. Programmet ska bland annat stärka och synliggöra det arbete som görs för människor på flykt.

envarldavgrannar

18 inlägg 114 följare 390 följer

Redigera profil

En värld av grannar är en del av Svenska kyrkan. "A world of neighbours" is a programme by Church of Sweden. www.svenskakyrkan.se/envarldavgrannar

VISA ÖVERSÄTTNING

Bön

Gör inte skillnad på människor. Källa: Jakobsbrevet 2:1

Svenska kyrkan

Tack!

