

**§ 93 Fädernas kyrka i psalmboken****AXEL W KARLSSON:**

Ordförande! Den här önskan har ju varit uppe tidigare och jag ska yrka bifall till motion 2017:152. Det är en älskad psalm men den är lite gammaldags, Den skulle behöva förnyas. Det har gjorts sådana försök. [Förre] domprosten Nisser i Linköping gjorde ett försök men det godkändes inte av upphovsrättsinnehavarna, de efterlevande till J A Eklund. Jan Arvid Hellström, framliden professor och biskop, gjorde också ett försök. Den texten har jag letat efter och har frågat hans efterlevande men den har inte kommit fram. Om det är någon som har den texten så skulle jag gärna se den. Hör av er i så fall. Jag tror att vi behöver patriotiska psalmer och sånger. Jag är övertygad om att det finns ute i stugorna människor som har riktat sin tacksamhet över Sveriges land och folk och kanske är en del av dem invandrare. Jag kan berätta att jag för några år sedan var inbjuden i Amadia, muslimernas moské i Göteborg. Temat var, ”att älska sitt land är en del av tron” och det temat hade imamen själv bestämt och såg det så att även utifrån den muslimska tron finns det ett krav och ett behov och en önskan att älska det land man bor i och låta det komma till uttryck. Det är alltså inte fråga om någon snäv och inskränkt patriotism som jag är talesman för utan istället för en inkluderande patriotism. Jag tror att vi behöver patriotism. Någonting måste hålla ihop Sverige. Man kan inte upplösa alla krafter som håller ihop oss. Vi behöver mer sådana krafter och uttryck. Låt oss be för den här saken. Låt oss be att Gud sänder ut en Ande som inspirerar folk, och att de som kanske redan finns ute i stugorna får komma fram till allmän kännedom. När det så småningom ska bli en ny psalmbok så finns det texter framme, som man kan inkludera som är moderna och talar för en god och positiv patriotism.

**GUNILLA BENGSSON:**

Ordförande! Jag företräder utskottet och utskottet finner att inget nytt har tillkommit som förändrar kyrkomötets ställningstagande från 2016. Utskottet föreslår därför att kyrkomötet avslår motion 2017:152.

**AXEL W KARLSSON (REPLIK):**

Jag slutar nu i kyrkomötet så under nästa period får någon annan ta över den här stafettpinnen. Det är lite grann därför jag talar också, att ni som fortsätter tänk på den här saken, för det är inte en tillfällighet att det kommer upp gång på gång den här motionen just om den här sången. Det finns ett stort behov av att uttrycka sin patriotism även i sång och musik och dikt. Den var uppe förra året, vill jag minnas, och då var det någon centerpartist som hade motionerat. Arbetet för det här går vidare.

**ANN-CHRISTINE FROM UTTERSTEDT:**

Ordförande! Nu har jag den delikata uppgiften att anföra dagens sista debattpunkt och jag hoppas att kyrkomötet har tålmod i några minuter till. Jag yrkar bifall till motion 2017:152 som handlar om ”Fädernas kyrka” i psalmboken att återinföra den. Psalmen ”Fädernas kyrkas” är skriven av Johan Alfred Eklund, psalm 169 i 1937 års psalmbok. Den togs tyvärr bort ur psalmboken 1986 och har inte funnits med sedan dess. Det är en mycket saknad psalm av många kyrkobesökare och psalmsångare. I en tid av ett osäkert samhällsbygge i övrigt i vårt land är det viktigt att kyrkan kan vara den fasta punkten i den vardagliga tillvaron då man känner en stolthet och en gemenskap för varandra och för sina medmänniskor och för sitt kära fosterland.

Någon ur centerpartiets nomineringsgrupp har tidigare lagt den här motionen, och då har vi stöttat den, och jag förväntar mig stöd ifrån centerpartiets nomineringsgrupp nu när jag har lagt den. ”Fädernas kyrka” är en otroligt vacker psalm som bl.a. ärar vårt kära Sverige, vår fana med korset, vår konung, vårt fria kristna land och kämpaglöd. I kyrkovalet blev jag inbjuden till Radio P4 Västmanland att möta socialdemokraternas toppnamn i Västerås stift för en debatt. Den kandidaten tog upp, det var den här motionen som jag hade lagt, och jag uppfattade det som att den toppkandidaten tyckte att det här var helt förkastligt. Jag ska läsa några korta rader ur psalmen: ”Kristet och fritt vill Sverige bo, råda för landet allena. Fädernas Sverige sig kämpat fram. Ädel är skaran sen tusen år. Gud i vår kyrka fått frälsa. Framåt vår hopfulla längtan går. Ungdomen kristnad är Sveriges vår. Sveriges framtid och hälsa”. Jag kan förstå att socialdemokraterna inte tycker att det här stämmer överens med deras tanke om hur Svenska kyrkan ska utvecklas.

**BISKOP MIKAEL MOGREN:**

Ordförande! Det här var ju en älskad psalm, särskilt under andra världskriget. Det har jag lätt att förstå, särskilt den andra versen om ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn” som famnar hela folket. Att den åkte ut 1986 hade väl olika skäl men det var inte musiken, för den är underbar. Den är ju skriven av Gustaf Aulén och lätt att sjunga och riktig schvung i den. Den går ju inte att sjunga efter det vi har varit med om i Lund för ett år sedan, eftersom den är helt antikatolsk. Hela dramatiken i den är ju att det är vi som är svenskar och vi är inte katoliker. Med detta sagt så vore det väl spännande med revision, att den här får komma med någon gång i framtiden. Det är klart att man kan göra bra text av den här och ha med den där grundintentionen om att ”famna” och ”kyrkan som det som bär” när inget annat bär, att den är kär och finns i vårt hjärta. Det finns ju fina teman i den som man kan lyfta fram och som fanns hos JA Eklund. Men så finns det teman som man inte kan lyfta fram för att de har vi passerat och ett sådant är det här med det antikatolska. Och med detta, det här blir det sista idag så vill jag säga tack för idag för en fin dag. Tack.

**ANN-CHRISTINE FROM UTTERSTEDT (REPLIK):**

Jag tackar biskop Mikael för dina ord och jag är övertygad om att det sannerligen är många som skulle bli väldigt glada över att få in den här psalmen i psalmboken igen och få sjunga den i kyrkan.

*Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 177.*