



Andakt med Skara domkyrka

Jungfru Marie bebådelsedag – 22 mars 2020

”Guds mäktiga verk”

Välkommen till en andakt utifrån högmässan i Skara domkyrka!

Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och bed bönerna – gärna högt.

Inledningsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
gemenskap och ensamhet,
smärta och glädje,
styrka och utsatthet.

Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.

Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus.

Dagens bön

Gud, som är alltings ursprung,
vi tackar dig som utvalt Maria
till mor åt världens Frälsare.
Fyll oss med din nåd
så att vi, liksom hon,
säger ja till din heliga vilja.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Psalm 480:1-3 – *Var hälsad, Herrens moder*

Evangelietext – Luk 1:26-38

Jungfru Marie bebådelsedag inträffar alltid nio månader före jul. Det är då vi påminns om änglabesöket som skedde hemma hos Maria.

Predikan

Nu går vi mot ljusare tider!

Vårdagjämningen är passerad, den ljusare delen av dygnet är från nu längre än den mörkare. Skapelsen är på gång igen. Ja, den är alltid på gång, men du vet det där med våren. Nog är det en nyskapelse när växtligheten låter oss glädjas åt blåsippor, tussilago, knoppar på träd och buskar som blir större och grönare. Nod är det en nyskapelse när vi ser och hör vårfåglar och stannfåglar är aktiva med bobygge och parskapande.

Jag vet inte om det var just så det resonades, men det var med vårdagjämningens nyskapelse som utgångspunkt, kyrkan bestämde sig för att fira Jungfru Marie bebådelsedag så här års. Hälsningen till tron handlar om en ny skapelse, det nya livet i Gud. Idag blir det extra tydlig att himmel och jord hör ihop i en ny skapelse, i Jesus. Idag riktas blicken till honom.

Hur skall detta ske? Dagens evangelium är ett glädjebesked. Men det är inte ovanligt att de stora berättelserna i evangelierna också skapar oro, rädsla och frågor. Våra tankemönster hänger inte riktigt med när himmelskt och det jordiskt möts. Vi kan inte fullständigt förstå och förklara hur våren sker heller. Men ett öppet och häpet förhållningssätt är gott, lyhört och mottagligt. Vad som sker det händer utan att vi behöver förstå.

Hur skall detta ske? Frågan finns där ändå, den är mänsklig. Maria kände oro. Hos henne finns rädsla för vad som socialt skall hända med henne. Maria är inget undantag vad gäller att känna oro och ha frågor. Hon är inget undantag även om hon just i denna berättelse är ett verkligt undantag. Med henne skall en verkligen oförklarlig ny skapelse bli till. Hennes oro och frågor måste först få plats och det är gott att höra om det.

Då och då i livet, ofta eller mer sällan, dyker för oss alla orons frågor upp. Just nu lever vi i en tid som är orosskapande, skrämmande och en tid av frågeställningar. En tid som inte upplevs så mycket som en tid på ljusare tider, inte än. Alla berörs av coronarapporteringarna. Informationen är riklig, vi måste lyssna efter saklighet och hopp och ställa om en hel del i våra egna liv, i kyrka och församling, i samhälle.

”Lyssna på ditt barn...”, är del av ett första tips på informationssidan krisinformation.se då det handlar om att samtala med barn om situationen nu. Lyssna på barn är ofta klokt, de är klarsynt enkla och livsnära i sina frågor. Samtala och låt frågorna finnas. Det är viktigt att inte låta rykten och hörsägen blir svar som slår rot, det är oftast mer smittsamt än viruset självt. Att någon lyssnar på dig, det är kyrkans uppgift i alla tider. Det är mer än ord när kyrkan säger att Gud alltid lyssnar till sina barn, till dig och mig. Lär av och lita på att han lyssnade till Maria en gång.

Gabriel, Guds sändebud till en ung flicka i staden Nasaret skrämde henne rätt rejält med sitt oväntade besök. Vem väntar sig det himmelska så konkret? Inte undra på att oro och rädsla dominerar mötet mellan himmelskt och jordisk vardag. Framför allt med det ärende som ängeln hade. Hennes frågor finns, Gud är lyssnande. Dina frågor får alltid finnas, i din oro och rädsla, i den ovisshet det är att vara människa över huvud taget. Bönen är inte en stund där bara det välformulerade och rumsrena har plats.

”Ge barnet saklig information...”, är annat råd i samtalet med barn. Det samtalet för Gud alltid. Läs och lyssna till bibelordet. Gabriel ger Maria saklig information om uppgiften Maria skall få. Trygghet grundläggs i ängelns tilltal. Ängelns hälsning placerar Maria i den goda relationen som redan finns – Var hälsad, du högt benådade. Maria är inte i behov av särskild förberedande förlåtelse eller så. Hon är högt benådad helt enkelt därför att Herren är med dig. Samma hälsning finns i gudstjänsten – ”Herren vare med er”?

Jungfru Marie bebådelsedag gör ett kort avbrott i fastetidens återhållsamma. Det är en vit glädjedag, en Kristusdag. Idag betonas vad kyrkan kallar inkarnationen, att Jesus är Gud som blir människa. Och just det gör att denna söndag ändå inte är ett avbrott i fastetiden. Den lägger grunden för fastetidens hela vandring upp till Jerusalem, till påsken.

”Ge barnet hopp”, är ett ytterligare råd i samtalet med barn nu. Hoppet för oss, Guds barn, är att i Jesus alltid gå mot ljusare tider. Marias barn skall ges namnet Jesus, berättar ängeln. Ett namn med ursprunglig i det hebreiska ”Josua” som betyder ”Herren är räddningen/frälsningen”. Denna söndag är alltså perfekt placerad, mitt i fastan, för Gud beslöt att låta all fullhet bo i Jesus och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom.

Maria får sitt hopp när hon alltmer lyssnar till ängelns ord: Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig ... Ty ingenting är omöjligt för Gud. I orostider, när rädslans skymmer klarsyn, är Gud där. Den välsignande närvaron vad som än är i ditt liv. För Maria räckte de orden till hoppfull trygghet. Då räcker det till för dig och mig också. Också vi kan våga säga ja till Gud uppdrag till oss. I ord och handling får du och jag till vardags tala om Jesus. Lyssna till oro och glädje, ge saklig trons information, ge hopp. Dela det som du själv är en del av, för Herren är med dig.

”O Maria, lär mig dina sånger! Lär mig älska honom som har vandrat genom död och grav till ljusets rike. Du vare lovad, Kristus.” (SvPs 481:4)

Vänner, nog går vi mot ljusare tider!

Bön

Gud, du som valde Maria att göra dina mäktiga verk möjliga genom Jesus, hjälp oss att lyssna och lita på dig, så att vi frimodigt kan ta emot Jesus och med ord och handlingar tala tydligt om honom i våra liv.

Herre Jesus, vi ber till Dig för alla som på olika sätt är drabbade av Coronaviruset, både i vår närhet och i andra länder. Herre, kom och var dem nära. Var nära alla som är svårt sjuka, som lider av symptom, som är oroliga. Led oss var och en steg för steg i det som är och som väntar, du som ger oss ny kraft.

Idag ber vi för ungdomar som bor och har sin vardag i Skara. Tack för konfirmanderna, ungdomsgruppen och ungdomskören. Vi ber för alla elever i skolan. Var särskilt nära de som är rädda. Se också till Svenska Kyrkans Ungas och Sveriges Kyrkosångsförbunds verksamhet i församlingarnas barn- och ungdomsgrupper, barn- och ungdomskörer.

Gud, du överraskar och kallar oss till det vi inte anade. Du ger oss uppdrag som är större och viktigare än vi trodde. Gör oss alltmer lyhörda och frimodiga med Maria så att vi förstår när du utmanar oss att gå in i uppgifter du ger. Må det ske med oss som du har sagt. I Jesu namn Amen.

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm 481:1-5 – *Alla källor springer fram i glädje*

Sändningsord

Gud skapar världen
och vill att vi ska leva.
Gud älskar världen
och fyller oss med kärlek.
Gud förnyar världen
och ger oss en framtid och ett hopp.

Predikan i högmässan – Per Larsson

Kollekten, en rikskollekt, togs upp till Svenska Kyrkans Unga och Sveriges kyrksångsförbund för arbetet bland barn- och unga i församlingarna. Vill du ge en gåva till kollekten kan du swisha till 123 105 32 22, skriv "Kollekt 22/3" som meddelande. Tack!

