



Andakt med Skara domkyrka

Pingstdagen – 31 maj 2020

”Den heliga Ande”

Välkommen till en andakt med Skara domkyrka!

Sjung eller läs psalmerna, läs bibeltexten och bed bönerna – gärna högt.

Inledningsord

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Guds kärlek rymmer hela vårt liv,
gemenskap och ensamhet,
smärta och glädje,
styrka och utsatthet.

Gud omsluter oss på alla sidor
och känner oss vid namn.

Gud är nära med nåd och barmhärtighet
genom Jesus Kristus.

Dagens bön

Kom Heliga Ande,
förnya hela Guds skapelse.
Väck lovsång i din kyrka
och fyll oss med helig glädje.
Du som lever och verkar
med Fadern och Sonen
från evighet till evighet.
Amen.

Psalm 367:1-3 – *O Guds Ande, du som bor i ljus*

Evangelietext – Joh 7:37-39

På Jesu tid firades lövhyddohögtiden en gång om året. Detta var höstens stora skördefest då man firade att druvorna skördats och att man framställt årets vin. Vid denna högtid talade Jesus till folket. Evangelietexten kommer från Joh 7:37–39 ...

Läs dagens evangelietext, gärna långsamt och som du är där och lyssnar.
Övriga texter är Jes 12 och Apg 2:1-11.

Vi stod och pratade i matkön efter middagsbönen i Försoningskyrkan i Taizé. Han var från Nederländerna, det är nu rätt många år sedan. Eftersom det var många svenskar i Taizé den här veckan, sjöngs en sång på svenska: "Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten". Då fanns den bara på svenska, kanske är den översatt idag. Men alla sjöng sången på svenska då, så gott var och en kunde som inte vanligtvis talar svenska.

- Jag tycker om den sången, sa min vän i matkön. De flesta orden förstår jag inte, men ordet "porla" som gör att jag förstår vad sången handlar om.

"Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten". Är det inte som om du och jag skulle kunna svara Jesus så när vi hör honom lova i dagens evangelium: *Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten*. En tillitens och relationens bekännelse: "Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten". Det friska, porlande vattnet kan anas här och där i vattendraget som annars flyter fram stillsamt, rogivande och fullt av liv – ett levande, lovande vatten.

Det där sista – levande, lovande vatten – fanns för många år sedan på en informationsbroschyr från Svenska Kyrkan om dopet. Lite vatten som ur en kupad hand långsamt porlar över ett huvud, några månader ungt eller många år äldre när det sker, är den relation med Jesus han idag talar med dig om. Pingstens relation som förflyttar något verksamt från Jesus till dig och till mig, till oss var och en personligen. Ur ditt inre *skall flyta strömmar av levande vatten*.

Vår bibliske vän Lukas berättar i sin andra bok till vännen Teofilos om den unga, gryende och kämpande kyrkans tid. Han delar idag en märklig händelse med oss. Plötsligt kommer några unga och medelålders män med olika bakgrund ut bland folket i Jerusalem. Utan någon som helst utbildning börjar de tala så alla förstår. Denna pingstdag handlar tungotalet bara om förmågan att tala de faktiska språk som behövdes just då, just där.

Häpna lyssnar de. Parther, meder, elamiter, de som kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfyliden, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, alla de som har kommit från Rom, både judar och proselyter, oavsett om de är kretensare eller araber hör de lärjungarna tala på sitt eget språk om Guds stora gärningar. Den heliga Ande har i pingstens relation förflyttat något verksamt från Jesus till hans lärjungar.

Eldslågorna som syntes över lärjungarnas huvuden berättar om något som händer dem. Att det är Gud själv som är på gång. Lukas har litterär blick för det visuella, det synliga. Så kan du läsa om Jesu dop hos Johannes Döparen vid Jordan några år tidigare: *När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade bli-vit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."* (Luk 3:21-22).

Idag kommer Anden ned över lärjungarna som en synlig eldslåga. Rösten från himlen då blir lärjungarnas röster med olika språk. Just detta talar Jesus om då han stegar fram och tar plats i templet när Lövhyddohögtiden närmar sig slutet. Nu har han något stort och viktigt att säga om vad som skall ske efter hans död, uppståndelse och himmelfärd. Det är nämligen först då som den heliga Anden blir en annan hjälpare, annan än Jesus.

De andliga gåvorna – det där porlande flödet – de förmågor och dugligheter som du och jag har fått av Gud, är inte något för egen räkning. Andligheten är en porlande källa som flyter fram ur ditt och mitt inre för andras svalka och livskraft. I ord och handling, med vad vi säger och gör, är det Jesusrelationen lärjungar lever från dopets stund. Det gäller att du inte dämmer upp, eller förhindrar flödet. Låt det levande, lovande porla ur ditt liv.

Pingstdagen var dagen då lärjungarna med Andens vind började spridas över den då kända världen. Aldrig har det sedan dess varit vindstilla, någonstans. Händer har räckts en behövande. Krafttag har tagits för rätt och rättvisa för medmänniskor som lider. Ord har delats i goda samtal i all enkelhet, eller de nyfikna bibelsamtalen i en församlings gemenskap. Ord har förkunnats i tid och otid. Evangeliet om Jesus Kristus, hans död och uppståndelse "för dig" är levande och på gång också idag. Med Andens drivmedel ur djupet av dig själv.

Pingstens relation handlar om tillit. Om Anden sjöng vi: "du som genom all vår strävan skapar något som förblir". Du kan räkna med den heliga Anden i din tillvaro. Pingstens relation handlar om att inte behöva klara allt på alldeles egen hand. Pingstens relation är det vilsamma flödet i bäcken eller den lilla ån, som då och då porlar när flödet hindras av några motiga stenar eller grenar som är i vägen. Då porlar det uppfriskande.

Du är en av dem som i varje idag får leva den heliga Andens förflyttning av något verksamt från Jesus till dig, till någon annan. Som en relationens be-kännelse kan vi i glädje säga och leva så alla förstår vad det handlar om, nämligen: "Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten".

Amen.

Bön

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Vi ber till för oss alla som på olika sätt är drabbade av Coronaviruset, i vår närhet och på alla andra platser. Tack för att du är nära alla

som är svårt sjuka, som lider av symptom, som är oroliga. Led oss
var och en steg för steg i det som är och som väntar.

Gud, nu ber vi tyst för ...

I Jesu namn Amen.

Herrens bön

Välsignelsen

Herren välsigne dig och bevara dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Amen

Psalm 293:1-4 – Sanningens Ande

Sändningsord

Gud skapar världen
och vill att vi ska leva.
Gud älskar världen
och fyller oss med kärlek.
Gud förnyar världen
och ger oss en framtid och ett hopp.

*Kollekten på Pingstdagen är en stiftskollekt och går till Skara stifts folkhögskola
i Hjo. Du hittar mer information på Skara stifts hemsida om kollekt:*

<https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/vart-gar-kollekten>.

*Om du har möjlighet och vill ge en gåva till kollekten kan du swisha till 123 105
32 22, skriv "Kollekt 10 maj" som meddelande, eller använd qr-koden här.*

Tack!

