

"Låt mig få se din härlighet", säger Moses till Herren, Guden som inte kan visa sitt ansikte. Moses har redan en stark relation till Gud, men vill mer. Känns det igen? Trots att vi vet om Guds härlighet,,, Guds nåd... kärleken från Gud och från våra närmaste, så vill vi gå ett steg till... närmre. Jag kan ju inte veta vad Mose tänkte men mänskligt sett är vi, ofta och många av oss, törstiga på kärlek och bekräftelse. Särskilt när vi inte kan ses. Jag har funderat en del på närhet och närvaro i dessa tider av mycket avskildhet från våra närmaste. Vad gör det med oss? Hur hanterar vi det? Hur upprätthåller vi kärleksfulla relationer på avstånd? Det kan se olika ut. Dagens tema, Livets källa kan vara till hjälp, hopp och tröst för att uttröna vad och på vilket sätt som ger mig det som ger liv, som får mig att känna mig levande och att livet trots allt är meningsfullt.

Hur mycket är ett glas vatten värt? Det är klart att vi skulle kunna ta reda på hur mycket ett glas är värt i kronor och öre om man köper en flaska vatten på ICA. Men vattnet har så många fler värden en själva priset, kostnaden. Det renar, det släcker törst, det används i och vid matlagning, det är en viktig beståndsdel i jordbruk och industrier för att nu nämna några. Men främst förenar vattnet oss med allt och allts ursprung eftersom det

finns mer vatten än materia på jorden, liksom vår kropp och vi formas i vatten innan vi föds. Vattnet är det som tillför liv till allt levande på vår planet, varken mer eller mindre. Så det är ganska naturligt att använda oss av metaforen livets vatten när vi vill förtydliga Guds betydelse i våra liv.

Det första under som Jesus gör är ett skapelseunder genom att Jesus låter vatten bli till det godaste vinet, en process som i vanliga fall skulle ha tagit flera år och innefattat både jäsning och mognande. Det första undret visar också på vattnet som grunden för det goda livet där Jesus använder vatten för att ge glädje och liv. På detta sätt knyter Jesus användning av vatten i handling och ord i denna söndags evangelieberättelse an till föregående söndag då Jesus döps i Jordans vatten. Vattnet används i det tillfället inte bara som rening, men också en föreningsprocess med en Gud som vill relation med oss.

Efter sitt dop visar Jesus gång på gång vem han är. Han gör det genom sina gärningar och genom sina ord. Allt vittnar på olika sätt om hans gudomliga ursprung, som var och en blir som en epifania - uppenbarelse,, och som också knyter an till Mose och allas vår längtan efter att få se Guds härlighet uppenbaras. Orden som sades från Gud själv i samband med hans dop: "Du är min älskade son",

förverkligas nu under allas ögon. Och vi får också vara med, förhoppningsvis med barnets tillitsfulla förundran inom oss att se dopets och nattvardens epifania!! Det finns ett epifaniskt djup i förvandlingsscenen på bröllopfesten. Vattnet som befann sig i stora lerkärl, skulle användas till sabbatens reningsritual, den judiska sabbaten som alltid varje fredag kväll skall vittna/aktualisera om Guds räddningshandling när Israels folk räddades från slaveriet i Egypten. Samma vatten förvandlas inför allas ögon till en av festens viktigaste beståndsdelar - det goda vinet tillverkat av solmogna druvor odlade på markerna utanför städerna. Det blir till ett erbjudande om Livets vatten med två dimensioner - det rena och klara vattnet som erbjuder rening från allt det som vill oss ont och det goda och smakrika vinet som erbjuder försoning och förbund med Gud. Vatten och vin, dop och nattvard i en gudomlig förening som förenar det gamla med det nya utan att vi behöver värdera det ena som bättre än det andra. Det enda vi behöver göra är att ta emot!

### **Törsten stillad**

En inre källa porlar  
Den porlar stilla  
Den rinner upp ur evigheten.

En inre källa porlar  
Den porlar stilla  
Den kommer inte ur mig själv.

Förunderligt är detta vatten  
En ständig närvaro av Gud.  
Jag hör det tröstande om natten  
När allt är tyst omkring och jag är still.

Förunderligt är detta vatten  
En ständig närvaro av Gud.  
Det är den åtråvärda skatten  
Ren och klar, ofattbar, den är mitt liv.

Min inre källa porlar  
Den porlar stilla  
Den är ett svar på all min längtan.

Min inre källa porlar  
Den porlar stilla  
Den stilla äntligen min törst.

*Margareta Melin*