

Kyrkoblåd

Nr 3 2022 | Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar



Bland djur, natur och minnen av Eva Spångberg -

Eleanor Karlsson guidar på Björkelund



sid 3 Sommarlovskul
sid 4 Möt församlingspedagogerna
sid 12 Tre bibliska kvinnor
sid 13 Gruppstarter

Svenska kyrkan 
SÄVSJÖ PASTORAT

Tillsammans gör vi Sävsjö till en trygg och blomstrande stad

I år har vi glädjen att fira Sävsjös 75-årsjubileum som stad. Det sammanfaller med att Sävsjö församling firar 75 år. Den 1 januari 1947 bildade Norra Ljunga landskommun och Vallsjö landskommun Sävsjö stad. Samtidigt bildade Vallsjö församling och Norra Ljunga församling Sävsjö församling 1947. Rågångarna mellan kommunal indelning och församlingsindelning var inte så tydliga som idag.

För 75 år sedan träffades landshövdingen och biskopen i Vallsjö kyrka. I sin predikan sa biskop Brilioth: *"Vi har samlats i Guds hus för att be honom välsigna den nya staden och hägna dess framtid. I alla tider har människor sökt trygghet. Målet har varit att skänka människor trygghet genom det stöd och den hjälp de kan bringa varandra..."* Förr var städerna befästa med murar som gav trygghet. Så ser det inte ut i dag, "men uppgiften är densamma; att skänka människor den trygghet som en god samverkan kan ge."

Jag tänker att biskop Brilioths ord fortfarande känns aktuella. Vi får också i dag be om Guds välsignelse över vår stad, Sävsjö. Det ger också i dag en trygghet att tillsammans bo och verka i Sävsjö.

Vi har all anledning att glädjas över vår sköna stad. Här finns vårt fina kommunhus, Vallsjö vackra kyrka, blomstrande parker och många andra fina platser. Men viktigast av allt är alla de härliga människor som bor och är verksamma här.

För att Sävsjö ska fortsätta att blomstra i framtiden behövs ett starkt civilsamhälle som byggs upp av oss kyrkor, föreningar, idrottsklubbar och andra som gemensamt vill ta ansvar.

Tillsammans får vi glädjas åt det som är gott och tillsammans löser vi svåra problem.

Det kändes väldigt fint att Sävsjö kommun fick ta emot regionens Folkhälsopris 2021. Vi i Sävsjö kommun är pristagare till årets Folkhälsopris genom samarbetet "Sävsjö kommun, kyrkor och frivilligorganisationer i samverkan." Tillsammans hjälpte kyrkor och frivilligorganisationer till att lösa olika problem som hängde ihop med pandemin. Det handlade bland annat om

att ta emot matbeställningar och köra ut mat till dem i riskgrupp.

Vi vet så lite om vilka glädjeämnen och utmaningar som kommer i framtiden, men vi kan vara säkra på att när vi möter dem tillsammans så blir det mycket bättre. Tillsammans får vi vara med och bygga Sävsjö stad till en plats där vi kan känna trygghet och ge varandra hjälp och stöd.

Så vill jag önska Sävsjö stad, Sävsjö församling och alla som bor och verkar här Guds rika välsignelse för framtiden.

Klas Frisk Svensson



Eleanor med herdestaven får besök av Sommarlovskulsbarnen.



Sommarlovskul

När vi planerade årets sommarläger för barn mellan åldrarna 7 till 13 år, så stod vi inför en stor förändring. Vi blev tvungna att hitta en ny plats att vara på. DHR-stugan som vi har hyrt i väldigt många år skulle ut till försäljning. Valet föll på Skepperstads församlingshem och kyrka. Under planeringen hade vi våra farhågor, för vi visste vad vi hade men inte vad vi skulle få. Med facit i hand kan vi säga att våra rädslor var obefogade.

Vi hade hittat ett superbra ställe att bedriva sommarverksamhet på. Skepperstads kyrka har gett plats åt våra andakter samtidigt som kyrkogården har inbjudit till många samtal och diskussioner om både högt och lågt. Under första veckan hade även Vrigstad sitt sommarläger vid Strandliden. I Vrigstad har de sjön väldigt nära så deras dagar fylldes med mycket bad, andakter och lekar.

Dagarna i Skepperstad fylldes av mycket lek på den intilliggande fotbollsplanen, pyssel i församlingshemmet och för att bada tog vi minibussen till Skärsjön. När det var dags för övernattnings så började vi eftermiddagen med ett besök hos Eleanor i Björkelund där även Vrigstadsgänget var med. Där fick vi del av några bibelberättelser och klappade alla djuren. Senare samma kväll bjöd vi föräldrarna på korv med bröd vid grillen och utmanade dem att delta i en femkamp mot sina barn. Kamperna var roliga, för föräldrarna bjöd på motstånd och alla hade väldigt roligt. Kvällen avslutades med tårta och marshmallows innan det var dags att lägga sig och säga god natt.

Vi är glada och tacksamma att vi har fått vara i Skepperstads församlingshem och kyrka och vi ser fram emot nästa års läger. ●

Enikö Fülöp



Bada är roligt!



Fanny steker krabbelurer.

Församlings-
pedagogerna
Fanny, Enikö
& Maritha



Fanny Jonasson, Enikö Fülöp och Maritha Johansson

En trio som trivs både med och på jobbet

De har en del gemensamt när det gäller arbetsuppgifter och de samarbetar ofta med varandra. Enikö Fülöp, Fanny Jonasson och Maritha Johansson, de stortrivs med sina jobb och med varandra.

På sommaren ändras verksamheten för framförallt barn och ungdomar i Sävsjö pastorat på så sätt att mycket mer förläggs utomhus. Som exempel kan nämnas Sommarlovskul, som när vi träffas pågår för fullt i Skepperstad med Församlingsgården som samlingspunkt.

När Enikö, Fanny och Maritha beskriver sina arbetsuppgifter visar det sig att de gör en del lika, annat samarbetar de om och de har även uppgifter som de är

ensamt ansvariga för.

På frågan vad de gillar mest med sitt arbete svarar Fanny snabbt att det är barnen hon kommer i kontakt med och att det är ett flexibelt jobb. Enikö brinner för de yngsta barnen, är utbildad förskollärare, och Maritha gillar bibelundervisning, samtal och diskussion om "allt mellan himmel och jord".

För att hamna där de är nu började det lite olika.

– Jag var med i en barnkör och i olika barngrupper. Min mamma var församlingspedagog och det påverkade nog mig också, säger Fanny.

– Jag deltog i olika barngrupper och när jag blev äldre kom jag tillbaka som ledare. Jag var ung kyrkvärd hemma i

Hjärtlanda och den rollen hade jag i 20 år. Undan för undan har jag utbildat mig till församlingspedagog och det trivs jag med, berättar Maritha, som har huvudansvar för Sävsjö och arbetar med barn- och ungdomsgrupper och även med bibelgrupper i skolan.

Enikö växte upp inom kyrkan, men i Transsylvanien, en del av Rumänien.

– Jag kom till Sverige som vuxen och längtade efter att arbeta med barn, så jag utbildade mig till förskollärare och det har jag nytta av i mitt arbete.

Enikö arbetar med åldersgruppen 0 – 18 år, är huvudansvarig för verksamheten i Stockaryd och har även ansvaret för Kyrkobladet, som delas ut till alla hushåll i Sävsjö kommun.

Fanny, som är yngst lär sig nytt varje dag på jobbet och ska i höst börja på Svenska kyrkans grundkurs.

Maritha, som är äldst av de tre, har läst till församlingspedagog, gått Svenska kyrkans grundkurs i Sigtuna och Lund och har 3,5 års eftergymnasial utbildning. Dessutom har hon många års erfarenhet av arbete inom vården som undersköterska.

Alla tre tycker att de har stor frihet att forma sitt arbete. De får möjlighet att fortbilda sig och de känner att de har frihet under ansvar.

När de ombeds berätta om en "vanlig dag på jobbet" får de lite problem, för ingen dag är den andra lik. Ibland jobbar de ensamma, ibland med någon kollega och en gång i veckan träffas hela arbetsstyrkan för möte.

Vad som uppfattas som en utmaning kan vara individuellt. Maritha tyckte inte om att prata inför folk, men har lärt sig. Enikö vet att det dyker upp svårigheter, men vet också att det då finns möjligheter och för Fanny är sångstunderna något hon kämpar med.

– När samhället drabbas av olyckor behöver många någon att prata med och då finns vi i kyrkan till hands, säger Enikö och tänker på den svåra druckningsolyckan i Vallsjön för drygt ett år sedan.



Precis som kalenderåret är kyrkoåret indelat i perioder och alla tre har de sin favoritperiod. Fanny gillar julen, Maritha, Marie bebådelse och Enikö, Kyndelsmäss.

Som med alla jobb finns det både roliga och mindre roliga dagar. Då gäller det att hitta kraft och idéer. Hur man gör är individuellt.

När detta skrivs är det sommar och värme, men en höst väntar. Vad finns då att se fram emot?

– Jag ska börja Kyrkans grundkurs och då samlas vi en helg i månaden, säger Fanny, medan Enikö börjar sista året på utbildningen till församlingspe-

dagog.

– För mig blir det spännande inom projektet Kyrka – skola med en ny läroplan. Det ska bli intressant att höra vad skolan vill ha av oss i Svenska kyrkan, säger Maritha.

Alla tre trivs med jobbet och kan rekommendera ungdomar att satsa på jobb inom kyrkan. Ledare för barn- och ungdomsgrupper kan vara en bra inkörsport, tipsar Enikö, Fanny och Maritha. ●

Text och foto: Lars-Åke Sandqvist

Välkommen Tove

Till hösten välkomnar vi Tove Asp-lund som trainee i Sävsjö pastorat. Svenska kyrkan behöver rekrytera nya medarbetare, därför erbjuder Växjö stift unga människor att prova på att arbeta i en församling. Att vara trainee under tio månader kan vara ett sätt att prova sin kallelse, olika arbetsuppgifter och samtidigt få möjlighet att påverka verksamheten med nya tankar och idéer.

Tove är 20 år och har gått Barn och Fritid på gymnasiet. Under en stor del av sin uppväxt har Tove varit aktiv i kyrkans verksamheter som: Miniorer, Juniorer och Kyrkans ungdom. Just nu är hon ung ledare i ungdomsgruppen "Arken".

Traineeåret innefattar även samlingar på Växjö stift, där man får träffa likasinnade ungdomar som också gör sitt traineeår i någon av stiftets församlingar. Det kommer även att bli studier på Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö, där hon skall läsa Svenska kyrkans grundkurs. Där får Tove lära sig det som är grundläggande för Svenska kyrkan samt fördjupa sig i kristen tro.

Ett spännande och förhoppningsvis lärorikt år väntar Tove och hennes handledare Fanny Jonasson. Vi önskar allt gott och Guds rika välsignelse.

Vi säger varmt välkommen Tove!



STOCKARYDS FÖRSAMLING

HULTSJÖ

Syföreningsauktion

Hultsjö kyrkliga syförening inbjuder till syföreningsauktion **lördag 19 november kl 18.00** i församlingshemmet. Kaffeservering.

RÖRVIK

Dopfest

Söndag 9 oktober kl 16.00 firar vi gudstjänst i Rörviks småkyrka. Utdelning av barnbiblar och dopänglar. Diakonigruppen serverar kaffe och tårta. Därefter blir det skördefest till förmån för Act Svenska kyrkan. Lotterier. Gåvor mottages tack-samt.

Kyrksoppa

Söndag 16 oktober kl 14.00 firar vi gudstjänst i Rörviks småkyrka. Efter gudstjänsten serverar diakonigruppen soppa till självkostnadspris, 80 kr. Anmälan om förtäring till pastorsexpeditionen senast onsdag 12 oktober, tel 0382-463 00.

Ekumeniska Trivselträffar

Välkommen till höstens ekumeniska Trivselträffar **kl 14.00**.

Onsdag 7 september Frikyrkan i Rörvik

Onsdag 5 oktober Rörviks småkyrka

Onsdag 9 november Frikyrkan i Rörvik

Onsdag 7 december Rörviks småkyrka

STOCKARYD

Morgonbön - promenad

Måndag 29 augusti börjar vi åter med vår morgonbön i kapellet kl 10.00. Därefter går vi en promenad tillsammans. När vi kommer tillbaka till församlingsgården blir det gemensam fika.

Kyrkpaj

Söndag 18 september kl 14.00 firar vi gudstjänst i Stockaryds kyrka. Därefter fortsätter gemenskapen i församlingsgården där diakonigruppen serverar paj med sallad, kaffe och kaka, självkostnadspris 80 kr. Anmälan om förtäring till pastors-expeditionen tel 0382-463 00 senast onsdag 14 september.

Cafékväll

Onsdag 26 oktober kl.18.30 inbjuder internationella gruppen till en cafékväll med underhållning i församlingsgården. Lotterier. Förtäring till självkostnadspris, 100 kr. Insamling till Act Svenska kyrkan. Anmälan senast 14 oktober till Anita

Sjöberg tel 070-816 30 36 eller Gerd Gustafsson tel 070-260 99 60.



Biskop Fredriks Herdabrev

Var med och samtala om tro utifrån biskop Fredriks herdabrev

kl 19.00

i Stockaryds församlingsgård
6/9, 20/9, 4/10, 18/10 och 1/11

Vi börjar med fika.

Veckomässa firas i kapellet
kl. 18.30.

Anmälan: Maria Åberg

0382-463 10

maria.oberg@svenskakyrkan.se

Ekumeniska Dagledigträffar

Välkommen till höstens ekumeniska dagledigträffar **kl 15.00**

Tisdag 13 september i Frikyrkan Stockaryd

Tisdag 11 oktober i Stockaryds församlingsgård

Tisdag 15 november i Frikyrkan Stockaryd

Tisdag 13 december i Stockaryds församlingsgård

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

Läxhjälp

Torsdagar kl 16.30-17.30 är det "Läxhjälp" i Sävsjö församlingshem. Lärare erbjuder dig hjälp i svenska, matematik samt engelska. Även du som ännu inte börjat SFI:s svenskundervisning är välkommen!

Pilgrimsvandring

"Herren är min herde"

Söndag 18 september kl 14.00 är det samling vid Hjärtlanda kyrka. Pilgrims-vandringen sker på Höglandsleden mellan Hjärtlanda och Hultsjö gamla kyrkogård. Vandringen är ca 9 km. Det bjuds på kringlor, men egen dryck medtages.

Diakonins dag - pastoratsmässa

Söndag 11 september kl 10.00 firas

Diakonins dag i Vallsjö kyrka. Det är en sammanlyst högmässa för hela pastoratet med medverkan av kyrkokören. Efter högmässan inbjuder pastoratets diakonigrupper till kyrkkaffe i kyrkan. Mathjälpen och Majblomman kommer att berätta om sin verksamhet.

"VIP-
kvällar"

– Våldigt Intressanta
Personer –

I Sävsjö församlingshem finns det under höstterminen möjlighet att lyssna på föredrag om spännande historiska personer. Terminens VIP-kvällar kommer att anknyta till dopet. Det blir även tillfälle för samtal och något enkelt att äta. Kvällarna inleds kl 18.30.

Måndag 19 september:

Erik Sidenwall

Torsdag 27 oktober:

Erik Karlsson

Torsdag 17 november:

Ingemar Johansson

Tidningsartikel från 2 januari 1947.



Fest- högmässa

Söndag 20 november kl. 10 firas festhögmässa i Vallsjö kyrka.

Kyrkokören kommer att sjunga. Efter högmässan bjuds det på kaffe och tårta.

För 75 år sedan bildades Sävsjö stad och Sävsjö församling. Då var både biskop och landshövding närvarande. Tidningen skrev en stor artikel som finns på fotot intill.

Den här gången får vi klara oss utan landshövdingar och biskopar. Istället får du och jag vara heders-gäster och kanske några till.

VRIGSTAD- HYLLETOFTA FÖRSAMLING

Öppet café med våfflor

Första måndagen i varje månad är det Öppet café kl 10.00-12.00 i Vrigstads församlingshem. Våffelservering.
Måndag 5 september
Måndag 3 oktober
Måndag 7 november
Måndag 5 december



Församlingsaftnar

Under höstterminen anordnas kl 18.30 i Vrigstads församlingshem tre församlingsaftnar med olika teman. Kvällarna inleds med kaffe och smörgås.

Torsdag 15 september
Torsdag 13 oktober
Torsdag 10 november



Pysselkväll

Tisdag 22 november kl 18.00 är det pysselkväll i Vrigstads församlingshem. Passa på att göra din egen dörrkrans, julkort, hyacint-/ljusdekoration m.m. Självkostnadspris. Kaffeservering.



KonVux

Konfirmation för unga vuxna

Döpta som missat eller skippat den vanliga konfirmationen manas nu att ta chansen att bli bekräftade kristna. Personlig inbjudan sänds till kyrkotillhöriga födda 2000 och senare.

- Grunden är "Kyrkans klassiker" som man genomför på eget ansvar.
- Fyra samtalsträffar om vuxen tro med kritiska frågor och ärliga svar.
- Konfirmation pingst 2023

Kursledare Göran Wiking, goran.wiking@svenskakyrkan.se, tel. 072 552 88 11

Sy föreningsupptakt

Välkommen att vara med i någon av pastoratets syföreningar.

NORRA LJUNGA SYFÖRENING
Onsdag 7 september kl 18.30
Siv Claesson, tel 070-873 86 05

VRIGSTADS SYFÖRENING
Onsdag 7 september kl 17.30
Margareta Stålhammar Carlemalm,
tel 070-6450642

HYLLETOFTA SYFÖRENING
Onsdag 7 september kl 15.00
Marta Strömblad, tel 076-8833242

HULTSJÖ SYFÖRENING
Onsdag 31 augusti kl 18.00,
Hultsjö församlingsgård
Karin Andersson, tel 0382 - 400 47



Allhelgonakaffe i pastoratet

Fredag 4 november, eftermiddag, serveras det kaffe i pastoratets kyrkor/församlingshem inför gravsmäckningen.



Händer på Kamelen

Svenska kyrkans mötesplats vid torget i Sävsjö. Öppen måndag och fredag kl 9.00-12.00 samt onsdag kl 17.00-18.30. Kaffeservering.




Kamelvandrarerna

Kamelvandrarerna träffas kl 9.30 utanför Kamelen för att tillsammans gå en promenad. Promenaden tar sin början i den vackra sanatorieparken och avslutas 50 minuter senare på Kamelen. Här finns det kaffe och gemenskap tillsammans med övriga kamelgäster.

Sävsjö 75 år

Lördag 3 september firar Kamelen att Sävsjö stad fyller 75 år. Kaffeservering och chokladjul. Insamling till Act Svenska kyrkan.



Vi träffar
Eleanor
Karlsson

Nu hittar besökarna till Björkelund igen

Efter ett par jobbiga år med pandemi har besökarna till Eva Spångbergs Björkelund börjat hitta tillbaka. Eleanor Karlsson var barn när hon träffade Eva första gången. Därefter var hon med om hela uppbyggnaden av verksamheten och var guide och Evas allt-i-allo. Nu gläds Eleanor över att besökarna kommer och att hon får berätta om Eva och hennes liv.

Eva Spångberg kom till Hjälmteryd 1950. Hon hjälpte till på Hjelmserydsstiftelsen och bodde i ett litet torp i skogen, Lilla Skärbäcken.

– I torpets jordkällare hade Eva söndagsskola för barn. Det var mest barn till präster och andra medarbetare på Hjelmserydsstiftelsen som kom, men jag och några till från trakten fick också vara med. Min pappa hjälpte Eva med allt möjligt praktiskt arbete och därför fick jag en särskild relation till henne, berättar Eleanor.

Eleanor var med under hela uppbyggnaden av Björkelund. Verksamheten växte i takt med att fler och fler ville komma på besök. I början var det mest konfirmander och barn- och ungdomsgrupper som kom, men Evas rykte som både förkunnare och konstnär spred sig. Intresset växte undan för undan och efter att Eva varit med i TV brakade det loss.

– Då ringde det för fullt och föreningar och olika grupper kom. Dagarna var fullbokade med bussgrupper och det gällde att hitta rätt mängd besökare så att vi skulle orka, berättar Eleanor, som fick dela sin tid mellan praktiskt arbete och att guida.

– Det var inte bara bussar från hela Sverige, utan även från Norge och en norsk busschaufför ordnade resor till Björkelund i 35 år innan han slutade. Då var han en bra bit över 80 år, minns Eleanor de mest hektiska åren.

”Eva kunde prata lika lätt med små barn som med präster och biskopar

Eva Spångberg kallade sig ”Förkunnare i trä” och hennes skapelser i form av julkrubbor, processionskors, altartavlor, reliefer och andra konstverk växte fram ur stockar, som hon valde ut med omsorg.

– Eva såg vad det kunde bli av en stock och det fanns alltid en tanke bakom det hon skapade. Det blev ungefär 500 konstverk, som nu finns i Sverige, Europa och även i USA. En hel del finns i närområdet, till exempel i kyrkorna i



Nya Hjelmseryds julkrubba.

Gamla och Nya Hjelmseryd, Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö.

Särskild uppmärksamhet har julkrubborna väckt. Bland annat finns en i Linköpings domkyrka, men enligt Eleanor tyckte Eva själv att den finaste finns i Nya Hjelmseryd.

När Eleanor ser tillbaka på åren hon arbetade tillsammans med Eva talar hon om ett privilegium.

– Eva var fantastisk. Jag hörde aldrig henna tala illa om någon även om hon kunde vara bestämd och säga ifrån. Hon kunde prata lika lätt med små barn som med präster och biskopar och hon hade en fantastisk förmåga att förändra sitt berättande beroende på vilka som lyssnade.

Eva avled 2011 och då tog Eleanors dotter, Greta, och mågen Kalle över ansvaret för Björkelund. Eleanor fortsatte att guida och det kom besökare. Dock inte lika många som under åren då Björkelund var Sävsjö kommuns största besöksmål.

Efter två jobbiga pandemiår är Eva Spångbergs Björkelund tillbaka som besöksmål för många.

– Sommar och semester innebär fler spontanbesökare, medan maj och juni och augusti och september är månader då det även kommer bussar. I sommar hjälper både barn och barnbarn till med att hålla i gång verksamheten och så har jag alltid hjälp av Torgny ”Toye” Gustavsson, som var kyrkvaktmästare i Stockaryd i många år och som kände Eva väl.



Eleanor berättar för barnen..

– Vi har ett bra läge vid Riksväg 30 och många som inte varit här på ett tag känner igen sig och stannar till. Flera som var här som barn och som nu är vuxna visar Björkelund för sina barn, så det kommer en ny generation besökare, säger Eleanor Karlsson nöjt.

Under sommarmånaderna är det öppet varje dag i veckan utom måndagar och för den som blir sugen finns det kaffe, bullar och kakor.

Själv är Eleanor pensionär, men hon tycker inte att det hon gör är ett arbete, utan ett nöje och går alltid med lätta steg till ”jobbet”. ●

Text: Lars-Åke Sandqvist

Foto: Enikő Fülöp



VALLSJÖ KYRKA

Lör 27 aug	kl 16.00	Orgelkonsert
Sön 28 aug	kl 10.00	Högmässa
Sön 4 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 11 sep	kl 10.00	Högmässa, sammanlyst för pastoratet
Sön 18 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 25 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 2 okt	kl 10.00	Familjegudstjänst med dopfest
Sön 9 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 16 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 23 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 30 okt	kl 10.00	Högmässa
Lör 5 nov	kl 10.00	Högmässa
Sön 6 nov	kl 16.00	Minnesgudstjänst
Sön 13 nov	kl 10.00	Högmässa
Sön 20 nov	kl 10.00	Jubileumshögmässa



SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM

Tis 6 sep	kl 10.00	Andakt för daglediga
Tis 13 sep	kl 10.00	Andakt för daglediga
Ons 14 sep	kl 19.00	Veckomässa
Tis 20 sep	kl 10.00	Andakt för daglediga
Tis 27 sep	kl 10.00	Andakt för daglediga
Ons 28 sep	kl 19.00	Veckomässa
Tis 4 okt	kl 10.00	Andakt för daglediga
Tis 11 okt	kl 10.00	Andakt för daglediga
Ons 12 okt	kl 19.00	Veckomässa
Tis 18 okt	kl 10.00	Andakt för daglediga
Tis 25 okt	kl 10.00	Andakt för daglediga
Ons 26 okt	kl 19.00	Veckomässa
Tis 1 nov	kl 10.00	Andakt för daglediga
Tis 8 nov	kl 10.00	Andakt för daglediga
Ons 9 nov	kl 19.00	Veckomässa
Tis 15 nov	kl 10.00	Andakt för daglediga



SKEPPERSTADS KYRKA

Sön 2 okt	kl 18.00	Gudstjänst
Sön 30 okt	kl 14.00	Gudstjänst
Lör 5 nov	kl 14.00	Gudstjänst med ljuständning



HJÄRTLANDA KYRKA

Lör 3 sep	kl 17.00	Vesper
Sön 4 sep	kl 13.00	Gudstjänst
Sön 9 okt	kl 14.00	Gudstjänst
Sön 6 nov	kl 18.00	Gudstjänst med ljuständning



NORRA LJUNGA KYRKA

Sön 28 aug	kl 14.00	Gudstjänst
Sön 25 sep	kl 18.00	Gudstjänst
Sön 23 okt	kl 14.00	Gudstjänst
Lör 5 nov	kl 16.00	Minnesgudstjänst



VRIGSTADS KYRKA

Tor 25 aug	kl 18.00	Musik i sommarkväll
Sön 4 sep	kl 18.00	Högmässa
Sön 18 sep	kl 18.00	Musikgudstjänst

Sön 25 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 2 okt	kl 16.00	Familjegudstjänst med dopfest
Sön 16 okt	kl 18.00	Musikgudstjänst
Sön 23 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 30 okt	kl 18.00	Taizégudstjänst
Lör 5 nov	kl 18.00	Minnesgudstjänst
Sön 13 nov	kl 18.00	Musikgudstjänst



VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM

Tor 1 sep	kl 10.00	Morgonbön
Tor 8 sep	kl 10.00	Morgonbön
Tor 15 sep	kl 10.00	Morgonbön
Tor 22 sep	kl 10.00	Morgonbön
Tor 29 sep	kl 10.00	Morgonbön
Tor 6 okt	kl 10.00	Morgonbön
Tor 13 okt	kl 10.00	Morgonbön
Tor 20 okt	kl 10.00	Morgonbön
Tor 27 okt	kl 10.00	Morgonbön
Tor 3 nov	kl 10.00	Morgonbön
Tor 10 nov	kl 10.00	Morgonbön
Tor 17 nov	kl 10.00	Morgonbön



HYLLETOFTA KYRKA

Sön 28 aug	kl 18.00	Gudstjänst
Sön 9 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 6 nov	kl 10.00	Högmässa med ljuständning
Sön 20 nov	kl 10.00	Högmässa



STOCKARYDS KYRKA

Sön 4 sep	kl 14.00	Gudstjänst
-----------	----------	------------

Sön 18 sep	kl 14.00	Gudstjänst
Sön 6 nov	kl 16.00	Minnesgudstjänst
Sön 13 nov	kl 10.00	Högmässa



STOCKARYDS FÖRSAMLINGSGÅRD

Ons 24 aug	kl 18.30	Veckomässa
Mån 29 aug	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 5 sep	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 6 sep	kl 18.30	Veckomässa
Mån 12 sep	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 19 sep	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 20 sep	kl 18.30	Veckomässa
Mån 26 sep	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 3 okt	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 4 okt	kl 18.30	Veckomässa
Mån 10 okt	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 17 okt	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 18 okt	kl 18.30	Veckomässa
Mån 24 okt	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 31 okt	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 1 nov	kl 18.30	Veckomässa
Mån 7 nov	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Mån 14 nov	kl 10.00	Morgonbön med promenad och kaffe
Tis 15 nov	kl 18.30	Veckomässa



HULTSJÖ KYRKA

Sön 28 aug	kl 14.00	Gudstjänst
Lör 5 nov	kl 16.00	Minnesgudstjänst



HULTSJÖ FÖRSAMLINGSGÅRD, ÖVRE SALEN

Sön 2 okt	kl 10.00	Högmässa
Sön 16 okt	kl 10.00	Högmässa



HJÄLMTERYDS KYRKA

Sön 28 aug	kl 10.00	Högmässa
Sön 4 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 18 sep	kl 10.00	Högmässa
Sön 25 sep	kl 18.00	Högmässa
Sön 6 nov	kl 18.00	Minnesgudstjänst



RÖRVIKS SMÅKYRKA

Sön 9 okt	kl 16.00	Familjemässa med dopfest
Sön 16 okt	kl 14.00	Gudstjänst
Sön 23 okt	kl 18.00	Högmässa
Sön 30 okt	kl 10.00	Högmässa
Lör 5 nov	kl 10.00	Högmässa
Sön 20 nov	kl 18.00	Högmässa

Med reservation för eventuella ändringar

Andakter på äldreboende

SÖDERGÅRDEN, STOCKARYD

Ons 24 aug	kl 16.00	Andakt
Tis 6 sep	kl 16.00	Andakt
Tis 20 sep	kl 16.00	Andakt
Tis 4 okt	kl 16.00	Andakt
Tis 18 okt	kl 16.00	Andakt
Tis 1 nov	kl 16.00	Andakt
Tis 15 nov	kl 16.00	Andakt

GÖRANSGÅRDEN, VRIGSTAD

Tor 15 sep	kl 11.00	Andakt
Tor 13 okt	kl 11.00	Andakt
Tor 10 nov	kl 11.00	Andakt

RINGGÅRDEN, SÄVSJÖ

Fre 2 sep	kl 15.30	Andakt
Fre 30 sep	kl 15.30	Andakt
Fre 28 okt	kl 15.30	Andakt

Vill du vara med och hjälpa till under våra gudstjänster i Vallsjö kyrka?

Vi har fyra värdgrupper med 3–4 deltagare i varje grupp som hjälper till i gudstjänsterna. Det kan handla om att hälsa välkommen och dela ut agendor till kyrkobesökarna, att läsa söndagens texter och sköta om kyrkkaffet. Alla hjälps åt med att fördela sysslorna sig emellan.

Vallsjö kyrka behöver ha fler värdar i sina grupper just för att man ska kunna vara borta ibland utan att kamraterna i gruppen får för mycket att göra. Låter det intressant? Ring Affi på telefonnummer 0705301323

För Sävsjö församlingsråd
Affi Arvidsson ordförande

Tre bibliska kvinnor

Britta Holmström, Eva Spångberg, Inka Dahlqvist. Smaka på namnen. Någon har du säkert träffat, kanske alla tre? Det är kvinnor av bibliska dimensioner. Inte som gudaväsen eller heliga, snarare något av hjältar.

Britta var den goda modern funderar jag, som aldrig fick träffa henne. Tänk dig 1930-tal. Tyskland är rejält på glid och fascismen breder ut sig i Europa. Nu börjar rykten och vittnesskildringar nå oss i Sverige. Eutanasi på handikappade, också barn. Kan det vara möjligt? Talet om rashygien hörs vida omkring,



många i Sverige tar till sig det. I Uppsala ligger Rasbiologiska institutet i framkant. Så de oroande rapporterna kunde stämma. Den förädlade djuraveln har inspirerat. Om man ska avla fram bättre människor måste man rensa och gallra bland avarter och missbildningar. Grymt men logiskt, ja så måste det nog göras tyckte också många svenskar.

Så november 1938, kristallnatten. Nu går det inte längre att förneka, för nu börjar deporteringen av judar ske öppet och utan försök till mörkläggning. På öppen gata.

Britta Holmström studerar i Lund men kommer från Sävsjö. Hon ser att flyktingar börjar komma och inser att de snart blir talrika. Hur kände hon till att Vrigstads pastorat höll på att bygga ny prästgård? Här kommer hennes rådgivning in. Hon ser nöden och möjligheterna. Får köpa den gamla dragiga prästgårdskåken med utedass för en symbolisk peng. Vrigstadsborna tänder på ett märkligt sätt och strömmar till. Huset renoveras av frivilliga krafter och

ställs i ordning att ta emot flyktingar.

Internationell mission i all ära sa Britta, men nu är det nöd främst i Europa. Så fick företaget namnet Inom-europeisk Mission, IM. Genom åren fick ett stort antal flyktingar en fristad i Vrigstadsgården, den gamla prästgården. Sällan har vi ett så lysande exempel på praktisk kristlig handling. Britta Holmström.

Vi går vidare till nästa bibliska kvinna. Kanske blev Eva Spångberg inspirerad av Britta, jag har ingen aning. Träffats lär de ha gjort. Men Eva var lärare



och pedagog och tog sig an uppgiften att berätta och förklara. Det praktiska exemplet blev hennes klassiker, hennes teknik. Åsnan. Vilket underfundigt sätt att fånga också barnens intresse för att sedan förmedla bibliska sanningar, bibliska episoder. Marias ritt, höggravid. Intåget i Jerusalem. Flykten till Egypten.

Eva var den lärare många av oss velat vara. Den som lyckades fånga lyssnarens intresse, den som lämnade avtryck i våra minnen. Hon var bibelsprängd i ordets positiva bemärkelse. Och hon förde vidare den bibliska berättelsen som nästan ingen annan. Kan du minnas hennes ivriga stämman?

Vi minns hennes lustiga tumme. Men inte satt den mitt i handen. Där orden inte räckte, där fortsatte hon berättandet genom oräkneliga bibliska figurer som hon renderade i konkreta trägestalter. Alla våra julkrubbor var och en med sina fint utmejslade skepnader och uttrycksfulla ansikten. I Hjälmseryd breder dioramata ut sig över många

kvadratmeter. Kyrkorna i vårt pastorat är rikt välsignade med hennes alster som – tycker jag – är helt i klass med Döderhultarens. Dock med ett viktigare budskap, en större berättelse. Tack Eva Spångberg!

Så till sist Inka Dahlqvist, en av alla dem som kom till IM-gården på flykt från koncentrationsläger och kaos. Jag går på Vrigstads kyrkogård mellan de två raderna med stenkor som Inka brukat berätta om vid Allhelgona. Damen i svart, flyktingen som aldrig upphörde att sörja sin trolovade som



inte överlevde. Minns du berättelsen? Inkas stadiga röst med en lika marginell som vacker centraleuropeisk brytning. Pregnant. Hon berättar vidare om flykten 1945. Från godsvagn till personvagn. Västerut. Men vart? Upp genom Danmark. Vart? Så kom de till Sverige. För första gången blev vi behandlade som människor berättar hon. Och ankomsten till Vrigstad.

Inka är vår sinnebild för överlevare. Gud har välsignat henne på många sätt. Med många år, hon är ju en god bit över 100. Inka är den stora berättaren, också hon av bibliska proportioner. Även bibeln förtäljer om folkfördrivning och förföljelse, barnamord och tortyr. Inka har fört vidare Europas största och mest förfärande berättelse. Den om massmord och utrotning. Om detta måste ni berätta har våra politiker och ledare slagit fast. Om detta har hon berättat, Inka Dahlqvist, en kvinna av bibliskt format. ●



Jack blåser såpbubblor.

Gruppstarter

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM

GRUPP	DAG	TID	ÅLDER	LEDARE	START
Mixturens äldre grupp	tisdag	kl. 15.30 – 16.15	från 8 år	Carina	13 sep
Mixturen yngre grupp	tisdag	kl. 16.30 – 17.45	5 - 7 år	Maritha/Carina	6 sep
Kyrkans Ungdom	tisdag	kl. 18.30 – 20.00	från åk. 7	Maritha	6 sep
Små och Stora	torsdag	kl. 09.30 – 12.00	0 - 6 år	Enikö/Fanny	8 sep
Minioröppet	torsdag	kl. 13.00 – 16.30	åk. 2 - 4	Maritha/Enikö/Fanny	8 sep
Juniorer	torsdag	kl. 17.30 – 19.00	åk. 5 - 6	Maritha/Enikö/Fanny	8 sep

VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM

Små och Stora	tisdag	kl. 09.30 – 12.00	0 - 6 år	Fanny/Enikö	6 sep
Tisdagskul	tisdag	kl. 14.00 – 16.00	åk. 1 - 6	Fanny/Enikö	6 sep

STOCKARYDS FÖRSAMLINGSHEM

Små och stora	måndag	kl. 09.30 – 12.00	0 - 6 år	Enikö/Fanny	5 sep
Måndagscoolt	måndag	kl. 14.00 – 16.30	åk. 1 - 6	Enikö/Maritha	5 sep
Coola kören	måndag	kl. 15.30 – 16.00	åk. 1 - 6	Jack/Enikö	5 sep
Ungdomsgrupp	fredag	kl. 17.00 – 20.00	från åk. 9	Fanny/Enikö/Maritha	23 sep

Vid frågor kontakta:

Sävsjö församling – Maritha Johansson församlingspedagog tel. 0382 465 17

Vrigstads församling – Fanny Jonasson församlingsassistent tel. 0382 463 16

Stockaryds församling – Enikö Fülöp förskollärare tel. 0382 463 15

Nytt på fastighetssidan

Under våren och sommaren har Sävsjö församlingshem och Rörviks småkyrka målats om utvändigt. Byggnadsmåleri Anders Apell AB har fått uppdraget att måla om Sävsjö församlingshem och Högländets måleri & golv AB har målat Rörviks småkyrka.

Även fönsterna har setts över. Fastighetsutskottet med Arne Gustafsson och Christer Bengtsson har renoverat fönsterna i Sävsjö församlingshem tillsammans med Enlunds Glasmästeri. Smålandsfönster Byggmästare Jonas Petersson AB har bytt fönster i Rörviks småkyrka.



Lördagsmusik i Vallsjö kyrka

Lördagar 16:00

27 augusti - Orgelkonsert: Vallsjö kyrkas läktarorgel 50 år! Annica Sjöstrand, orgel

24 september

22 oktober - Trio Delicato

Malin Ellbrant - trumpet
Monika Gango - cello
Eva-Marie Nilsson piano, orgel

19 november - Orgelkonsert: César Franck 200 år. Jarri Ederth, orgel

17 december - Julkonsert. Sävsjö kyrkokör & Pär Fürst Nilsén, sång

IHS

Tre bokstäver i en mystisk ordning möter oss i många kyrkor. Det handlar om ett arv från den katolska tiden då latin var kyrkans språk. Men det går också tillbaka på grekiska som har ännu äldre anor.

Det finns tre förklaringar till IHS:

- Det är helt enkelt en förkortning av namnet Jesus på grekiska, de tre första bokstäverna, jota eta sigma.
- Jesus Hominum Salvator – Jesus människans räddare (frälsare), skrevs bland annat på banér av olika slag under medeltiden
- In Hoc Signo (Vinces), i detta tecken (ska du segra). Här döljer sig en gripande berättelse som än idag fångar vår fantasi. Konstantin som då var fältherre, senare kejsare i Rom, bävade inför en stundande drabbning. Då fick han en vision, han såg ett kors uppe i molnen och fick orden att i detta tecken ska du segra. Detta var på 300-talet och ledde i förlängningen till att kristendomen blev statsreligion. Episoden har målats av många konstnärer.



Sävsjö pastorat

Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar

Pastorexpedition Sävsjö: Tegnérsg. 42, 576 31 SÄVSJÖ

Postadress: Box 47, 576 21 SÄVSJÖ

E-post: savsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/savsjo

Besök Sävsjö pastorat på Facebook

Expeditionstider: måndag-fredag kl. 9.00-12.00

Växel 0382-463 00

Kyrkoherde Klas Frisk Svensson0382-463 04

E-post: klas.frisksvensson@svenskakyrkan.se

Komminister Erik Karlsson0382-463 05

E-post: erik.karlsson@svenskakyrkan.se

Komminister Göran Wiking0382-463 28

E-post: goran.wiking@svenskakyrkan.se

Komminister Maria Åberg 0382-463 10

Epost: maria.aberg@svenskakyrkan.se

Diakon Ilse Karlsson 0382-463 06

E-post: ilse.karlsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Christina Charisis0382-463 07

E-post: christina.charisis@svenskakyrkan.se

Kantor Jack Pålsson 0382-463 11

E-post: jack.palsson@svenskakyrkan.se

Kantor Jarri Ederth 0382-463 08

E-post jarri.ederth@svenskakyrkan.se

Kantor Carina Hult 0382-463 09

E-post: carina.hult@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Maritha Johansson0382-463 17

E-post: maritha.johansson@svenskakyrkan.se

Förskollärare Enikö Fülöp 0382-463 15

Epost: eniko.fulop@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent Fanny Jonasson 0382-463 16

Epost: fanny.jonasson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer Emma Hägerström0382-463 03

E-post: emma.hagerstrom@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent Sara Axéden.....0382-463 02

E-post: sara.axeden@svenskakyrkan.se

Kyrkobokföringsassistent Eva Anglevåg 0382-463 01

E-post: eva.anglevag@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare Sävsjö och Vrigstads församlingshem

Florije Jasharaj 0382-463 18

E-post: florije.jasharaj@svenskakyrkan.se

**VAKTMÄSTARE VALLSJÖ, VALLSJÖ GA,
SKEPPERSTAD, HJÄRTLANDA OCH N LJUNGA**

Kurt Gunnarsson 0382-463 19

E-post: kurt.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Helena Gardefors0382-463 29

E-post: helena.gardefors@svenskakyrkan.se

Hanna Hallberg0382-463 30

E-post: hanna.hallberg@svenskakyrkan.se

Peter Evertson0382-463 20

E-post: peter.evertson@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE STOCKARYD OCH HULTSJÖ

Maria Axelsson 0382-463 23

E-post: maria.axelsson2@svenskakyrkan.se

Martin Blad0382-463 32

E-post: martin.blad@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE HJÄLMSERYD OCH GA HJÄLMSERYD

Mikael Classon.....0382-463 24

E-post: mikael.classon@svenskakyrkan.se

Johnny Tegler.....0382-463 25

E-post: johnny.tegler@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE VRIGSTAD-HYLLETOFTA

Alf Holmberg0382-463 26

E-post: alf.holmberg@svenskakyrkan.se

Anna Green Svensson0382-463 22

Epost: anna.svensson2@svenskakyrkan.se

Kyrkblad Svenska kyrkan Sävsjö pastorat

Ansvarig utgivare: Klas Frisk Svensson

Redaktionsgrupp: Klas Frisk Svensson, Enikö Fülöp och Anna Brogård

Tryck: Åkesson Berg, Vetlanda

Layout: Wikståhl Design

Upplaga: 5 700

På omslagsfotot: Astrid och åsnan Hanna>

Foto: Enikö Fülöp



Glimtar från verksamheten



Klas predikar i Hultmanstugan.



Fred, Zack, Siv, Lisa, Harry och Julia äter "kyrkkorv" i N Ljunga.



Kerstin, Mia och Ann-Britt serverar nationaldagskaffe i Vrigstad.



Eleanor får besök av Små och stora.

Du har väl inte missat!

Det är inte för sent. Du kan fortfarande anmäla dig till konfirmation i Svenska kyrkan.

Du anmäler dig till konfirmandundervisningen på www.svenskakyrkan.se/savsjo

Välkommen till konfirmandinskrivning

Sävsjö församlingshem 14 september kl.19.00

Stockaryds kyrka 4 september kl. 14.00

Vrigstads kyrka 4 september kl.18.00

Svenska kyrkan 
SÄVSJÖ PASTORAT

