

Kyrkourret™

Lima Transtrand Sälen

Tandådalen Rörbäcksnäs Sörsjön

September - november 2022

Barn- & Ungdom

- växer så det knakar

Församlingsdag

Massor av aktiviteter, musik och lek,
"Hitta vilse" med Civilförsvarsförbundet

Församlingens växande
Barn & Ungdomsverksamhet

Möt fler av
kyrkofullmäktige

**Konfirmations-
upptakt**

Korsord
FÖR SMÅ OCH STORA



Veckorna rusar fram för somliga och är mer stillsamma för andra. Så vad har hänt under dessa sommarmånader i Lima-Transtrands församling? Ljuset spirade och kom åter tills sommar-solståndet ville vända på solens rutt.

Juni månad var händelserik eftersom vi samlade alla stora helgdagar i ett svep. Pingsten med andens fläkt, konfirmation med underbara ungdomar i Lima kyrka och tätt in på kom Sveriges Nationaldag som blandade sig med Annandag Pingst. Lima hembygdsgård - Västagårdens nationaldagsgudstjänst bjöd på fin musik från vår musiker Emil Sjölin som hade Emilia Gudmunds och Zara Helje med sig i sång och fiolspel. Helt fantastiskt och gott fika som alltid på Västagården. Fiskdammen var på plats så kanske hade du tur när du fiskade?

Nu stod blomplanteringen för dörren. Åsa, en av församlingens vaktmästare, dirigerade och delegerade hur vi skulle plantera och vädret hade hon koll på. Inte för kallt och nu skulle nya sorter skulle prövas i växtzoon 7. Växtligheten satte fart och alla vaktmästare för

som skällade troll för att klara av gräsmattor, rabatter och dylikt, här låg ingen på latsidan precis och ändå så räcker man inte till.

Skolavslutning i Lima kyrka med lövade ingångar och så underbart att se och höra 9:orna som nu ska ut på nya upp-täckarstråk. Rörbäcksnäs kyrka spelade barnen sin sedvanliga nya teater för trogna åhörare och visst njöt vi av deras fantasi och sång.

Ja, sommaren var verkligen händelserik för strax efter landade 79 ungdomar från vårt avlånga Sverige i Tandådalen och så körde vi konfirmand- och orienteringsläger i tre veckor. Hur bra var inte det- sannerligen det allra bästa och vädret såg till att vi blev riktigt rena på konfirmationsdagen när regnet spolade oss innan vi fick värma oss.

Midsommar- nu full färd med friluft- och fåbodgudstjänster som alltid är en höjdare för spontanitet och samvaro, men däremellan en underbar konsert med Skinnerspelet i Lima kyrka. Var ni inte där så missade ni en särdeles unik upplevelse. En tår i ögat, men håll ögonen öppna till nästa sommar.

Där i mellan var det sagostund på fjället och det är inte dumt att få sitta ner och bara lyssna. Naturligtvis har barn kluriga frågor som också fick komma med i sagans värld.

Vips så var det augusti och i back-spegeln har sommaren varit fylld med många förrättningar och ett parerande att allt ska flyta på för alla. Tacksamt har församlingsbor och semesterfirare fått njuta av vikarierande musiker och kyrkoherde, samkväm vid Lima bagar-

stuga när sommarcafé stod på agendan liksom Tandådalen kyrkstuga fantastiska utbud av härliga smaker och dofter. Nu är hösten på intåg med sin klara luft.

Passa då på att komma på Församlingsdagen den 18 september som är full av aktiviteter för liten och stor.

Titta lite extra i tidningen så har du kalendarium för hela tre månader framåt. Visst ser du att köreerna är igång igen och det är Emil Sjölin och Philip Olsson som leder er i tonernas värld. Om du är ungdom så kom och var med för att starta upp en kör och glöm för all del inte att anmäla dig till konfirmation som är en upplevelse för livet och kamratskap.

Vi ses under himlen och i församlingens vidsträckta nejd. Tänk och känn friheten för världen behöver dig mer än någonsin. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag. Så med Björn Afzelius / Silvio Rodriguez Dominguez ord.

*"Du är min ledstjärna och vän
Du är min tro, mitt hopp, min kärlek
Du är mitt blod och mina lungor,
mina ögon
Mina skuldror, mina händer och mitt hjärta
Friheten är ditt vackra namn"*



September - november 2022



Lima-Transtrands Församling
Prästgården
780 64 Lima
Telefon 0280-593 100
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Svenska kyrkan
LIMA-TRANSTRANDS FÖRSAMLING

Kyrksurret

Kyrksurret är en kvartalsvis utkommen skrift som distribueras per post och som även finns digitalt på församlingens hemsida; www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Ansvarig utgivare:
Birgitta Arneving Tel 0280-593 110
E-post birgitta.arneving@svenskakyrkan.se

© Lima-Transtrands församling
Texter: Birgitta Arneving, Anna Hultén, G Jonas Gustafsson
Foton: G Jonas Gustafsson, Anna Hultén, Birgitta Arneving
Illustrationer: www.jonasillustration.se
Korsordskonstruktör: G Jonas Gustafsson
Grafisk formgivning och produktion: Jonas Illustration & Reklam
Tryck: STUART Print



*En sida av
Birgitta*



Sitter och njuter av solnedgången med vaktstugan i ryggen. Ser Oxelösund och dess skärgård i ljuset av solens röda strålar. Tankarna far genom huvudet för himlen är rosa - orange - röd med stråk av blå himmel och mörkare nyanser av blått till grått. Mycket smuts i luften konstaterar jag av färgerna och oron stiger lite i kroppen med tanke på framtiden. Ser svalorna flyga kring Båken från 1751 och minns att jag sett en havstrut idag. Det var länge sedan men för ett antal år sedan var det en mångfald liksom tobisgrisslorna och tordmularna som flög omkring i luften kring kobbar och skär.

Idag gick en svärta i sjön med sex duniga ungar, en sån härlig syn och visst plockade jag några liter björnbär. Mums, så fantastiskt vad naturen bjuder ifrån skafferiet. Ja, tankarna far hit och dit och snart hamnar jag på ortsnamn och vägar som har anknytning till Ön, båtmän och lotsars dagliga liv. En fastighetsbeteckning med Kronolotsen, en postadress med Mästerlotsen som beteckning och Lyckebo som bostad. Precis som i Dalarna med gårdsnamn och släktled, ja till och med finns det register med vem man var gift med, hur många barn man hade, yrke förstås eftersom det gäller Sjöfartsverket och dess lotsar. Så det är inte bara kyrkan som hade folkbokföring kan jag fastslå. "Tänk bara att bo i Vita Havet, föda barn med långväga bit till lasarett om något hände. Ingen make på antågande för han var ute och lotsade och kanske fick han ro den sista vägen in till fastlandet för att komma hem till de övriga barnen."

Det går att säga att Dalarna och Oxelösund har något gemensamt, nämligen Gustav Vasa. År 1527 ville Gustav Vasa att segelleden i Mälaren till Strängnäs skulle markeras, då med lövruskor som sedermera blev prickar som skärgårdsbönder och lotsar skötte. Det var starten för att bygga upp Sveri-

ges örlogsflotta som ledde till duktiga ledsagare vilket blev lotsarnas uppgift redan på 1600-talet. Straff och böter blev det om kronans skepp råkade i sjönöd för den lots eller ledsagare som varit försumlig. Så hamnade vi till slut med skepp från främmande land som lotsades i Svenska farvatten och utmed hela svenska kusten. Då hamnade vi även i Oxelösunds skärgård som är full av grynnor, så gissa om det finns många skepp som ligger på havets botten med manskap vars liv slocknat. Sorg, saknad och ett strävsamt liv för de efterlevande. Livet var mödosamt och samtidigt var Östersjön god som gav öborna fisk av bästa sort; torsk, lax, sik, piggvar och flundra. Det var bara att pilka eller lägga nät så hade man en god middag. Kanske stekt strömming med potatismos, skirat smör och lingon. Idag får man inte något, varken med pilk eller med nät och fisken är ju knappt åtbär.

Nu har stjärnorna gjort sitt intåg på himlen och jag njuter lika fullt av den gnistrande stjärnhimlen. Vilken skapelse och jag får vara här en stund på jorden, tackar Gud och jag förstår att vilodagen är så viktig. Det är där den djupaste kontakten med tillvaron, den totala stillheten och kärleken finns.

Orden som Jesus säger till Petrus ur mitt huvud lyder "Först den som vägar ta språnget, först den som kommer i kontakt med djupet i tillvaron, har något att förmedla". Jag är så tacksam att en god vän gjorde det möjligt för mig att få vara ledig i några veckor. Njuta av väder och vind, havets kraft och stillhet och vara med mina kära. Låta tankar få plats, känna att kreativiteten finns där, höra barns lek och känna deras intensitet och önskan om förhoppningsvis ett fredligt och vänskapligt liv för de kommande generationerna. Känner också en stor inspiration och vilja, till att vara en god kraft för människor jag möter. Nu när jag

sitter här och kikar på stjärnhimlen och hör havet så funderar jag över sambandet mellan hur vi behandlar våra barn, ungdomar och varandra och hur det samhälle blir som vi bygger. Det känns oroligt i världen på många plan men tillsammans kan vi göra världen bättre.

Varje människa, barn har rätt till värdighet. Att bli mött, älskad och handla, så ur Matteusevangeliet kan vi läsa Jesus ord; "den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok människa som byggde sitt hus på berggrund". Här finns ett hopp en tro, en kärlek som förvandlar människan att vända sitt liv till något bra för sig själv och andra. Ja, för världen och dess överlevnad. En tro som förvandlar, ett möte som förvandlar, en kärlek som säger att du är älskad.

Jag vill så gärna att våra kommande generationer ska få uppleva vackra solnedgångar, svalor som flyger hit och dit och fred på vår jord. Snart lyser rönnbären på träden. Om många rönnbär på gren, en kall vinter. Vi får vänta och se, andas in den klara höstluften, ta på kängor och trava i skog och mark.

Vi ses i våra vackra kyrkor eller på byn. Skickar med er en vers av en psalm som orienterings- skidåkarkonfirmanderna kunde utantill.

Fantastiska ungdomar. Krukmakarskivan svänger runt, psalm 343 och lyssna gärna på Sebastian Stakset som sommarpratade den 4 augusti.

*Så är vi leret i Guds hand.
Han liv åt oss skänkt.
Ja, forma oss, o Gud, till det
Som du bestämt och tänkt.*

Psalm 343 vers 3



Barn- & Ungdom

I all vår verksamhet, i alla beslut som fattas, tar vi hänsyn till barnperspektivet, Vi vill att barnen ska ha en naturlig plats i våra kyrkor, självklart är barnen välkomna på gudstjänster, mässor etc., men vi har också verksamheter särskilt riktade till våra barn och ungdomar. I Barnkonventionen, som vi såklart tycker är jättebra och viktig, betonas barnens rätt till andlighet, alla barns lika värde, rätt till liv och utveckling, rätt att uttrycka sin åsikt samt att barnets bästa alltid ska beaktas. Vi strävar alltid efter att hitta mötesplatser som är till för alla åldrar. Vi vill finnas med genom livet.

För de allra yngsta har vi **Öppen förskola** varje vecka. Vi inleder oftast med en kortare sång- och sagostund följt av tid för lek och fika. Fikastunden är en utmärkt möjlighet för föräldrar att dela med sig och ta del av varandras upplevelser. Öppna förskolan är en plats där alla är välkomna och för oss som är där varje gång är det helt underbart att se dessa små som utvecklas och växer vecka för vecka.

Något som också ofta förknippas med små barn är **dopet**, men man kan faktiskt döpa sig när som helst i livet.

Barnen växer fort och rätt som det är är det dags för skolstart. Då, när man ska lära sig läsa och skriva, brukar det börja dimpa ner brev i brevlådan med en lite kortare text och något litet klur eller pyssel. För visst är det kul att få brev! **Barnens brevklubb** är för alla barn som är medlemmar i församlingen

och går i årskurs f - 3. Breven kommer några gånger per termin och ibland kan det vara en inbjudan till något evenemang, kanske en fikabiljett eller annat. Vill barnen svara på brevet är det mycket uppskattat, alla brev sparas!



Och gillar man att sjunga så kan man ju också vara med i församlingens **Barnkör** där man kan börja när man är 6 år. På kören sjunger vi naturligtvis men vi leker och fikar också och ibland är vi med på gudstjänst och sjunger i kyrkan. Att få sjunga inför övriga kyrkos besökare brukar vara väldigt roligt och

lite nervöst och det är dessutom mycket uppskattat av de som lyssnar.

En gång om året brukar vi ha läger med Barnkören, då vi sover i kyrkan. Spännande, mysigt och jätteroligt. I kören kan man fortsätta även när man börjar mellanstadiet. Från och med hösten kommer vi hålla till på Fritidsgården i Sälen varje torsdag. Lima-Transtrands församling har sedan ett bra tag ett samarbete med **Fritidsgårdarna** i Malung-Sälen vilket gör att vi tillsammans kan göra mer för våra barn och ungdomar. I december förra året hade vi **disco** i kyrkan tillsammans - väldigt kul och fler roliga saker är på gång!

En dag i veckan har vi **After School-verksamhet** i Lima kyrka, så på tisdagarna när det inte är öppet på Lima UG kan barnen istället gå till kyrkan. För enkelhets skull har vi samma åldersgränser som fritidsgårdarna, årskurs 4 och uppåt.



För högstadiungdomarna har vi ju självklart **konfirmationen**, och det är riktigt roligt! I våras hade vi en liten grupp här i församlingen så då drog vi till Norge ett par dagar. Och under sommaren hade vi 79 konfirmander på fjället i tre veckor, från hela landet. Mycket lek och bus blir det! Men också allvar och fina diskussioner, och fika givetvis! Nu ser vi fram emot upptakt för nästa grupp 4/9, då träffas vi i Tandådalen fjällkyrka. Vi planerar för två läger och en tur till Fighting the Darkness under konfirmationstiden. Någon taco-kväll får vi säkert också till, då bjuder vi in tidigare konfirmander, käkar och leker.

Vid Lucia är vi ju också med såklart eftersom vi är i Transtrands kyrka, det är alltid ett pyssel att få till det med många inblandade, ja faktiskt hela personalen, musiker, pedagog, präst, vaktmästare, husmor, administratör och städerska, ja, alla blir involverade på olika vis och tillsammans med byalaget

brukar det ju bli jättefint och välbesökt. Ja, tillsammans är viktigt! Vi strävar alltid efter att utöka vår barn- och ungdomsverksamhet och när vi gör saker tillsammans med andra aktörer kan vi ju göra mer bra och roliga saker. Under hösten kommer vi delta på **Sälenskolans friluftsdag**, det gjorde vi även förra hösten, då var det naturbingo och konsert - vi får se vad det blir för kul i år!



Varje år bjuder vi in skolorna i församlingen till **Adventsspel** och **Påskvandring**, även då är hela personalstyrkan med som skådespelare. På så sätt får

barnen lära sig på ett lättsamt, knasigt och roligt sätt om varför vi firar jul och påsk, ja, varför de får jullov och påsklov. På fjället har vi också samverkan med **ungdomsmottagningen Morskan**. Ungdomarna som säsongar på fjället bjuds in till Tandådalen fjällkyrka, någon lokal på Stöten och Kläppen några gånger per säsong, får en kortare föreläsning och middag.

Barn- och ungdomsverksamheten i vår församling växer och utvecklas hela tiden. Vi hoppas alltid hitta fler fora där vi kan träffa våra fantastiska ungdomar och bidra till en bra och meningsfull vardag och fritid. Att finnas som en trygg punkt, någon man kan vända sig till i både glädje och sorg.

Vi kanske på ytan leker oss igenom dagarna för vi leker mycket men vi möts ofta över en kopp varm choklad och en ostmacka bakad i fjällkyrkan och då blir det både allvar och djup och massa fniss förstås.



Glöm inte!
Konfirmationsupptakten
i Tandådalen fjällkyrka
den 4 september.



Röster från konfirmander

"Jag tyckte att det var jätteroligt att vara på konfa i Sälen. Jag blev positivt överraskad av konfaläsningen då jag trodde att de skulle bli mer läsnig och skrivning än vad de blev. Jag tyckte ni blandade upp pratet med roliga lekar, övningar och sång vilket gjorde de lätt att ta till sig. Jag tycker att alla som har chansen att åka borde göra det. Jag tror att många tvekar över konfaläsningen men den är intressantare än vad man tror." Svea

"Jag gillade konfirmationsläsningen. Det var intressant och man förstår att kyrkan handlar om så mycket mer än att bara läsa ur bibeln. Det var kul och intressant att prata om olika värderingar och miljöförstöring m.m. Man fick alltid tid att tänka igenom vad vi pratade om, tid att tänka igenom vad man själv tyckte i frågan. Tack för tre oförglömliga veckor!!" Tora

"Jag tycker att lägret var helt fantastiskt. Ren lycka i tre veckor är inget som går att klaga på! När lägret till slut hade kommit till sin ända åkte jag motvilligt hem, men jag vet att jag nu är mycket mer redo för det som livet kommer att pröva mig på. Och jag kommer för evigt att bära med mig veckorna i Sälen som några av mina lyckligaste!" Edvard

Fler röster på s. 6

SURRKRYSSET

ÅR MÅNEN I BÖRJAN	BÅT-BOTTEN	RÖNTGEN	SÖDER-POJK	SPELAR TIDIG VÅR	UTIFALL	ELLEMANN JENSEN	DYGN PÅ MARS	LIKA-SÅ	STÖDDIG				
	VINTER-HÖGTID	LJUS VI INTE SER ÖRNERA			TA BILDER TILL VARDAGS								
					F.D.								
	INTE IN UTAN...		FILÄNDELSE FÖR KÖRBARA PROGRAM				TREDJE I SKALAN						
Jonas Gustafsson © 2022 No 3/22	KORT INUTI	KONTINENTAL-SOCKEL	PYRAMID-HUVUDSTAD	SAMLAR MÅNGA UNGA	FOSFOR-BETECKNING	LENA SÖDERBLOM VATTENLED	PROFET I GT	OFF. CENTRAL-MAKTEN	NR 9	LJUS-BILDEN	FD FN-CHEF	KORT NUMMER	
				→		→							ÖBOR
	INNE-HA	GRETAS BROR		KUNGÖR LAGAR KORT	ROS	VIMSAT LÄTTJE-FULL				KORS-INSKRIFTION SKADA			
		TORN-KONSTRUKTÖR					KOSACK-LEDARE FÖRR					HEYERDAHL PAPIRUS-BÅT	
S V A M P							JOD	BOR I GREKLAND					
	UPP-STÄLLNINGEN										TVÅR-SLÅ		

KYRKOFULLMÄKTIGE

Här är några kyrkofullmäktiges för tankar om vår församling?



Barbro Samuelsson

Hur skulle du reagera om en av våra kyrkor behöver tas ur bruk pga av ett lågt besöksantal?

Det skulle vara en katastrof, därför måste vi försöka få folk att komma till kyrkan, inte bara vid Allhelgona och Lucia. Misstänker att det blir Transtrands kyrka som i så fall tas ur bruk.

Hur vill du representera församlingsborna som förtroendevald i Lima-Transtrands församling?

Vill att vi förtroendevalda och församlingsbor ska tillsammans värna om att ha en levande och aktiv församling och att inte våra kyrkor står tomma.



Anna Stockhaus

Hur vill du representera församlingsborna som förtroendevald i Lima-Transtrands församling?

Genom att föra deras önskemål och visioner vidare till kyrkoråd och fullmäktige, samt vara en god medmänniska.

Hur motiverar du att människor ska vara medlemmar i Lima-Transtrands församling?

Genom att förklara vikten i deras medlemskap, och att föra ett kulturarv vidare.



Erik Gustafsson

Hur vill du representera församlingsborna som förtroendevald i Lima-Transtrands församling?

Jag vill att barn och unga ska förstå att kyrkan är en del av samhället, något som finns där naturligt.

Varför vill du att kyrkan ska fylla i människors vardag som helg?

Kyrkan är grunden i tillvaron och en hörnsten i vårt samhälle.

NY PERSONAL



Hej!

Tillsammans med Emil Sjölin kommer jag att vara församlingens musiker. Förutom sången är mina instrument i huvudsak orgel, piano och gitarr. Jag gillar allt från den enkla visan via jazz till den klassiska kyrkomusiken. Är utbildad kantor-organist, musiklärare och körpedagog.

Ser fram emot att möta er alla och få musicera tillsammans!

Phillip Olsson

”Fler röster

”Konfaundersvisningen tyckte jag var rolig och spännande för vi gjorde så mycket olika saker. Speciellt när vi sjöng psalmer så fick man en harmonisk känsla i kroppen. Det härligaste med hela konfan var att man lärde känna så många kompisar som man förhoppningsvis kommer ha kvar hela livet.” Carl

”Vi sjöng många psalmer och då vi ville visa vårt engagemang så sjöng vi oftast extremt högt och tydligt. Vi jobbade mycket tillsammans vilket stärkte gemenskapen i gruppen. Det var sjukt goo stämning. Rekommenderar verkligen konfa sälen till alla orienterare i Sverige. De tre veckorna där var mitt livs bästa.” Andrei

PORTRÄTTET

Lasserk Stig



I nordvästra Dalarna finns sedan urminnes tider socknar som bildar Övre Gäldet. En av dessa är Lima socken. År 1867 ”avknoppades” Transtrand från Lima och bildade på så sätt en egen socken med en egen församlingskyrka. Redan då fanns en djup och varaktig spelmanstradition i befolkningen.

Transtrands socken, som omfattade norra delen av Övre Gäldet kallas av de flesta idag för Sälen.

Transtrands Spelmanslag bildades 1946. Det skulle bli spelmansstämma i Leksand. Då kom Carl Gudmundsäter till Torgny Johansson och frågade om de två skulle ta med fiolerna och åka till Leksand och spela på stämman. Detta tyckte Torgny lät intressant och spännande, även om han kände en viss bävan inför uppgiften. Torgny och Carl förberedde sig genom

att försöka erinra sig några Transtrandslåtar som de hade övat på. Väl framme i Leksand gjorde nog mötet med alla dräktklädda och till synes självsäkra spelmän, att tanken i ”Sparven i tranedansen” kom fram. Men när Knis Karl Aronsson (1913-1980) välkomnat de två Transtrandsborna kändes det bra. Man fick intrycket att, ledaren Knis Karl gjorde dem till hedersgäster trots den civila klädseln, och spelningen gick utmärkt. Stämman blev ett vackert minne för Carl och Torgny och detta blev fröet som såddes till ett livaktigt och för bygden hedrande spelmanslag.

Det finns förstås mycket mer att berätta om bildande och tillväxten i Spelmanslaget men det får räcka för denna gång.

Lasserk Stig



Svenska kyrkan

LIMA-TRANSTRANDS FÖRSAMLING

Andakter & Gudstjänster

September

Söndag 4	11.00	Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
	15.00	Mässa i Sälen fjällkyrka.
Tisdag 6	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 11	11.00	Gudstjänst i Lima kyrka
	15.00	Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 13	19.00	Andakt i Sälen fjällkyrka
Söndag 18	11.00	Gudstjänst Församlingsdag i Lima kyrka/ Prästgård
	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 25	11.00	Mässa i Lima kyrka
	15.00	Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 27	19.00	Andakt i Sälen fjällkyrka

Oktober

Söndag 2	11.00	Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
Tisdag 4	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka.

Söndag 9	11.00	Gudstjänst i Lima kyrka. DaCapo kören medverkar.
	15.00	Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 11	19.00	Andakt i Sälen fjällkyrka
Söndag 16	11.00	Mässa i Tandådalens fjällkyrka.
	15.00	Gudstjänst i Sälen fjällkyrka
Tisdag 18	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 23	11.00	Mässa i Lima kyrka
	15.00	Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 25	19.00	Andakt i Sälen fjällkyrka
Söndag 30	11.00	Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
	15.00	Mässa i Sälen fjällkyrka

November

Tisdag 1	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Lördag 5	11.00	Minnesgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
	15.00	Minnesgudstjänst i Sälen fjällkyrka.
	17.00	DaCapo kören medverkar. Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka.
	19.00	DaCapo kören medverkar. Minnesgudstjänst i Lima kyrka

KALENDER

Söndag 6	11.00	Minnesgudstjänst i Sörsjöns kapell
Tisdag 8	19.00	Andakt i Sälen fjällkyrka
Söndag 13	11.00	Gudstjänst i Tandådalens Fjällkyrka
	15.00	Mässa i Sälen Fjällkyrka
Tisdag 15	19.00	Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
	15.00	Gudstjänst i Lima kyrka
Söndag 20	11.00	Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
	15.00	Andakt i Sälen fjällkyrka
Tisdag 22	19.00	Första adventsgudstjänst i Lima kyrka.
Söndag 27	11.00	DaCapo kören medverkar. Första adventsgudstjänst i Transtrands kyrka
	15.00	Första adventsgudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
	15.00	Första adventsgudstjänst i Sörsjöns kapell
	18.00	Första adventsgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
Tisdag 29	19.00	DaCapo kören medverkar. Andakt i Tandådalens fjällkyrka

Verksamheter

Musikkvällar

September

7	19.00	Folkmusik med Zara Helje och Emil Sjölin. Sälen fjällkyrka.
14	19.00	Igelström Family, Blandade pop-låtar. Tandådalens fjällkyrka.
21	19.00	Bucket List. Spelglädje och välkända låtar. Sälen fjällkyrka.

Se mer på hemsidan.

Balansträning & Gymnastik

i samarbete med Rehabilitering Malung Sälen kommun. Torsdagar kl. 10.00 - 12.00
Insidan, Lima kyrka

Bokbussen kommer!

- Lima kyrka, måndagar
- Rörbäcksnäs kyrka, onsdagar
- Transtrands kyrka, vid förfrågan

Se tider, datum och kontakt på hemsidan.
www.malung-salen.se/bokbussen

Tandådalens fjällkyrka med Café öppet dagligen kl 10.00-16.00

Soppluncher 69:-
Onsdagar kl. 11.30-14.00
inkl. bordsvatten, bröd, te eller kaffe.
Mer information hittar du på vår hemsida.

Kom ihåg att boka

Lima Bagarstuga inför julbaket!

Konfirmationsupptakt

4 september
Tandådalens fjällkyrka.

Församlingsdagen

Vid Lima kyrka
Sön 18/9
Kl. 10.00-14.00
Massor av aktiviteter, både nytt och gammalt. Bl a Ulrika Lissmyr, instruktör i Civilförsvarsförbundet, låter barn och vuxna få upptäcka ”Hitta Vilse” så att man kan känna trygghet i skogen.

Körer

Start v. 35. DaCapo onsdagar. Info på hemsidan.

Öppen förskola

Måndagar. Start 29 aug

Måndagsträffen

Kl. 13.00 – 15.00
med start 29 augusti

Kyrkfrukost Kl. 9.00 - 11.00

7 september i Rörbäcksnäs kyrka
5 oktober i Tandådalens kyrka
2 november i Rörbäcksnäs kyrka

Stickcafé

Torsdagar
Ojämnta veckor 17.30
Lima Bagarstuga

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Församlingsexpedition

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima • Telefon: 0280-59 31 00 • E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen • Öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16
Facebook: Lima-Transtrands församling med Sälen och Tandådalen fjällkyrkor

Expedition/Administration

Assistent **Karin Algotsson** • 0280-59 31 05 • karin.algotsson@svenskakyrkan.se
Assistent **Anna-Karin Dismats** • 0280-59 31 21 • anna-karin.dismats@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde **Birgitta Arneving** • 0280-59 31 10 • birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Komminister **Roger Pernling** • 0280-59 31 25 • roger.pernling@svenskakyrkan.se

Pedagog

Församlingspedagog **Anna Hultén Gustafsson** • 0280-59 31 16 • anna.hulten@svenskakyrkan.se

Musiker

Musiker **Emil Sjölin** • 0280 - 59 31 15 • emil.sjolin@svenskakyrkan.se
Musiker **Philip Olsson** • 079 068 50 01 • olssonphilip@hotmail.com
Musiker **Emil Andersson** • Tjänstledig
Musiker **Julia Sigblad** • Tjänstledig

Assistent/Husmor

Assistent/Husmor **Anna Stockhaus** • 0280-59 31 20 • anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Åse Åkesdotter Jonasson** • 0280-59 31 20 • ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Karin Jonasson** • 0280-59 31 20 • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Kaisa Ullström** • 0280-593120 • kaisa.ullstrom@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Emma Östensson** • 0280-59 31 20 • emma.ostensson@svenskakyrkan.se

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Anders Bjurström** • 0280-59 31 17 • anders.bjurstrom@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Mårten Gunnarsson** • 0280-59 31 04 • marten.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Louise Perottosdotter** • 0280-59 31 09 • louise.perottosdotter@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Kenny Palm** • 0280-59 31 08 • kenny.palm@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare samt Husmor **Åsa Olsson** • 0280-59 31 03 • asa.ab.olsson@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Städare **Helen Pettersson** • 0280-59 31 13 • helen.s.pettersson@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Ingegerd Lindfors

Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i december 2022.

SMÅSURRET



FINNS TANDKRÄM I EN	KAN DET VID OVÄDER	KAN MAN I EN POOL	BAKAR MAN BULLAR AV	↓	AKTIEBOLAG KORT	↓
				HAR NÅGON BULLAR		
SAGOVÄSEN			LÅGVATTEN			HÖR MAN MED
			VÄG			
PÅ MACKA	↓	BRÄNNA	KAN MAN STÅ I			
EJ IN		SLINGRIG BOKSTAV				
		STYR				
TYRA TORSSON		GREPPA		MINGKA		

Ta hand
om varandra!