



En sida av Birgitta



Sommarens tid är förbi och dagarna blandades med OS, land- och sjörapporter, lite ledighet, fasan för översvämningar, eld och en stor tacksamhet för det fem veckor långa konfirmandlägret med de fabulösa ungdomarna från vårt avlånga land.

I dessa tider var det ett noggrant planerande för en coronasäker samvaro och för dessa ungdomar var det ingen konstighet. Visst hände det att det ibland glömdes det bort men bara en blick eller litet ord så var allt i sin ordning. Det finns hopp om framtiden och diskussionerna var rikliga samt en underbar retorik.

Under dessa veckor behandlades kärlekens komplexitet, jämställdhet, andlighet, rättvisefrågor, jordens (skapelsens) överlevnad, hur världens resurser är fördelade, klimatet och deras framtid. Nog fick bakomliggande generationer inklusive oss vuxna en riktig känga hur det ser ut idag när det gäller klimat och miljö för någonstans på vägen har tidigare generationer och dagens vuxna trasat sönder själva livets väv.

Hos dessa ungdomar finns en längtan efter andakt, psalmsång och musik som var påtagliga och mina funderingar går till längtan efter just andlighet med en djup samvaro med andra människor och något större. För mig är det Gud och jag kan inte se att forskning och naturvetenskap krockar med tron. Min fråga blir alltid varför har vi vuxna inte låtit barn- och ungdomar få rätt till sin

andlighet? Är det därför många känner sig vilnsna idag när vuxna undanhållit den andlighet som finns i varje människa. Vad gör det med människan när frågorna inte besvaras vem man är, var kommer jag ifrån, duger jag, är jag älskad som för den jag är, är alla lika mycket värda, finns det något mer osv.

Ja det är existentiella frågor samt djupa andliga frågor som också är människans livsvillkor. Det som förvånar mig är att gamla förlegade uppfattningar fortfarande cirkulerar i dagens samhälle. Okunskap, ja visst är det, det och en salig blandning av ord och villfarelse om vad Svenska kyrkan är och vad Svenska kyrkan står för och vad Svenska kyrkan gör. Bara att tro att nattvarden erbjuder första gången vid konfirmation, när vi under många, många år kan ta emot och föra vidare nattvarens gåva och påminna oss om vad Jesus sa, gjorde och visade människan ett förhållningssätt hur man bör bete sig och vara mot varandra på vår grönbå planet.

Fördömande - nej, men förlåtelse, så det finns alltid en ny möjlighet och nya perspektiv för att göra "matbordet" till en plats där jag som människa kan vara blyg, busig, charmig, stilla och eftertänksam. Visst att idrotta som en galning och skratta dubbelvikt med vänner, försjunka i en bok eller allvarsamma samtal är inte heller fel.

Njuta av havet och fascineras av ett tjugotal havsörnar som virvlar runt i uppvindarna, vackra Västerdalälven med sitt höstvatten

som doftar eller älgen som vänder på huvudet och kikar rakt in i mina ögon, vem vill inte vara med om det?

Livet är alldeles för kort för att vara avundsjuk, falsk, lat, girig och grinig och vet ni alldeles nyss landade en dagslända på min hand. Så finurlig liten varelse med en fantastisk teckning på sina vingar, en färgglad kropp och ett huvud som rörde sig i många graders vinkel. Vilket under och strax går solen ner och jag ser stjärnorna åter sväva ovanför mitt huvud.

Nu efter sommaren med alla möten med människor, försäljning av mina föräldrars hem, brutna ben i foten, underbara medarbetare så vill jag så gärna förmedla till just dig att vi fick ett paradisi i gåva, där kruståteln som darrar i vinden, där blommor och fjärilar bara är till läns av de barn som växer upp just idag och de ofödda barn som väntar på att ta över en frisk jord. Tänk om du kunde läsa Första Mosebok 1:24-2:3 och Första Petrusbrevet 4:7-11

Då skulle jag bli glad nu när höstfärgerna sprakar och kyrkovalet står för dörren där nya möjligheter och perspektiv får bli synliga. Jag hoppas att vi ses i den klara höstluften.

*Ge en sol till jordens barn,
Låt den stråla vänlig och klar
Ge en sol till jordens barn,
Låt den måla himmel och hav*

Text & musik
Ted och Kenneth Gärdestad



Kan du tänka dig att sommaren har passerat och så mycket som har hänt. Visst en del har vilat i hängmattan, kanske kollat på reklamfilmen i TV4, blivit sugen på glass och vandring som är och var en liten del av vår verksamhet i församlingen. Köpte du kanske en picknickpåse som färdkost i Tandådalen

kyrkstuga eller stannade du till, tände ett ljus i kyrkan och tog en rykande god soppa till lunch?

Somliga har slagits med myggor och knott när de på friluftsgudstjänst/fäbodsgudstjänst gått. Så härligt det var att skogsluft få andas. Underbart det var på Sjöändans fäbodsgudstjänst där dop av liten bäbis och fina syskon hjälpte till. Vem skulle hålla i dopskålen och vem skulle hålla i dopvattnet? Jo, alla.

Våra friluftsgudstjänster är verkligen härliga och fyllda av mänsklig värme, glädje och omtanke så nio veckor flyger fort iväg.

Lite har vi fått känna på "friheten" att umgås med varandra, visserligen med omtanke om varandra men tänk, att få plantera blommor tillsammans med församlingsbor så att kyrkogårdarna prunka. Visst vattna, rensa ogräs, måla och ibland har personalen inte räckt till i sommarhettan och åskoväder i vår stora församling, men hjälper alla till så fungerar det riktigt bra och så har sommar cafét i Lima blev ett vattenhål för skratt och samtal för de som var med.

Veckorna har varit intensiva i Tandådalen kyrka med omnejd. Så många underbara konfirmander och ledare. När veckorna passerat med ett annorlunda upplägg för undervisning så har sammanhållningen och en fördjupad närhet växt fram och vem kunde tro att dessa ungdomar var fullfjätrade i retorik, musik och medmänsklighet. Det finns ett så stort hopp, en vilja och driv hos dessa ungdomar som kommer från hela Sverige om världens överlevnad. Kloka ord, tankar och värme och som vuxen finns det alla anledning att skämmas hur vi har bäddat för kommande generationer. Med en stor applåd för dessa 128 konfirmander alla ledare och personal som haft klokskapen att genomföra detta femveckorsläger på ett exemplariskt vis i dessa tider. Inför hösten finns nu en längtan och ett hopp att få dela liv med våra äldre, få sjunga i kör och gudstjänster och se små liv leka i öppna förskolan.

Vi har mycket att se fram emot det här kvartalet.

SURRKRYSSET

	SELMA-BOK								PUTS	GUD O BÅT	LÄRARFACK	SEGERSÅLL	BOMMA
	PLÅGORNA												
	SEGER-TECKEN	BLÖTLÄGGS	FÖRE-TRÄDER UNGA	LURA	ECLIJUS AFRICANUS ASINUS					100 MF	LJUS HAR PASSERAT OSS		
	STAT I ÖST								ELDREST				
	BANK-TRÄD				TRÄL				KÖRA EKA			SMÅ-BÅTS-HAMN	BÖJDA BÅRET
									STÄLLA SIG IN				
	BÖR MAN HA PÅ CYKEL	SMALT STYCKE	ÖNT SÅDANT FÖRGÅS INTE SÅ LÄTT	KÖR DÅR BAK	DRACULA	KLÄ MED BLOMMOR	NÄSLJUD					SLAGS SLAG-SPORT	
										KÖR I STOCKHOLM ELEKTRO-FEST			
											KONDENSEN		
											AVSTÅ		
	SULTANERS PALATS									LAT. KONST		GOJA	
										BRASSICA		SLAG	
	UNION OCH FÅGEL			RÖLIG FÖRRA SEKEL-SKIFTET	ANONYMA		ÄDELSTEN						
	REKLAM	STATY				TVÄTTA	BRYGD						SLÅR MAN UPP I
			FÖRST		VERKLIGA						OLJA		

Svenska kyrkan
LIMA-TRANSTRANDS FÖRSAMLING

Kyrksurret

September - november 2021



Lima-Transtrands Församling
Prästgården
780 64 Lima
Telefon 0280-593 100
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Kyrksurret är en kvartalsvis utkommen skrift som distribueras per post och som även finns digitalt på församlingens hemsida; www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Ansvarig utgivare:
Birgitta Arneving Tel 0280-593 110
E-post birgitta.arneving@svenskakyrkan.se

© Lima-Transtrands församling
Texter: Birgitta Arneving, Anna Hultén, G Jonas Gustafsson
Foton: G Jonas Gustafsson, Anna Hultén, privata
Illustrationer: G Jonas Gustafsson, www.jonasillustration.se
Korsordskonstruktör: G Jonas Gustafsson
Grafisk formgivning och produktion: Jonas Illustration & Reklam
Tryck: STUART Print

Jag fick en förfrågan från kyrkoherden Birgitta att skriva nånting till Kyrksurret. Eftersom jag helst tittar bakåt i tiden hittade jag lite om en kvinna från byn Mon i Lima, en mycket tuff sådan på den tiden. Hennes namn var Mo Kerstin men fick heta "Mobjörnen" för sitt tuffa uppförande. Här följer några historier om hennes levnadssätt som det berättades förr.

Mobjörnen

Mo Kerstin Persdotter född 1788 i Mon och död 1876, gifte sig 1811 med Per Olsson från Bu, född 1785, död 1864. Deras son var den beryktade Erik Svärd. Mo Kerstin var så elak och självsväldig att grannarna gav henne öknamnet "Mobjänn". Hennes man kunde ej fördraga hennes regement, utan byggde sig en liten stuga vid Fänningsån en halv mil från socknen. Där byggde han även ett sågverk (Mopaäsågen) och en skvaltkvarn. Gumman var nu enväldig i Mogården, och mycket berättas om henne.

Här är en god historia:

År 1851 den 21 april skulle en tredubbel brudvigsel äga rum i Lima gamla kyrka, vilket ju var en ovanlig högtidlighet. Brudparen var: Samuel Jansson i Husum (Samilsgården) och Brita Larsdotter i Risätra (Hagagården). Olof Olsson i Husom (Mickelsgården) och Ingeborg Mattsdotter i Äkra (Mattesgården) samt Jonas Jonsson i Heden (Lassargården) och Stina Olsdotter på Lundbacken. Denne sistnämnda var släkt med MoKerstin. Hennes man var Stinas farbror. För att göra det så högtidligt som möjligt för sin släkting besökte då Mo Kerstin kyrkoherden för att anhålla om kyrkans brudkrona under vigselakten åt sin mans brorsdotter. Kära ni, svarade Knorring, det låter sig icke med bästa vilja göra, den är redan bortlovad till en annan. Mobjänn var envis men kyrkherden obevklig. Vi får väl se hur det blir med den saken när vi komma hit på bröllopsdan, brast gumman ut och avlägsnade sig. Bröllopsdagen randades

Historier från förr. Om MoBjänn

NEDTECKNAT AV L.M.P. 1954. RENSKRIVET AV VÄRKS TORE JOHANSSON

och de tre unga paren jämte brudtärnor och marskalkar uppställde sig inne på pastorsexpeditionen för att vid fiolspel tåga till kyrkan. Bröllopgästerna stodo beredda att ansluta sig till marschordningen där prästen skulle gå i täten. Den gyllne kronan blänkte så vackert på huvudet av den brud som fått äran att bära den. Men nu gjorde MoKerstin slag i saken och på ett sätt som något förbluffade både präst och menighet. Raskt gick hon till brudparen och lyfte helt sonika kronan av bruden och satte den på huvudet av sin tilltänkta bärarinna, utan att varken be om lov eller överseende med sin påträngande välvillighet. Men hon hade denna gång gjort upp räkningen utan värden som råkade vara kyrkoherden själv. Visserligen baxnade han några korta sekunder, men så tog hans ämbetsmannavärdighet blandad med vrede övertaget. "Här kommer ingen att bära kyrkkronan i dag" ropade han och därvid blev det. Kronan blev från Mo Kerstins utvalda avflyttad, och kyrkoherden låste själv in den i den kista där den förvarades. Så tog han på sig ett bättre humör och så med sockersöt stämma till Mobjörnen: "Följ mig in i kammaren ett tag". Har nu prästmannen blivit omständad att han vill bjuda kärigen på en förlikningssup undrade några, och kanske också Kerstin, ty hon följde honom villigt in i kammaren, där dörren tillstängdes. Men det blev annat av. Högvördige prästen letade nämligen fram en bastant men möjlig rotting och drammade tre gånger över Mobjörnens breda ryggslut. "Jag skall ge dig jag, ditt elaka käringskrälle". Aj, aj, aj. Efter denna kyrkotukt öppnade han åter kammardörren, och vinkade om avtåg till kyrkan, med spelmannen i täten. Om värdighet och andakt återvände efter detta intermezzo förmåler ej historien.

En annan historia

Mo Kerstins son Erik Persson (senare

Svärd) var icke guds bästa barn. Född 1825 tjänade han i sin ungdom som soldat, blev för orderbrott och stöld dömd till döden men benådad, avtjänade 6 års straffarbete på Långholmen varefter han 1864 gifte sig med Kus Elin från Biskopsbyn. Mellan henne som också var egensinnig och svärmodern uppstod snart svårartade stridigheter, så att Svärd måste träda emellan och avstyra. En gång gav han därvid sin mor en så kraftfull örfil att en kindtand slogs ut. Mo Kerstin tog reda på tanden och gömde den noga för att begagnas vid anmälan för misshandel. Svärd som hade sina misstankar skaffade sig en käktand av en häst, uppsökte den gömda tanden och utbytte den mot hästtanden. När så modern var hos länsman för anmälan rullade hon ut beviset för misshandeln på länsmannens bord. Högst förvånad utropade han då "Hu du gumma har du så stora tänder?". Gumman var väl lika förvånad men vidhöll att Svärd borde häktas. Du har ju ej inkommit med några bevis, förklarade länsmannen, och därvid fick det bero.

Ännu en historia

En av Mo Kerstins grannar var Hals Ola, född 1817, död 1867, och fader till Hals Johannes Olsson. Han var en riktig kämpargestalt med ovanliga kroppskrafter. Men hans fel var dryckenskap. En dag då han var i glad tagen mötte han så Mo Björn på landsvägen. Denne tvärstannade och gav honom duktigt med ovet för att ständigt gå och driva på sådant okristligt vis. Hals Ola ville ej allt för länge höra på denna berättigande utskällning, utan tog raskt gummans vida kjolar över huvudet på henne, sammansnörpte dem och slängde henne som en säck potatis över sina axlar och bar henne i det utblottade fram till Valla där bron går över älven. Många åsågo detta äventyr, men huru Mobjänn tacka för färden är ej bekant.



Lär dig spela orgel

Från och med hösten 2021 kommer Lima-Transtrands församlingsmusiker Emil Andersson att erbjuda orgellektioner till de personer som är intresserade. Anmälan sker till Emil:

Mail: emil.andersson@svenskakyrkan.se

Tel nr: 0280 59 31 14



Tim Wieselqvist VAKTMÄSTARE

Jag är född och uppvuxen i Sälen och går just nu ekonomiprogrammet på Kristinegymnasiet i Falun. Jag tänkte först söka sommarjobb nere i Falun men tänkte att det skulle vara skönt att komma hem under sommaren och därför valde jag att göra en andra sommar här på kyrkan.



Lovisa Oskarsson HUSMOR

Jag är uppvuxen i Lerum strax utanför Göteborg. Min pappa har bott i sälen hela min uppväxt, jag har därför spenderat en hel del lov här uppe i Sälen. Nu när jag precis har tagit studenten där jag har läst musik på Rytmus Göteborg bestämde jag mig för att testa att jobba lite här i fjällkyrkan med min bonusmamma Anna. Jag har inte bestämt mig för vad jag vill jobba med i framtiden, men det får vi se då. På fritiden håller jag på med musik, som jag läste på gymnasiet, men även konstakning där jag också kommer att jobba lite som tränare. Jag åker mer än gärna lite skidor när jag är i Sälen. Det är mysigt att jobba här i fjällkyrkan och mina kollegor är jättesnälla.



PORTRÄTTET

Claes Almqvist BUTIKSCHEF

Hej! Jag är född och uppväxt i Dalsland och är 38 år. Jag har studerat ekonomi på Högskolan Väst i Trollhättan. Har därefter jobbat inom bankvärlden i Stockholm och Siljanstrakten de senaste 10 åren. Jag har fått förtroendet att leda Coop Sälen och det är mitt första chefsjobb och en stor utmaning för mig. Jag stormtrivs i fjällmiljö med skidåkning och vandring varpå Sälen är ett naturligt val för mig. En labradortjej på 4 år gör så det blir många timmar i skogen med svamp- och bärplockning, dock ingen jakt.

BARNSURRET

Hur många kvadrater hittar du?



Kan du klura ut svaret på sista raden?

$$\begin{aligned}
 & \text{3 leaves} + \text{3 leaves} + \text{3 leaves} = 30 \\
 & \text{1 leaf} + \text{3 mushrooms} + \text{3 mushrooms} = 18 \\
 & \text{3 mushrooms} - \text{1 mushroom} = 2 \\
 & \text{1 mushroom} + \text{1 leaf} + \text{3 mushrooms} = ??
 \end{aligned}$$

Facit finns på sista sidan.

Kyrkovalet

19 SEP 2021

Förtidsröstning Lima prästgård:

Måndag	6 september	kl. 12.00 – 14.00
Tisdag	7 september	kl. 12.00 – 14.00
Onsdag	15 september	kl. 17.00 – 20.00
Torsdag	16 september	kl. 12.00 – 14.00
Söndag	19 september	kl. 12.00 – 16.00

Förtidsröstning Tandådalens fjällkyrka:

Onsdag	8 september	kl. 17.00 – 20.00
Torsdag	9 september	kl. 12.00 – 14.00
Måndag	13 september	kl. 12.00 – 14.00
Tisdag	14 september	kl. 12.00 – 14.00

Förtidsröstning Rörbäcksnäs kyrka:

Fredag	10 september	kl. 17.00 – 20.00
Lördag	18 september	kl. 13.00 – 15.00

Förtidsröstning Transtrands kyrka:

Fredag	17 september	kl. 17.00 – 20.00
--------	--------------	-------------------

Förtidsröstning Sörsjöns kapell:

Lördag	18 september	kl. 10.00 – 12.00
--------	--------------	-------------------

Valdagen 19 september

Lima kyrka	kl. 14.00 – 20.00
Transtrands kyrka	kl. 14.00 – 20.00

Valnämndens ordförande: Lars Nyman 070 551 92 33



Om kyrkovalet

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Vad kyrkovalet handlar om

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Varför kyrkovalet finns

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar.

I Lag om Svenska kyrkan, som trädde i kraft 1 januari 2000 i samband med kyrka-stat separationen, regleras statens för-

hållande till Svenska kyrkan och den beskriver bland annat att Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd evangelisk-luthersk kyrka. Därigenom ges var och en som tillhör kyrkan möjlighet att påverka hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift och hur stiftet och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Den breda delaktigheten i kyrkans styrelse har också sin grund i kristen människosyn och det gemensamma ansvaret, på dopets grund, för kyrkans alla angelägenheter. Valhandlingen kan även ses som ett uttryck för samhörigheten med kyrkan.

Varför kyrkovalet genomförs på det sätt som görs

Sättet att genomföra kyrkovalet tar sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är bra att väljarna känner igen sig i hur valet går till. Några skillnader finns, bland annat att även medlemmar som är 16 år har rösträtt och att det är möjligt att rösta på valfri ort i Sverige.

En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.

Det är ytterst medlemmarna i Svenska kyrkan som avgör hur kyrkans regelverk utformas, genom att lägga sin röst på den nomineringsgrupp som de vill ge sitt förtroende till. Det är du som medlem som genom kyrkovalet väljer vilka som ska företräda dig de kommande fyra åren.

Gör din röst hörd den 19 september.

Församlingsdag

5 september. Bl a Bakluckeloppis, musik, polisen visar upp sig, hoppborg, pizzabakning, gör din egen kolbulle, tävling, orgelundervisning, bygg ditt insekshotell, fiskdamm, fotoutställning. Lima kyrkbacke.



Konfirmand upptakt

5 september. Lima kyrka.



Öppen förskola

Tisdagar 10.00 - 12.00 fr o m v 36. Sälens fjällkyrka.



Måndagsträffen

Måndagsträffen/ Måndagspromenad

Måndagar 13.00 Lima kyrka. Start 6 sept. Se program på vår hemsida och Facebook.

Kyrkfrukost

Kom och ät frukost tillsammans med oss.

Lima Bagarstugan 8 september.
Tandådalens fjällkyrka 6 oktober.
Rörbäcksnäs kyrka 3 november.

Körer "Uppstart"

DaCapo, Glädjekören, Ungdomskören v. 37
Barnkören v. 36

Födelsedagskalas

för alla som fyllt 80 år eller mer.
Inbjudan kommer med posten.

Stickcafé

Insidan, Lima kyrka.
Torsdagar 17.30 – 20.30
jämför veckor med start v.36

Tacokvällar

för ungdomar.
Mer info på hemsida och Facebook.

Kom ihåg att boka

Lima Bagarstuga inför julkaket!

KALENDARIUM

Mer information kommer på hemsidan, Facebook och affischer.

Musikkvällar. Onsdagar kl. 19.00

- 1 sept. Igelström Family.** Blandad pop i **Tandådalens fjällkyrka.**
- 8 sept. Sommarduon.** Somrig musik från blandade genrer i **Sälens fjällkyrka.**
- 15 sept. Johan Eriksson.** Tolknings av Ted Gärdestad samt egenskriven musik i **Tandådalens fjällkyrka.**
- 22 sept. Fjälldraget.** Musik i folkliga toner i **Sälens fjällkyrka.**
- 29 sept. Millans Combo.** Countrymusik i **Tandådalens fjällkyrka.**

Gudstjänster & Andakter

Andakter. Tisdagar 19.00. Jämna veckor i Tandådalens fjällkyrka och ojämna veckor i Sälens fjällkyrka.

Gudstjänster/Mässa. Söndagar kl 11.00 och 15.00

September

5	11.00	Lima Församlingsdag
12	11.00	Transtrands kyrka
	15.00	Sälens fjällkyrka
19	11.00	Lima kyrka
26	11.00	Tandådalens fjällkyrka

Oktober

3	11.00	Lima kyrka
	15.00	Rörbäcksnäs kyrka
10	11.00	Tandådalens fjällkyrka
	15.00	Sörsjöns kapell
17	11.00	Lima kyrka
	15.00	Rörbäcksnäs kyrka
24	11.00	Tandådalens fjällkyrka
31	11.00	Lima kyrka
	15.00	Rörbäcksnäs kyrka

November

6	15.00	Minnesgudstjänst i Sälens fjällkyrka
	17.00	Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka
	19.00	Minnesgudstjänst i Lima kyrka
7	11.00	Minnesgudstjänst i Sörsjöns kapell
14	11.00	Lima kyrka
	15.00	Rörbäcksnäs kyrka
21	11.00	Tandådalens fjällkyrka
	15.00	Sälens fjällkyrka
28	11.00	1:a adventsgudstjänst i Lima
	11.00	1:a adventsgudstjänst i Transtrand
	15.00	1:a adventsgudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
	15.00	1:a adventsgudstjänst i Sörsjöns kapell
	18.00	1:a adventsgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Församlingsexpedition

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima • Telefon: 0280-59 31 00 • E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen • Öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16
Facebook: Lima-Transtrands församling med Sälén och Tandådalen fjällkyrkor

Expedition/Administration

Assistent **Karin Algotsson** • 0280-59 31 05 • karin.algotsson@svenskakyrkan.se
Assistent **Anna-Karin Dismats** • 0280-59 31 21 • anna-karin.dismats@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde **Birgitta Arneving** • 0280-59 31 10 • birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Komminister **Roger Pernling** • 0280-59 31 25 • roger.pernling@svenskakyrkan.se

Musiker

Musiker **Emil Andersson** • 0280 - 59 31 14 • emil.andersson@svenskakyrkan.se
Musiker **Julia Sigblad** • 0280 - 59 31 23 • julia.sigblad@svenskakyrkan.se
Musiker **Emil Sjölin** • 0280 - 59 31 15 • emil.sjolin@svenskakyrkan.se

Pedagog

Församlingspedagog **Anna Hultén Gustafsson** • 0280-59 31 16 • anna.hulten@svenskakyrkan.se

Assistent/Husmor

Assistent/Husmor **Malin Svedin** • 0280-59 31 20 • malin.svedin@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Stockhaus** • 0280-59 31 20 • anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Ase Åkesdotter Jonasson** • 0280-59 31 20 • ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Karin Jonasson** • 0280-59 31 20 • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Emma Östensson** • 0280-59 31 20 • emma.ostensson@svenskakyrkan.se

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Anders Bjurström** • 0280-59 31 17 • anders.bjurstrom@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Mårten Gunnarsson** • 0280-59 31 04 • marten.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Louise Perottosdotter** • 0280-59 31 09 • louise.perottosdotter@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare samt Husmor **Åsa Olsson** • 0280-59 31 03 • asa.ab.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Katarina Tors** • 0280-59 31 19 • katarina.tors@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Lars Igelström** • 0280-59 31 18 • lars.igelstrom@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Städare **Helen Pettersson** • 0280-59 31 13 • helen.s.pettersson@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Ingegerd Lindfors

*Kom ihåg att alla är välkomna att vara med på olika hörn i vår församling.
Vill du vara kyrkvård, volontär, göra punktinsatser etc - bara att höra av sig!*

Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i december 2021.

Facit Barnsurret. a. 8 kvadrater. b. 14

BREV KLUBBEN



För barnen i lågstadieålder har vi en brevkubb. För visst är det kul att få brev?

Barnens brevkubb är till för barnen som går i årskurs F-3. Några gånger per termin får barnen ett brev med något litet kul klur i. Vill man svara på brevet får man gärna göra det! Alla teckningar sparas för att kunna ställas ut i någon av våra kyrkor.

Ibland bjuds barnen in till olika evenemang så som konserter, fika i Fjällkyrkan eller Sagogudstjänst.

På grund av corona blev det ingen träff under våren men vi följer rapporteringen och ser över möjligheterna till träff i höst.

