

Kyrksourret™

Lima Transtrand Sälen

Tandådalen Rörbäcksnäs Sörsjön

Juni - augusti 2021

Sol, Vind & Vaccin

Betraktelser kring livet i en pandemi



2
KORSORD



VANDRA
MED KYRKAN!

MÖT våra
medarbetare



KONFIRMATION
Lima-Transtrands församling



NYTT
för i år!

KOMMANDE
kvartals händelser

- Sommarmusik
- Körer
- Nytt i Tandådalen



En sida av Birgitta



Inred för sommar och sommarliv. Visst låter det härligt. Nu kommer blommorna blomma i väggen och träden är skirt gröna i början på sommaren, innan de får sin mogna gröna färg lite längre fram, när dagarna är sköna. För människan inträder förhoppningsvis ett lugnare tempo, takt i egen lunk där fria dagarna sveper förbi.

Här i vår del av landet så bjuder naturen på rekreation och många som bor i övriga delen av landet återvänder till hemorten. Då slår mig tanken att så är det inte över hela världen och visst är det tråkigt att gnälla på varandra för tänk om du och jag har en liten DNA-sträng som visar att vi hör samman. Så öppna din dörr till något större för vad spelar det för roll var man bor – är vi inte människor. Åter till naturen och den frihets-känsla och lugn den kan ingjuta.

Allemansträtten den ska vi verkligen vara rädda om. Djuren, ja även de som kvittrar så fint om våren, ska inte fastna i något, äta något olämpligt och växterna, lavar ska inte vara rädda för att bli nedtrampade eller plockade. Nej, fjällbjörken ska få stå där knotig och vacker som alltid och kanske lyssnar den till bäckens porlande vatten, vem vet?

Fläkt av sommar och tvätten hänger på tork ute i den fria rena luften, för visst vill vi att det ska dofta gott om nymanglade lakan när man kryper till kojs. Ja sommaren

kan fyllas med härliga stunder så som det bör vara i våra liv. Samtidigt så vet jag att livsbetingelserna i världen, Sverige och vår del av landet inte alltid är så. Jag skulle så gärna vilja ropa, "Hej björn och bäver - hej dromedar, hej fisk och skaldjur - kom falk och örn höj era röster. Hej blix och väder - hej snö och is, kom vind och väder" som det står i en psalm. Sista versen hoppar jag alltid över men bara för er så kan jag berätta att där står det "Hej presidenter - kom män med makt"

Det rimmar illa i mina öron när jag blickar ut över världen och ser hur det ser ut. Flickskolor som sprängs, kvinnojourer som behöver mer hjälp, Bris som är nedringd av oroliga, tröstlösa barn, världshaven som fylls av plastberg och demokratin ifrågasätts från alla håll och kanter.

Förlorarna är som alltid kvinnor och barn. Barnen som ska ta över en frisk planet och vänliga människor som säger Hej, vore en dröm. Det är ingen utopi, det är faktiskt inte en omöjlighet. Det är ju bara att börja med sig själv. Säg Hej - stänga av motorn på bilen när man går in och handlar och tala gott om varandra. Hur lätt som helst och det kostar inget. Jo kanske lite mod och eftertänksamhet om vem jag vill vara och hur jag vill bli bemött. Betänk också att det är absolut inget fel med makt - bara man vet att hantera det och inte bli korrumpad.

Coronapandemi och jordens uppvärmning har vi erfarenhet av och det är en del av våra livsbetingelser över hela jorden. Vi lever i den här världen och ingen annan även om rymdprojekt, letande efter nya livsvillkor ständigt pågår. Det betyder faktiskt att vi lever i den här världen under ansvar med en fri vilja och går det åt pipsvängen som Ronja rövardotter säger till rumpannarna så har de ansvarslösa av oss ställt till det, alldeles på egen hand. Så nu får vi se till att någon sätter fart på sommaren och gör det lite somrigt. Blommor som blommar, myggor och svalor som flyger, löv på träden och smultron åt barnen. Det är att inreda för sommar och sommarliv. Känn solens värme och Glad sommar på dig och det vore fint att ses i det fria.

Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag. Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.
Psalm 752

Svenska kyrkan
LIMA-TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

Kyrksurret

Juni - augusti 2021

Kyrksurret är en kvartalsvis utkommen skrift som distribueras per post och som även finns digitalt på församlingens hemsida; www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Ansvarig utgivare:
Birgitta Arneving Tel 0280-593 110
E-post birgitta.arneving@svenskakyrkan.se

© Lima-Transtrands församling
Texter: Birgitta Arneving, Anna Hultén, G Jonas Gustafsson
Foton: G Jonas Gustafsson, Anna Hultén, privata
Illustrationer: G Jonas Gustafsson, www.jonasillustration.se
Korsordskonstruktör: G Jonas Gustafsson
Grafisk formgivning och produktion: Jonas Illustration & Reklam
Tryck: STUART Print



Lima-Transtrands Församling
Prästgården
780 64 Lima
Telefon 0280-593 100

www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen



HÄNT sen senast

Det är roligt att städa tillsammans och nog har det funnits skräp både här och där. I förråd, på vindar, ute i garage och där hittades det fina kartor (hur hamnade de där?) som väl kom till användning, nu när lokalförsörjningsplanen ska slutföras. Vilket krångligt och långt ord. Sen fick alla som ville njuta av digitala musikkvällar. Hela fem musikkvällar blev det i kattmånaden mars. Alla med olika gebit.

I vått (utom en gång när det var oväder) och torrt så har trogna promenaddamer och herrar gått en runda på måndagar på olika ställen Limesforsen

och Lima. Lite vila mellan stegen, då passade det med varm god soppa och en brödbit från Tandådalen till förtäring. Sol, vind och vaccin, har det talats om rätt mycket under de senaste månaderna och visst har en del av oss fått ett litet stick i armen för att just kunna vara ute i sol och vind tillsammans med andra. Få njuta av varandras sällskap och inte bara genom en digital kanal. Oj, oj nog sjöng Da Dacapo-kören under Julias ledning för full hals när Valborgsmässaölden lös upp mörkret med sin brandgula varma färg, tänk så mycket det ändå går att göra digitalt och så roligt. Så just i maj, den 2 maj för att vara exakt kom göken på besök. Det var en västergök- ja bästergök och det var verkligen hoppfullt i den tid vi lever i. Så i iver till Rörbäcksnäs en gökotta vid hembygdsgården det blev. Underbart, att få spela valthorn, trombon, blockflöjt och piano ute i det fria med härliga besökare. Kaffé och kaka och en massa småprat förgyllde hela dagen. Inte räckte det med en gökotta så strax efter stundade en gökotta till vid Stormkvarn men göken lös med

sin frånvaro- hade antagligen fullt upp med att hitta lämpligt rede. Nu blev det kratning på kyrkogårdarna av alla medarbetare för fint skulle det vara när högtiderna stod på rad - Kristi himmelfärds dag och Pingst. Pingst-andens kraft, växtlighetens kraft och ungdomens mognad, då blev det konfirmation i Lima kyrka. Annorlunda men så praktfullt, ja rent utsagt charmant trots digital livesändning och vilka briljanta ungdomar. En framtid att hoppas på och en dyrbar last att värna om. Nyfiken i en strut har säkert våra brevkubbsvänner varit när brevet damp ned. Vad det stod, vet bara de som fick brevet. Kan det ha varit att; nu finns det glass i Tandådalens kyrkstuga. Nyfiken, far dit och spana och känn doften så kan du berätta för Anna. Hon är alltid sugen på glass och kanske sitter hon på en fin bänk som vår vaktmästare Mårten snickrat, målat och putsat på. Nu stundar sommaren så välkommen till vår Facebooksida och hemsida. Det blir både det ena och det andra i sommar och förhoppningsvis mycket mindre av de digitala inslagen.

SURRKRYSSSET

"Idag var man i Lima kyrka, ty det var söndag. Kyrkan var av sten, av ordinär storlek. Himmelen alternerte i dag med solsken och moln, samt regnade om aftonen. Notabelt var, vad man hörde refereras om vädret här i socknen, nämligen att här aldrig blås något annat väder än nordan och sunnan."

Vem skrev detta 4 augusti 1734 ?

HÄR BAKAS BERÖMDA BULLAR	GREK-STAD	KORT BERÄTTELSE	DRAKE	VATTEN	HÄR SKÖTS DET 1931	GÅS	KAN VARG	STYRDE RIKE I ANDERNA VÄRMER
VIKT	GRUND UNDER VATTEN	FÖR-KÄNNING	MÄSS-ATTRIBUT	ÅTER	STHLM-LAG	BÄBIS-JOLLER	TITTA	
LYSER VID AKTIVERING								
LAGÅRD	FRISK	TRÖJA	EVENTUELLT KORT	HATTMAKARE	"NAM ..."	BALKFORM	ID EST	FINNS DET MÅNGEN I FISKAR-HEDEN
UR /.../ I ELDEN						TA KORTA VÄGEN	GÖR MYGGOR	BÄR BLÅ BÄR
VISST VASST VERKTYG			SOM SÖCKER	ADELSÄTTEN NATT OCH ...			NASALT LJUD SKRIVET	KAVIAR-FISK
DRAGDJUR				SYNDROM OCH MYNT			GÖRS EKA	MICHAEL MIAMI VICE-PRODUCENT
	UPPSKATTA						INSYTT VECK	DANSEN LIGA
	GYTTJA						OLAGAD	TVEKSAMT
REKLAMARE		LAG I GÖTEBORG			BELÄGET I SÖRSJÖN			
ORDNAT GRAN-HÄRVAN					GLUFGAR GAM I SIG		WASS-BERG-KLUBB	



Anna Thorsell SKOLADMINISTRATÖR

på Dramaten. Sommaren 1997 såg jag av en slump i tidningen att det fanns möjlighet att söka en teaterutbildning på Mora Folkhögskola. Målet var att sätta upp ett sommarspel om konstnären Anders Zorn. Jag hade tur och blev antagen, det blev ett fantastiskt år. På schemat stod förutom Zornkunskap och drama en blandning av röstvård, kulning, kroki och folkdans. Som 22-åring var jag inte så pigg på att lära mig dansa polska, men med spelmän i mitten av gymnahallen blev det en helt annan upplevelse. Om någon skulle bjuda upp till en polska så hänger jag gärna på! Att få vara med och skapa ett sommarspel var otroligt utmanande och spännande. Man kämpade för ens egna favorit replik, kostym eller scen som kanske till slut plockades bort för att helheten skulle bli bra, vilket kallas för Kill your darlings inom teatern.

Tillsammans skapade vi manus, kostymer, scenografi och musiken till Zornspelet som hade premiär sommaren 1998. Zornspelet skulle åter sättas upp sommaren

2020 då det var 100 år sedan Anders Zorn gick ur tiden. Tyvärr fick vi, som så många andra, ställa in våra planer pga. pandemin. Jag hade verkligen sett fram emot att få spela i Zornspelet detta jubileumsår, förhoppningsvis dyker chansen upp igen. Det var också under mitt år på Zornspelet som intresset för att sjunga återkom. Efter att jag flyttat hem till Transtrand så gick jag med i församlingens kör, året var då 2005 och jag har hållit på sedan dess. Jag hade en av mina mäktigaste upplevelser när jag var en av de 2500 körsångare som sjöng låten O Fortuna under ledning av Gabriel Forss i Globen. Det är stort att sjunga tillsammans med många, samtidigt tycker jag det är lika kul att sjunga i Da Capo-kören för den lilla publiken i våra kyrkor. När jag någon gång tar emot min Oscarsstatyett ska mitt tacktal börja med: **-Jag vill tacka min mamma som alltid stöttat mig till att vara den jag vill vara.** Så svaret på *Att vara eller icke vara* är det självklart att vara.

Att vara eller icke vara, det är frågan...

Som tonåring hade jag som mål att utbilda mig till sjuksköterska och jobba på barnsjukhus. Jag skulle då ikläda mig rollen som clown så att barnen skulle få en lätt-sammare tid under sin sjukhusvistelse. Nu blev det inte så, barn och teater har ändå blivit en stor del i mitt liv. Jag jobbar som skoladministratör på Ungärde skola och har under åren spelat teater vid flera tillfällen. Teater och musik har alltid varit en stor passion för mig. Min första roll var Tjorven i Saltkråkan, helt orädd gick jag upp på scenen i Transtrand Bygddegård i mina rutiga byxor och sjöng som om jag stod



Linn Olérs VAKTMÄSTARE

Då jag är uppvuxen i Falun med rötter i Evertsberg är det inte så konstigt att jag har spenderat de senaste fyra vintrarna i Sälen, men nu kände jag att det dags för en sommar också. Jag har hunnit med att testa flera olika yrken, bland annat har jag jobbat inom vården, mat- och möbelbutiker och som snöläggare och pistmaskinsförare. Jag vill bredda min yrkeserfarenhet ytterligare och sökte därför jobbet som vaktmästare efter att ha fått tips av en bekant som jobbat här tidigare. Min fritid spenderar jag gärna på en snowboard eller i Sälenhallen då jag är gymnastikledare för Sälen IF. Jag trivs bra på arbetsplatsen och mina kollegor är toppen, jag ser verkligen fram emot att spendera sommaren här!



Margit Andersson KYRKVÄRD

Från Mobykölla till Lim-källing. Jag föddes i Moby i Malung. Där växte jag upp och min skolgång avslutades när jag var 15 år. En nära vän till mig frågade om jag ville börja som kontorist på Jofa, och det ville jag, jag skulle börja på bokföringen. Siffror och debet och kredit har varit mitt intresse och jag blev kvar där i 6 år. Sedan mötte jag en lång och charmig Limakarl och flyttade med honom till Risätra, där Joel hade fått en tjänst som lärare. Vi gifte oss sommaren 1955 och vi fick tillsammans tre barn, två pojkar och en flicka. Joel blev rektor för Ungärde skola och senare rektor för gymnasiet i Malung. Under tiden vi bodde i Risätra var jag hemmafru. Jag deltog i Kyrkans syförening. Vi samlades en gång i veckan och sydde och stickade till auktionen som hölls en gång per år i december. Vi fick ihop en hel del pengar och skänkte en stor ljuskrona i mässing till kyrkan och en vävd matta i flossateknik till koret, mönstret på mattan var bomärken från gårdar i södra Lima. Alla inkomster från auktionen delades ut till hjälporganisationer som hade kyrklig inriktning. Familjen flyttade till Limesforsen där vi byggde vårt hus och där jag nu bor ensam. 1970 började jag vikariera på bank och det yrket blev mitt i 23 år. Förestod Föreningsbanken tills den slogs ihop med Sparbanken och kontoret i Lima lades ner. Nu har jag varit pensionär i 20 år och sammankomsterna i kyrkans insida har varit en dag att se fram emot, men p.g.a. pandemin är inget sig likt. Tack vare Åsa och Anna har vi tagit upp promenader varje måndag. Vi går en slinga och pratar om allt. Olika rundor för varje gång. Jag har också varit med i DaCapo-kören, tills coronan satte stopp. Har också tjänstgjort som kyrkvärd några gånger, men så länge coronan härjar är ju ingenting som förut. Längtar så tills den här pandemin tar slut.

BARNSURRET

		HITTADE	FÖRE	MINDRE LÅDA	
	OFALSK			FINNS PÅ MÅNGA SJÖ-BOTTNAR	
	TALLMARK				
ANSES UPPNÅS MED ÅLDER					KOMMER FÖRST
PÅ HILLEN				EJ GAMLA	

ÄLDRE-BOENDENA

får äntligen besök

Det blev ju inte som vi hade önskat, pandemin satte käppar i hjulet för besök på bygdens äldreboenden på samma sätt som besök i kyrkan.

Vår förhoppning är att våra äldre församlingsbor ändå på sätt och vis kunnat ta del av såväl gudstjänster och andakter som musikkvällar och påskspel via en liten USB-sticka som varje vecka lämnats på äldreboendena.

Nu när sommaren är i antågande och vaccinet gör sitt ser vi fram emot att åter kunna ses i verkliga livet.

Vi planerar att komma och besöka både Skålmogården och Bompa-backen med sång och musik när vädret tillåter.

Vandra med kyrkan

Sommarens vandring blir ett tillfälle att uppleva våra sinnen ute på våra fantastiska fjäll. En stund att se, lyssna, känna och smaka på naturen och lära oss av varandra.



På **Stora vandringen** vandrar vi tillsammans en vandring på ca fem timmar, vi utgår från Tandådalen fjällkyrka där vi börjar med en stund i kyrkan. Sen går vi ut och upp på fjället, temat för denna vandring är just att uppleva våra sinnen.

Var och en tar med sig vad man behöver och önskar vad gäller mat och dryck, bekväma skor eller kängor, kläder efter väder är som alltid bra att tänka på.

Lilla vandringen är en kortare lekfull vandring för alla åldrar, här finns något att göra för alla. En liten pysselpåse med olika uppdrag för både stora och små att bära med sig på vägen. Vi börjar med

en stund i Sälen fjällkyrka innan vi går ut och upptäcker det som finns i naturen. Vandringen tar ca 2 timmar och vi stannar och vilar en stund och fikar. Var och en tar med lämplig fika, bekväma skor och kläder för att vara ut är bra.

FÖRANMÄLAN

Med tanke på den rådande pandemin blir det i år så att man får föränmäla sitt deltagande till Tandådalen fjällkyrka tel. 0280-593120 senast dagen innan. För den som önskar en picknickpåse till den Stora vandringen går det bra att beställa när man föränmäler sig. Mer information på s. 7. Hoppas vi ses!



Sol, Vind & Vaccin

”Sol, vind och vaccin!”

Vad har dessa ord med kyrkan att göra? Det handlar om relationer. Oavsett om vi vill eller inte så har vi relationer med det mesta vi möter i livet. Det kan vara människor, platser, byggnader, händelser... och alla dessa relationer påverkar oss, en del till det bättre och en del till det sämre. Men även bristen på relationer påverkar oss. Nu under pandemin så har vi inte kunnat träffa våra nära precis hur vi vill och även de avlägsna relationerna har fått stå tillbaka, t.ex. mötet i affären med bekanta har blivit på avstånd. Vi behöver relationer lika mycket som vi behöver solen, utan solen så skulle allt liv dö. Relationer är viktiga!”



”Sol vind och vaccin, det låter lite fel eller hur. För nog tänker man allt på *sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vävda av.* En känd text-rad och melodi av Ted och Kenneth Gärdestad. Idag är drömmarna vävda av en fysisk mänsklig kontakt där vi människor kan kramas, skratta och le med varandra över hela vår jord. En önskan om att alla kan få del av vaccin, en dröm om att pandemin och covid - 19 är slut så att det i byar, gator och torg se folk gå omkring, dansa och le, precis som på Kung Davids tid. I denna tid behöver vi omges av en ledstjärnas ljus där människans röst får fylla kyrksalen med sång.”

”Relationer är livs-viktiga för oss för att må bra. I Pandemitider märks tydligt att vi har ett behov av att prata och umgås i olika former. Det känns som vi tillsammans skapat en fin relation genom sociala medier i brist på att kunna träffas fysiskt. Andakter, musikstunder och gudstjänster besöks glädjande av många. Det känns som kyrkan och andligheten är extra viktig när det är tuffa tider. Många har fått stanna upp lite i tillvaron under senaste året och det kan i bland vara nyttigt att vara hemma och bara vara och ha lite tråkigt och reflektera över livet och uppskatta de små aktiviteterna och saker har blivit gjorda hemma som inte hunnits med annars, då man ofta har full fart med aktiviteter. Men vad vi saknar att umgås och få vara nära varandra! Nu grönskar det i dalens famn och snart doftar hägg och syren. Fler och fler får vaccin och vi kan så smått börja träffa nära och kära fysiskt – vilken lycka.”



”Efter en lång och kall vinter börjar så smått livet återvända, solens strålar värmer upp marken, växter och djur börjar så sakteliga vakna till efter vinterns dvala. Vinden har brutit upp isarna och fjällbackarna porlar uppmuntrande. Och som solen och vinden ger hopp vaknar också vårt hopp om att åter kunna träffas och dela närhet, hoppet som vaccinet ger, hoppet om att kunna träffas på riktigt, att kunna kram nära och kära igen. Sol, vind och vaccin, livet återvänder i den skira grönskan i det porlande vattnet och i våra innersta rum i längtar efter det nya, det saknade det gemensamma. Sol, vind och vaccin, värme, sommar och hopp om framtid.”

”Sommar, sol och vaccin – ja, det är något vi längtat efter en längre tid. Trots att pandemin ”bara” har trakasserat vår värld i drygt ett år så känns det som en evighet och vi människor har försökt på bästa manér att isolera oss från andra för att döva ned smittspridningen så gott det går. Vi är ju dock sociala varelser och nu när vi äntligen kan börja se ljuset i tunneln fylls hoppet i våra hjärtan. Hoppet om att vi snart igen kan umgås med familj och vänner. Hoppet om att kunna resa och utforska den stora vida världen utanför våra

egna innerväggar. Hoppet om att äntligen kunna besöka de sammanhang som betyder mest för en och att träffa likasinnade människor i dessa forum. Kyrkorna har stått ovanligt tomma nu under pandemins restriktionstider, men nu kan vi nästan ta på känslan av att återigen få kunna besöka kyrkan och fortsätta bygga vidare på våra relationer, både till våra medmänniskor men också till vår Herre. Ja, snart är sommarn här med solen, vaccinet och glädjen att återigen få träffas i Guds hus.”



KALENDARIUM

Mer information kommer på hemsidan, Facebook och affischer.



innebär även i år glass i stora lass, vi fortsätter med förra sommarens succé, **kulglass**.

I år har vi laddat upp med fler uteplatser, så fler har möjligheten att vila sina ben ute i solen under promenaden, varför inte med en kopp kaffe och en svalkande glass i handen?!

Vi fortsätter även med våran **OnsdagSoppis**, **alla onsdagar 11.30-14** serverar vi en trevlig sopplunch med nybakat bröd i vår kyrkstuga.

Men allt är inte som vanligt, vi har en NYHET!

I sommar, juni-augusti, finns möjligheten att beställa en ”**Picknickpåse**”.

Denna innehåller självklart vår kyrkbulle, men också en härlig smörgås, festis och russin, passar både för stora och små, och kostar endast 60 kr.

Du förbeställer fram till kl.12 dagen innan du önskar få hämta den!

Utmärkt för både dagsutflykten och vandringen.

Vi ser fram emot en ny härlig sommar och ditt besök i vår härliga fjällkyrka!

Sommarmusiken

Vecka 31 - 39 onsdagar kl 19.00

Start Tandådalen v 31 varannan vecka Sälen.

Föranmälningar vid livespelningar.

Se aktuell information på vår hemsida.

Under sommaren, mellan vecka 31 och 39, kommer Lima-Transtrands församling bjuda på ett antal kvällskonserter i Sälenfjällen. Konserterna ges på onsdagar kl. 19 med start i Tandådalen fjällkyrka v. 31. Veckan därpå hålls konsert i Sälen fjällkyrka och sen alterneras det fram och tillbaka mellan de kyrkorna hela konsertserien (alltså udda veckor Tandådalen, jämna veckor Sälen). Förhoppningsvis har restriktionerna lättat fram till dess men om 8 personersgränsen fortfarande gäller så kommer konserterna i stället sändas digitalt på vår Facebooksida. Vi uppdaterar er så klart på vår Facebooksida om ändringar sker, så håll utkik där för senaste nytt!

Andakter

Varje tisdag kl 19.00

Ojämn vecka Sälen

Jämn vecka Tandådalen.

Vi försöker ha andakterna på plats.

KÖRER
Barnkören startar v. 36
Glädjekören startar v. 37
DaCapokören startar v. 37
Ungdomskören startar v. 37
Mer info på hemsidan.

Friluftsgudstjänster

Varje söndag kl 14.00 med start 27 juni

(utom 15 aug. som är kl 11.00).

Var och en tar med eget fika av hälsoskäl.

För närmare information var se församlingens hemsida.

Fjällvandringar

Stora vandringen tisdagar kl 10.00-12.00

vecka 27-33 Tandådalen fjällkyrka

Lilla vandringen torsdagar kl 10.00-15.00

vecka 27-35 Sälen fjällkyrka

Föranmälan till vandringarna senast kl 12.00

dagen innan, tel 593120

Församlingsdag

Bakluckeloppis, förräff för konfirmander etc.

5 september i Lima.

Mer info kommer i nästa nummer.

Måndagsträff

startar 6 september.

Se program på vår hemsida och Facebook.



Café Bagarstugan

i Lima

Tisdagar kl 13.00-16.00

Vecka 27-33

Välkomna!



Blomplantering

ca 7-9 juni beroende på nattfrost.

Välkomna att vara med oss!

Nyhet för i år!

I höst kan man köpa till ljung för 90 kr per blomma till gravarna.

Beställ senast 25/8

Grundskötsel med kantklippning runt gravarna där innehavaren själva står för blommor och vattning kostar 300 kr. Plantering av oss med vattning kostar 1 000 kr/år och vi säljer 3-årsavtal för 3 000 kr.

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Församlingsexpedition

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima • Telefon: 0280-59 31 00 • E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen • Öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16
Facebook: Lima-Transtrands församling med Sälen och Tandådalen fjällkyrkor

Expedition/Administration

Assistent **Karin Algotsson** • 0280-59 31 05 • karin.algotsson@svenskakyrkan.se
Assistent **Anna-Karin Dismats** • 0280-59 31 21 • anna-karin.dismats@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde **Birgitta Arneving** • 0280-59 31 10 • birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Komminister **Roger Pernling** • 0280-59 31 25 • roger.pernling@svenskakyrkan.se

Musiker

Musiker **Emil Andersson** • 0280 - 59 31 14 • emil.andersson@svenskakyrkan.se
Musiker **Julia Sigblad** • 0280 - 59 31 23 • julia.sigblad@svenskakyrkan.se
Musiker **Emil Sjölin** • 0280 - 59 31 15 • emil.sjolin@svenskakyrkan.se

Pedagog

Församlingspedagog **Anna Hultén Gustafsson** • 0280-59 31 16 • anna.hulten@svenskakyrkan.se

Assistent/Husmor

Assistent/Husmor **Malin Svedin** • 0280-59 31 20 • malin.svedin@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Stockhaus** • 0280-59 31 20 • anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Ase Åkesdotter Jonasson** • 0280-59 31 20 • ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Anna Karin Jonasson** • 0280-59 31 20 • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor **Emma Östensson** • 0280-59 31 20 • emma.ostensson@svenskakyrkan.se

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Anders Bjurström** • 0280-59 31 17 • anders.bjurstrom@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Mårten Gunnarsson** • 0280-59 31 04 • marten.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Louise Perottosdotter** • 0280-59 31 09 • louise.perottosdotter@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare samt Husmor **Åsa Olsson** • 0280-59 31 03 • asa.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Katarina Tors** • 0280-59 31 19 • katarina.tors@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare **Lars Igelström** • 0280-59 31 18 • lars.igelstrom@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Städare **Helen Pettersson** • 0280-59 31 13 • helen.s.pettersson@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Ingegerd Lindfors

*Kom ihåg att alla är välkomna att vara med på olika hörn i vår församling.
Vill du vara kyrkvård, volontär, göra punktinsatser etc - bara att höra av sig!*



Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i september 2021.



Sörsjön

Här arbetas det för fullt med att färdigställa en ny Minneslund.



I höst välkomnar vi dig som är född 2006 och 2007 att vara med om en tid att lära känna dig själv och dina vänner på ett nytt sätt.

Mer information om höstens konfirmationsundervisning kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

Den 5 september kommer vi ha en församlingsdag vid Lima kyrka ute i det fria. Så kom och var med när det är bakluckeloppis, musik av ett helt annat slag, kanske något gott att äta.

Välkomna!