

# ”Ville göra något betydelsefullt”

Med en spännande och brokig levnadsväg i ryggsäcken har Minna Serholt precis hittat till Håbo och påbörjat sin tjänst som komminister.

– Jag är en driven och glad person som ser fram emot allt jag har att upptäcka och lära mig här, säger Minna.

Minna började på Håbo Pastorat som komminister den 1 februari och har en rad ansvarsområden:

– Jag är församlingspräst i Skokloster, kommer att arbeta med konfirmander och unga vuxna och även ansvara för det digitala innehållet i pastoratet, säger hon.

## Håbos vackra kyrkor

Minna prästvigdes i Strängnäs för lite mer än ett år sedan och arbetade sitt första år i en liten församling i Botkyrka kommun.

– Det var en väldigt liten församling så min tjänst i Håbo Pastorat blir helt annan slags utmaning.

En av de saker som utmärker Håbo kommun, är enligt Minna de vackra kyrkorna.

– Jag hade tidigare besökt Skokloster en gång och ser nu fram emot att varannan helg få möta församlingen i den storslagna kyrkan där och även besöka alla de andra unika och vackra kyrkorna i pastoratet.

Präglad av platser och möten

Minna har bott på många platser runtom i Sverige: hon föddes i Varberg i Hallands län och växte upp i Horred i Västergötland.

– Jag pluggade och bodde en tid i Mölndal, därefter i Malmö i 18 år och flyttade sedan till Gröndal i Stockholm, där jag nu bor, säger hon.

Många platser och möten präglar Minnas liv.

– Jag tänkte nog aldrig att det var

präst jag vill bli, men har alltid haft ett stort intresse och engagemang i människor samt en tro på Gud och önskan att han ska vägleda mig i livet, säger hon.

## Kastade sig ut

Med en utbildning som fritidspedagog, började Minna sitt yrkesliv i tron att det var jobbet för henne.

– Jag älskar att jobba med barn men andra delar av jobbet gjorde att jag efter fyra år gick vidare.

Hennes sprudlande personlighet gjorde henne snabbt till en framgångsrik säljare av bland annat sängar och inredningsartiklar och hon jobbade även en tid i en hemslöjdsaffär.

–2012 hade jag inredningsbutik i Malmö. Jag funderade då ”Vill jag göra det här i resten av mitt liv?” Jag kom fram till att jag hellre ville göra något mer betydelsefullt, sålde butiken och kastade mig ut för att se vad som skulle hända.

## Själslig resa

Och det som hände var att Minna begav sig ut på en pilgrimsresa till Italien och bodde bland annat en tid på ett kloster.

Väl hemma ville hon jobba med socialt entreprenörskap, med att skapa jobb för kvinnor som lämnat ett liv i prostitution. Ambitionen fanns men det föll inte riktigt på plats.



Jag började som fritidspedagog igen men kände mig inte heller hemma där så 2013 började jag istället läsa teologi och tyckte det var helt fantastiskt! Två år senare föll allt på plats för mig, säger hon och ler. Det var alltså först under teologistudierna som Minna började känna ”prästkallet”.

## ”Bra på att starta nytt”

Idag beskriver sig Minna som en ”glad person med mycket kreativitet”.

– Jag kommer från en entreprenörsfamilj och är bra på att starta nytt, att tänka utanför boxen. Minna står nära sin stora familj med syskon, syskonbarn och barnbarnsbarn och har ett stort socialt liv med många vänner.

– Jag har fortfarande stort intresse av färg och form, tycker om att spela och sjunga samt gå på gym. Jag trivs verkligen också i naturen - att vandra och plocka svamp. Kort och gott så älskar jag allt vackert i livet; både i naturen och i människan!

Lotta Wallebring