

Kyrkbladet

Södra Vi-Djursdala



Församlingsblad

Nr 2 2023

Djursdaladagen firades den 10 juni vid Hembygdsgården. Vädret var härligt och det fanns många aktiviteter för både stora och små. Vi medverkade med friluftsgudstjänst där Anita Waernqvist predikade och Marianne Nilsson spelade.

En sommarmeditation



När jag skriver detta sitter jag på altanen till vårt sommarhus. Just nu skugga här efter en het solig dag. Lika förundrad och tacksam varje år att få uppleva detta. De ljusa kvällarna och fågelsången i gryningen. Flugsnapparna som har fullt upp med att mata sina ungar som snart är flygfärdiga. Talgoxen som har sitt bo under altantaket, i ett hålrum mellan tak och husvägg. Göken som gal i tid och otid. Olvonen som blommar. Ett litet stråk av sorg för bristen på blommor, bin och fjärilar. Den torra törstiga marken med gulnad gröda. En bön om regn!

I skogskanten skymtar några tjärblomster och liljekonvaljerna blommar trotsigt. Det finns hopp. Vinden tilltar och några tallkottar smattrar mot taket. Fågelsången pågår hela tiden. Jag tänker på en haiku av Tomas Tranströmer

Närvaro av Gud.

*I fågelsångens tunnel
öppnas en låst port.*

En haiku måste innehålla såväl ögonblicket som evigheten. Man kan säga att dikten fångar evigheten i ett ögonblick.

I Psaltaren kan vi hitta både poesi, lovsång och bön för Guds skapelse. Här några verser ur psaltarpsalm 104:

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar.

Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jordan har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt.

Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv.

Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden och vin, som gör människan glad, olja, som ger hennes ansikte glans, och bröd, som ger henne styrka.

Libanons cedrar släcker sin törst, Herrens träd, som han planterat. Där har fåglar sina reden, i deras kronor har hägern sitt bo. De höga bergen är stengetens hem, klyftorna ger klippgrävlingen skydd.

Du gjorde månen, som visar årets tider, och solen, som vet när den skall gå ner. Du sänder mörker, och det blir natt. Då myllrar alla djur i skogen fram,

de unga lejonerna ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp, och de drar sig undan

och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut till sina sysslor och arbetar tills kvällen

kommer. Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av

vad du skapat.



Önskar dig en välsignad sommar

Marie Marklin

Soppluncher

Under våren har vi haft flera samlingar med soppluncher och glädjande nog har många velat vara med och dela vår gemenskap. Terminen inleddes av Ostkake-mor, Ulla Nilsson från Flaka, som bjöd på många skratt när hon på sitt medryckande och målande vis berättade om allt hon fått uppleva tack vare sina ostkakor. Givetvis bjöds det på ostkaka till kaffet den här gången.



Vi har också gästats av Jonas Forselius från Låxbo som berättade om sin barndomsbygd Hälsingland och Gnarp. Den gången fick vi kålsoppa med frikadeller vilket uppskattades av många. En annan av gästerna var diakon Britt Andersson, där hon på temat "Öland" sjöng och spelade och berättade om sina upplevelser under åren då hon arbetade där. Istället för soppa bjöds vi på öländska kroppkakor den här gången. Ett självklart val! Sist ut var en samling med ett varligt vis-tema och allsånger med Ida Johansson och Åse och Lennart Sjöstedt. Åse visade



bilder, spelade musik och berättade om Jules Sylvains händelserika och oerhört produktiva liv och tillsammans sjöng vi några av hans sånger. Istället för soppa fick vi avnjuta en liten vårbuffé den här sista samlingen för terminen.

Kommande soppluncher Höstens första sopplunch blir **onsdagen den 20/9**. Då kommer Elisabeth Axelsson från Axelssons i Aby och berättar om potatisens historia och om hur mycket den har betytt för oss. Hon har också utlovat lite provsmakning! Den 18/10 kommer Margaretha Dufmats och Wiola Kristiansson att gästa oss och berätta om sin släkting Alfred Dalin. Han var bondpojken, uppvuxen i Djursdala, som skapade landets bästa skola och fick Nils Holgersson att flyga. Vi får veta mera om hans koppling till Djursdalabygden och varför han aldrig släppte den. Vi kommer också att få se en kort film, "Alfred Dalin och vägen till en demokratisk skola", som delvis är inspelad i Djursdala. Missa inte de här båda tillfällena!



En av vårens friluftsgudstjänster har vi firat vid vackra Fängebo kvarn i samarbete med Vimmerby pastorat. Marie Marklin och Håkan Perniel höll i gudstjänsten och Inge Danielsson underhöll på dragspel. Tur med vädret hade vi och efter gudstjänsten smakade det väldigt gott med medhavt fika.



Södra Vi kyrka

2/7	11.00	4 Sönd e Tref	Gudstjänst i Elim, Gullringen, sång och musik med Ida Johansson och Lennart Sjöstedt samt kyrkkaffe
5/7	10.30	Onsdag	Friluftsgudstjänst på Vidala med kaffe o ostkaka tillsammans med Syföreningen, sång o musik: Inge Danielsson
16/7	11.00	6 Sönd e Tref	Friluftsgudstjänst vid Lindefallasjön. Ta gärna med fikakorg och något att sitta på
23/7	11.00	Kr Förklarings d	Friluftsgudstjänst i trädgården hos Eva & Jan Henriksson, Norra Storgatan 9, Södra Vi. Ta gärna med fikakorg
26/7	10.30	Onsdag	Gudstjänst på Vidala
30/7	11.00	8 Sönd e Tref	Mässa
6/8	10.00	9 Sönd e Tref	Gudstj i Kröngårdsk:an, sång o musik: Marianne Nilsson
20/8	11.00	11 Sönd e Tref	Friluftsgudstjänst hos Sonia o Lasse Karlsson, Stationsallén 18, Södra Vi. Ta gärna med fikakorg.
27/8	11.00	12 Sönd e Tref	Friluftsgudstjänst i Brunnsparken med kören och Vimmerby Musikkår. Ta gärna med kaffekorg
30/8	10.30	Onsdag	Gudstjänst på Vidala
3/9	11.00	13 Sönd e Tref	Gudstjänst med konfirmandinskrivning
17/9	11.00	15 Sönd e Tref	Gudstjänst med Högtidsuppvaktning i församlingshemmet
20/9	11.00	Onsdag	Sopplunch i församlingshemmet med Elisabeth Axelsson från Axelssons i Aby o temat "Potatis"
24/9	11.00	16 Sönd e Tref	Familjegudstjänst på temat "Världens barn", barnkören
27/9	10.30	Onsdag	Gudstjänst på Vidala
1/10	18.00	Helige Mikael's d	Musikgudstjänst med AMICI: Ann-Marie Daag Albrechtsson, Micke Lång och instrumentalister
8/10	11.00	Tacksägelsedagen	Skördefest med Mässa, medverkan av Kyrkokören, efter mässan inbjuds till kyrkkaffe o auktion i församl.hemmet
18/10	11.00	Onsdag	Sopplunch i församl.hemmet. Margaretha Dufmats och Wiola Kristiansson berättar om Alfred Dalin
22/10	11.00	20 Sönd e Tref	Gudstjänst i Elim, Gullringen
25/10	10.30	Onsdag	Gudstjänst på Vidala
29/10	11.00	21 Sönd e Tref	Gudstjänst

Välkommen till våra friluftsgudstjänster

Ta gärna med fikakorg!

- 16/7 kl 11.00** Gudstjänst vid Lindefallasjön. Ta gärna med något att sitta på.
23/7 kl 11.00 Gudstjänst hos Eva & Jan Henriksson, N Storgatan 9, Södra Vi
20/8 kl 11.00 Gudstjänst hos Sonia & Lasse Karlsson, Stationsallén 18, Södra Vi
27/8 kl 11.00 Gudstjänst i Brunnsparken med kören och Vimmerby Musikkår.



Djursdala kyrka

9/7	18.00	Apostladagen	Musikgudstjänst med Carl-Johan Wallentin – sång/cello och Lennart Sjöstedt – orgel/piano
13/8	11.00	10 Sönd e Tref	Gudstjänst
10/9	11.00	14 Sönd e Tref	Mässa
15/10	11.00	19 Sönd e Tref	Gudstjänst

Med reservation för ev ändringar. Läs gärna på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sodravi, vår Facebooksida eller se predikoturerna i Vimmerby Tidning.

Välkomna att följa med RPG och Södra Vi-Djursdala församling på bussutflykt till "Kärlekens trädgård" och Sollidens gård Onsdagen den 23 augusti 2023



Vi åker via Blackstad och Gamleby mot Gryts skärgård och "Kärlekens Trädgård" på Lilla Vik. Vid Kårtorp några kilometer innan Valdemarsvik stannar vi för förmiddagsfika ur medhavda kaffekorgar.

I "Kärlekens Trädgård", som är belägen vid havet, får vi en guidad visning. Här finns tusentals rosor av drygt 450 arter, hundratals rhododendron samt ett stort antal magnolior, perenner och sommarblommor. I trädgården finns också skulpturer av Karola Messner. Hon visar även oljemålningar, teckningar och skulpturer i trä och brons.

Lunchen äter vi på Restaurang Hanna i Gamleby. Efter lunchen åker vi vidare mot Sollidens gård utanför Gamleby. Solliden är en KRAV-certifierad gård som föder upp grisar, lamm och höns. De råvaror som tas fram på gården säljs i gårdsbutiken. Vi får veta mera om gården innan vi besöker gårdsbutiken och avslutar med kaffe och bärkaka med vaniljsås i kaféet.

Vi beräknar att vara hemma igen ca kl 18.00 – 18.30. Pris för resan, lunch, guidad visning i "Kärlekens Trädgård" och kaffe med bärkaka är 500 kr.

Vill du veta mer eller anmäla dig, ring till pastorsexpeditionen tel: 0492-207 35 eller 0730-92 07 82 eller till Göran Gustafsson, RPG, 070-391 33 92.

Anmälan senast 16/8. Först till kvarn gäller!

Döpta:

- 19/2 **Hugo** Sven Erik Wicander
- 4/3 **Signe** Linnéa Anette Elisabeth Gungård
- 1/4 **Fanny** Lisbeth Ingrid Zeilon
- 29/4 **Krister Holger** Efraim Ansgarius
- 6/5 **Hugo** Sven Gustav Wihed
- 28/5 **Milo** Leif Roger Praznik
- 28/5 **Ivar** Peter Svante Nordänger



Hugo döptes i Djursdala kyrka den 19/2. Mamma och pappa heter Sofia Wicander och Jakob Johansson.



Den 4/3 döptes Signe i Djursdala kyrka. Hon är dotter till Linnéa Gungård och Michael Pettersson.



Den 1/4 döptes Fanny i Brunnsparcken, Södra Vi. Mamma och pappa är Malin Johansson och Alexander Zeilon.



Ivar döptes den 28/5 i Djursdala kyrka. Mamma och pappa heter Klara Nordänger och Hampus Gårdebrink.



Milo döptes den 28/5 i Djursdala kyrka. Milo är son till Michaela Söderlund och Max Praznik.

Vigda i Djursdala kyrka:

3/6 Henrik Karlsson & Helén Andersson, Västervik
17/6 Daniel Nestor & Jonna Gottling, Södra Vi



Församlingsbor som avlidit:

26/2	Gunbritt Alexandersson	18/4	Marie Svensson
4/3	Sölve "Kalle" Stridh	19/4	Ingemar Karlsson
9/3	Marcus Svärd	20/5	Asta Nilsson
9/3	Marianne Larsson	26/5	Svea Karlsson
14/3	John Eriksson	8/6	Rune Gustafsson
15/3	Birgitta Karlsson	5/6	Erling Carlsson
6/4	Stig Andersson	13/6	Bertil Karlsson
14/4	Evert Pettersson	19/6	Eivor Johansson

Årets konfirmandgrupp



Bakre raden från vänster:
Ida Johansson församlings-
assistent, Alex Holmberg,
Marie Marklin komminister,
Elis Åström, Melker Haglén
ung ledare.

Främre raden från vänster:
Agnes Persson, Alma Nilsson,
Emmy Åström, Meja Wigren

Den 7 maj, en fin och solig söndag, var det dags för konfirmation med mässa. Släktingar och vänner var inbjudna till Södra Vi kyrka för att dela den här dagen

tillsammans med våra konfirmander. I år hade konfirmanderna valt Frälsarkransens pärlor som tema och det lästes en text för var och en av pärlorna. Vi fick också lyssna till trumpet och saxofon under redovisningen och under den sista psalmen. På programmet stod också diktläsning och ett pianostycke "The winner takes it all". Som vinnare kände vi oss alla den här dagen för Guds kärlek omsluter oss alla. Och som vi sa till konfirmanderna under handpåläggnen: Må Guds goda Ande leda dig på alla dina vägar.

Konfirmandläger i Stockholm



Innan det var dags för konfirmation åkte gruppen på läger till Stockholm. De besökte bl a Clara kyrka för att få veta mera om deras arbete bland socialt utsatta, gick på visning i Livrustkammaren och var med på gudstjänst i Storkyrkan. Det blev också tid för egna strövtåg på stan. Som avslutning innan hemresan provade de också på "Escape-room", ett rymningsspel där man genom att samarbeta löser ett problem.

Vi är glada att ha fått lära känna de här ungdomarna och de kommer alltid att finnas med i församlingens förböner. Tycker du det här låter spännande och vill du eller någon du känner vara med? Anmäl dig till pastorexpeditionen 0492-207 35 eller sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se. Inskrivningen sker i gudstjänsten den 3/9 i Södra Vi kyrka. Missa inte chansen att tillsammans med jämnåriga prata om tro, Gud och livets alla möjligheter!

Barnverksamheten



Nu har både barnkören Pysselsångarna och Baby-sången haft sina terminsavslutningar och gör ett sommaruppehåll. Pysselsångarna firade sin avslutning med en minikonsert i kyrkan för familjerna och sedan blev det korb med bröd, glass, kähphästhoppning, såpbubbelblåsning, asfaltmålning och vernissage ute i det vackra vädret. Det är så roligt att det är så många barn som vill vara med i vår verksamhet så till hösten utökar vi med fler grupper. Håll utkik! Vi önskar er en härlig sommar och hälsar er välkomna tillbaka i höst!

Svenska kyrkan 
SÖDRA VI-DJURSDALA

Kyrkbladet ges ut av Södra Vi-Djursdala församling

Pastorexpeditionen, N Storgatan 23, 598 71 Södra Vi Tel: 0492-207 35

Ansvarig utgivare: Anita Waernqvist

Epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravi

Vi finns också på Facebook, följ oss gärna där!