

Predikan 12 Söndagen efter trefaldighet 2022

Jes.38:1-6,Rom.8:18-23,Luk.13:10-17

Längtan efter frihet

En dödssjuk kung, en dödsmärkt skapelse och en krokryggig kvinna. Vad har de gemensamt, kan man undra. Annat än att just de här avsnitten ur Bibeln har hamnat på samma årgång på söndagen som handlar om Friheten i Kristus.

Jag tror att det handlar om längtan; längtan efter att bli fri från någonting.

Om Kung Hiskia, som regerade över Juda på 700-talet före Kristus, säger 2 Kungaboken att han ” tröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judars kungar efter honom, och inte före honom heller. ”

Men även en from och gudfruktig kung kan bli sjuk, och så illa att den frispråkige profeten Jesaja vågar säga honom sanningen; ” du ligger för döden, du kommer inte att överleva. ”

Det Kungen nu ber Gud om, är alltså inte bara tomt skryt; han hade verkligen förtröstat på Gud och gjort Guds vilja under sina många år som kung. Han var en av de bästa kungarna i Israels historia.

Är det därför Gud nu lyssnar till hans böner och ser hans förtvylade tårar, och ändrar sig: han får 15 år till. Som belöning?

Hiskias längtan efter att bli fri från en dödlig sjukdom kan vi känna igen. Och du eller jag skulle bli plötsligt sjuk och få en dödsdom av en läkare, skulle vi nog göra som Hiskia; be Gud om några år till; i synnerhet om vi är unga eller mitt i livet. Men även en äldre människa har väl livet kärt. Vi vill inte dö.

Men knappast någon av oss skulle väl våga säga till Gud; *du vet ju hur jag av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott, alltid.*

Inte bara för att vi är svenskar, och lyder under jantelagen och inte får tro att vi är nåt. Utan för att de flesta av oss vet att det inte är sant; vi har visst inte alltid gjort det som är gott och hållit oss till Gud har vi heller inte gjort alla gånger. Ändå vet vi att även den frommaste kan bli sjuk och dö i sin sjukdom, och den mest inbitne ateist kan leva kärnfrisk ända till slutet. Hälsa är ingen belöning och sjukdom är inget straff. Om Gud ger hälsa och botar oss eller låter oss få bära en sjukdom kan vi inte alltid påverka, men vare sig vi lever eller dör, kan vi tryggt veta, att vi vilar i hans hand. Längtan efter att bli fri från lidandet och döden delar vi med hela skapelsen, som Paulus skriver till oss i Romarbrevet idag. Där öppnar han perspektivet och sätter in allt lidande, all sjukdom och själva döden, i ett större sammanhang. Allt detta kallar han tomhetens välde och ett slaveri under förgängelsen. Om Paulus hade varit en modern vetenskapsman, hade han väl snarare sagt, att sjukdom lidande och död bara är naturliga processer. Det är så det fysiska livet fungerar; allt levande måste brytas ner och dö för att livet ska kunna gå vidare. En värld där rosor aldrig dör som vi sjunger om på begravingarna, är ju en omöjlig tanke, en omöjlighet i en skapad värld.

Ja, både vetenskapsmannen och Paulus har rätt, var och en på sitt sätt. Vetenskapsmannen räknade det vi kan se och

konstatera; allt levande dör, medan Paulus ser skapelsen ur ett annat, större perspektiv. Och det gör han därför att han kan vittna om något som har hänt, i historien, i skapelsen.

Han vet att Jesus Kristus har uppstått från de döda, fysiskt, och att Jesus också uppväckte döda. Om detta aldrig hade hänt, skulle han inte kunna tala om att inte bara vi människor, utan hela skapelsen en gång ska befrias från lidandet och döden. Och de lidanden han framförallt tänker på här är de lidanden som de kristna utsattes för då och sedan genom hela historien till vår tid. Förföljelse, tortyr och död. Inte bara kristna, utan alla människor drabbas; i krig, i etnisk förföljelse, rasmotsättningar och våld som finns överallt där människor lever. Men, och det är hans stora glada budskap; det kommer en tid och det finns en värld, där allt detta ska vara borta. Jesus visade med sina under och sin uppståndelse, tydliga tecken på hur den världen, Guds rike, är på framväxt, här, mitt i vår dödsmärkta värld. Men de är bara prov på vad som ska komma, inte hela sanningen.

Hela sanningen är när skapelsen blir helt befriad från lidande och död. I vår fysiska värld är det givetvis omöjligt. Här lever vi med alltings förgängelse. Ingenting är för evigt. Livet har sina tydliga gränser, allt levande måste vissna ner och dö.

Vi brukar säga att vi har bara ett liv, och vi lever bara en gång. Men med ett kristet synsätt är det livet inte slut med kistan och graven. Vi tror inte på en Gud för döda, utan en Gud för levande, ty för Gud lever alla. Bokstavligen. Vi ska uppstå med Kristus, om vi lever med honom. Fysiskt.

Den krokryggiga kvinnan som Jesus botade är ett levande exempel på detta på mer än ett sätt.

Hon går böjd och vanställd av någon sjukdom i ryggen kan man gissa. Och Jesus är inte rädd för att säga orsaken; det är Satan, den onda makten, som har hållit henne fången i 18 år. Också Paulus antyder samma sak, när han säger att vi lever under tomhetens välde på grund av honom som vållade det. Jag tror också han tänker på den onda makten, som vill lidande och död. Det vi ser som naturliga processer är egentligen onaturliga. Lidandet och döden är något ont som har drabbat hela skapelsen, något Gud inte vill och något som Jesus hela tiden kämpar mot.

I den skapelse vi lever i måste allting dö. Men i den skapelse som kommer, i Guds rikes fullhet, där finns inget lidande och ingen död. Många tänker förstås; det är bara drömmar och religiösa fantasier. Vi kan aldrig bli fria från naturlagarna. Jo det kan vi. Jesu uppståndelse och många människor egna berättelser från korta besök på andra sidan dödens gräns bekräftar att

det finns ett land av ljus och sång. Där är vårt rätta hem. Där skall i ändlös dag en gång vi bo bland helgonen.

Ett morgonland i evig vår, med blommor, äng och skog.

Än är vi skilda därifrån av dödens smala flod.

Bortom Jordan fick Israel se kanaan, löftets land,

Så klart och och nära kan vi se en himmelsk värld ibland.

Så ska vi då bli fria, från lidandet och döden, vi som längtar efter den frihet som Guds barn får när de förhärligas, i en ny och förvandlad värld.

Amen

