
Kyrkomötet
Motion 2022:51
av Anne Olofsson och Stig Axelsson

Engagemang, efterföljelse och lärjungaskap

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att

1. tillse att en kunskaps- och inspirationsskrift som tydliggör motivet och stärker både unga och äldre till engagemang och tjänst i församlinglivet i Svenska kyrkan, tas fram,
2. tillse att skriften och annat relevant material i linje med den tydliggör Svenska kyrkans syn på engagemang som lärjungaskap och efterföljelse idag,
3. tillse att skriften och materialet ger tillfälle att få både kunskap och en gemensam utgångspunkt för att samtala om vilka teologiska grundläggande motiv som ligger bakom ett personligt engagemang i församlingar i Svenska kyrkan,
4. tillse att skriften klargör att satsningen på ökad kunskap och motivet till människors engagemang i Svenska kyrkan inte har sin grund i den befarade minskningen av Svenska kyrkans ekonomi utan främst är en fråga om församlingssyn.

Motivering

Ofta får man höra att Svenska kyrkan har anställt bort människors engagemang. Detta kan nog vara riktigt men i åtskilliga församlingar finns många engagerade i kyrkans olika uppdrag.

Svenska kyrkan behöver nu utveckla arbetet med engagemang men det saknas en mer fördjupad förståelse för varför många olika människor, med sina olika gåvor, behövs för att gemensamt bära församlingens uppdrag att vara kyrka. Det är församlingens alla olika engagerade som med gemensamma krafter bygger och gestaltar församlinglivet. Svenska kyrkans ekonomiska situation kan med stor sannolikhet komma att påverka personalförsörjningen på så sätt att vi i en framtid inte kan betala stora grupper av anställda. Den ekonomiska situationen kommer att förändra vissa framtida villkor men inte det som i grunden är församlingssyn och kyrkosyn.

Medlemmarna kommer troligtvis att se en annorlunda kyrka där församlingsfolket blir subjektet och bär ett tydligare ansvar. Även om det kan vara så att det är minskade ekonomiska resurser som tvingar fram en annorlunda vardag i Svenska kyrkan, där församlingsfolket engagerar sig mer och mer, är det inte, och får det inte, ses som att det är en minskad ekonomi som är incitamentet för detta.

Svenska kyrkan är inte vilken förening och organisation som helst. Hon är en kyrka med ett budskap om Gud och Guds kärlek till oss som mänsklighet där evangeliet gestaltas i människors liv och i samhället. Tillsammans vill vi se att människor ska komma till tro, växa i tro och visa att tro och handling hör samman. Det är därför vi säger att kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, undervisa samt utöva diakoni och missionera. Denna målformulering har sin grund i

lärjungaskap, efterföljelse och uttrycks i nya testamentet bland annat i missionsbefallningen. I dopet kallas alla som döps till gemenskap, lärjungaskap och efterföljelse och det tydliggörs exempelvis i orden ”Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge”. Tala om en holistisk syn på kristet tjänande! Detta innebär att allt det som Jesus Kristus står för innefattas i lärjungaskapet och konsekvensen blir att vi kallas att gestalta evangeliet för andra. Församlingen är både ordets hörare och ordets görare. Kristi kärlek blir vår drivkraft och det är från denna sanning vi hämtar motivet för vår tjänst. I detta sammanhang talas inte om anställda och frivilliga utan kallelsen gäller alla. Sedan är det en annan sak hur arbetet i församlingen organiseras utifrån kallelsen och hur den bäst kommer till uttryck på varje plats.

Svenska kyrkan behöver på ett tydligare sätt samtala om detta och förmedla kunskap om engagemangets teologiska ursprung i begreppen lärjungaskap och efterföljelse. När detta ursprung helt och fullt accepteras ligger vars och ens insats i gemenskapen i något mycket djupare än i begreppen ”frivillig”, ”ideell”, ”oavlönad” eller att vara ”volontär”. Det handlar om ett tjänande i Kristi anda. Att ta tillvara människors gåvor så att de bär frukt i ett församlingsengagemang, är ett gott förvalterskap och kan även vara en inspirationskälla för andra som längtar efter att få tas i anspråk och få bidra i det som är kyrkans stora uppgift i världen. Här ska naturligtvis även finnas plats för människors kraft och tid att ge ”av god vilja”. Att på ett konkret sätt vara del av en lokal gemenskap som i sin tur är del av något mycket större, Kristi kyrka i världen, ger både den enskilde och hela församlingsgemenskapen en samhörighet med andra kyrkor och med bröder och systrar i andra länder.

Enligt Svenska kyrkans enkätundersökning Kyrkbussen (Bromander 2013, 2014) fanns det omkring 700 000 människor som hade en vilja att verka inom Svenska kyrkan med någon form av insats. Det är mycket viktigt att ta tillvara detta möjliga engagemang och samtidigt vitalisera människors innersta motiv. Det är så vi är kyrka och bygger församling! Många lärdomar kan också hämtas från församlinglivet i Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan kan inte längre bara tala om hur vi vill ta hand om människors engagemang i Svenska kyrkan. Vi måste tala tydligt om *varför*. Det är mycket angeläget att nationell nivå står för framtagandet, så att det i det nationella perspektivet blir tydligt att tankarna omfattar även utlandskyrkan, andra kyrkor och en ekumenisk dialog, men att arbetet med att implementera skriftens innehåll därefter ligger hos stift och församlingar.

Norrköping den 2 augusti 2022

Anne Olofsson (POSK)

Stig Axelsson (POSK)