

SAMTALSGRUPPER BÖNEKURSER HEMGRUPPER DIAKONI

RETREATER

MIDDAGSANDAKTER

UTSTÄLLNINGAR

TEMAKVÄLLAR

KONSERTER

KÖRER

ÖPPEN FÖRSKOLA

BARNGRUPPER

HÖGMÄSSOR

FAMILJEGUDSTJÄNSER

KONFIRMATION

BIBELSKOLA

SOMMAR I STENSJÖNS FÖRSAMLING



Du och jag, Alfred

Det är märkligt; i februari känns det osannolikt att det någonsin ska kunna bli vår och så, i slutet på maj, har man vant sig så att den lyxiga grönskan som omger en plötsligt känns helt självklar. I kristen tradition återkommer tanken på att det människan är skapad för är "alla somrars sommar" – om man nu alls kan tänka sig en sommar som aldrig tar slut...

Men ett tag till verkar vi få stå ut med en sommar som gradvis övergår i höst, när dagarna, som Tove Jansson skriver, "mörknar minut för minut". Mycket av det mänskliga livet präglas av spänning på olika nivåer: frihet-trygghet, utmaningar-förutsägbarhet, aktivitet-vila – vilket gör det svårt att föreställa sig glädje som bara är, utan konflikt, utan den fond av mörker som omger allas våra liv. Fast jag tänker på det ibland när jag ser om en favoritfilm: Miyazakis "Min granne Totoro". Visst finns det en *story*, men filmen saknar helt den där tillkämpade actiondramaturgin som präglar så mycket visuellt berättande idag. Den är, framför allt, poesi och skönhet. Idag förknippas mycket av välbefinnande och sinnesro med österländsk tradition. Men, egentligen: kristen tro har alltid närt ett hopp om en glädje utan tårar, en evig hemmahörighet, som vi aldrig kan få här i tiden, där allt ständigt förändras. Det specifikt kristna är det personliga: att det är tillsammans med Jesus som vi får del av den eviga glädjen – tänk på Emil när han säger "du och jag, Alfred".

Här får du en sommarhälsning från Stensjöns församling. Det är min förhoppning och bön att du ska känna dig välkommen till det som händer och att, vilken sorts sommar du än får, du ska veta att Bibelns ord om Gud också kan bli din bön: *Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.* (Ps 16:11)

Anna Sophia Bonde



Tack, Stensjöns församling

I sommar är det dags för mig att lämna kyrkomusikertjänsten i Stensjöns församling. Jag har fått uppleva ett ovanligt arbetsliv: Att komma hit som nyutbildad 23-åring och avsluta på samma arbetsplats 42 år senare, redo att gå i pension. Hur kunde det bli så?

Det beror naturligtvis på er, kära stensjöbor! Ni har fått mig att trivas.

Birgitta Landgren



Tack och adjö Stensjön

Under mina fyra år i Stensjöns församling har jag fått uppleva mycket. Uppgifterna varierar enormt när man arbetar som ungdomspedagog, vilket jag ser som en förmån. Det roligaste har varit att lära känna alla sköna ungdomar och få lyssna på dem. Jag har fått se att många kämpar med oro och ångest.

Jag blev väl mottagen redan från början och har fått ta emot så mycket värme och uppmuntran genom åren. Tack alla ni som firar gudstjänst i Stensjökyrkan! Tack för att ni sjunger med i psalmerna! Tack för att ni så ofta är glada över mitt orgelspel! Jag är tacksam över att få leva i kyrkoåret, alla kontraster som det ger. Att få uppleva det stora högtidliga och det lilla stilla, musik i glädje och i sorg. Tack för alla möten och samtal! Tack alla körsångare! Er sång och ert engagemang betyder mycket. Så fina upplevelser vi haft tillsammans, inte minst på läger och resor. Nu under min sista termin här är ni rekordmånga: 200 körsångare från 5 till 91 år!

För mig är de lokala sammanhangen viktiga. Tack för gott samarbete med duktiga musiker som bor i närheten, Kulturskola, förskola, skola, Gunnebo, Kvarnbyn...

Och tack alla arbetskamrater! Alla ni som kommit och gått medan jag varit kvar... Jag väljer att inte nämna några namn, men ni har förstås varit väldigt viktiga.

Stensjökyrkan är ett hem för mig. Vi ses där även i fortsättningen!

En del av er har vågat prata med mig, jag är också tacksam att det funnits fler vuxna som haft tid att lyssna. Samtalet är viktigt, att få bli tagen på allvar och känna sig sedd.

Tid tror jag är bland det viktigaste vi vuxna kan ge till er ungdomar. Ni behöver bekräftelse i ert eget sökande efter identitet. Jag har också fått se hur ni växer upp och mognar och tar egna beslut och riktning i era liv.

Alla måste få göra sina val och jag har delat med mig av mina. Hur mötet med Gud har förändrat mitt liv och ledde mig hit. Att bli sedd av Gud och börja samtala (be) hjälpte mig i mitt sökande efter identitet. Min upptäckt blev att jag är någon som är älskad och kanske är det min största upptäckt i livet. För som det står i Korintierbrevet: "Nu består tro, hopp och kärlek... och störst av dem är kärleken".

Nu flyttar jag från Mölndal och gifter mig med Daniel. Tack Stensjöns församling för allt jag fått ta emot dessa år och tack alla ungdomar och medarbetare för allt ni har lärt mig.

Allt gott,
Kristin Watrous

Sommar med Stensjöns församling

Sommarandakt på Lackarebäck

Sångstund med andakt
Onsdagar kl 14.30
7 juni-16 aug



SOMMARKYRKA

Häng med oss på sommarkyrkan i juni!

Vi träffas vid Brostugan vecka 26 och 27 på tisdag, onsdag och torsdag kl. 10 – 13. Det blir mycket skoj när vi leker, fikar, tävlar, har andakt och badar.

Du kanske bygger det minsta sandslottet, eller kommer upp först från badet? Är det du som är kung på minigolfen, eller kan du knyta olika knopar? Kanske är det du som vet hur man är en bra kompis, så att alla vill hänga med dig? Alla är olika, men är du 8 – 13 år får du gärna komma!

Sommarkyrkan kostar inget, men vi behöver ett telefonnummer till en kontaktperson och få veta ifall du kan simma eller inte. Hör av dig om du vill veta mer!
Mejla anna.lundznait@svenskakyrkan.se



Musikcafé i Brostugan

Tisdagkvällar i juli har vi musikcafé vid Brostugan. Mer info på sida 7.

Stensjöträffen & Fågelbergsträffen

fortsätter hela sommaren!
Onsdagar kl 12 – 14 i Stensjökyrkan
Torsdagar kl 12 – 14 i Fågelbergskyrkan

Öppna träffar för daglediga.
12.00 Middagsbön
12.30 Lätt smörgåslunch (30 kr)
Varmt välkommen!

MUSIKPRODUKTIONS-DAGAR

Tycker du om att spela och skapa musik i datorn? Eller skulle du vilja lära dig?

I sommar kör vi en kostnadsfri workshop i digitalt musikskapande i Stensjökyrkans lokaler 25-27 juli. Vi får tre inspirerande och roliga dagar där vi lär oss att skapa musik och spela in tillsammans med Markus och Erik från Stensjökyrkan!

För info och anmälan
mejla markus.goranson@svenskakyrkan.se

42 års musikglädje i retrospektiv

Hur minns du den unga flicka som började sin första tjänst i Stensjön? Minns du vad hon tänkte då, på den tiden, om vad hon ville uppnå med sitt arbete och sin musik?

Jag var 23 år när jag började som organist i Stensjöns församling. Blev den yngsta i arbetslaget och såg ännu yngre ut än jag var. Jag minns en händelse alldeles i början när jag skulle inhandla ett piano till Stensjökyrkan. Pianohandlaren Hjort tittade undrande på mig och frågade: "Ska DU köpa ett piano till en kyrka?" Samma kväll klev jag på bussen vid 22-tiden. Busschauffören sa: "Får du vara ute så sent?"

Alldeles ny som kyrkomusiker var jag ändå inte. Jag växte upp i Fässberg, fick orgelundervisning av organisten där, Bertil Karlsson. Efter kantorsexamen, när jag var 17 år, började jag vikariera ibland på söndagar i Fässberg, Krokslätt, Toltorp, Källered och även i Stensjön. Jag var aktiv i Kyrkans Ungdom och ledde en barnkör i Fässberg på fritiden. Utbildningen på Musikhögskolan i Göteborg gav en god grund att stå på. När jag började i Stensjön visste jag naturligtvis inte att detta skulle bli min enda arbetsplats. Men valet att bli kyrkomusiker kändes klockrent: jag ville jobba i kyrkan och jag ville jobba med musik. Jag såg nog redan då musikens fantastiska möjlighet att glädja, trösta, förmedla evangelium, lovsjunga. Och tänk att få den stora glädjen att musicera! Känslan att det lokala sammanhanget är viktigt att bygga på fanns hos mig från början. Den har förstärkts genom åren. Jag är tacksam för alla som jag mött under en lång tid här. Tjänsten har blivit så mycket mer än ett arbete.

När du tittar tillbaka – tycker du att arbetet som kyrkomusiker har förändrats mycket eller är det sig likt? Och hur är det med församlingen – hur ser den ut nu jämfört med för fyrtio år sedan?

När jag började 1981 fanns det en liten barnkör och en vuxenkör i Stensjökyrkan och dessutom en barnkör som övade i Råvekärrs prästgård. Efter ett år hade jag startat ytterligare två körer. Då fanns det totalt 75 körsångare. Gudstjänsterna i Stensjökyrkan har alltid varit välbesökta



och vi firade regelbundet gudstjänster även i Kikås kapell och i Råvekärrs prästgård och hade ekumeniska gudstjänster på Lackarebäckshemmet med fullsatt i stora samlingsalen. Kyrkans expedition och våra kontor fanns i Götiska förbundets gamla skola vid Gamla Torget. Det var opraktiskt att ha arbetsrummen där, så vi var glada när Stensjökyrkan byggdes ut 1986. Innan dess, 1984, hade Fågelbergskyrkan byggts på den gamla prästgårdens plats. Stensjökyrkan har byggts ut ytterligare en gång ut mot Gunnebogatan. Skönt att det finns plats för alla körsångare! Körverksamheten har ökat till sex körer med totalt 200 körsångare. Det är en stor förmån att få möta alla dessa människor. Att få höra kommentarer från barnkörsångare, t.ex: "Min pappa är domare. Han kanske kan stämma ditt piano!" Eller (körbarn till sin Mamma): "Idag har vi sjungit om han i Luleå!" (Halleluja!). Jag har alltid arbetat mycket. Är förnöjsam, stresstålig och nästan aldrig sjuk – "egenskaper" som jag tackar Gud för. Stefan Risensfors liknade mig en gång vid en ardenner, en arbetshäst. "Om hon bara får mat, kan hon jobba hur mycket som helst!" Mycket är sig likt, men det finns också en del skillnader. Jag använder mer tid nu till administration, upplever att antalet administrativa "måsten" har ökat på ett sådant sätt att jag inte längre känner igen arbetet såsom det var i början. Musiken i kyrkan har också förändrats. Musikönskemålen vid dop, vigsel och begravning har ändrats över tid. På 80-talet var det lättare att samla människor, nu är utbudet av aktiviteter mycket större. Då fanns det inte så mycket av fritidsverksamheter på lördagar och

söndagar, nu upplever jag att många barnfamiljer är stressade och fyller alla dagar i veckan med planerade aktiviteter.

Om du fick ge några ord på vägen till din efterträdare – vad skulle du då vilja lyfta fram?

Till min efterträdare, som än så länge är okänd, vill jag önska lycka till och Guds rika välsignelse! Lev med i kyrkans år med alla kontraster, i bibeltexterna, psalmerna och körmusiken. Lyssna på barnen - de ger dig roliga, kloka och oväntade kommentarer varje vecka! Om du har familj – hoppas att ni tillsammans vill vara en del av församlingen. Jag är tacksam för att våra barn var med i kyrkan i många år, även om det var slitsamt ibland med mina konstiga arbetstider. Du kommer till en fantastisk församling! Här finns många härliga körsångare i alla åldrar och ett välkomnande arbetslag. Jag hoppas att du ska få blomma med dina gåvor!

Vad längtar du mest efter att göra nu?

Först en lång semester från augusti och framåt, med oplanerad tid! Tid att träffa vänner, umgås med barn och barnbarn, vara i Stockholm emellanåt med min man Johannes. Läsa mer, gå på konserter, vara ute i naturen, röja hemma, inomhus och i trädgården. Så småningom gå någon kurs, ta del av bra föreläsningar, lära mig något nytt.

För frågorna stod: Anna Sophia Bonde



Hallå eller!

Jag heter Jacob Gawlitza och är 20 år gammal. Jag kommer nu att börja arbeta i Stensjökyrkan med fokus på ungdomar. Jag har länge varit aktiv ideellt i Fässbergs församling, i alla sorters verksamheter och under det senaste året har jag varit anställd i Fässberg som Trainee. De har passat mig jättebra men i samband att den tjänsten tar slut, valde jag att söka mig till Stensjöns församling. För sex år sedan konfirmerades jag. Konfirmationen var ett av mina första möten med kyrkan på riktigt. Jag hade inga större tankar om vem Gud var, men kände att sammanhanget och gemenskapen var något jag trivdes i. Sedan dess har jag varit ung ledare för flera konfirmandgrupper och ingått i flera olika sorters verksamheter.

Nu ser jag fram emot att möta Stensjöns församling! Jag brinner för att arbeta i en levande församling, där alla åldrar blir mätta med de behov just de har. Även om barn och ungdom länge har varit min inriktning, så tycker jag mycket om att möta alla åldrar över en helt vanlig kopp kaffe. Jag skickar med ett bibelord till er alla. Psaltaren 23 kan man säga mycket om, men denna vers är alltid med mig

Psaltaren 23:4 "Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg."

DOPUTSTÄLLNING

Utställning om dopet i Stensjökyrkan, 17 sept-17 okt. Vad vill du bidra med?

Skriv gärna ner intryck från ditt eget eller någon annans dop, eller låt oss ställa ut en av dina minnessaker: kanske doppresent, dopdräkt, foto, eller ett vackert dopbevis.

Texter kan mejlas, minnessaker eller bilder kan lämnas till personal i Stensjökyrkan med namn och kontaktuppgifter. Vi vill ha alla bidrag senast 22 juni.



Hej på er!

Mitt namn är Erika Bomb och jag är så glad över att få börja som kantor hos er i Stensjöns församling till hösten! Här kommer en kort presentation av mig.

De senaste fem åren har jag varit verksam som musiker i Majornakyrkan och som körledare i Svenska kyrkan i ett antal olika församlingar runt om i Göteborg. I dessa församlingar har jag haft förmånen att möta människor i olika åldrar med speciellt fokus på sång.

Sången i kyrkan, både körsång och församlingssång, är ett av mina stora intressen och i min roll som kyrkomusiker vill jag inspirera andra till att utveckla sina sångröster så att de blir fria att använda rösten på det sätt de vill. I församlingssång, körsång, solo-sång, ensam hemmasång osv. Kan alltså stolt säga att jag är en riktig sångnörd!

Pratar gör jag gärna, som ni kommer märka när ni träffar mig och jag tycker lika mycket om att skratta som att filosofera och djupdyka i olika ämnen med människor i min närhet. Förutom prat och skratt är jag en praktiskt lagd person så på fritiden blir det mycket bakning, stickning och fotografering samtidigt som jag går runt och nynnar på senaste favoritlåten. Till min omgivnings stora glädje givetvis!

Lyssnar jag själv på musik bli det oftast gospel i lurarna, och då helst något av Hezekiah Walker eller Kirk Franklin. Men att försöka ruta in mig i en genre i mitt jobb som kyrkomusiker blir svårt. I mitt arbete spelar och sjunger jag lika gärna klassiskt som pop, folkmusik eller gospel.

Det var några ord om mig. Jag ser mycket fram emot att träffa och lära känna er i Stensjöns församling!

Allt gott så ses vi till hösten!

Erika Bomb

Ditt bidrag till kyrkans biståndsarbete kan fördubblas av Mölndals pastorat!

I Stensjöns församling pågår två ideella insamlingar. Den ena säljer Honung till förmån för Operation Smile, den andra säljer handarbeten till förmån för Act Svenska Kyrkan. Dessa insamlingar kan numera fördubblas av Mölndals pastorat, som har reserverat 50 000 kr per år för sådana fördubblingar. Mottagare av ideella insamlingar som hittills har godkänts för fördubbling är:

- ACT Svenska kyrkan
- Utsatta romer i Östeuropa genom EFI Fadder
- Hopp för Barn i Etiopien HBE
- Open Doors
- Operation Smile
- Little Lamb School

Det här händer framöver:

31 maj: EFI Fadder kommer och berättar om sin verksamhet vid Stensjöträffen

15 juni: Open Doors har en "Secret Church" i Fågelbergskyrkan

3 sep: Open Doors medverkar i en sammanlyst gudstjänst i Fässbergs kyrka Vill du bidra ideellt till någon insamling? Vill du samla in till ett annat ändamål än de befintliga? Vill du medverka på annat sätt? Kontakta internationella gruppen, så ger vi dig vägledning.

Mycket välkommen att vara med!



Trygghetsboende-besök

Följ med fredagen 9 juni kl 10 till Mölndalsbostädernas trygghetsboende 65+ på Lantbruksgatan 23A och B i Bifrost och låt trygghetsvärden Marianne berätta och visa runt. Begränsat antal, först till kvarn...

Info och anmälan:
Anne-Marie Larsson 076-5556667



Vill du fundera över livets viktiga frågor och upptäcka vad kristen tro är, tillsammans med andra? I höst har du chansen! Vi startar en Alphakurs för hela familjen i Stensjökyrkan!
www.svenskakyrkan.se/molndal/alpha



Lärjungaskola

Ett helare liv - en helare värld
Pastoratets bibelskola uppgraderas till Lärjungaskola. Bibelstudier varvas med undervisning, gemenskap, bön och lovsång.
www.svenskakyrkan.se/molndal/larjungaskola



Pilgrimsretreat

Pilgrimsretreat med gemensam vandring till Fågelbergskyrkan. 2 september
www.svenskakyrkan.se/molndal/retreat

Sällskap till Göteborgsoperan?

Stensjöns församling gör två gruppbokningar till hösten 2023:
Fre 27/10 MYTOMANIA
– Nyskriven opera om manipulerande kirurg
Fre 8/12 Wicked
– Omtalad musikal om de två häxorna i Trollkarlen från Oz
Till båda föreställningarna finns fina parkettplatser. Pensionärs- och ungdomspris finns. Info: Anne-Marie 076-5556667

Stensjöträffen & Fågelbergsträffen

Onsdagar kl.12 i Stensjökyrkan och Torsdagar kl. 12 i Fågelbergskyrkan. Öppna träffar med andakt och mat för daglediga. Mer info: se s.2

Temakvällar

Vi fortsätter med program på tisdag-kvällarna i Stensjökyrkan. Start sept.

Lärjungaskola

Bibelstudier varvas med undervisning, gemenskap, bön och lovsång. Hösten startar 11 september kl 18.30 i Fågelbergskyrkan.

För mer info: kontakta församlingsherden.

Samtalsgrupper

Unga Vuxna

Är du ung vuxen och längtar efter meningsfull gemenskap? Häng med på unga vuxna-häng fredagar i Fässbergs församlingshem! Ta kontakt med Philip MacInnes, pedagog i Fässberg församling: Mobil: 0738-520 327 E-post: philip.macinnes@svenskakyrkan.se

Mansgruppen

Varannan onsdag i Glasbergsskolan kontakt: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se

Kvinnogruppen

I Stensjön finns en öppen samtalsgrupp för kvinnor som möts i församlingssalen i Stensjökyrkan varannan tisdag, ojämn veckor, 18:30-20:30. Vi fikar, delar funderingar kring livet och hur vi har det, och pratar om ämnen vi kommer överens om tillsammans. Det vi pratar om stannar i gruppen. Gruppen är icke-konfessionell. Här finns plats för fler!
Höststart: tis 29 aug
För mer info, kontakta med Solveig Fylling Nygaard

Hemgrupper

Vill du vara med i en hemgrupp? Dela livet och tron i vardagen? Vi har två grupper igång, en i Stensjön och en i Råvekärr. För mer info kontakta Romano Scropeta.

Internationella gruppen

Välkommen att engagera dig i det internationella arbetet.
www.svenskakyrkan.se/molndal/internationaltarbete

Ungdoms- verksamhet

UG-Ungdomsgruppen

i Stensjöns församling träffas torsdagar kl. 18.00-21.00 i Fågelbergskyrkan (förutom en torsdag i månaden då vi ses på fredag istället) Kolla in vår hemsida eller instagram @stensjonsug för mer information om vad som händer. Under våra träffar har vi alltid tre element med. Fika, aktivitet och andakt. Kom som du är och känn dig mer än välkommen, så gör vi UG tillsammans. Kontakta: Jacob Gawlitza. jacob.gawlitza@svenskakyrkan.se

Kurser & själavård

Retreater i höst

Mer info om höstens andra retreatet finner du på kyrkans hemsida.
www.svenskakyrkan.se/molndal/retreat

Pilgrimsretreat

Fågelbergskyrkan 2 september 2023 kl 09:00-18:00
Pilgrimsretreat med gemensam vandring till Fågelbergskyrkan under förmiddagen och tyst retreat i Fågelbergskyrkan under eftermiddagen.
Ledare: Christian Josefsson och Solveig Fylling Nygaard. Pris kr 100,- betalas på plats. Kontant eller Swish. Anmälan senast måndag 28 augusti, vänligen ange eventuella allergier.
Anmälan och info: Solveig Fylling Nygaard

Samtalsstöd för ungdomar

En möjlighet för ungdomar 13-19 år att få samtalsstöd på onsdagseftermiddagar i Fågelbergskyrkan. Allt går att prata om, både små och stora saker. Oro, problem, längtan, frågor, saker som kan kännas jobbiga att prata om med kompisar eller med de vuxna man har om kring sig. **Start:** 13 september

FamiljeAlpha

I höst startar en Alphakurs för hela familjen i Stensjökyrkan! Alpha är en grundkurs i kristen tro med plats för dina frågor, tankar och funderingar. Vi börjar med gemensam kvällsmat till självkostnadspris och sedan samlas barnen för egna aktiviteter medan de vuxna lyssnar till ett föredrag som följs av samtal i smågrupper.
Kursstart: 12 september kl.17:30 - 19:15 i Stensjökyrkans barn- och ungdomslokal.

Kostnad: Alphakursen kostar inget, men vi betalar självkostnadspris för maten och när vi åker iväg på en Alphahelg betalar vi 300 kr för en vuxen eller 600 kr för en familj
Anmälan & frågor:
Mejl: anna.lundznait@svenskakyrkan.se

Barnverksamhet STENSJÖKYRKAN

Öppen förskola

onsdagar kl.10-12. Ingen anmälan krävs. Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vuxet sällskap. Det går att köpa smörgås och kaffe för 10 kr. Start 30 aug. kontakt: Anna Lund Znait

Söndagsskola Stensjökyrkan

söndagar kl. 10.00. Ingen anmälan krävs. Alla barn som kommer till Stensjökyrkan på högmässa på söndagar är välkomna att vara med i söndagsskolan. Vi läser ur Barnbibeln, leker och pysslar.

Gott och blandat

åk 3-5, onsdagar kl. 15:30-16:45
Vi lär oss om Bibeln, äter mellanmål, leker, spelar spel och pysslar m.m.
För anmälan kontakta: Anna Lund Znait

Fredagshäng

åk 6-7, fredagar kl. 15:30-17:00
Vi lagar mat, äter, leker, spelar spel och samtalar om livet och tron. Välkommen att vara med. Varannan vecka med start 1/9
För anmälan kontakta: Anna Lund Znait eller Ulrica Kardborn

Byggarklubben

Barn 5-8 år, onsdagar 17.00-18.00
Byggarklubben vänder sig till dig som gillar att bygga och skapa med händerna. För anmälan kontakta: Anna Lund Znait. Start 30 aug.

FÅGELBERGSKYRKAN

Öppen förskola

måndagar kl.10-12. Ingen anmälan krävs. Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vuxet sällskap. Det går att köpa smörgås och kaffe för 10 kr. Start 28 aug. kontakt: Ulrica Kardborn

Himlastoff och barnkör

Åk F-3, tisdagar kl. 14.30-16.30
Barnen sjunger i barnkör, lyssnar på bibelberättelser, pysslar, leker och har fruktstund. En söndag i månaden, kl. 16.00 sjunger barnen på Messy church, familjegudstjänst med aktivitet. Start 29 aug.
För anmälan kontakta: Ulrica Kardborn

Kompisklubben

åk 3-6, måndagar kl. 14.30-16.30
Vi lär oss om Bibelns berättelser, äter mellanmål, pysslar och leker. I gruppen lägger vi stor vikt vid att vara goda kompisar. Start 28 aug.
För anmälan kontakta: Ulrica Kardborn

Körverksamhet Körer i Stensjökyrkan

Välkomna både gamla och nya körsångare! Se nedan vilken kör som passar dig. Kantor Erika Bomb, tel. 0738-520473, erika.bomb@svenskakyrkan.se leder från och med i höst Lilla kyrkokören och ungdomskören. Organisttjänsten är i skrivande stund vakant men vi räknar med att alla körer kommer igång i början av hösten. Vid frågor kontakta församlingsherden.

Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2)
Onsdagar kl.16.30-17.30. Start 30 aug.

Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2)
Tisdagar kl.14.30-15.30. Start 29 aug.

Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar. kl.15.45-16.45. Start 29 aug.

Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17-18. Start 29 aug.

Lilla Kyrkokören (vuxna, damkör)
Torsdagar udda veckor kl.19.00-20.30. Start 31 aug.

Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15. Start 30 aug.

Körer i Fågelbergskyrkan

Är du intresserad av att vara med och sjunga? Ring eller maila till körledare Erika Bomb tel. 0738- 520 473 erika.bomb@svenskakyrkan.se

Barnkören (F-klass- åk 3) Tisdagar kl. 14.45- 15.45 (uppdelade i två grupper och ingår i Himlastoff. Se s.7)

Kör är Hälsa (kör för daglediga vuxna)

Under terminstid sjunger vi på församlingens äldreboende, Lackarebäckshemmet tillsammans med de boende. Onsdagar kl. 14.00-15.00



Öppen förskola på måndagar och onsdagar

Musikcafé i Brostugan



Tisdag 4 juli. Kl 18.30
"Så länge skutan kan gå"
Allsångskväll med Jonas Bagge, dragspel, P-H Ahlgren, bas och Birgitta Landgren, piano. Margareta Fagman läser egna dikter.



Tisdag 11 juli. Kl 18.30
"Från solglimt till regndagar"
Vardag möter sorg och eufori, i ett pop- och visprogram av Musikduo Anna & Jesper



Tisdag 18 juli. Kl 18.30
"Längtan efter liv"
Dear Someone (Emelie Junsten) och församlingens ungdomspedagog Markus Göranson kommer sjunga och spela egna, samt tolka andras låtar. Musikcaféet gästas också av några av församlingens ungdomar.



Tisdag 25 juli. Kl 18.30
"Himlen är oskyldigt blå"
Musik från den svenska låtskatten, av Ted Gärdestad m.fl. och från Tommy Körbergs repertoar. Martin Björklund, sång och Johannes Landgren, piano.

Gudstjänster sommar 2023

JUNI	Stensjökyrkan	Fågelbergskyrkan
4/6 Heliga trefaldigets dag <i>Gud - Fader, Son & Ande</i>	10.00 Högmässa, Bonde Kyrkokören, Paul Spjuth, trumpet Avtackning av Birgitta Landgren	
11/6 1 sönd efter trefaldiget <i>Vårt dop</i>	10.00 Högmässa, Josefsson	
17/6	11.00 Konfirmationsmessa Konfa Active	
18/6 2 sönd efter trefaldiget <i>Kallelsen till Guds rike</i>	10.00 Högmässa, Bonde	
24/6 Midsommardagen <i>Skapelsten</i>	10.00 Gudstjänst, Scropeta Kyrkokören	
25/6 Johannes Döparens dag <i>Den Högstes profet</i>	10.00 Högmässa, Josefsson	

JULI	Stensjökyrkan	Fågelbergskyrkan
2/7 4 sönd efter trefaldighet <i>Att inte döma</i>	10.00 Högmässa, Scropeta Magdalena Sjöstrand, blockflöjt Lena Ericsson, violin	
9/7 Apostladagen <i>Sänd mig</i>	10.00 Högmässa, Josefsson Sara Lindblad, viola	
16/7 6 sönd efter trefaldighet <i>Efterföljelse</i>	10.00 Högmässa, Josefsson	
23/7 Kristi förklarings dag <i>Jesus förhärligad</i>	10.00 Högmässa, Bonde	
30/7 8 sönd efter trefaldighet <i>Andlig klarsyn</i>	10.00 Högmässa, Berndtsson*	

AUGUSTI	Stensjökyrkan	Fågelbergskyrkan
6/8 9 sönd efter trefaldighet <i>Goda förvaltare</i>	10.00 Högmässa, Bonde	
13/8 10 sönd efter trefaldighet <i>Nådens gåvor</i>	10.00 Högmässa, Öhman*	
20/8 11 sönd efter trefaldighet <i>Tro och liv</i>	10.00 Högmässa, Bonde	
27/8 12 sönd efter trefaldighet <i>Friheten i Kristus</i>	10.00 Högmässa, Scropeta	

SEPTEMBER	Stensjökyrkan	Fågelbergskyrkan
3/9 13 sönd efter trefaldighet <i>Medmänniskan</i>	11.00 Sammanlyst ekumenisk messa i Fässbergs kyrka tillsammans med Open doors	16.00 Musikgudstjänst Josefsson
10/9 14 sönd efter trefaldighet <i>Enheten i Kristus</i>	10.00 Högmässa, Scropeta	

* Håkan Berndtsson, *Församlingsherde i Källered*
Johanna Öhman, *komminister i Fässberg*

VARJE ONSDAG
Veckomissa i Stensjökyrkan
kl 18.30

Församlingsexpedition

Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
(Exp.tid: mån-tors kl 09-12, 13-15
fre kl 09-12)

Telefon växel: 031-761 93 00

Epost expeditionen:

molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN

Stensjöns församling, med ca 7000 medlemmar, är Svenska kyrkans lokalförsamling i östra Mölndal (öster om E6).

Vi har två kyrkor: **Stensjökyrkan** ligger utmed Gunnebogatan i norra delen av församlingen. **Fågelbergskyrkan** ligger på Östra Falkgatan som är en tvärgata till Fågelbergsgatan i Råvekärrsområdet i södra delen av församlingen. Fr.o.m. 2014 är vi tillsammans med Fässbergs och Källered's församlingar en del av **Mölnalds pastorat**. Sedan 1 september 2018 är **Carl Sjögren** kyrkoherde i pastoratet. **Församlings-expeditionen** ligger i Fässbergs församlingsshem – strax norr om Fässbergs kyrka.

Stensjökyrkan

Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal

Fågelbergskyrkan

Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal

hemsida:

www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

Facebook:

www.facebook.com/stensjonsforsamling

Församlingsherde

Anna Sophia Bonde 0738-520475
annasophia.bonde@svenskakyrkan.se

Komminister

Romano Scropeta 0738-520471
romano.scropeta@svenskakyrkan.se

Komminister

Christian Josefsson 0738-520437
christian.josefsson@svenskakyrkan.se

Teolog

Solveig Fylling Nygaard 0738-520431
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, tom 31/7

Birgitta Landgren 0738-520466
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, from 4/8

Erika Bomb 0738-520473
erika.bomb@svenskakyrkan.se

Barnpedagog

Ulrica Kardborn 0738-520464
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se

Vik. Barnpedagog

Anna Lund Znait 0738-520311
anna.lundznait@svenskakyrkan.se

Ungdomspedagog

Jacob Gawlitza 0738-520430
jacob.gawlitza@svenskakyrkan.se

Ungdomspedagog

Markus Göranson 0738-520 377
markus.goranson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Erik Skansholm 0738-520474
erik.skansholm@svenskakyrkan.se