

Informationsblad

VÅREN 2021

**Glad
påsk!**

Påsk i Stora Lundby och Östad

Kyrkogårdspersonalen tipsar:

Bästa tipsen för din vårplantering

Rocka sockarna 21 mars

Svenska kyrkan 

STORA LUNDBY-ÖSTAD PASTORAT

Tvärstopp eller full fart framåt?

Text: Magnus Eriksson, präst

VAD VORE VÅREN utan att det blev ett och annat tvärstopp eller inbromsning?

Det ligger i vårens tid och natur att det ibland är tröja på och lika snart tröja av. Ena stunden är det kvitter från drillande vårfåglar och i nästa stund är det en stor driva aprilsnö utanför ytterdörren. De tvära kasten har sin tjusning även om vi planerat att gå ut med kaffebrickan för en stund ute i solgasset och istället möts av singlande snöflingor. Det är helt enkelt en omväxlande tid som leder mot sommaren.

PÅ SAMMA SÄTT – vad vore livet utan att det fanns överraskningar och förändringar med både tvärstopp och med full fart framåt? I båda fallen finns de där möjligheterna både i livet och för livet. Även i trons innersta resa finns oanade möjligheter när vi tar med oss själva in i mötet med Jesus Kristus.

VI KAN FÅ ÖVERRASKAS av ljumma vindar som tinar upp vårt frusna inre och som ger oss nya möjligheter, men också överraskas av tvärstopp, för att få stanna upp och sortera i våra innersta skrymslen. Kanske få en ny inriktning på livsvägen, och samtidigt glädjen över de möjligheter som ges till oss där vi får vandra vid trons stränder. I vår inre resa i tro finns det hela tiden mer att upptäcka, mer att uppleva och ta emot.

DET ÄR LIKADANT med påsktidens berättelser. Där kan vi få möta många olika personer genom Bibelns texter. Människor som kastas mellan katastrof och förundran, svek, hopp, förtvivlan och inspirerande glädje. De bärs framåt av tro och hopp om ett liv med Jesus Kristus. Jag tror inte det blev riktigt som de hade tänkt från början.



PÅSKENS EVANGELIUM TALAR om uppståndelsen i hela sin kraft. På samma sätt som graven öppnas och Jesus stiger ut, så brister knoppar och frön och blir till liv i vårens tid.

Vi kan fråga vår Gud vart vår resa går vidare eller be med orden som många andra gjort: ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att följa den”, ut i livet med påskens rop i öronen: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden! Väl mött i en välsignad vår.

Informationsbladet ges ut av Svenska kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat och utkommer med fyra nummer per år.

För aktuell information, se webbplats www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad eller Svenska kyrkans gratisapp **Kyrkguiden**.

Ansvarig utgivare:
Jannica Norén
Grafisk form: Anna Carlsson
Foto på framsidan: Annie Spratt/Unsplash

Pastorexpeditionen/
Stora Lundby församlingshem
0302-49 61 00 måndag–fredag kl 9–15
Lundbyvägen 12, 443 43 GRÅBO
storalundbyostad@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Bokning av begravning och gravadministration
0302-49 61 28

Östad församlingshem och prästgård
Östadsvägen 381, 443 74 SJÖVIK

Jannica Norén, kyrkoherde
0302-49 61 10
jannica.noren@svenskakyrkan.se

Sybille Birkhorst, värdinna & Second hand
0302-49 61 07
sybille.birkhorst@svenskakyrkan.se

Lise-Lott Claesson, diakon
0302-49 61 24
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se

Alexander Dahlquist, präst
0302-49 61 21
alexander.dahlquist@svenskakyrkan.se

Magnus Eriksson, präst
0302-49 61 03
magnus.eriksson@svenskakyrkan.se

Frida Vikström, diakon
0302-49 61 12
frida.vikstrom@svenskakyrkan.se

För övrig personal, se webbplatsen.

Klaradals kloster
Lindåsvägen 22, 443 45 SJÖVIK
0760-227 327

Kyrktaxi
Beställs dagen innan hos Håkans El-taxi
(Håkan Eriksson) 0302-400 09

Besök oss på våra sociala kanaler:



www.facebook.com/storalundbyostad
www.facebook.com/storalundbysecondhand



www.instagram.com/storalundbyostad



Sök på Stora Lundby-Östad pastorat

Rocka sockorna 21 mars

Alla är vi olika, men lika mycket värda

Text och foto: Anna Carlsson

21 MARS HAR BLIVIT DAGEN då man tar på sig udda strumpor. Inte minst på förskolor runt om i Sverige, även om det förstås är ett budskap associerat med strumporna som är lika giltigt för alla åldrar. Den här dagen har blivit Internationella Downs Syndromdagen. Personer med Downs syndrom har tre stycken, dvs en extra, av kromosom nummer 21. Kombinationen tre och 21 har blivit den 21:a dagen i tredje månaden, helt enkelt.

PÅ KYRKANS FÖRSKOLA Hjärtat i Gråbo har dagen uppmärksammats i minst 4–5 år. Temat med allas lika värde passar bra in med det man talar om i förskolans läroplan, och människosynen och värdegrunden stämmer ju också helt överens med kyrkans budskap om alla människors lika värde.

SÅ HUR FIRAR MAN då rocka sockorna på förskolan? Förutom att såväl barn som

vuxna tar på sig udda strumpor så pratar pedagogerna mycket med barnen om att alla människor är olika men lika mycket värda, och att alla är bra på olika saker. Barnens tankar får leda mycket av samtalet. De som skulle ha glömt att få udda strumpor på sig hemifrån löser det enkelt genom att helt enkelt byta ut en strumpa mot en reservstrumpa i ombyteslådan som varje barn har. Med de äldre barnen blir det också prat om vad kromosomer egentligen är.

MUSIK, SÅNG OCH DANS blir det också, så klart, som det ska vara när det är fest. Det finns minst tre olika Rockasockorna-sånger, och pedagogerna själva talar om en rockig variant som de har som favorit. Vill du också lyssna så finns sångerna på Youtube.

Tänk att en så enkel sak som strumpor kan bli symbolbärare för människovärde!



Initiativet Rocka sockorna har funnits i Sverige sedan 2014.

Varför just sockor?

Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälar mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi "rockar våra kromosomer".

Är det bara i Sverige vi rockar sockorna?

Nej, det gör man i många länder. FN har utlyst 21/3 till World Down Syndrome Day, Världsdagen för Downs syndrom.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Text och foton: Act Svenska kyrkan

JUST NU BEFINNER SIG världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utgångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

DE MÄNNISKOR SOM drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och

handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

DE SOM ÄR EXTRA SÅRBARA och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

DE SAMHÄLLEN VI vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det. Din gåva räddar liv! Du kan swisha ett bidrag till 900 12 23, Act Svenska kyrkan.





Varför måste han dö?!

Text: Jannica Norén, foton: Lightstock, Leo Chane/Unsplash

"JAG VILL INTE ATT HAN SKALL DÖ!" säger min dotter förtvivlat i kyrkbänken. Det är långfredag och hon känner av allvaret och den sorgliga stämningen. Gudstjänsten inleds med att ett stort träkors bärs in, till toner från en ensam fiol. Med tårar i ögonen frågar hon sin pappa: "Varför måste han dö?!"

IBLAND BEHÖVER VI SE saker genom ett barns ögon. Jag kommer aldrig glömma den långfredagsgudstjänsten och hur min dotters reaktion påverkade min egen upplevelse. Som vuxen kan det vara svårt att känna och ställa de viktiga frågorna. Det lilla barnets förundran, starka känslor och frågor som "varför?", kan göra att vi vuxna känner starkare och ser saker på ett nytt sätt.

I SVERIGE HAR LÅNGFREDAGEN traditionellt varit en allvarlig och stillsam dag. Många äldre kan vittna om upplevelser från barndomen där de inte fick leka eller ha roligt. Man klädde sig i svart och hade sorg. Det fanns inga affärer eller restauranger öppna och dagen upplevdes både långsam och lång. Idag är långfredagen

mer som en extra ledig dag för många, men för kyrkan är den livsviktig.

PÅ FRÅGAN VARFÖR Jesus måste dö, är svaret: För att Gud vill liv! Det finns andra religioner som erbjuder vägar bort från livet, ut i icke-varandets utslocknande och fullkomliga tomhet, men i den kristna tron syftar allt till liv. Allt som Jesus gör har med liv att göra. Han botar och läker sjuka, mättar dem som är hungriga, upprättar och förlåter människor och så har vi det här med hans död. Korset är det yttersta beviset för att Jesus vill liv, men det räcker inte med att han dör. Vi behöver också hans uppståndelse.

PÅ PÅSKDAGEN FIRAR VI att Jesus uppstår och segrar över döden. Död blir till liv, mörker blir till ljus och det goda vinner över det onda. Efter uppståndelsen finns inte längre gränsen mellan död och liv. Döden har förlorat sin makt och är inte längre slutet, utan början på något nytt. Gränsen mellan Gud och människan är också borta. I samma ögonblick som Jesus tar sitt sista andetag på korset, går förhänget i det allra heligaste i templet

mitt itu. Förhänget markerade avståndet mellan människan och Gud, men nu delas tygstycket och ingenting står emellan. Vägen till Gud är öppen och alla hinder är sprängda.

NÄR NÅGONTING SPRÄNGS uppstår en kraft. Vi kan se det i skapelsen på våren, när grönskan väcks till liv. Det som varit dött under vintern får ny kraft och tar sig upp mellan jord och sten. En av vårens alla blommor är påskliljan. Den torra och till synes döda löken får kraft och slår ut i en färgglad trumpetformad blomma. Som om den vill blåsa ut de stora orden: Herren lever! Det som var omöjligt är nu möjligt, alla gränser är sprängda!

SVARET PÅ FRÅGAN varför Jesus måste dö, handlar också om kärlek. På korset är Jesus fann vidöppen och hans händer är öppna för att ge. Det är en offrande kärlek som innebär lidande och smärta, men kärleken är starkare. Det engelska namnet för långfredag är Good Friday. Det vittnar om Guds godhet och kärlek, snarare än att dagen är lång och sorglig.



I JESAJA 53:1–12 kan vi läsa om hur Jesus tar på sig allt som mänskligheten har samlat på sig av synd och skuld på korset. De många s:en som vår synd, skuld, smärta, skam, sår och sjukdomar. Allt det som är ont och som gör ont, lägger Jesus på sig själv och dess ”motgift” är liv. Han byter ut alla s:en mot ett annat S, Guds Shalom, som betyder frid och fred. Guds Shalom ger människan frid och leder till fred mellan människor och människor och Gud.

MEN NÄR JESUS DÖR, tappar lärjungarna allt hopp. De förstår inte att Jesus måste dö för att världen skall få liv. Rädda och fulla av sorg låser de in sig i ett rum, men mot rädslan hjälper inga lås. Rädslan och ofriden tar sig in genom lås och bom och Guds Shalom känns långt borta. Rummet de sitter i är troligtvis samma rum som de firat den sista måltiden i några dagar tidigare. På skärtorsdagen minns vi och firar denna måltid. Då var det en påskmåltid som firas av det judiska folket under det osyrade brödets högtid. Idag firar de kristna att Jesus instiftade nattvarden och slöt ett nytt förbund. Då var de tolv

lärjungar, men nu är de bara elva. Judas finns inte längre bland dem och rädslan över vad som skall ske med dem är stor, men det skall komma en påskdag.

PÅ PÅSKDAGEN GÅR kvinnorna till graven med välluktande kryddor för att smörja Jesus döda kropp. Det ingen av dem vet, är att det omöjliga har skett. Graven är tom och Jesus är inte där. Istället möter kvinnorna en ung man i vit dräkt, en himmelsk varelse, som säger: ”Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.” (Mark 16:6) När lärjungarna får höra att Jesus lever, har de först svårt att tro. Hur skulle det ha gått till!? Men plötsligt står Jesus mitt i rummet och Guds Shalom infinner sig. ”Frid åt er alla”, säger han och andas på dem. (Joh 20:21-22)

EFTER DEN FÖRSTA PÅSKDAGEN är ingenting mer sig likt i världen. Allt är förändrat genom att Jesus dog och uppstod för oss. Det ytterst sanna är inte längre döden utan livet. Herren lever och han vill komma med sitt liv till oss!

”Det engelska namnet för långfredag är Good Friday. Det vittnar om Guds godhet och kärlek, snarare än att dagen är lång och sorglig.”



Ägg, häxor och kampen mot ondskan

Text: Alexander Dahlquist, foton: Unsplash, IKON/Svenska kyrkan, Mostphotos

MIN FAVORITKOMIKER ÄR NOG JOHAN GLANS. Inte främst för hans underhållande roll som kyrkoherden i TV-programmet ”Halvvägs till himlen” utan mer för hans förmåga att iakttä hur vi förhåller oss till oss själva och våra traditioner. Följande monolog kommer från en av hans egna shower:

*En kristen talesperson går in på en PR-byrå,
–Hej, så här är det, vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors, och han dog under fruktansvärda plågor men sen så återuppstod han igen, och vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar?*

–Ja, kycklingar! En [våldigt] massa kycklingar!

SKETCHEN ÄR FÖRSTÅS ROLIGARE att höra från Glans egen mun, och fortsättningen är fantastisk. Om du har möjlighet, gå in på Johan Glans officiella youtubekanal för att se den. Men poängen tror jag framgår. Vad har egentligen Jesu död och uppståndelse – påskens centrala budskap – med ägg att göra? Eller häxor? Svaret kan vara ingenting, men riktigt så enkelt är det ju inte. För det hänger faktiskt ihop, eller?

REDAN UNDER DE FÖRSTA ÅRHUNDRADENA i kyrkans historia uppkom påskfastan. 40 dagar där man inte åt mer än absolut nödvändigt. Vilket innebar att kött och ägg inte konsumerades under de dryga sex veckorna som fastan pågick. Kött kan man salta eller torka men ägg är svårare att konservera, så när fastan var över var det bara att börja frossa. Att ägg dessutom ofta är en symbol för liv och fruktbarhet gjorde ju att det passade perfekt att äta när man firade Jesus uppståndelse.

PÅSKKÄRRINGARNA, ELLER PÅSKHÄXORNA, har sin grund i gammal folktro på häxor, men varifrån traditionen kommer om att de skulle resa till Blåkulla just under påskan är oklart. Det finns berättelser från häxprocesserna under andra halvan av 1600-talet där kvinnor anklagades och brändes till döds för att de skulle ha flugit till Blåkulla på fest med djävulen just dagarna innan påskdagen. När traditionen att klä ut sig till påskkärring blev vanlig i Sverige vet inte forskarna men redan på mitten av 1800-talet var den väl etablerad. Kanske var den ett uttryck för människans behov av att skoja om ondskan?

BAKOM PÅSKENS GODISÄGG, harar, häxor och brasor står ju berättelsen om kampen mellan det goda och det onda. Mellan djävulen och den självupppoffrande Jesus, Gud själv, mellan ljuset och mörkret. På många sätt ett drama vi känner igen från mängder av böcker och filmer och från verkligheten, ja kanske till och med från våra egna liv. Påskens berättelse är berättelsen om hur Gud, som en gång skapade allt liv, slog tillbaka mot mörkret och ondskan som bredde ut sig. Men inte med vapen och våld utan med självupppoffrande kärlek, för din och min skull. Vår frälsare blev uppspikad på ett kors, och han dog under fruktansvärda plågor men sen så återuppstod han igen.

VI VILL SÅ GÄRNA göra detta levande, för oss själva och för hela vår värld, så att ingen missar att Gud älskar oss så mycket att han dog för din och min skull. Hur gör man det? Har ni några tankar?

PÅSKVANDRINGAR UTMOMHUS



Om coronarestriktionerna tillåter är tanken att du i år kan följa påskens drama utomhus, på två olika sätt.

Långfredag 2 april kl 12, Korsvägsvandring i Östad

I år blir den gemensamma vandringen genom kyrkogårdsparken direkt efter ordinarie gudstjänst (kl 11) i Östad kyrka.

Påskvandring på kyrkogårdarna

Välkommen att gå en promenad runt på våra kyrkogårdar där vi via skyltar ger dig berättelsen om den första kristna påsken.

Hur gick det till när Jesus dömdes till döden och vem var det som upptäckte den tomma graven?

De här vandringarna gör du på egen hand.

Läs mer på vår webbplats.

FOTOTÄVLING



Tog du del av förra årets utomhusutställning i Gråbo med vackra fotobidrag till fotokalendern 2021?

Den blev väldigt populär, och fotokalendern sålde också helt slut. Nu har du chansen att själv skicka in bilder till nästa års kalender. Passa på att vara ute och ta fina lokala foton med naturmotiv med din mobil eller kamera. Årets fototävling är redan igång!

Nytt för i år är att det blir 5 vinnare som alla får ett pris och sin bild publicerad i fotokalendern 2022. I år kan du skicka in max 3 bilder. Fotot behöver inte vara taget i år, och din bild kan ha motiv för valfri månad i kalendern. Läs de fullständiga reglerna på vår webbplats. Det är ännu inte klart om det blir någon utställning under 2021.

Sista inlämningsdag av bilder är måndag den 31 maj.

Kyrkoval

19 SEP 2021

Text: Anders Dahllöw, ordförande i valnämnden Stora Lundby-Östad pastorat

SÖNDAGEN DEN 19: E SEPTEMBER 2021 är det val i Svenska kyrkan. Det innebär att alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan skall styras under mandatperioden 2022-2025. Valet sker till tre olika nivåer: lokal, regional och nationell nivå.

VARFÖR SKA DU DÅ BRY DIG OM ATT RÖSTA I KYRKOVALET?

När du röstar så påverkar du hur kyrkoavgiften används, vilka verksamheter som ska finnas i församlingarna och vilka ställningstaganden som kyrkan ska göra.

Det är ett sätt för kyrkans medlemmar att påverka och ta ansvar för kyrkans verksamhet i den församling där man bor.

Svenska kyrkan är Sveriges största organisation och de som arbetar inom kyrkan behöver medlemmarnas åsikter. Som medlem är man egentligen indirekt och via ombud arbetsgivare för kyrkans anställda.

I SENASTE KYRKOVALET ökade valdeltagandet lokalt jämfört med valet innan. Vad vill DU att Svenska kyrkan ska göra? Skriv upp 19 september i din kalender så att du också går och röstar!

Alpha online

livets stora frågor där du är

Alpha

Vad är viktigt på riktigt? Varför finns jag? Finns det en Gud som hör om jag ber?

Vill du utforska de här frågorna och många liknande så är Alpha online helt rätt för dig. Vi ses digitalt en gång i veckan med start direkt efter påsk. Det blir en social mötesplats där alla frågor, synpunkter och åsikter är välkomna. Alpha online är kostnadsfritt.

Kontakta prästen Alexander Dahlquist för mer information.

Så lyckas du med din vårplantering

PROFFSENS 5 BÄSTA TIPS

Nu blir det äntligen vår! Vill du också pynta och göra en fin vårplantering utomhus trots frostnätter och besök av rådjur? Här kommer fem tips från några som planterar mycket, nämligen kyrkogårdspersonalen.

1. Välj penséer

Såhär års är det ofta frostnätter. Penséer klarar en kall natt ute, och finns i många olika färger. Passa på att frossa i färg!

2. Använd viltskydd

För att hindra att rådjuren äter upp dina blommor, använd nät eller miljövänligt viltskyddsmedel gjort på t ex färfett.

3. Se över planteringen

Om du planterar påskliljor ihop med penséer, tänk på att de inte blommar lika länge. Se över din plantering efter ett par veckor så att den fortfarande är fin, och kompletteringsplantera om det behövs.

4. Välj pärlhyacinter

Pärlhyacinter är fint att plantera tillsammans med penséer, och är dessutom rådjurssäkert.

5. Sätt vårlökar

Snödroppe, hyacint, krokus, blåstjärna och narcissus som påsk- och pingstliljor är exempel på fina lökväxter. Om du sätter lökar på hösten så får du en fin vårplantering varje år! Det blir både ekonomiskt och miljövänligt.



Foton: Pixabay, Unsplash

Är du den vi söker?

Kyrkogårdsförvaltningen saknar gravrättsinnehavare för några gravar på Stora Lundby och Östad kyrkogårdar.

Alla gravar ska ha en gravrättsinnehavare. Det är den person som bestämmer vem som ska få gravsättas i graven, och som dessutom ansvarar för hur graven ska skötas och dekoreras med t ex gravsten. För några specifika gravar saknar kyrkogårdsförvaltningen den informationen.

Vilka gravar handlar det om?

Listan nedan beskriver vilket fält och gravnummer på kyrkogården det gäller, följt av namnet på den person som sist gravsattes i graven. Ute på kyrkogårdarna har de här gravplatserna fått en skylt där det står att man ska kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Stora Lundby kyrkogård:

A 0007 Edit Linnea Olausson
A 0038 Bror Olof Olausson
A 0126 Johan Astolf Davidsson
C 0028 Karl Gunnar Lindén
E 0004 Gunnar Samuel Andersson
E 0024 Anna Eleonora Johansson

E 0028 Karl Albert Edvardsson
F 0060 Erik Bertil Berglund
I 0012 Nanny Eleonora Bengtsson
K 0032 Oskar Adolf Olsson
K 0040-41 Solveig Barbro Elvira Andersson
L 0025A Gustaf Mauritz Axelsson
M 0008-9 Josef Harald Svensson
O 0135-136 Jan Otto Ödegaard
Q 0001 Martin Grundström

Östad kyrkogård:

GA 0066 Gerda Kristina Hartwig
GA 0200 Maj-Britt Helgesson
NY 0275 Karl August Andersson
NY 0295 Johan August Johansson
NY 0310 Alice Rosalie Ahlberg

Vad händer om ingen hör av sig?

Om vi inte får kontakt med någon som är intresserad av graven inom ett år från 26 maj 2022 så kan gravplatsen anses vara återlämnad till huvudmannen, det vill säga till begravningsverksamheten i Stora Lundby-Östad pastorat. Det kan betyda att gravsten, kors eller annan utsmyckning på graven tas bort. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor: 0302-49 61 28, eller mejl josefine.sjogren@svenskakyrkan.se



Foto: Kristin Lidell, IKON/Svenska kyrkan